

20141127-MvS-Tweede-lezing-Aalsmeer-7apr2025-RG

27 nov 2014

20141127-MvS-Tweede-lezing-Aalsmeer.mp3

Opname te beluisteren via mijn AudioMack account

<https://audiomack.com/wakkerewereldry/song/20141127-mvs-tweede-lezing-aalsmeer>

Index – Aantal belangrijke onderwerpen dat in deze lezing wordt besproken en veel meer!

1. Parallele realiteiten
2. Wij zijn de oorspronkelijke wezen die andere beschavingen hebben gecreëerd
3. Alles wat we al hebben ervaren
4. Energetisch grit
5. Soort tussenstation
6. Niet zo eenvoudig is om op aarde te incarneren
7. Oorspronkelijke Anunnaki-wezens
8. Tijdslijnen
9. Alle religies zijn misleiding
10. Vleugels van onderdrukking
11. Om Nama Shivaya
12. In verbinding komen.
13. Nachts worden we gescand, ze willen weten wat onze galactische afkomst is
14. Wie zijn die helpers?

Goedemiddag, ik ben al een beetje uitgekomen.
Het wordt weer een hele mooie middag met elkaar.

Ik ben vanochtend vroeg om half acht, nou dat vond ik redelijk vroeg voor zondag, ben ik nog achter mijn laptop gekropen omdat ik nog aanpassingen mocht doen aan de lezingen, een toevoeging.

Dat gebeurt eigenlijk altijd wel, dus de lezingen zijn toch altijd net even iets anders. De basisinformatie zit er natuurlijk gewoon helemaal in. Maar wij zijn voortdurend met elkaar in beweging. En we zijn voortdurend ook aan het evalueren. Dus de energie verandert, past zich voortdurend aan.

En er spelen op dit moment weer andere thema's. Het is vandaag helemaal weer veilig om hier te zijn. Het is wel spannend natuurlijk. Omdat we met z'n allen in een bepaalde energie vertegenwoordigen. En dat is precies waar het om gaat. Mag ik vragen, wie is er vandaag voor het eerst, wie heeft deel 1 gemist? Toch wel aardig wat mensen.

Ik doe even een heel korte terugblik naar deel 1, heel kort als basis. En verder ga ik daar niet over uitweiden, want dat zou niet leuk zijn voor de mensen die het al

gezien hebben.

Waarom deze lezingen serie? Ik vertel het toch nog even een keer. De lezingen serie is bedoeld als initiatie om globaal alle onderwerpen waarin wij met elkaar bezig zijn, om die te bespreken, om die bespreekbaar te maken. En dat kan betekenen dat er onderwerpen voorbijkomen van dat weet ik al. En dat is ook goed. En het kan ook zijn dat er onderwerpen voorbijkomen waarvan je zeg; "oh dat is redelijk nieuw, ik heb er wel iets van gehoord".

Waar het mij niet om gaat als persoon, als mens, als wezen, is om mensen absoluut nieuwe informatie te brengen. De basis van de lezingen serie is dat wij een verhaallijn met elkaar durven te bekijken, van A naar Z zeg maar, in dit geval van 1 tot en met 4. Juist om op basis daarvan een fundament te leggen, dat wij in deze realiteit als individu, maar ook als groepje, het kan 4 mensen zijn thuis, het kan ook zijn wij als groep, dat laatste hoeft helemaal niet want het gaat niet om een groep te hebben. Maar dat je dus iets kunt bespreken op een andere manier, dat je een fundament maakt met elkaar om iets wat heel vreemd gevonden wordt door andere mensen, om dat ineens op een verjaardag te durven bespreken, zeg maar. Als je die viert, want die vier ik niet, dus er is bij mij nooit een verjaardag. Goed, ik heb het hier al staan.

Meer dan 50 miljard planeten in ons eigen melkwegstelsel, waarvan 8% met leven. Dat betekent 4 miljard planeten in ons eigen melkwegstelsel waar leven is.

Dat is hypothetisch een berekening van de NASA. Nou kun je over NASA veel zeggen, maar er zijn heel veel mensen binnen NASA die ongelooflijk veel belangrijk wetenschappelijk werk verrichten. Aan de andere kant wordt er ook heel veel informatie achtergehouden, en wordt het gekanaliseerd. Zodat wij precies die informatie krijgen wat nodig is om op basis daarvan ons eigen onderzoek te laten voorbestaan.

Maar dit impliceert nogal wat als je bedenkt dat ons sterrenstelsel, ons spiraalsterrenstelsel, dat daar in ons deel van het universum al minimaal 10.000 miljard sterrenstelsels zijn. En dat is gigantisch. Dus ik laat het natuurlijk eventjes gewoon voorbij komen om een klein stukje besef wat bijna niet te bevatten is, om in ieder geval te realiseren van hoe immens groot het is waar we met elkaar in geïnteresseerd zijn.

Dus het zijn geen getallen, maar het gaat om de realiteit.

Ik heb een plaatje en dat is een mooie vlinder, de introductie. Waarom deze vlinder? Omdat de vlinder voor mij centraal staat voor een nieuwe fase. Ik was gisteren in Artis en ik zag daar in de vlindertuin allemaal mooie coconnetjes hangen. En ik heb daar eens met aandacht naar gekeken omdat het het begin is van een nieuwe fase. Een fase van leven. Dus eerst in de ene fase als een rups, dan in een soort fase van transitie, wat heel beklemmend is en ook heel verdrietig kan zijn en waar je je heel eenzaam in kunt voelen. Maar uiteindelijk op een onverwacht moment die cocon opengaat en dan komt die vlinder eruit. Dat is voor

mij het symbool van waar wij als mensheid met elkaar op dit moment ons bevinden. We zitten aan het eind van die cocon moment zeg maar. Het moment dat wij wegvliegen, dat wij als vlinder naar buiten komen, dat is natuurlijk al gaande. En wij allemaal als vlinder wegvliegen. Ik ook. Zo snel mogelijk. Ik wil het niet alleen doen, omdat ik het niet alleen kan. Een terugblik op de vorige lezing, deel 1. Daar heb ik mezelf geïntroduceerd.

Dat zal ik nog even kort doen. Ik ben 41 jaar. Ik ben mijn hele leven bezig met het thema, zijn wij alleen in het heelal? Of is er een ernstige fout gemaakt bij ons in het denken? Of is er een ernstige fout in het universum gemaakt dat wij daadwerkelijk alleen zijn?

Fouten bestaan niet en de getallen geven het ook aan dat het niet kan. Daarnaast is het zo dat er honderden miljoenen mensen op deze planeet bewust zeer belangrijke waarnemingen gedaan hebben. Wat absoluut goed onderzocht is en waaruit blijkt dat er meer beschavingen zijn op deze planeet die ons onderzoeken en hier om verschillende redenen zijn. Ik heb daar een paar plaatjes en heb daar bewust ook een paar plaatjes tussen gezet van wezens die anders geëvalueerd zijn en ook andere belangen hebben dan wij. Toch is dat heel belangrijk juist om het bespreekbaar te maken, want willen wij als die vlinder weg kunnen vliegen, dan zullen we ook het lef en de moed mogen opbrengen om te kijken van welke krachten er ook aan het werk zijn, dat wij niet als dat vlindertje weg mogen. En wat is er dan met dat rupsje aan de hand, dat dat geen vlindertje mag worden? Wat gebeurt er met dat wezen als het een vlinder wordt? Heeft het misschien meer vermogen dan alleen datgene wat we kunnen bedenken? Daar gaat het hele onderzoek om. En daarvoor is het heel nodig om te kijken met elkaar wat is er allemaal gaande en wat kunnen wij met die informatie ook doen?

Dat brengt mij in dit geval op deze vraag. Het staat een beetje hoog, zie je. Er staat op welk fundament sta jij? Ik heb hier een cirkeltje gemaakt, drie plaatjes, waarvoor de passieve realiteit eigenlijk als symbool staat voor de realiteit waarin wij als onwetenden, zeg maar, door het leven gaan. Dus de passieve realiteit is de realiteit die je dan vaak tegenkomt als je op vierjaardagen bent waar je vertelt dat je geïnteresseerd bent in buitenaards contact en je krijgt een lading discussies en argumentatie over je heen waarom dat allemaal onzin zou zijn en dat je er niet mee bezig moet houden en dat het allemaal flauwekul is. Mensen die het heel goed bedoelen om jou vast te houden in die passieve realiteit. Waarin iedereen passief is. Dus niet actief om te gaan zelfstandig denken en voelen.

Van wie ben ik en hoe zit dat dan. Maar gewoon lekker blijven zoals het nu is. We hebben de actieve realiteit daarnaast. Dat is het onderzoekende veld. Waarin je dus. Je bent hier. Wij zijn hier met elkaar. Ik ben hier ook. We zijn actief bezig. We zijn aan het onderzoeken.

Goh. Wij weten inmiddels, voelen en weten met ons hoofd, er is meer. Wij hebben onderzoek gedaan. We hebben veel gelezen, we hebben onze eigen ervaringen erbij gekoppeld. Het laatste is heel erg belangrijk. En dan komen we tot de ontdekking dat er gewoon veel meer aan de hand is, als dat er naar buiten toe wordt gebracht.

Dat is de actieve realiteit en in die fase zou het heel mooi zijn dat de mensheid in zijn geheel op een bepaalde, laat ik zeggen, diepte van een onderzoek terecht zou willen komen. Met andere woorden, het is niet echt nodig dat iedereen heel puntvormig een diepgaand onderzoek instelt, zou wel mooi zijn, maar het is niet echt nodig.

Het is veel belangrijker dat je er überhaupt naar durft te kijken. En dat er mensen zijn die zeggen, nou, flauwekul zeg waar jij het over hebt, maar toch vind ik het wel interessant. Dus ik kom nog eens een keertje luisteren naar wat jij te vertellen hebt. En ik kom een keertje langs om een boek van je te lenen.

Geef me eens wat tips. En dan hebben we nog een derde realiteit, en ik heb het maar even hier gedeeld, om het een beetje simpel te houden, want zo werkt het in het universum natuurlijk niet. Dat is de sleutel tot een andere realiteit, buiten de actieve realiteit die wij dus aan het ontdekken zijn.

Met andere woorden, **ja, er zijn veel beschavingen die hier op aarde aanwezig zijn.**

En die ons al sinds hele lange tijden gadeslaan. En ook met ons samenwerken op deze wereld, om te zorgen dat het allemaal gaat zoals het nu gaat.

En er zijn ook krachten op deze wereld bezig, om te zorgen dat wij niet als dat vliindertje weggelaten te vliegen. En buiten die realiteit om, is er nog een andere realiteit. En dat is een realiteit die onze vrienden uit de actieve realiteit. Dus de buitenaardse zowel positief, ondersteunend en dienstbaar voor de mensheid en voor de universum als ook de groepen die anders geëvalueerd zijn, die wij zouden kunnen uitleggen als negatief, maar beter gezegd een andere agenda hebben, of andere evolutie kennen, een andere binnen bedrading, andere gevoelens hebben. Dat zij een onderdeel zijn van een nog grotere realiteit buiten dat spectrum wat je op dit moment overal bij buitenaardse [contact?] tegenkomt. Daarom ligt ook mijn expertise en mijn onderzoek.

Ik ben geboren in de actieve realiteit. Ik ben altijd mij gewoon bewust geweest met het feit dat er heel veel aan de hand is. Doordat ik contact heb met wezens en mensen uit andere werelden. En dat maakt gewoon voor mij dat die stap eigenlijk gewoon logisch was en is. En dat ik heel snel in die positie terecht kwam. En ik nodig iedereen uit, en daar is deze hele serie op gebouwd, om uiteindelijk naar dat grotere geheel te durven te gaan. En als je daar naartoe wilt, en dat hoeft niet, maar als wij als mensen werkelijk vrij willen komen, dat is ook wat onze galactische families ons ook vragen, [..?] Galactics als verzamelnaam, [..?] leuk, is ook om die breinwilligheid te hebben om daar doorheen te prikken met elkaar. En niet te zeggen van ja, maar daar moet je niet naar kijken, want daar maak je het grote mee, die angst, dat is niet goed. Je moet alleen maar naar die goede dingen kijken. En natuurlijk is dat ook waar. Ons richten op de positieve dingen. En laten wij daarbij absoluut niet uit hun oog verliezen wat er op dit moment allemaal gegaan is. Want kijk eens om ons heen, hoe de wereld eruitziet. En mooie dingen en minder mooie dingen. Maar kijk ook op het meest dominante systeem op deze aarde, geld. Het is een systeem waar iedereen door onderdrukt wordt. Zelfs de

mensen die barsten van het geld worden onderdrukt door het systeem. Het heeft helemaal niets te maken met geld. Het gaat om onderdrukking, om ons uit onze kracht te duwen, om voortdurend slachtoffer te zijn in een systeem om je hoofd boven water te houden. En als je dan eens een keertje 100 euro overhoudt, dan komt er een blauwe envelop en die zeg je 400 betalen. Dus we worden voortdurend worden we aangevallen in ons soevereine wezen. En dan is het heel belangrijk om te gaan beseffen dat als we zo door willen gaan, zoals we nu gaan, dat we afstevenen op een totale [armoede?] in het spiritueel bewustzijn. En dat kan nog veel erger als wat er op dit moment op de aarde gaan is.

En ik heb het sterke gevoel om dat gewoon te openen. Om dat gewoon te gaan bespreken. In relatie tot het grote galactische geheel. Het universum. En ons aardse bewustzijn daarin. Want hoe koppel je dat? Ik kan een spectaculaire mooie middag houden over ufo's.

Ook over hoe die aandrijfsystemen werken. Ja, er zijn heel veel mensen die dat willen weten. Het is duidelijk dat wij bij onszelf eerst mogen werken om te beseffen dat wij spiritueel eraan toe zijn om hand in hand met technologische ontwikkeling onszelf voort te brengen.

En ik ben blij dat de vrije energie op dit moment nog niet in hand is in het publieke domein. Ik vind het alleen niet correct op de wijze hoe dat dan allemaal zo gaat. Als ik nu een doos vuurwerk neerleg op de hoek van de straat, weet ik zeker dat er kinderen komen die steken het aan en er vallen gewoon gewonden.

Omdat ze het besef niet hebben hoe gevaarlijk dat is. En dat heeft alles te maken met verantwoordelijkheid. Dus eerst die verantwoordelijkheid oppakken voordat wij naar de volgende fases gaan. En dat klinkt soms heel erg vervelend, maar het is wel iets wat nodig is.

En wij zitten hier in deze zaal omdat wij voelen dat wij toe zijn aan een volgende stap. Maar heel veel mensen die hebben die ideeën en die gevoelens niet. En daarvoor mogen wij met elkaar het voorwerk doen. Nou, ik vind het een hele grote eer.

De doelstelling van deel 2.

De doelstelling van deze lezing staat er ook "aanraken van verloren gevoelens ter activatie van ons emotionele bewustzijn". Dus gevoelens die heel diep in ons liggen, waar we in dit leven bijna niet eens een plek aan kunnen geven. Vliegt maar door ons heen.

Op het ene moment ben je in euforische staat, en het andere moment denk je ik sluit mijn ogen ik vind het wel goed. Of het diepe verdriet en de traumatische gevoelens die ons doorkruisen. Waarvan wij vaak het gevoel hebben dat het komt door heftige gebeurtenissen in dit leven.

Of door heftige gebeurtenissen in vorige levens. En dat kan ook zomaar zijn. En dat hoeft niet per se. Dus waar worden wij door afgeleid? Hoe komt dat dan dat wij zo

afgeleid moeten worden? En wat is de reden dat wij zo afgeleid worden?

De tweede doelstelling is spirituele voorbereiding om onze krachten neer te zetten.

We zijn ons op dit moment aan het voorbereiden op een enorm transitieproces.

Waar we middenin zitten, waarvan heel veel mensen zeggen ja, in 2012 werd daar ook van alles over gezegd, er is niets gebeurd. Ik zeg altijd, van wat wij van de werkelijkheid zien, dat is een glimp. Dat is 1% van wat wij kunnen zien. Dus 1% van wat ik zie, van mijn lichaam, 1%. En die 99% andere lege ruimtes tussen die atomen, die kunnen onze ogen, in ieder geval ons brein niet verwerken.

Dus waar zit die verandering? Is dat altijd waarneembaar? Of gebeuren er hele andere dingen? Er gebeuren op dit moment ontzettend belangrijke dingen. En daar gaan we het over hebben. Ik heb hier een heel simpel, ik dacht even aan mijn lagere school terug, dat de meester altijd een tijdslijn neerzetten. Toen dacht ik goh dat vind ik ook wel eens leuk om te doen.

Dus hier staat ie; een tijdslijn. En dat zet ik neer om het lineaire gebeuren van de aardse tijd, om dat toch gewoon even een bepaald beeld te geven. Bovenin, die rode draad, of die rode lijn, dat is zeg maar de tijdslijn van waar wij nu zitten.

En ik heb hem dan even hier neergezet, hier ingeplant zeg maar. We zitten hier in 2014, na Christus. En als je helemaal terugkijkt, nou uiteindelijk kan je dan in 5000 voor Christus komen, 10.000 voor Christus. Het is allemaal wat we hebben geleerd, we hebben het over de ijstijd gehad, over de ijstijden, we hebben het over de bronzen tijdperken gehad, we hebben alles geleerd. En dat is ook heel interessant. Ik vind dat altijd heel interessant. Omdat het wederopbouw is een beschaving. En ik heb altijd geweten, het is een wederopbouw. Want die beschaving was er al. En als je dat dan gewoon in groter gaat uitzetten, dan zou je kunnen zeggen, ja, hoor eens even, je kunt 500.000 jaar voor Christus terechtkomen. Een miljoen, een miljard, 10 miljard. En dan gaan de geologen, die gaan helemaal trillen met schuim op hun lippen als ik dat zeg, omdat ze zeggen, dat is niet waar, wij hebben aangetoond aan de hand van metingen dat de aarde zo en zo oud is. Dus wat je zegt, dat is onzin. En dan zeg ik, weet wat je meet. Ik zou niet zeggen dat een wetenschapper niet weet wat hij meet, maar ook een wetenschapper doet zijn onderzoek of haar onderzoek op basis van gegevens die hij of zij heeft geleerd. Die getoetst zijn op een wijze die verder niet gecontroleerd wordt door de mensen die ermee gaan werken en ook de mensen die het getoetst hebben, hebben dat gedaan op basis van kennis die er op dat moment was. En wetenschap is niet een.., huidige wetenschap is niet een vaste vorm van weten en onderzoek. Het is een voortdurend heronderzoek op wat je al hebt ontdekt. En dat is dan een hypothetische ontdekking. Dat is wetenschap bedrijven.

En ik vind het heel fijn dat er veel wetenschappers zijn die op het moment die hun nek weer uitsteken en anders te kijken naar de beschaving zoals wij dat op aarde zijn. Hier hebben we het over. Menselijk bewustzijn, human consciousness, ons bewustzijn. Hoe wij de wereld ervaren, wat wij zien, wat wij denken te zien, hoe

beelden en informaties worden verwerkt, hoe dat tot een beeld zich gaat verhouden **en hoe wij dat beeld op een gegeven moment gaan aanvaarden als een basis van waaruit wij de wereld ervaren. En voor je het weet heb je een programma in je systeem.**

Ook ik, dit is het grootste onderzoek om te ontdekken dat onze hersenen een onderdeel zijn van het universum.

En de grotere wetenschappelijke onderzoekers zeggen ook van deze eeuw is de eeuw van de hersenen, het onderzoek van de hersenen, hoe dat werkt.

Maar als je iets wilt onderzoeken, zul je alles, maar dat werkt dat alles voor mogelijk, moeten houden om jezelf blanco te maken, dat je niet met een vooringenomen houding ergens aan begint.

En dat is nog wel eens heel erg lastig, om dat zonder houding te doen. En dat is ook precies wat de mensen die ons bijstaan uit andere sterrenstelsels, aandrigen als het meest essentiële onderwerp om naar te kijken.

Wij willen zoveel weten, wij willen zoveel horen, wij willen zoveel uitleg. Wij willen eigenlijk in één dag tijd, willen we gewoon de afgelopen 500.000 jaar uitgelegd krijgen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Zou het zo zijn dat dat nodig is? Want wij dragen al die ervaringen in ons energiewezen. Wij zijn die ervaringen. Ik ben niet alleen Martijn, 41 jaar.

Ik ben een bewust wezen die zich nu manifesteert in een fysiek achtige vorm met alle informatie die in mij ligt opgeslagen, die ik mee heb genomen naar het hier en nu.

En dan doen jullie precies hetzelfde. Dus het is dus een stukje activatie van informatie om los te komen in jezelf. En waar het dan om gaat in dit geval is liefde. Dat wij weer terug durven te keren in het gevoel van liefde. En het woord liefde is al zo ontzettend ontkracht en belachelijk gemaakt.

Omdat het te pas en te onpas zou je bijna kunnen zeggen gebruikt wordt. Als mensen crashen in een systeem. En dan gaan ze roepen "ja maar het gaat om liefde". Daar gaat het ook om. Alleen laat het niet als een nood-knop gebruiken, want dan wordt het zo..., dan gaat het wat verder van ons intellectuele, spirituele bewustzijn vandaan. Laten wij gewoon ook denken en voelen tegelijkertijd, om die twee dingen bij elkaar te brengen.

Wij zijn intellectuele, goddelijke wezens. En daar hoort ons intellect gewoon bij.

Om dat nog eventjes neer te zetten, laat ik altijd, ook nu weer, even een filmpje zien, wat we in deel 1 ook gezien hebben, om de grondtoon van deze prachtige planeet nog eventjes te horen en te voelen. Want we kunnen heel veel met elkaar

bespreken, we kunnen heel veel doen, we mogen niet uit oogverliezen waar het gaat. En dat zal ik nog eventjes aan zetten.

Geniet ervan.

Filmpje:

John Williams & Vienna Philharmonic – Williams: Theme from “Jurassic Park”
<https://youtu.be/-NqaupGcCpw?si=zT8OWFjRQGb96pt7>

Het is heel bijzonder om weer naar te kijken. Het is heel belangrijk dat dit wordt gezien en gevoeld. En we kunnen blijven praten met elkaar, maar als wij zo doorgaan zoals het nu gaat, dan liggen wij op een randkoers met een universele wet.

En dat heet uitroeiing. En daar wil ik het niet met elkaar over hebben in deze wereld, maar het is wel heel nodig. Op dit moment wordt de aarde geleid door een zeer grote dominante groep mensen, die in dienst is van een vrij kleine groep dominante mensen.

Een groep mensen die hele grote kartelvormingen in stand houden, die ervoor zorgen dat wij niet tot essentie kunnen komen van wie wij zijn. Die mensen, daar ben ik niet boos op, die mensen doen gewoon wat het systeem van hun vraagt.

Maar die mensen kunnen wel anders. En als ik benzine tank bij een maatschappij, dan realiseer ik mij dat ik ook diezelfde brandstof in mijn tank doe. Alleen door die brandstof er niet in te doen, kom ik niet hier. En dat is de situatie waar we met elkaar in verstrikt zitten.

Er is een voortdurend proces gaande op deze wereld, waardoor wij met z'n allen precies daar blijven staan waar wij nu staan. Het klinkt misschien een beetje gek, maar het is precies zoals de galactics het ook zeggen. Er is een incompetente groep mensen op deze planeet aan het roer, aan het stuur.

En zij sturen ons regelrecht naar een ramp. Een ramp die te maken heeft met de beschaving zoals wij op dit moment zijn. En deze groep die heeft zelf andere ideeën met deze planeet en heeft eigenlijk niet veel met ons voor.

Dat klinkt heel dramatisch, dat is wel nodig om daarna te gaan kijken met elkaar. En het is ook heel nodig dat deze mensen ook benoemd gaan worden in het energieveld. Niet om die mensen als persoon in de schandpaal te nagelen.

Nee, alleen maar om helderheid te brengen wat er gebeurt. Want hoe meer we het daar met elkaar over gaan hebben in een andere context, op een andere wijze als wat we nu zien op het nieuws. Zal er op een gegeven moment collectief een wending plaatsvinden van hoe mensen hier tegenaan kijken.

En ook hoe mensen hiermee omgaan. Het gaat een verandering teweegbrengen. En ik denk soms wel eens van nou ik heb nou zoveel al gezien in de alternatieve media. Nou het zal nu toch wel een keer duidelijk zijn. Nou ik kan je vertellen, als ik bij mij door de straat loop, ik ga aanbellen, dat er misschien één of twee mensen zijn die zeggen, ja, ik weet daar wel iets van.

Maar de rest nog niet. En dat zijn gewoon mensen die hebben ook recht op diezelfde informatie als wij. En laten wij dan maar eens een keer met elkaar de gekkies zijn, de alu-hoedjes. Maar dat maakt niet uit. We weten waar we het voor doen. Ik ga even spreken over de ontmoetingen met mensen en andere wezens waar ik contact mee heb gehad en heb.

En op welke wijze dat plaatsvindt. Ik ben een vrij spreker, dat heb ik al eerder gezegd. Mensen kunnen dat heel raar vinden, maar ik vind dat het grootste voorrecht om dat gewoon te doen. En niet op de laatste plaats, omdat ik behoorlijk gegrond ben. Ik kom uit het zakenleven.

Ik heb veel meegemaakt. Ik heb hele mooie successen meegemaakt. En ook enorme mooie processen waardoor alles weer ten onder ging. Nou ja, het maakt voor mij in ieder geval alles heel helder wie ik zelf ben en hoe het zo komt dat ik hier sta. Simpelweg omdat wij elkaar allemaal zijn. Omdat we elkaars ervaringen gewoon kunnen begrijpen. Dat we elkaars ervaringen voelen. Ik heb persoonlijk en fysiek contact met mensen uit andere sterrenstelsels.

Dat zijn gewoon lichamen zoals wij. Die kun je aanraken en die kun je knuffelen, je kunt ze wegduwen, je kunt met ze lachen. Het is helemaal niet zo bijzonder als dat het allemaal lijkt. Het is wel heel bijzonder dat wij dat allemaal niet meer kunnen doen.

En hoe het komt dat het bij mij gebeurt en bij andere mensen ook, zo fysiek, komt simpelweg door het feit dat er iets is wat ik heb meegenomen naar de aarde, waar ik ook behoorlijk op gepest word en getreiterd en behoorlijk pittig mee heb.

En dat is een soort verbinding om die realiteit van het metafysische bewustzijn, om dat toegang te verschaffen in het hier en nu. Met andere woorden, mensen die uit een ander deel van een universum komen, via het grotere bewustzijn van hart en de hersenen, hier zich manifesteren, gebruik maken van een soort neurologisch proces, buiten mijn lichaam om te verschijnen. Het is net Star Trek, maar het is wat wij allemaal zijn. En er is helemaal geen onderscheid in de mensen. Dat kunnen we allemaal, dat hebben we ook allemaal gekund.

En dat zijn we op dit moment gewoon eventjes kwijt. We moeten ons ook niet boos over worden. Het is wel belangrijk dat we bereid zijn om te kijken, te luisteren en ook te spreken.

Ik heb contact via parallele werelden en ook fysiek in parallele werelden.

Wat ik daarmee bedoel is dat ik in een andere realiteit kan staan, met een andere omgeving. Hele andere invulling van de omgeving. En daar kan ik gewoon

verblijven voor een bepaalde tijd. Daar kan ik gewoon een half uur zijn, vijf minuten zijn, maar kan er ook dagen zijn.

En op het moment dat dat zich afsluit, dat is een insluitingscortex in ons veldenergie wat nog nooit eerder beschreven is, ben ik in één keer weer ploep! terug en meestal sluit dat naadloos aan op het moment dat ik weg plopte, zeg maar.

De mensen die mij goed kennen, die kunnen dus zien dat er iets gebeurt. Ja, hoe ik dat moet omschrijven weet ik niet, want dat kunnen ze zelf ook niet. Maar ik denk dat het een soort moment is van een compleet en heel kort moment van even afwezig zijn. Ik bespreek in die momenten belangrijke zaken, dat gebeurt nooit voor niets.

Alhoewel er ook wel eens tegen mij gezegd wordt, je mag ook wel eens gewoon even lekker genieten hoor. Maar ik heb zo die drive om bezig te zijn. En juist om ook te leren dat het niet altijd om het gesproken woord gaat, wat wij allemaal willen horen.

Maar dat het gaat om het zijn. Het gewoon werkelijk zijn, omdat het goed is om ergens te zijn. Zonder dat je daar een betekenis of daar een inhoud aan zou moeten geven. Je kunt gewoon ergens zijn. Zonder dat dat zinvol zou moeten zijn.

Want wat is zinvol?

Wij hebben geleerd dat alles een invulling moet hebben. En dat is ook wat zij zeggen. Laat dat gewoon los. Probeer dus gewoon te zijn. Gewoon ergens zitten. En alleen maar waarnemen. Met je ogen en met je hart. En gewoon voelen van wat er eigenlijk allemaal om je heen aanwezig is.

[30:10]

Zonder te denken van; "oh, hij of zij of ik of..". Dat heeft niks met macht te maken als je zo reageert. Want ik ken dat ook. Dat ik denk van; "pff", moedeloosheid". Maar gewoon zijn. Dat is iets wat we echt mogen leren.

Ook oefenen en toepassen. Dus ik nodig iedereen uit om gewoon in zo'n drukke winkelstraat te gaan zitten. En gewoon eens te zijn. En ga eens heel diep bij jezelf naar binnen. Zonder gedachten. Gewoon zitten. En observeren eens wat er om je heen gebeurt.

En op het moment dat je dat doet. Dat je ook beseft van binnen. En het inzicht hebt. Dat alles wat je om je heen ziet. Er kan zijn omdat jij er bent. Omdat jij het waarneemt. Want wat gebeurt er als jij er niet meer bent? Of als ik er niet meer ben?

Dan neem ik het niet meer waar. En dat is nou net de magie van het universum. Waar we naartoe terug mogen gaan. Om te beseffen dat wat ik waarneem niet een waarneming op zichzelf is, maar dat ik daarin het scheppende en leidende onderwerp in ben, "met ei maar soms ook met een lange ij", om te zorgen dat die

realiteit überhaupt in het veld bestaat. En dan kun je zeggen ja maar dat kan toch niet want iemand kan het naast jou toch ook. Dat weet ik niet. Het enige wat ik weet is wat ik waarneem en wat ik voel. En de galactics vragen gewoon heel simpel ophouden met al die moeilijke onderzoeken. Met al die verhalen die er allemaal tot nu toe zijn.

Fantastisch goed geweest en het dient ook nog steeds. Maar probeer nu voor jezelf eens te kijken vanuit een nieuw perspectief. Alles wat geleerd is, gewoon ter discussie wordt gesteld en dat je gewoon zegt van ik ga er gewoon eens helemaal opnieuw in. Want door de onderzoeken die we met z'n allen hebben gedaan en waar ook ik mijn bijdrage heb geleverd, ontstaat er weer een sub-realiteit. En die sub-realiteit die wordt toch een stiekem fundament waarop je met een bepaalde voorafname het buitenaardse concept en het hele mogelijkheid.., het hele scenario onderzoekt.

Dus het is wel dienend, want we hebben gehoord en gezien, maar het is natuurlijk nog veel dienen-der dat we het ook eens durven los te laten.

Iemand: Mag ik even wat vragen Martijn?

Martijn: Ja, ik loop even naar je toe, moment.

Iemand: Je zei net dat je er dan soms tussenuit floept. Doe je dat zelf? Of wordt dat voor jou gedaan?

Martijn: Dat doe ik zelf.

Alleen het moment waarop het gebeurt lijkt alsof ik het cadeau krijg. Maar dat kan niet. Omdat wij zijn soevereine wezens en op het moment dat zulke zaken gebeuren, gebeurt het altijd vanuit jezelf.

En dat heeft ook met het gevoel te maken. Dus de buitenaardse ontvoeringen die ik eerder heb besproken. En daar ga ik een aparte lezing over geven want ik merk en heb gehoord dat daar onvoorstelbaar veel informatiebehoefte is over dit onderwerp, dat er wordt geïnitieerd vanuit een tegenovergestelde energie.

Parallele realiteiten

Maar de parallele realiteiten daar kun je gewoon tussen springen. Ik noem dat ook kwantum springen. En dat is ook het oorspronkelijke vermogen van een mens zoals de mens ooit geleefd heeft.

Wij zijn een soort die van de ene in de andere realiteit terecht kunnen komen. Dat kunnen wij. Wij kunnen in het verleden reizen, in het heden kunnen wij reizen. Wij denken dat we in het heden zijn en daar maken we met z'n allen ook een heel punt van door in het nu te leven.

Maar doordat we in een lineaire tijd leven we altijd net naast het nu moment. En de toekomst daar kunnen wij ook in reizen. En dat is een systeem wat niet te maken heeft met verleden, heden en toekomst. Maar dat is een moment waarop alles tegelijkertijd gesynchroniseerd plaatsvinden.

Dus iets wat 500.000 jaar in de toekomst plaatsvindt, gebeurt gewoon op dit

moment. Iets wat 28 miljard jaar geleden plaatsvindt, vindt gewoon op hetzelfde moment plaats. Wij denken dat wij daarheen moeten shiften, maar dat is helemaal niet nodig.

Alles is in een bepaald tijdvak precies identiek op hetzelfde moment. Daar is een onderzoek naar gedaan, dat hebben kwantumfysica, fysici hebben onderzoek gedaan dat een bepaald deeltje zich op het bepaald atoom zich op verschillende plekken in het universum tegelijkertijd kan voort bewegen. En dat datzelfde onderdeelje zich ook op grotere afstanden van elkaar kan bewegen. Hele simpele testen zijn er gedaan, het zijn geen geavanceerde testen, maar het zijn eigenlijk hele simpele voorbeelden om aan te tonen dat wat ik zeg, dat dat gewoon berust op kwantum fysische feiten. Nou, hier staat het ook, het vermogen buiten ruimte en tijd te bewegen met passie, dus vanuit je plezier. Ja, jij vraagt doe je dat zelf, dus dat doe ik ook vanuit mijn passie.

Wij zijn zijn de oorspronkelijke wezen die andere beschavingen hebben gecreerd

En iedereen uit de oorspronkelijke wereld kan dit. En wat is die oorspronkelijke wereld? Dat is een wereld die vergaan is in de toekomst, waar we in deel 4 nog helemaal op uitkomen, waar het hele onthutsende en gezellige lezingen serie eigenlijk om gaat, om te achterhalen van wat is er met ons aan de hand.

Wij zijn oorspronkelijke wezens met een enorm vermogen, groter als dat we tot nu toe ooit hebben kunnen bedenken. En dat is ook precies die reden waarom de Galactics ons met rust laten, omdat wij gewoon simpelweg niet kunnen bevatten op dit moment wie wij zijn. En omdat zij gekoppeld zitten aan ons bewustzijn, onze herontdekking, herontdekkingsreis, gekoppeld zitten aan ons bewustzijn, omdat wij in een andere tijd hen hebben gecreëerd. Dus het is net anders als wat we het tot nu toe allemaal hebben gelezen. Dat moet gewoon een keertje, er moet weinig, maar dit moet gewoon naar buiten toe, zodat het anders in elkaar kan zitten en dat de mensen ook anders kunnen gaan voelen. Er zijn er wel eens mensen die zeggen tegen mij; "maar Martijn dat kan toch helemaal niet? Want zij kunnen reizen door ruimte en tijd en ze kunnen zich manifesteren in allerlei vormen.

En ze hebben liefde, lichtkrachten en ze hebben zoveel technologie". Ja, dat klopt ook, dat hebben ze ook. Alleen wij zijn een ras die ervoor gezorgd hebben in een ander evolutieproces. Dat zij dat proces konden bereiken.

Wij hebben hun daarin aangedragen vanuit eenheid en verbinding. Wij hebben hun ondersteund. Wij hebben nooit geholpen, we hebben nooit een interventie gedaan. We hebben het altijd laten gebeuren. En het is precies die reden waarom zij hier niet in onze realiteit zomaar landen.

Niet omdat we er niet aan toe zijn, het is veel groter dan dat. Het is omdat het juist heel nodig is dat wij uit onszelf, vanuit ons werkelijke eigen vermogen, gaan voelen dat wij veel grootser zijn. Dus het is de onderdrukking psychologisch, emotioneel, metafysisch, de trauma's die wij in ons dragen, dat we die een plek gaan geven in een groter deel. En dat we dat durven te doen zonder dat wij iets voelen van; "ja, maar ho even nu zet ik mijzelf wel zo op een groot voetstuk. Dat is niet goed. En ik maak mezelf groter dan dat ik ben". Wij zijn allemaal al groter dan wat we zijn. Dat is precies waar het hier om gaat. Dus, dit is heel belangrijk. Daarentegen zijn er ook inbrekers in ons proces. Zo noem ik ze maar gewoon. Inbrekers in onze realiteit. Precies datgene doen wat de Galactics niet doen.

Dus de groepen die dienstbaar zijn en met ons samenwerken... en wij met hun in een andere tijdspanne, waarom de inbrekers die andere belangen hebben dat wel doen. Die breken hier gewoon in. Blijven wel buiten ons collectieve bewustzijn. Bewust, zodat ze niet worden opgemerkt. En slaan geheime overeenkomsten met bepaalde groepen op deze aarde.

En bedoel ik groepen die aan de macht staan. Die ook buiten beeld worden gehouden. Dus het zijn groepen die achter onze rug om, zo maar gezegd, contact met elkaar leggen om te zorgen dat en zij invloed hebben op deze wereld, dus dat zijn zeg maar de negatieve, regressieve buitenaardse entiteiten, zodat wij niet bij onze core essence kunnen komen van wie wij werkelijk zijn. En dat doen ze via instrumenten, via groepen op deze aarde die buitengewoon machtig zijn. Die buitengewoon invloed hebben op ons. Die eigenlijk zeggen van we draaien aan die knop, zo, en dan hebben ze allemaal hoofdpijn.

En we draaien aan die knop, en dan hebben ze in Luxemburg allemaal nekpijn. Een heel raar voorbeeld, maar zo extreem gezegd is het eigenlijk wel. En dat doen ze met die knop, doen ze dat door de rente te verhogen, door de brandstof goedkoper te kopen te maken, door een oorlog uit te lokken, situatie en daar heel veel lading aan te leggen. Het nieuws te domineren. Hele nare nieuwsberichtplaatsing dat er enkele tienduizenden kinderen om gaan komen. Door een ziekte die ebola wordt genoemd. En dat maakt het allemaal absoluut niet minder onschuldig. Als we daar eens over nadenken.

Wat dit allemaal betekent.

Dan impliceert dat heel wat. En we weten het eigenlijk ook allemaal. Ze vinden het ook niet leuk dat wij nou op deze manier nu mee bezig gaan. En ik ben zeer verheugd dat dat niet leuk gevonden wordt. Want wij gaan gewoon door. Het is nodig dat de mensheid op een bepaald inzicht gaat

komen. En wat wij ook gaan beseffen dat wij wel degelijk, door daar veel over te spreken en goede professionele conversaties over te voeren, vanuit ons hoofd en zeker vanuit ons hart, dat wij met elkaar in verbinding kunnen komen en dat we een beweging op gang kunnen zetten, die niet als een strijdbeweging tevoorschijn komt, maar vanuit een innerlijke kracht. Zo krachtig is dat het morfogenetische veld, oftewel de atmosferische lijnen rondom deze planeet, een impact krijgen die buiten het zichtbare spectrum niet., enorm krachtig is, maar binnen het zichtbare spectrum niet zichtbaar is. Met andere woorden, wij kunnen met duizend mensen een probleem of een uitdaging zoals in Oekraïne kunnen wij oplossen. Simpelweg door het weg te nemen, simpelweg door ervoor te gaan zitten en mezelf heel erg serieus te nemen. Dit zijn technologieën die zijn uitvoerig gestudeerd door inlichtingen diensten, die allemaal gepatenteerd zijn, alsof je een kosmische wet kunt patenteren. Ze zijn allemaal vastgelegd om in ruimte en tijd andere mensen of situaties te beïnvloeden. Om andere wereldleiders gewoon te isoleren door middel van transdimensionale resonantietechnologie.

[40:11]

Dus dat wordt negatief gebruikt, maar de basis is dat het namelijk gebruikt hoort te worden, ten gunste van. Dus wij kunnen met elkaar alles oplossen. En dat lijkt dan heel zweverig, maar het is gewoon technologie. Die inbrekers die komen binnen via andere lichamen zoals ik het waarneem, heb ik al als ik met mensen spreek.

En dat er wordt ingebroken in die mensen hun codes. Het zijn niet de codes van het fysieke lichaam, maar van de codes rondom het lichaam. Dus een cortex, een insluitingscortex, dat nooit beschreven is in het lichtveld. Een soort veld dat lijkt als een kerstbal die je doormidden breekt, die je in twee helften om elkaar heen legt.

Dan liggen er weer een kerstbal met ook doormidden, dat ligt daar tegenaan, steeds twee halve cirkeltjes. Daar zit een code in en dat is een code die kunnen zij uitlezen. Kunnen ze in je systeem komen. Met andere woorden. De persoon in kwestie die merkt het dan niet. Als ik dat zie.

Maar het betekent wel dat iemand anders gewoon een andere gelaatsuitdrukking krijgt. En dat iemand gewoon letterlijk wordt overgenomen. Klinkt wel heel erg raar. En wij beschrijven dat in onze religieuze boeken altijd als bezetenheid. En dat is., door het woord bezetenheid te maken.

Zit daar dus weer een formule onder waardoor wij denken dat wij dat moeten classificeren als iets van de duistere Satan. Waardoor wij dat alleen maar kunnen uitdrijven met die en die methode. Maar de werkelijke werkelijkheid wat erachter schuilgaat, is veel groter en ook veel eenvoudiger technologisch op te lossen.

Dus wij worden voortdurend eigenlijk allerlei systemen en hoeken ingeduwd waar de werkelijke oplossingen niet liggen. De oplossingen liggen bij ons hartsvermogen. Wie wij werkelijk

zijn, en we zo geneigd om ondanks dat we met ons hartsvermogen aan het werk zijn, steeds weer te schieten in het mentale vermogen. Omdat we ook heel veel moeten beredeneren in deze wereld. We worden voortdurend geprikkelde informaties van buitenaf. Als je een keer een dag in de bossen zit in een chalet, dat je denkt "haah". Dan komt er moment dat je die chalet uitgaat en dan kom je weer in die drukte terecht. En komen weer al die prikkels weer naar je toe. Dus wij worden voortdurend uitgedaagd om te blijven in ons hartsbewustzijn.

Dus al die prikkels van buitenaf te negeren. Dat is de grootste training in onszelf.

Negeren van prikkels van buitenaf. Kijk, en wat de buitenaardse families van ons en ook sommige families van deze parallelle wereld ons eigenlijk willen aangeven is dat wij pas met elkaar in het grootst in contact kunnen komen op het moment dat de dreiging weg is dat negatieve inbrekende krachten invloed hebben op ons. En dat kan pas op het moment dat wij gaan trainen over hoe sluit je je op een hartsvermogen manier af van die energieën die wij binnenkrijgen via ons mentale bewustzijn.

[43:01]

Nou dat zijn lezingen apart. Daar zal ik nu niet te veel op ingaan, want ik denk dat dat makkelijker is om dat via een soort workshop te doen. Want dat kan ook interactief met elkaar werken.

Het volgende plaatje is heel belangrijk. De vergaande historie van de mensheid. Ik praat niet van 3000 jaar geleden of nog veel verder.

Het is een historie die zich heeft afgespeeld 500.000 jaar in onze toekomst. Wat heeft gemaakt dat wij nu hier zijn op dit moment. Met andere woorden, wij zijn allemaal tijdsreizigers. Ik heb er eventjes een plaatje bij gestopt, zodat het een beetje zichtbaar is.

Het is het einde van een super beschaving die in de toekomst die voortkomt uit wie wij op dit moment zijn. En door die gebeurtenis toen zijn we teruggereisd in dit moment en zitten wij nu hier om iets te voorkomen wat al gebeurd is.

Kun je het nog volgen? Dan neem ik even een slokje.

De teloorgang van een super., geciviliseerde beschaving, spiritueel ontwikkeld, is het grootste trauma die wij met zijn allen in ons dragen. En dat is juist ook het

vreemde, dat wij ondanks dat wij weer op zo'n kruispunt staan, gewoon laten gebeuren met elkaar, lijkt het, wat er allemaal gebeurt.

Iemand: Martijn, als wij de reizigers uit de toekomst zijn, waarom weten wij niet waarom zijn wij hier gekomen? Wie heeft dat bij ons die ... die herinneringen kapot gemaakt?

Martijn: Hele goede vraag. Dat is ook precies waar de lezingen serie over gaat. Het is namelijk zo, deze vraag wordt mij weleens vaker gestuurd. En als ik daar, ik zou het graag willen antwoorden, want ik houd niet van het niet beantwoorden van vragen.

Maar deze vier series zijn erop gericht om te zorgen dat de oorzaak daarvan, en de verantwoordelijkheid die wij zelf daarin dragen, dat die gedragen wordt, niet vanuit oorzaak en gevolg, maar vanuit ons diepere wezen, dat we van binnenuit informatie uithalen hoe dat is ontstaan.

Wij zijn teruggereisd naar deze tijd, buiten de lineaire tijd om. Als je dat nu zegt, dan zou het kunnen zijn dat je zegt, hier snap ik niks van wat je bedoelt, want ik zie er allemaal beelden bij, uitingen en woorden.

Dus dat moet je het dan maar gewoon kunnen begrijpen, blijkbaar. Wij hebben dat gedaan door ons bewustzijn in elkaar te laten storten. Dus dat heeft te maken met de afbraak van de heilige geometrische vorm waarop ons universum is gebaseerd.

Dus we hebben eigenlijk heel simpel gezegd hebben we de stekker eruit getrokken op een bepaald moment. Juist om te zorgen dat we naar een lagere vibratie komen van bewustzijn, waar wij nog wel potentie hebben in wie wij ooit waren, waarin wij dus een incarnatieproces nodig hebben om te gaan terughalen wie wij werkelijk zijn.

Meer kan ik er op dit moment eigenlijk eventjes niet over zeggen, want anders wordt het te gecompliceerd omdat het hele voorstuk er dan van ontbreekt.

[46:10]

Iemand: Bepalen we daarmee dan ook de uitkomst van de 500.000 jaar na ons?

Martijn: Nee, dat is bizar. Dat is een goede vraag, want waarom doen we het dat?

Wat nodig is, is dat wij terugkeren in een ander bewustzijn als in het bewustzijn waar we nu aan het evalueren zijn in ons incarnatieproces. Maar daar komen we echt nog op. Het is eigenlijk een onthutsend verhaal, waar een enorm veel kracht en potentie in ligt om weer tot onze essentie te komen.

Ik ga eventjes verder.

Ik ben wel heel dankbaar dat je die vraag stelt, want dat is natuurlijk wel waar het om gaat.

Iemand: Daarmee worden de gedachten bij heel veel mensen weer weggehaald

van; "ja wij zijn nu in dat spirituele wereldje bezig om al het wat we verkeerd hebben gedaan in Atlantis, Lemurië enzovoort, wordt hier weer ondernomen?"

Martijn: Dat zou je zo kunnen ervaren inderdaad, ja. En in feite, in wezen is dat dus ook wat er gaande is. Alleen zit het nog wel in een constructie waardoor het exact klopt dat deze incarnatieprocessen die we hebben meegemaakt, die juist dat stukje sleutel brengen van wie wij zijn, dat dat een onderdeel is van het terugkeren in het oorspronkelijke bewustzijn. Dus daar komen we zo nog op, op het stukje moed dat we nodig hebben om daar doorheen te gaan.

Wat het namelijk is, het is manipulatie van de hoogste plank waar we in terecht gekomen zijn. Omdat wij dus kennis tot ons hebben genomen waar zoveel wrijving in zit en zoveel weerstand in zit. Dat we bijna niet eens meer bereid zijn om überhaupt op een ander scenario te bekijken. Want dat is eigenlijk waar we mee te maken krijgen. We zijn eerst in een bepaalde goede stroom gekomen. Zo hebben we het ons dat ook geclassificeerd. Het is goed, je werkt eraan. En het is ook goed want het heeft ook effect op ons spirituele bewustzijn en daarnaast hoor je daar ineens van; "ja ho is eventjes maar dat heeft helemaal niets te maken met de oorspronkelijke situatie waarin je terecht staat". Dus het is een contradictie, het spreekt elkaar tegen en dat is het niet, dus hou moed.

Staat van ons bewustzijn. Onze realiteit is een gesloten circuit. [Martijn lees deze twee onderwerpen voor].

En dat is heel belangrijk om even te bespreken want daar zitten we allemaal in. Je ziet dat daar een jongetje met een bril, die moet op zijn derde of tweede leeftijd al leren lezen. En we hebben het er met elkaar vaak genoeg over. Maar als je het gewoon zo met elkaar onder de loep neemt, dan zie je eigenlijk dat dit hetzelfde proces is.

Dus je wordt geprogrammeerd, je moet naar school, je moet, moet, moet, moet. Je moet heel veel dingen doen. En ik zou niet zeggen dat het niet goed is, want we hebben ook echt wel proces nodig om tot wijsheid en inzichten te komen. Daar is ook scholing voor nodig. Dat is ook goed.

Maar we hoeven niet per se scholing moeten geven. Omdat het geld oplevert. En dat er ministeries van draaien. Et cetera, et cetera. Inzichten, scholing, hoort gebaseerd te zijn op dat je je kennis vergroot waar het om gaat.

En aangezien wij met z'n allen helemaal geen beeld meer hebben waar het om gaat. Zitten we met elkaar in een compleet vervalste. Dat is toch wel een beetje zwaar, maar het is wel een bepaalde waarheid. Dat het een soort ontspoorde realiteit is. En we worden er middenin geboren, dus het is ook heel gewoon.

Je detecteert dat ook niet als iets anders. Word je in India geboren of in Brazilië, dan vind je dat heel gewoon. Maar plaats je zo'n kind uit Nederland naar India toe, dan wordt hij gek, terwijl het kind in India zich perfect kan gedijen in die omgeving. Dus het heeft alles te maken met wat wij als realiteit voor onszelf als veiligheid ervaren. En dat is met alles zowat we doen. Dus je hebt te maken met opvoeding en scholing en de invloeden van buitenaf. En als je dit verhaal nou

eigenlijk een beetje terugbrengt bij wat u net zegt, over de incarnatie, dan is het eigenlijk hetzelfde proces. Alleen dat is in het groot.

Het incarnatieproces bestaat dus ook, alleen is ook een vorm van hier.

Je bent wel bezig en toch, dat heeft je heel veel wijsheid gebracht, je komt op een diepere laag van jezelf, maar uiteindelijk zit je toch zo van, en nu, wat zit daar dan achter? Waar gaat dat dan heen? Als we aan het ontwikkelen zijn. En we zijn met incarnatie bezig om als spirituele wezens naar een hogere vorm te komen van voelen, herinneren. Waar leidt dat dan toe? En waar blijft dan die ondersteuning? En die ondersteuning is er wel. Maar waarom zou die ondersteuning in ieder geval niet wat krachtiger kunnen zijn? Want we staan met z'n allen te popelen.

En daar zitten echt hele gegronde redenen aan vast. Wie ben je dan in dat hele verhaal? Ben je dan iemand die nog steeds helemaal in de kinderschoenen staat? Maar ik beschouw mezelf wel als iemand die in de kinderschoenen staat. Want ook ik weet het niet. Ik kan alleen maar vertellen wat ik weet voordat ik hier werd geboren, waarom ik hier naartoe gekomen ben, de informatie die ik meegenomen heb en alles wat ik hier, in dit hier en nu ervaar. En dat deel ik met alle mensen vanuit mijzelf en ook op verzoek van andere beschavingen die ontzettend veel van deze aarde en ons houden. En dat maakt me aan de ene kant ook kwetsbaar, want je kunt alles ter discussie stellen. Maar toch heb ik gevoeld heel sterk al sinds jaren dat ik hierover ga spreken. Nou toevallig mijn ouders zitten hier ook in de zaal en die weten dat ik al van kindje af er over spreek omdat ik niet anders kon. Ik heb altijd gezegd er kloppen hier dingen niet, dat is niet waar. Als ik het nieuws zag als jongetje, klopt niet, die man die liegt. Het zit zo diep erin, daar kun je dan niet omheen. En ik kan daar ook niet omheen. En ik wil daar ook niet omheen, op geen enkele voorwaarde omdat het namelijk gewoon de vrijspreker is in mijzelf om dat te delen. Wie ben ik? Ik ben mijn ervaringen in dit leven. Ik ben Martijn en ik sta hier te praten, ik ben zo gekomen, zeg ik, zo geworden zoals ik hier nu sta, door mijn ervaringen. Door al mijn leuke en minder leuke ervaringen ben ik zo ver gekomen dat ik hier durf te praten. Het was tien jaar geleden, best wel een uitdaging voor mij, vond ik heel moeilijk.

[52:25]

[naam] zit hier achterin van de Stargate in Den Haag. Zij heeft een hele mooie lezing van mij een keer bijgewoond, waarvan ze dan zegt van goh Martijn jij stond een lezing te geven en keek je zo die zaal in van; "snappen jullie mij wel?". En dat klopt, dat heeft ze toen heel goed gezien. Dus dat stukje van zelfstandig zijn en het ook gewoon durven te vertellen en in mijn kwetsbaarheid te zijn ook als het onderwerpen zijn waar je van alles over kunt denken en waarvan je kunt zeggen dat klopt niet, dat ik het toch doe. Waarom? Om te inspireren. Om te motiveren op een andere manier daarnaar te kijken. En ik ben dus mijn ervaringen. En jullie ook. Wij allemaal.

En ik ben wat ik mij kan herinneren. Want waarom kun je dan niet bij al die andere herinneringen komen? Daarom. Als wij ons zouden kunnen herinneren, wie wij werkelijk zijn, dan zouden wij niet zijn wie wij nu zijn. Dan zouden wij het grote

bewustzijn zijn.

En daar zit nou net de crux op, om het maar even modern te zeggen. Wie wij werkelijk zijn is een grote bedreiging voor andere allianties, die tot nu toe ook de mogelijkheid hebben benut door onze goedheid en door onze dienstbaarheid in het universum alom met andere rassen en beschavingen, en ik spreek echt over miljoenen beschavingen, dat er iets in ons is gesloten, waardoor wij én heel goed wisten dat wij super kwetsbaar zouden zijn om uit onze krachten geduwd te worden, maar we konden niet anders om ook die krachten die minder goed in de dienstbaarheid zijn, en eigenlijk onze positie wilden overnemen, wij konden niet anders om dan om die krachten toch dienstbaar te zijn. Simpelweg omdat wij niet anders kunnen, zo zijn we gemaakt.

En dat is ook de beschadiging die wij in ons dragen. Altijd dat wantrouwen, dat je iemand niet meer kunt vertrouwen, dat je iets wil doen voor een ander, maar ook van binnen voelt dat de ander toch stiekem een andere agenda heeft in zichzelf. Of het dan wel of niet zo is, we dragen die programma's heel vaak diep in onszelf vanbinnen. Heel diep in ons systeem. En het is maar net dat stuk historie wat ook maakt dat wij nog steeds die dienstbaarheid voelen van binnenuit. Maar we weten niet hoe we dat moeten doen. Want dat is een afgesneden van de mogelijkheden. Alle beslissingsbevoegdheden binnen deze wereld is uit ons systeem weggehaald. Dat ligt bij de regering zeggen ze. Die monddood is gemaakt door de instituten zoals banken et cetera die door de renteknop kunnen bepalen of een regering nou zegt van ja we gaan wel, of een regering zegt we gaan niet.

En als ze zeggen we gaan niet, dan gaat die rente naar 8% waardoor het land in twee maanden failliet is. En dat is het hele systeem, we zijn mond dood gemaakt als individuen, als galactische wezens, buiten onze soevereiniteit getrapt eigenlijk als het ware, onder de noemer van democratie, je kunt het een politiek steekspel noemen, het is eigenlijk iets anders dat wij voortdurend kaartjes inleveren in het systeem, waarmee ik dan zeg van; "ja, ik kan niet meewerken aan het systeem, want ik weet het niet". Daarom stem ik ook nu niet meer. En daar kunnen we ook hele leuke gesprekken over voeren op Sinterklaasavond waarom je niet stemt. En het laatste is ook heel belangrijk. Ik ben wat andere van mij zien en ook weten. Dit zijn allemaal informatie van Siriërs, de Sirische beschaving, die van de Rigel komen. Zij zeggen ook, dit is heel belangrijk om dat te doorbreken. Ik heb zelf computerfirma's gehad, grote firma's. En die firma's, ja, daar ben ik Martijn de computerman.

En toch ben ik Martijn de computerman niet. Maar het is wel het beeld wat ik zelf heb afgegeven. Die rol die ik heb gespeeld, die rol die ik ook was. Waar ik me ook prettig in ging voelen. En wat ik ook nog steeds heel erg leuk vind om te doen in mijn hobby. Maar het is wel wie ik energetisch was.

Als ik nu in Franeker loop waar ik woon. En mensen komen me tegen en vragen "wat doe jij nu? doe jij nog wel wat met computers?". Dan zeg ik; "nee ik doe dit".

Waarom? Om mijzelf te zuiveren van beelden van buitenaf dat is gewoon een stukje, het is heel spannend om dat te doen want ik voel natuurlijk gewoon heus wel dat andere mensen kunnen denken van "hmmm, misschien heeft hij wel teveel bits en bytes [gedownload?], maar dat was het altijd, want in mijn winkel sprak ik daar ook altijd over. Dus wat anderen van mij zien en nog weten, en de boodschap hierachter is, jongens, **gaan jullie allemaal ophouden met je mond dicht te houden over jezelf. Laat jezelf gewoon zien. Het is niet erg dat je dochter het raar vindt. Het is niet erg dat je zoon je een idioot vindt. Het is veel erger als wij niet het lef hebben om te zeggen waar ons hart ligt, waar we in geïnteresseerd zijn. Dat is veel erger. Want als wij dus altijd onze monden dicht houden, dan komt het er gewoon niet van. En het mooie is door gewoon vrijuit te gaan spreken en gewoon te zeggen wat je ervaart en waar je mee bezig bent, dat je ook met die mensen in aanraking komt die precies idem dito die ervaringen hebben.**

En ik werk al jarenlang met mensen in dit gebied en ik kan jullie echt zeggen dat er gewoon mensen zitten in de regering, die gewoon in onze regering zitten, die hier hetzelfde mee bezig zijn thuis. Even op die site kijken, even op die site kijken. Dat er mensen zijn van de grote raad van commissarissen, van grote super multinationals. En dat daar gewoon mensen zijn, net zoals wij, die hier vandaag dolgraag bij zouden willen zijn. Maar het niet kunnen, omdat hun kop eraf gaat. Dus het is de chantage van wil je nou dat je kop eraf gaat? Dus wil jij dat zijn wat anderen denken wie jij bent? Of laat je jezelf zien?

Met alle nodige consequenties van dien. En is dat nou werkelijk erg? Het is niet erg. Ik was failliet. Ik was mijn huis kwijt. Ik had geen huis voor mijn gezin. Alles was op en weg. Ik lag achter de verwarming om de deurwaardes te ontduiken.

Maar het is niet erg. Het is een idee. Er kan helemaal niets gebeuren. Sta gewoon voor wie je bent. Sta op. Dat is belangrijk. En dat doen we door te zeggen wie wij zijn. En dat is dit plaatje. Wie en wat ben ik werkelijk?

Deze vraag is de meest interessante vraag. Ik ben wat mijn multidimensionale metabewustzijn zich weet te herinneren. Met andere woorden, alles wat wij hebben ervaren. Als dat beschikbaar is, dat het gekoppeld wordt in ons bewustzijn, dat we daar gewoon bij kunnen komen, dan ben ik in één keer niet meer Martijn. Dan zijn we ineens allemaal iemand anders. Ze zeggen wel eens, je moet je rol laten gaan. Je moet je persoonlijkheid aan de kant stoppen. Nou, ik ben niet zo'n new-age-er. Ik ben wel een heel spiritueel mens. Ik heb altijd gevoeld en geweten, diep van binnen, dat de rol die ik ben, Martijn, dat dat een koppelstuk is van het stuk wezen wie ik ben om vanuit dat stomme persoonlijk stuk, die ook ik heb, om dus neer te zetten waarvoor ik ben gekomen.

Het enige wat nodig is, is dat ik waarheid spreek. En het enige wat nodig is, is dat ik kwetsbaar ben. En het enige wat nodig is, is eigenlijk alleen maar te zeggen wat het is. En meer niet. En dat is wel een hele grote opgave in deze wereld.

Want als je niet uitkijkt, zit je in een dwangbuis, krijg je een naald in je arm, in je been. En je zit in een inrichting. Daar worden wetten op dit moment op voorbereid. Omdat te laten plaatsvinden.

En dat is ernstig. Eigenlijk zeg ik, het sleutelwoord in ons hele evolutieproces is ons geheugen. En dan is het niet per se die geheugenmodule van 8 gigabyte in mijn hoofd, maar het is ons metafysische geheugen.

[1:00:06]

Ooit, in een andere tijd, toen wij ons volledige vermogen hadden, en daar kom ik nog in andere lezingen op, waren wij superbeings. In de val van het bewustzijn, na het moment waarop we nu zijn gekomen, hebben wij nog maar 1% tot onze beschikking van wie wij toen waren.

En van die 1%, dat zit hier even simpel gezegd in mijn hoofd en in mijn hart, en via mijn neurologische systeem staat alles in verbinding, kan ik vreugde voelen, compassie voelen, boosheid, woede, vernietiging, alles kan ik voelen, maar het is maar 3% van wat we van die 1% gebruiken. Kunnen we het nog volgen? Zo enorm weinig kunnen wij op dit moment nog doen van wie wij werkelijk zijn.

Knap gedaan van ons dat we ooit zo in die val terecht zijn gekomen en dat er toch mensen zijn zoals wij hier allemaal die de moed hebben om daarnaar te kijken. En het wordt echt geprezen en we zitten hier echt ook niet alleen.

Hoe de mensen de grotere werkelijkheid ontkennen. En dan heb ik het dus over de oorspronkelijke realiteit, de val van het bewustzijn, maar ook de realiteiten van buitenaardse aanwezigheid op aarde. En ook de onderzoeken die gedaan zijn, uitvoerig geclassificeerd over dat de maan niet van ons is, en dat Mars heel erg uitgebreid bewoond is geweest. De uitgebreide rapportage die daarover zijn, geen zweefverhalen, maar echt goed onderzoek, die gewoon buiten de media wordt gehouden, wordt allemaal ontkend. En hoe wij dat doen, het past niet binnen ons beeld van wie wij zijn.

We hangen religies aan. En die religie die zegt, zo is het. Tak, tak, tak, tak, tak. En het mooie van de religies is dat de basis ervan is dat je vanuit goedheid leeft. Waardoor het ook weer, dat zelfde stukje chantage, heel moeilijk is om je daaruit te trekken. Omdat je iedere keer uit iets weg wilt gaan wat ook dienend is. Ook wel weer een soort gevoel van schuld kan geven. Van ja, ik moet daar helemaal niet uit. Want het heeft mij heel veel goeds gebracht? En als ik daaruit stap, dan doe ik afstand van alles wat ik heb geleerd.

Maar dat is helemaal niet zo. Wij zijn wezens. Wij kunnen en mogen gewoon elke stap mogen wij zetten. Er is geen God die ons straft. Er is helemaal geen God die zegt van; "jij loopt bij mij weg. En nou ga jij..". Dat is niet zo. In geen enkele wijze is dat aan de hand.

In het universum wordt het energetisch grid, wat alles met elkaar verbindt, in het Engels dan, wordt dat supreme power genoemd. En dat is, wij denken dat power betekent macht, maar dat is het niet.

Het is gewoon kracht. Het is de uiterste kracht dat alles verbindt in het universum. En die kent geen voordeel. Die kent niet dat iemand van een vrouw houdt of van een man houdt. Of dat iemand donker is of blank is.

Die kent helemaal niet al die verschillen. Dat hebben wij allemaal meegekregen. Het universum kent ook geen fouten. Alles gebeurt precies volgens een hoger plan en daarin mogen wij gewoon zijn, gewoon zijn. Dus kortom allemaal onzin wat we meekrijgen. Het vertrouwen in onze leiders hoe lief ze ook zijn als ze op tv zijn en het is nu eenmaal zo we kunnen er niets aan doen mogen wij gewoon gaan onderzoeken. Ik zag een vinger, moment.

Iemand: [..?] Maar het beroerde is dat je dus het vertrouwen in jezelf zo moeilijk is dat wat jouw geheugen jou naar boven laat komen, dat je dat als jou waarheid ziet, dat vertrouwen daarin. [..?] om dan de waarheid gaan durven spreken. Dat vertrouwen zit dat ook dus in dat hele stukje wat onderdrukt wordt?

Martijn: Ja, dat vertrouwen zit daar ook in. De manier waarop wij op deze manier op dit moment de aarde ervaren, zien en hoe we de aarde voelen, is ook het stuk vertrouwen wat wij in ons hebben. Dat is ook aan de hand van de vermogens die we op dit moment hebben. En binnen die vermogens die we op dit moment hebben, worden we voortdurend natuurlijk ook al van kinds af aan op onze vingers getikt.

Dus het moment zelfs tot aan dat je overlijdt, krijg je voortdurend alleen maar te horen, heel veel tenminste, wat je allemaal niet mag, waar je niet goed in bent, waar je je absoluut niet mee moet bemoeien, dat is niet voor jou, daar ben je niet slim genoeg voor, begrijp jij toch niet, ik ga niet met jou in gesprek. Meid, je moet helemaal geen winkel beginnen, want je bent helemaal niet handig om te boekhouden, het wordt toch een faillissement. Al dat soort, ik noem maar even een paar zaken op, of jij moet je niet bezighouden met een nieuw systeem, dat werkt toch niet. Al dat soort opmerkingen, wat dus gewoon de basis is van wie wij zijn, is ons vertrouwen. En in het universum, en dat is wat onze vrienden ook zeggen, is het juist heel belangrijk om uit ons persoonlijke stuk, waarin wij zo beschadigd zijn, te durven ontstijgen. Dat wij zeggen, ja, wij hebben de moed om wel gewoon te doen wat ik hier voel. Ook als ik voel dat dat stukje vertrouwen naar mijzelf toe, of naar een ander, wankelt. Juist dan

daarin te gaan.

Want als we dat niet doen, en we laten ons beïnvloeden door impulsen die opgelegd zijn door negatieve ervaringen, zullen wij altijd blijven zoals we zijn en zullen we altijd blijven handelen zoals we het tot nu toe doen.

Dus het is aan ons om het juist anders te doen. Ik ben daar echt een beetje een freak in, zeg maar. Als er iets gebeurt dat tegendraads is, waardoor ik word geblokkeerd, dan kan het even een dag duren, dat ik even invoel in het moment en dan ga ik er juist in.

Ga ik heel goed voelen van hoe komt het dan dat ik zo veel weerstand voel in die persoon of daarin. Het zit hem in mij. En dan ga ik onderzoeken en dan kom ik op de meest mooie contacten. En dat is in alle fasen is dat zo. Dus de mensheid op aarde gaat gebukt onder een collectief vertrouwen trauma zeg maar.

Wij allemaal. En dat begint gewoon in je eigen omgeving al. Wij worden voortdurend worden wij gemanipuleerd door onze omgeving. En dan zul je vanuit die basis zul je dus deze terugzoektocht starten. Nou, het is pittig, maar we zitten er allemaal in en we doen het wel.

En het belangrijke is dat we dat gaan beseffen, dat dat niet een tegenwerking alleen maar is, maar dat het de grootste uitdaging is voor onszelf om juist precies datgene te doen, waarvan je misschien wel het liefst weg zou willen rennen.

Doe het gewoon. Het is niet eenvoudig, maar het kan. Nog twee slides en dan denk ik dat we eventjes pauze doen. Ik heb hier staan: We stappen nu uit, en dat is de fase van deze lezing, dat we gewoon afscheid gaan nemen van alles wat we tot nu toe als dienend hebben gezien.

Parkeer het, je hoeft het niet weg te gooien, dat hoeft niet, parkeer het gewoon. We stappen uit de veilige, zekere, beschermende, voor ons heel goed bedoelde en het best met ons voorhebbende, werkelijkheidssyndroom.

Als we daar nou eens met elkaar uit durven stappen, dan komen wij niet alleen in het buitenaardse concept terecht, maar dan komen we in een multidimensionale buitenaardse realiteit terecht. En daar liggen de sleutels in te komen. Dus de vraag is, ben je bereid blanco te zijn? En dan heb ik daar een grappig plaatje bij gezet, no more disk space, maar het is ook zo.

Want er is niet genoeg ruimte op onze harde schijf om dat te kunnen bereiken. Dus we zullen echt eventjes die knop in mogen drukken, en dan is het, wil je dat ja of nee en dan kom je vervolgens in deze realiteit. We gaan dus ook naar de vorige realiteit. Dus de realiteit waar we dan terecht komen mensen is leegte maar leegte van schoonheid. Leegte zonder invloeding, zonder programma's, gewoon zijn. En dan alles, maar ook alles eventjes parkeren om te kijken zou het misschien ook

anders in elkaar zitten. Ben ik misschien toch anders als dat ik had gedacht of is het misschien toch zo dat juist die hele moeilijke donkere stukken die er zijn de sleutel zijn om tot dat grote geheel van licht, situatie waar we dan met zijn allen naar toe willen. En dat is precies wat nodig is.

Pauze

We komen toch op het incarnatie verhaal uit. Ik heb daar een andere ervaring in, mijn hele leven al. Dat het absoluut besproken moet worden.

Ik heb hier een paar plaatjes bij gezet puur als beeldvorming. De incarnatieprocessen waarom wij, de wijze waarop wij terechtkomen in ons lichaam. Of beter gezegd, de wijze waarop wij de realiteit hier betreden.

Daar kan ik mij nog het een en ander goed van herinneren. Het was in een wereld waarin je zou kunnen zeggen dat het wat lijkt op de oudheid. De Egyptische oudheid, de Griekse oudheid. Een hele mooie omgeving met ontzettend veel bomen, bos, heel mooi natuur, enorm veel technologische ontwikkeling.

Mensen die er op hele normale manier uitzien. Gewoon prachtige mooie kleding dragen, maar waarvan je de schoonheid, de innerlijke schoonheid van de mens gewoon voelt. Niet eens alleen maar ziet, maar ook voelt.

En vanuit die wereld werd ik in een soort kamer gebracht, een langwerpige ruimte. We kunnen zeggen een sluis, die gemaakt was van steen, het leken stenen, en dat steen dat is een soort kristalachtig materiaal waar de energie doorheen stromen. Zodra je daar tussenin gaat liggen word je als bronbewustzijn, als mens wie je dus bent word je door die schacht heen weggevoerd en letterlijk in een soort versnelling, een enorme versnelling weg, niet geschoten maar weg getransporteerd waarmee het einde van die schacht niet gehaald wordt.

En vlak daarvoor, plof, en dan maak je een reis. Zo is het bij mij ook begonnen.

Ik kan me dat gewoon heel goed herinneren. En ik ben ervan overtuigd dat dat bij iedereen zo werkt. Voordat ik in de aardse lichaam terecht kwam, het is een beetje onscherp hè [beeldscherm powerpoint], maar goed daar kunnen we niet zo veel doen. Het is een soort apparaat wat uit een energetische opbouw bestaat. Dus niet alleen fysiek bestaat. Waar ik nadat ik verdween uit die schacht in terecht kwam. En daar eenmaal in binnen kwam op een hele rustige, hele serene energie. Heel rustige, liefdevolle plek. Mezelf kon zijn en mij kon voorbereiden. Op het moment dat ik mij gewaar zou worden dat ik richting de baarmoeder van mijn moeder ging vertrekken.

Dus letterlijk, vanuit die plek werd ik ingeleid. En om me heen waren allemaal mensen, mensachtigen, gewoon mensen die er gewoon net even iets anders uitzien. Met heel veel respect en verlangen en passie van, en dat doen ze bij iedereen, van hij gaat. En ik ging ook.

En ik kwam terecht boven de aarde, als je in eerste instantie, op een afstand van denk ik, zoals wij de maan zien. Dan sta je dichtbij, want dan zie je de aarde wel 6, 7 keer groter. En ik ging zo naar de aarde toe en ik voelde me helemaal in een zwevende ruimte naar de aarde toe gaan.

En ik voelde de emotie en ook de frequenties van de aarde. En ja, wat fantastisch. Ik kwam dus de aardse atmosfeer binnen en ik voelde die resonantie van de aarde. Dus ik voelde echt dat het een levend organisme is.

Een bewustzijn dat spreekt tegen ons, communiceert. Ik ging door de atmosfeer en ik ging zo naar de aarde toe. Ik zag dus de plek waar ik geboren zou worden. En ik zag de plek waar mijn moeder ligt. Dat zag ik. Met een heel speciaal blauw-wit licht, als een soort baan, werd ik daarheen gebracht. En ik voelde letterlijk in die baan naar beneden voelde ik mijn vermogen van wie ik ben. Vanuit die wereld voelde ik helemaal weggeschaven, als een zeer benauwende situatie. En zo ben ik dus in het lichaam terecht gekomen.

En ik weet dat zodra ik in dat lichaam terecht kwam, dat ik ook bijna direct stikte. En dat vond ik ook niet zo erg, omdat het gewoon een hels gevoel was om hier te komen.

Iemand: Die wereld voordat je in de baarmoeder terecht kwam, is dat dan eigenlijk dat je in het hiernamaals was?

Soort tussenstation

Martijn: **Dat kun je zien als een soort tussenstation tussen de oorspronkelijke wereld en de realiteit waarin wij nu denken aanwezig te zijn.** Ik kom daar nog op, goede vraag. Ik ga eventjes door, dat is even nodig. Onthoud de vragen eventjes, voor zover je dat ook wil.

Ik kwam in de baarmoeder van mijn moeder terecht en het leek ook dat ik dus inderdaad de navelstreng om mijn nek had. En dat ik bijna overleed en dat ik denk dat veel mensen dat wel herkennen, of weten van zichzelf, er zijn heel veel mensen die dat mee hebben gemaakt. En ik werd geboren en daar begon de reis mee op aarde. En terwijl ik geboren werd als kind, wist ik dit precies.

Ik ben het nooit kwijtgeraakt. En ook de reden waarom ik hier naar de aarde ben gekomen ben ik gewoon niet kwijtgeraakt. Daar ben ik ook heel erg blij om, anders had ik hier niet gestaan en had ik jullie nooit ontmoet. Aan de andere kant is het zo dat er ook een soort team is, teams, multidimensionale teams, die het tegenovergestelde begeleiden. Zodra wij uit ons lichaam gaan, ervaren wij een ruimte die eigenlijk gelijk is aan die van de vertrekruimte, laat ik het zo maar zeggen, waar een onvoorstelbare grote, witte, prachtige, serene ruimte is waar mensen zijn, net als bij het andere scenario, die ons opwachten en in liefde ons verwelkomen. Een plek waar je thuiskomt en waar je mag uithuilen met alles wat we hier op

aarde mee maken.

Ik heb die plek een aantal keren bekeken, waarvan er een aantal waren dat ik zelf bijna doodging en waarvan er eentje was dat ik mocht meekijken hoe mijn oma terug gehaald werd. En dat was heel bijzonder, want ik werd midden in de nacht wakker en toen kreeg ik te horen, oma gaat straks naar huis.

En ik wist direct wat dat betekende. Ik had gelijk in de gaten dat er wat ging gebeuren. En 's morgens toen was ik in slaap gevallen. En 's morgens werd ik gebeld. En toen bleek dus inderdaad dat mijn oma in het ziekenhuis lag. En ze is inderdaad gegaan. Maar het moment dat ze gegaan is, was ik bij haar, multidimensionaal.

En ik heb gezien hoe ze dat hebben gedaan. Ik heb gezien hoe mijn oma in haar oorspronkelijke lichaam. Wat zich manifesteert tussen de thuiswereld waar het bewustzijn in elkaar geklapt is en de realiteit waarin we nu zitten, hoe ze daar dus tot ontwaking terugkomen. Een heel bijzonder verschijnsel. Met andere woorden, heb je dan in de tussenwereld ook een lichaam?

Ja, het is ook een deel van het grotere bronbewustzijn. Het lichaam, dat wordt in feite, voordat je naar de aarde toe gaat, wordt het lichaam gereserveerd in energie. Een deel van het bewustzijn reist naar de aarde. Op het moment dat dat bewustzijn weer terugkomt, wordt het gereserveerde stuk energie weer naar voren gehaald, via de technologie die niet technologisch is zoals wij dat kennen. Maar wordt gecreëerd zeg maar vanuit een soort metafysisch elfen-bewustzijn. Dus een heel serene energie. Ik noem het woord elfen maar omdat ik nog geen referentie heb voor wat ik daar zo bij zou moeten zeggen. En daarbij kom je weer thuis in een wereld van waaruit wij incarneren in het programma waarin wij steeds weer terug kunnen komen. Het is een soort loop, steeds een nieuw processen loop.

Ik weet niet of er mensen zijn die zoiets herkennen. Het kan in een andere vorm zijn. Het hoeft niet zo te zijn zoals ik het heb ervaren, omdat dat mijn bewustzijn was.

Iemand: Ik heb die ervaring ook dat ik daar ben geweest, en toen ik terugging [..? niet hoorbaar].

Martijn: Dankjewel dat je dat deelt. Nog iemand? We kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd.

Iemand: Maar nu je dit zo vertelt, dan herken ik het, met een diepe meditatie, waar ik dus ver weg was, in een witte wereld kwam, en ook witte mensen zag. Waar ik zo naar terug verlang om daar te zijn. Denk dat het dat geweest is.

Martijn: Prachtig. Bedankt.

En wat heeft dit nu te maken met buitenaards contact is werkelijkheid?

Dat is essentieel. Dat heeft er alles mee te maken. Want wie wij werkelijk zijn, in het tussenstation van waaruit wij incarneren, is ook een fase die wij hebben gecreëerd als collectief ras om te zorgen dat wij terug kunnen evolueren naar de stand waar we ooit zijn geweest. Met andere woorden, het hele incarnatieproces is een leerproces voor ons om bewustzijn terug te halen.

En het is best vreemd dat we dat nodig hebben, als je bedenkt dat we alles op het moment terug zouden kunnen herinneren. Dus de vraag reist dan van is het incarnatieproces nodig? Is het effectief? Of is het zelfs een afleidingsmiddel waardoor we voortdurend in een loop terecht komen? En het laatste dat verdient echt wel een onderzoek.

Voordat ik naar de aarde toe ging werd ik begeleid, ook in de thuissituatie waar ik vandaan kom, door wezens die.., en deze foto komt bij Robert van den Broecke vandaan op zijn website. Daar heb ik ook een toestemming om te gebruiken voor gekregen. Het is precies de vorm zoals ze eruit zien. Daar werd ik begeleid door de ouderen zoals ze het noemen. Dat zijn de oudsten van het menselijk ras. Die anders door geëvalueerd zijn waardoor ze niet meer er menselijk uit zien.

Ze zien er ook heel rimpelig uit als je ze tegenkomt. Zoveel rimpels dat je denkt ze zouden wel 10.000 jaar oud kunnen zijn. Maar de wezens op zich, ze hebben ook donker zwarte glimmende ogen. Ik was daar in het begin toen ik een kind was soms best bang voor. Ze zeggen ook tegen ons; je hoeft niet bang te zijn wij komen om jullie te ondersteunen.

Wij kennen elkaar allemaal al. Dat stukje afgescheidenheid dat je niet meer weet hoe het zit maakt het soms heel erg moeilijk. Ze waren voortdurend bij mij en ze creëren ook de Nationale Tunnels naar het aardse gedeelte waar wij dus zijn.

[1:20:03]

Niet zo eenvoudig is om op aarde te incarneren

Dit is wat zij eigenlijk voor alle mensen doen. Dus ik vertel het vanuit mijn ervaring. Maar dit doen ze voor alle mensen om te zorgen dat de plek vanwaar wij incarneren, waar wij ons bewustzijn tot, nou ja, tot bewustzijn willen brengen, dat we beseffen dat we er zijn, dat begeleiden zijn voor ons, om dat veilig te stellen. Veilig? Ja, veilig. Want het is nodig omdat er ook onveilige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waardoor het niet zo eenvoudig is om op aarde te incarneren, schoon te blijven, in essentie van wie we dus nog zijn vanaf het moment dat we al zoveel kwijtgeraakt waren. Zij reizen met ons mee, dat is een hele bijzondere situatie. Ik heb hier een plaatje erbij, dat is een totaal ander beeld, wat ook allemaal erbij hoort. Het zijn de wachters. Deze wachters zijn, zo kun je het eigenlijk wel zien, het zijn poortwachters. Zij zitten in alle dimensionale lagen van ons aardse bewustzijn en in alle parallelle realiteiten. Met andere woorden, onze driedimensionale realiteit. Dat is niet een plek dat wij hier op aarde in de derde dimensie zitten, maar de dimensies zijn gekoppeld aan vermogens. Er zijn mensen die zeggen, ik kom uit de vijfde dimensie, ik kom uit de achtste dimensie, en ik had

wezens op bezoek die komen uit de elfde dimensie. Verwijzend dat dat een bepaalde hogere dimensie is. Maar dat is het niet. Dimensies zijn inherent aan het vermogen van wat dat wezen kan doen. Er zijn mensen en wezens die van 14e en 18e dimensies, er zijn ook wezens die hebben 22e dimensionale vermogens. Het aantal dimensies, het aantal vermogens wat een wezen of een ras heeft, is gekoppeld aan de evolutionaire staat van dat soort. En dat is gekoppeld aan de mogelijkheden die het geometrische, het heilige geometrische veld van het universum ons toestaat om verder in te evolueren. Het universum dilt en bereid steeds verder uit en dupliceert zichzelf steeds groter. Heel technisch, maar zo werkt het gewoon en dat betekent ook dat er heel veel rassen zijn die acht dimensionaal zijn en gewoon fysiek van aard zijn. Dus wij denken dan van ja, maar dat is een lichtwezen. Nou, het is zo dat wij ervaren dat als een lichtwezen, omdat onze vermogens zo ontzettend minimaal zijn waardoor wij het zien als een lichtwezen buiten het spectrum van fysiek. Maar zouden wij onze vermogens volledig hebben, zouden wij die lichtwezens ook gewoon als een fysieke realiteit zien. Want alles bestaat uit atomen en alles bestaat uit resonantiefrequenties.

Of je nou licht bent of je bent van een houten tafeltje. Als je het onder de loep neemt, zie je gewoon dat het zich voortbeweegt op een bepaalde manier. En wij hebben daar een etiket aan geplakt van 3-dimensie, 5-dimensie, 8-dimensie, ga zo maar door. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Dimensionaal bewustzijn heeft te maken met de vermogens die wij in ons dragen. Deze wezens controleren de derde, vijfde en zesde dimensie. Deze dimensies, dat is dus niet een locatie, maar dat is een niveau van waarop wezens zoals wij ons kunnen gaan manifesteren, waar onze vermogens liggen. Met andere woorden, ben je hoger dimensionaal al ontwikkeld, dat je meerdere vermogens tot je beschikking hebt, dan kun je hun ook zien. Dan kun je ze gewoon zien. Het hoeft niet in het fysieke te zijn alleen, maar het kan ook zijn dat je ze tegenkomt als je een buitenlichamelijke ervaring hebt. Omdat je 's nachts wakker wordt en voelt dat er een aanwezigheid is.

Een controlerende energie die naast je is, aanwezig is en waarvan je voelt dat het niet prettig is. Die duidelijk laat voelen van jij bent niet gewenst dat jij nu zomaar jouw vermogen toepast om te gaan reizen.

Dus met andere woorden, dit soort wezens manifesteren zich ook op deze manier. Ze staan ook in hun oudheden zo afgebeeld. Natuurlijk allemaal uit de boeken geschraapt, en volgens een of andere oeroude betekenis toegekend gekregen vanuit onderzoekende groepen, die daar een ander beeld aan willen plakken. Maar zij zijn institutionele wachters, die zorgen ervoor dat de informatie van waar wij zijn, waar wij heen willen, met andere woorden ons vermogen aan het ontwikkelen zijn worden doorgegeven aan het mainframe. Dus we worden voortdurend worden wij gecheckt en controleert als we dus buiten het fysieke gedeelte zijn als we slapen of we zitten tv te kijken dan schieten we ook naar een andere modus op ons brein, controleren ze ons frequentiebewustzijn. En dat klinkt

heel erg eng maar het is wel gewoon zo en dat is ook logisch omdat wij vermogens hebben waarmee wij terug kunnen keren in ons bewustzijn dus wordt heel goed in de gaten gehouden. Deze wezens die moeten even de revue passeren, omdat in andere facetten komt het gewoon terug. Het zijn kleine zaadjes.

Oorspronkelijke Anunnaki-wezens

Dit zijn wezens die zien er helemaal niet prettig uit. Ik zal hem er ook niet te lang ophouden, maar beseft dat de oorspronkelijke Anunnaki-wezens niet van menselijke origine zijn. Zoals wat er ook beschreven wordt in heel veel verschillende boeken over de Anunnaki, die zich ook als mensen vertonen.

De oorspronkelijke Anunnaki zijn zelfs wezens die hebben helemaal geen lichaam. Het was een metabiologische entiteit. Die lichaam creëerde om zichzelf in te huisvesten. En toen er een bepaalde planeet was waar lichamen beschikbaar waren om die voldeden aan hun vermogen om te koppelen, hebben ze een lichaam aangenomen waarin ze zich ook manifesteren. En deze wezens kwamen in onze realiteit, dus onze werkelijkheid waarin wij nu zitten, lineair teruggekeken, meer dan 500.000 jaar geleden binnen onze realiteit zijn ze binnen gedrongen.

En dat is ook deze wezens die tot op de dag van vandaag achter de schermen een enorme invloed hebben op alles wat hier op deze wereld gebeurt. Ze laten zich als zodanig niet zien. Door de jaren heen, door de vele jaren heen hebben ze ook lichamen ontwikkeld, onttrokken uit onze DNA om te zorgen dat zij hun bewustzijn in ons lichamelijk-bewustzijn konden inbrengen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de ontvoeringen die er zijn geweest. Het is niet zo dat de ontvoeringen een oorzaak, [..?] met de reden om lichamen te bouwen omdat die greys waar mensen het over hebben, een ras op uitsterven stond. Maar dat is veel sinister programma erachter. Het zijn helpers van de Anunnaki om te zorgen dat die lichamen beschikbaar werden gesteld om hun bewustzijn in te incarneren.

Iemand: Hadden deze figuren ook contacten, zeg maar, met Duitsers en met Tweede Naties, in de Tweede Wereldoorlog?

Nee, deze, de Anunnaki, de oorspronkelijke Anunnaki die je hier ook getoond ziet, houden zich ver van dat zichtbare lichtspectrum. Dat doen ze ook bewust om te zorgen dat het een soort geheimzinnig iets blijft, want wat niet publiekelijk getoond wordt, dat heeft ook minder energie. Daar kijk je met elkaar minder naar.

Waar de Duitsers mee te maken hadden, waren hele andere energieën. Hier zie je ook een paar plaatjes terug. Ooh ik zie nog een vinger.

Iemand: Ik zit te denken aan als mensen teruggehaald worden, na het overlijden, heel vaak zie je dat mensen helemaal veranderen, is er dan een ander persoon in

gekomen?

Martijn: Je bedoelt voordat iemand teruggaat?

Iemand: Als iemand gereanimeerd wordt. Dan zie je vaak dat mensen helemaal veranderd zijn.

Martijn: Nee, dat komt gewoon door het morfogenetische veld wie wij zijn. Dat ik er nu uit zie als Martijn en jij als jij, dat betekent alleen maar dat het een uiting is van het programma van wie wij zijn. Dat zijn ook allemaal elektrische moleculaire processen waardoor ik eruitzie zoals ik eruitzie. Op het moment dat ik kom te overlijden kan het best zijn dat ik allerlei andere uitdrukkingen en lichamen te zien krijg. Of dat ik ineens heel erg totaal anders eruitzie als dat ik ooit ben geweest.

Dat kan. En dat wordt ook uitvoerend beschreven bij de afdelingen waar mensen overlijden in ziekenhuizen. Dat er wel eens verwarring ontstaat of het iemand wel echt is.

Deze wezens, de Anunnaki, spreken niet uit het geschrift.

Daar heb ik veelvuldig mee te maken gehad en soms nog. Maar niet meer zoveel als vroeger. Deze wezens zijn uiterst agressief ingesteld op een manier die wordt gedomineerd door het intellect. Dus ze weten verdraaid goed wie wij zijn. En zij zijn ook degenen die onze lichamen in het verleden hebben aangepast, zodat wij niet bij onze vermogens kunnen komen wie wij zijn in de tussenwereld. Dus het is gefaseerd. Je hebt de oorspronkelijke wereld waar de mensheid volledig vermogend was. Dan krijg je een ineenstorting van het bewustzijn waaruit wij hebben gekozen om een soort, ik noem het maar eventjes voor het begrip, een soort hemelsituatie hebben gecreëerd als tussenresonantieveld om vervolgens van daaruit te incarneren in drie- en vierdimensionale realiteiten om ervaringen op te doen om ons eigen gevoel weer terug te bouwen wie wij ooit zijn geweest. En die stap van die tussenwereld naar de wereld waarin we nu zijn gekomen, daar is dus ingegrepen door de Anunnaki omdat de Anunnaki voorzagen in tijdslijnen dat wij te veel vermogens hadden om te snel te groeien en hebben ze ons aangepast.

Het is dus ook daarom niet dat onze lichamen zijn gecreëerd door de Anunnaki zoals veel mensen schrijven. Dat is niet zo. Denk daar maar gewoon over na als er zoveel honderdduizenden planeten zijn in het universum waar mensachtigen en mensen exact gelijk aan ons leven. Waarom zouden ze dan hier op aarde voor ons lichaam moeten bedenken?

Dus dat is niet zo. Lichamen zijn aangepast. Allemaal op een bepaald moment, tegelijkertijd. En deze wezens zijn zeer intellectueel en manifesteren zich ook op heel verschillende manieren.

Iemand: Wanneer was dat? Wanneer zijn die levens aangepast?

Martijn: Die levens zijn aangepast op het moment dat zij in paniek waren. Hebben ze dat direct gedaan.

Iemand: Maar is dat 500.000 huppeldepup jaar?

Martijn: Ja. Het is zo dat deze wezens hebben tijd-reis mogelijkheid. Dus zij gaan buiten de lineaire tijd van de aarde om. Dus op het moment dat zij een onderzoek doen, een onderzoek van 5.000 - 6.000 jaar.

Tijdslijnen

En ze zien in **tijdslijnen** wat het gaat brengen dat de situatie is zoals die is. Kunnen ze gewoon terug in de tijd en kunnen ze het aanpassen. Diezelfde technieken worden gebruikt door hele geheime militaire organisaties op aarde. Die compleet eigen structuren hebben buiten de militaire gebeuren om.

Om voortdurend onze tijdslijnen te manipuleren. Met andere woorden, er gebeurt iets, ze onderzoeken dat zelfs, er gebeurt iets, iets essentieels op planeet aarde, wat bedreigend is voor de huidige gevestigde macht. Gaan ze dus met teams, gaan ze in de tijd reizen, gaan ze kijken waar het toe leid.

[1:30:53]

Als dat in het nadeel van hun is, wordt die technologie ingezet, gaan ze terugreizen in de tijd, passen ze iets essentieels aan, waardoor datgene wat ze in de toekomst hebben onderzocht nooit zal plaatsvinden. En het vreemde is, en dat is ook logisch, is dat wij in het hier en nu niet merken dat het is aangepast. Omdat het zich heel snel herstelt.

Het is een verhaal waarin ze in het verleden iets hebben aangepast. Je merkt het niet, want het gaat via een broncode door ons heen. We gaan 's nachts eventjes slapen, worden volgende dag wakker en het is weg.

Iemand: Waarom hebben ze ons aangepast? Vonden ze ons een bedreiging? Waarom dan, en waarom wilden ze überhaupt lichamen hebben? Want ik denk een lichaam is toch veel beperkender dan een puur bewustzijn.

Martijn: Dat hebben ze ook. Ze zijn ook bewustzijn in een fysieke vorm.

En dat hebben ze gedaan omdat ze in de tijdslijn hebben gezien dat wij in ieder geval de eerste honderdduizenden jaren niet bij machten zouden zijn terug te keren in een bewustzijn van wie wij tussentijds zijn geweest. Dus om ons te domineren moesten ze eigenlijk ook lichamen hebben. Door die lichamen die ze hebben kunnen ze zich aanpassen, kunnen ze zich vervormen en kunnen ze zich letterlijk voordoen als je buurman.

Vind je het nog wel een beetje leuk vandaag?

Als jullie het niet erg vinden, ik vind het heel belangrijk om interactief te werken, alleen ik heb nog zo'n slide. Als jullie even de vragen reserveren, voor straks.

Met dankbaarheid voor jullie vragen hoor, het is niet dat ik.. dat jullie daar een ander gevoel bij krijgen.

De anunnaki zijn wezens die dus zijn naar de aarde gekomen, en hebben de aarde in hun grip gebracht. En ze hebben 12.000 jaar voor Christus

ontdekt, dat de aardse mens een hele belangrijke rol heeft te vervullen, niet alleen hier op het aardse vlak, maar in het hele universum alom. Ze ontdekten eigenlijk dat de aardse mens iets in zich draagt, wat zelfs heeft gemaakt dat zij ooit zijn ontstaan. En toen ze dat hebben ontdekt hebben ze besloten om terug te gaan in de tijd, toen ze hier net in de aarde kwamen, hebben ze onze lichamen aangepast. Om te zorgen, dat is natuurlijk een antwoord op je vraag, om te zorgen dat datgene wie wij zijn, vanuit dat kleine stukje tussenwereld hoe wij hier zijn gekomen op aarde, dat wij zelfs dat stuk vermogen, en dat was al heel weinig van ons ten aanzien van het oorspronkelijk vermogen, dat we daar voortdurend in gefrustreerd en tegengehouden zullen worden. En ik heb veel mensen gesproken die zich kapot hebben ge-therapeut. Die echt alles uit de kast hebben gehaald om te zorgen dat ze een beetje vreugde in hun leven hebben. Die toch een klein beetje ontspanning gaan geven. Dat je eindelijk van dat stuk verdriet en die pijn af kunt komen. Op de een of andere manier, uitzonderingen daargelaten, lukt het niet. En dat is die aanpassing. Hier zie je een paar schilderijen van deze wezens. En ze worden overal, kom je ze tegen in de oudheid.

Alle religies zijn misleiding

De anunnaki religies werden allemaal neergezet over de hele wereld in allerlei tijdslijnen. Met alle verhalen van dat bijvoorbeeld het christendom komt en het jodendom komt en islam komt. Overal te koppelen aan allerlei andere planeten.

Lariekoek, mij is duidelijk verteld en dat kan ik me niet herinneren, dat heb ik niet meegenomen in de energie. Mij is duidelijk verteld; "Martijn vertelt dat het allemaal manipulaties zijn". Want in het universum waarin wezens vrij gedijen in respect voor elkaar is geen hiërarchie met religie.

Dat is simpelweg niet nodig. Omdat wij elkaar dienen en wij staan open voor elkaar. Wij hoeven helemaal niet iemand te aanbidden. Wij dragen iets vanuit de zorg aan naar de groep. Dat wordt gedragen en dat wordt neergezet in het collectief. En dat gebeurt zowel bij mensen zoals wij, maar ook bij niet-mensachtigen zoals wij.

Er zijn heel veel verschillende levensvormen. En de religies hier op aarde zijn er alleen maar geplaatst om voortdurend datgene aan te hangen waarvan jij voelt wat jouw brengt in jouw persoonlijk stuk, in je persoonlijke trauma, waarin je een stuk rust en vrede en ontspanning en ook ontwikkeling in kunt vinden. En tegelijkertijd in de toekomst de grootste blokkade zal zijn om dat te durven deleten, omdat je dan afstand doet van jouw God die zoveel van jou houdt. Dat is het oeroude ceremoniële onderdrukings-systeem. We worden gedomineerd en gedicteerd door religies. Niet door het Goddelijke bronbewustzijn, maar door deze wezen. En toen ik een klein jongetje was, kwam ik ze al tegen dat ik ergens zat en gewoon bats! de hele realiteit waarin ik in verkeerde werd weggescheurd. En ik was in deze afschuwelijke realiteit. En ik was er ziek van. Ziek. Mijn ouders weten dat. Jaar in, jaar uit. En het was een hele

zware tijd. En het was ook de mooiste tijd want daardoor kan ik dit vertellen.

En waarom vertel ik dat?

Niet om angst te zaaien. Maar om herkenning te brengen. Want op het moment dat je ermee te maken krijgt. Hoef je niet meer te flippen. Hoef je niet bang te zijn. Het enige wat je hoeft te doen. Is te zeggen ik ben een soeverein mens. En jij mag er zijn.

En jij bent hier, omdat wij jou hebben geschapen. En bij de glorie van het feit dat wij jou geschapen hebben, mag jij in mijn matrix zijn en stuur ik je nu weg. En dan zijn ze weg. Het is het terughalen van wie wij zijn. De oorspronkelijke programmeringen durven toepassen. Dat heeft niets met macht te maken. Dat heeft te maken met liefde. Kom je weer op het punt van zijn. Dat is ook de reden waarom ik voor de pauze dat stukje van wie ben ik heb behandeld. Dat zijn de fundamenten. Wij hoeven nergens bang voor te zijn. Het wordt ons alleen maar aangepreut. Ze kregen hulp van ook andere DNA-manipulators. Er waren dus groepen die ten dienste kwamen te staan van hun. En deze groepen zijn nog steeds op aarde ook erg erg actief. En er worden ook ontzettend veel mensen lastiggevallen door deze groepen. Ondanks dat er ook verhalen zijn in de new age van; "ja, ze zijn verdwenen, het is opgelost, de tijd is voorbij". Lieve mensen, vanuit mijn praktijk, die niet weten wat er anders gebeurt, wat er allemaal plaatsvindt. Het is enorm.

Ze domineren onze evolutie. Ze grepen in, in elk tijdslijn van de aarde. En door middel van het aanbidden scannen zij het morfogenetische veld van onze DNA. Met andere woorden, op het moment dat ik mijzelf over geef en ik ga uit mijn kracht, en ik geef mij volledig over aan die andere energie, dan kniel ik letterlijk vanuit mijn goddelijk vermogen, kniel ik neer en neem ik afscheid van wie ik ben.

En dat hoef ik helemaal niet te doen. Dat hoeven jullie ook niet te doen. En dat is het systeem waarop alles in deze wereld is gedomineerd, op gebaseerd. En dus dat begint al, heel simpel, op school. Jij moet dat doen, anders blijf jij vanmiddag thuis. Blijf je 10 minuten na. "Ja maar, niks ja maar 20 minuten". Dat zijn de simpelste manieren waarop je dus niet met elkaar hoort om te gaan. Als je het vanuit je hart doet, dan zeg je; "oh Pietje, waarom ben jij altijd zo brutaal? Wat is er aan de hand? Vind jij juf niet leuk?". Nee, je kunt het ook zo doen. Het is gewoon de manier waarop wij met z'n allen dus dingen doen zoals ze gaan. En ze gaan zoals we nu doen. En dat is het hele systeem van de Anunnaki. Je ziet het in allerlei facetten terug. Vliegtuigen, helikopters, tankers. [..?] en dit is de onderzeeboot gelopen, de bovenste, staat gewoon op de balk van een Egyptisch, een oeroud monument. Officieel hebben ze gezegd het is 6.000 jaar oud. Maar goed, dan nog 6.000 jaar oud, en dan al vliegtuigen dat is een zeer interessant gegeven.

Helikopters die lijken op apaches. Het is er gewoon. Ik heb het er gewoon

bijgevoegd, ik weet dat veel mensen het wel al kennen, maar de mensen die het nog niet hebben gezien, je ziet hier dat de we allemaal worden genept. En dan leer ik op mijn school dat er een piramide is gemaakt met touw en hefboom. En als ik daar wat over zeg, dan werd ik gewoon uit de klas gegooid. Hier is het bewijs. Voertuigen uit de Maya-tijd. Je ziet heel duidelijk hier een soort voertuig met een astronaut erin. Hier zie je een voertuig, we noemen dat dan in onze tijd ufo's. Dat zijn voertuigen waarmee je je kan voortbewegen.

Vleugels van onderdrukking

Hier komen we op een heel belangrijk aspect. Dat is een symbool dat we overal tegenkomen. En dat zijn de symbolen van de vleugels. De vleugels zijn het symbool van de **Anunnaki**. De **Anunnaki** hebben dat verwerkt in allerlei soorten oudheden, zeg maar.

Door alle tijdlijnen heen. En wij hebben het gevoel erbij dat is goed, want de engelen hebben ook vleugels. En dat is ook zo, want zo wordt het uitgebeeld. En toch is dit dus ook een onderdrukking.

Omdat wij daarmee de engelen niet willen afstoten.

Maar de engelen hebben van huis uit helemaal geen vleugels nodig.

Want de engelen die kunnen zich door alle dimensies bewegen zonder vleugels. De enige die vleugels nodig hebben zijn wij. Anders stijgen ze hierachter niet op. Dat kennen ze in de dimensies niet. In het universum zijn helemaal geen vleugels nodig. Het is een symbolische onderdrukking die je in alles terugvindt. De **Anunnaki's** waren daar de beste in. Bij het derde rijk werd dat precies idem dito aangehaald.

Hé daar zie je ook duidelijk de onderdrukking van die vleugels. Het is een symbool wat door de hele mensheid overal terugkeert. De samenwerkende groepen is van essentieel belang dat de Anunnaki worden ondersteund door verschillende groepen.

Daarvan zijn er twee de meest interessante. Dit zijn, zoals we ze wel eens noemen, de Greys. Die overigens op heel veel verschillende manieren zich manifesteren. Er zijn heel veel verschillende lagen van. Dit zijn de greys waar ik heel veel mee te maken heb gehad.

Die buitengewoon intellectueel zijn en door het aanraken van je lichaam gewoon zelfs door je DNA en door je celstructuur heen kunnen lezen. Ze kruipen met hun bewustzijn in je. Bijzonder vervelend. Hypnotische rassen die lijken er heel erg op.

Voortdurend onze mind scannen en ons voortdurend voor de gek houden. Ja, het zijn minder leuke berichten. En ze horen wel degelijk bij het hele verhaal wie wij zijn als galactische wezens die licht, kracht en liefde prevaleren. Dit is ook de reden waarom de grondtoon van de hele lezing

gericht is op ons hartbewustzijn.

Want als ik dat niet zou doen, dan zou ik uitgemaakt worden als reptiel. Maar ja, jij komt het slechte nieuws brengen. Dat gebeurt natuurlijk wel eens.

En dat begrijp ik ook wel. Want we zijn allemaal verward gemaakt door wat er allemaal is. We zijn allemaal in de war door alle tegengestelde informaties.

[1:42:04]

En door al die informaties wil je op een gegeven moment niets meer ervan horen. En dat is dus waar desinformatie op gericht is. Om mensen te ontmoedigen. Om mensen te laten stoppen met hun onderzoek. Daarom heb ik altijd gevraagd, ben je bereid om die resetknop in te drukken?

En ik heb uitvoerig met deze wezens te maken gehad. En daar ga ik ook nog een speciale losse lezing over geven. Om niet hun te promoten, maar om herkenning te brengen in het dagelijks leven, wat zij ook in het dagelijks leven beïnvloeden in ons leven.

Want er gebeurt zo ontzettend veel. En als we eventjes niet opletten, dan zitten ze in onze tijdslijn. Dat is gewoon bizar.

En dat is ook heel mooi, want dat impliceert namelijk dat wij heel belangrijk zijn.

Dat menselijk DNA is aangepast door de Anunnaki in samenwerking met Orion groepen, zo worden ze genoemd.

En je ziet ook in onze samenleving heel veel de tekenen en de symbolen van de aanpassing van het DNA gedomineerd door de Annuaki, gedomineerd door het slangenras zoals ze genoemd worden, gedomineerd door de vleugels en het lijkt soms net alsof onze apotheken elfjes zijn op die manier

maar onze apotheken zijn geen elfjes en natuurlijk zijn er een hoop medicijnen die chemisch gezien een bijdrage leveren aan een chemisch natuurkundig chemisch proces in ons lichaam waardoor het absoluut niet zo is dat ik bijvoorbeeld tegen de apothekers ben of dat ik tegen de farmacie ben. Er zitten absoluut middelen tussen die wel eens heel erg goed kunnen zijn om ons fysieke lichaam precies die impuls te geven.

Maar de basis van het hele verhaal is gewoon geld en om onze broncode aan te passen wie wij werkelijk zijn. Want de wezens die achter de apothekers zitten, achter de farmacie, achter het kartel van geld, die worden beheerd door de Orion groepen.

Met andere woorden, de mensen die dat niet weten, brengen gewoon een

geloof of geloven gewoon er heilig in dat ze een prachtig mooi medisch programma brengen. Met een verzekeringssysteem erachter. En dat is ook heel goed gedaan. Het werkt alleen niet.

Is dat deze mensen niet beseffen wie ze werkelijk dienen.

Hier heb ik een vraag.

Hoe kan het dat wij denken dat wij geschapen zijn door de goden?

Dat is wat je zo ook leest overal. Dat wij door de goden geschapen zijn. En dat zij onder andere apen DNA nodig hadden om ons te creëren.

Dat het onttrokken is.

Ik heb het over het verhaal over Enki en Enlil van de Anunnaki.

Waar veel over geschreven wordt.

En hoe kan het dat zij dit zogenaamde experiment wilden doen?

Een beetje antwoord op jouw vraag.

Terwijl er elders in het universum nog vele andere duizend exact als ons menselijke rassen bestaan.

Waarom zijn die verhalen er allemaal?

Hoe kan het dat we dat allemaal accepteren en als wij iets lezen daarover, dat we onze vraagstellingen helemaal niet eens meer durven neer te zetten? Want hoe kan het? Willen wij deze verhalen echt geloven? Dat wij afhankelijk zijn gemaakt of onttrokken zijn uit apen en geschapen zijn door onze goden?

Of zijn wij zelf onze goden?

Welk spel wordt er met ons gespeeld?

Mag het licht eventjes uit?

[video met muziek]

Even dit intermezzo dat zo belangrijk is, juist om te zorgen dat we beseffen waar het eigenlijk allemaal om gaat.

Ik heb een filmpje er altijd bewust tussen om ons los te maken van de gevoelens die overweldigend kunnen zijn.

Dat het niet leuk is waar ik het over hebt. En ik zou ook het liefst over de mooie dingen willen hebben. Maar het is een onderdeel van onze grootsheid. En de grootste kracht van deze wezens is dat wij er niet over durven te spreken. En de grootste kracht van de gevangenis waarin wij zitten.

Is dat het lijkt alsof wij spirituele vrijheid hebben. Dat onze spirituele vrijheid gedoogd wordt als het ware. Binnen een bepaalde marge. Maar kom je buiten die marge. Dan word je ongenadig hard gestraft. Dagelijks verdwijnen er mensen in psychiatriën, om reden dat ze met informaties

komen die niet wenselijk zijn. Die mensen die worden opgenomen onder een bepaalde wetgeving die daar speciaal voor is uitgevoerd. En ik heb het sterke gevoel dat het nodig is dat dit onderwerp gewoon naar voren wordt gebracht. En ik kan er niet omheen dat ik moet zeggen ik hou van deze planeet aarde.

Ik houd ongelooflijk veel van mijn leven en ik hou heel veel van alle mensen en al het moois wat hier is. En precies dat maakt dat ik durf te spreken over dit onderwerp. En laat ik er geen misverstand over bestaan. Wat ik er tot nu toe over zeg is eigenlijk helemaal niets. Ik wandel daar gewoon doorheen op een manier waardoor je bereidwilligheid in jezelf krijgt, dat er een zaadje wordt geplant in jezelf, dat je daarna luistert, ook al weet je het misschien ook wel, maar dat dat een ander impact krijgt buiten het fysieke gedeelte om. Want vergis je niet, we luisteren niet met onze oren, maar er gebeurt veel meer dan dit. Het is pure herkenning en activatie. En we vonden allemaal dat het een zwaar onderwerp is. Dat je aan de ene kant denkt, ik moet misschien mijn ogen wel dicht doen en eventjes denken aan wat ik gisteren ook alweer heb gedaan. Of, het kan ook zijn dat je heel erg bewust bent van het feit, hoe groot onze verantwoordelijkheid is, willen wij werkelijk deze loop doorbreken. En ik heb er alles voor over om dat te doen. Niet vanuit strijd, maar ook niet vanuit het feit dat ik zo nodig "ik" het moet doen, maar omdat ik voel dat ik niet anders kan. En dat is de motivatie die ik jullie wil meegeven. Ik heb ook daar informatie over gekregen dat wij daar met elkaar ook verder in mogen groeien.

Ieder op de eigen manier.

De ouderen, of de elders in het Engels, gaven informatie wat de gevolgen zijn van onze ontwikkeling voor de tijdslijn waarin wij nu zitten op dit moment.

En dat is als volgt. En ik ben in die tijdlijn ook geweest.

Op dit moment koersen wij af op een ramp.

En die ramp is dat wij onze spirituele vrijheid volledig kwijtraken.

En die ramp is dat wij in een systeem op dit moment zitten wat letterlijk uit elkaar spat.

Op een manier waarvan iedereen zegt, nou dat valt wel mee, er komen wel nieuwe systemen, nee.

Er komt straks een verschuiving en die wordt geïnitieerd vanuit de onderkant van de donkere groepen om licht te brengen.

Ik waarschuw niet snel, maar wat ik wel zeg is dat er vergevorderde plannen klaarliggen om alles wat ons niet dient, wat nu het harnas is van onze staat waarin wij zijn, om die op te heffen.

En wat zullen wij zeggen? Yes! Vrij! Alles is in detail geregeld. In andere woorden, waar ik ben geweest en wat ze mij hebben laten zien, is een wereld waarin niet meer gewerkt hoeft te worden voor geld. Waar ook geen basisinkomen is.

Waar volledige vrijheid is. Waar mensen gewoon 2 tot 3 uur per week even een bijdrage kunnen leveren aan. Complete rust. Dus de trauma's die wij door de vele honderdduizenden jaren hebben opgelopen in ons incarnatieprogramma worden eindelijk gehoord door de toplaag van de donkere kant.

En zij brengen ons precies datgene waarin wij helemaal kapot gemaakt zijn. Ons verlangen zo groot zijn dat we niet anders kunnen dan te zeggen van ja, dit is goed, hier zijn we aan toe. De wereld die ik gezien heb en waar ik ben geweest is een wereld van totale slavernij.

Met alle ingrediënten die wij nodig hebben om ons vrij te voelen in verhouding tot het punt waar wij nu zijn. Met andere woorden, er ligt iets op de stapel wat ons nog verder zal afbrengen van het oorspronkelijke bewustzijn. En dat is ernstig. En het is ook precies één van de redenen waarom onze families in een universum meekijken en wachten totdat wij wakker worden en creatief gaan worden met de manier waarop wij in het leven staan, hoe wij dingen psychisch, emotioneel verwerken, nadat wij beseffen dat als ik iets denk, dat het niet alleen een gedachten is, maar dat het een creatie is.

Dus we kunnen met elkaar een soort uitlijning nodig hebben.

Iemand: Is het basisinkomen niet een systeem of een overbrugging om juist naar die weg toe te gaan? [..?]

Martijn: nee, basisinkomen komt hoofdzakelijk weg bij mensen die dus in een soort transitieproces willen komen met uh.., economisch proces ofwel het uitwisselingsproces wat wij dan geld noemen, maar het basisinkomen is alleen maar een oplossing op een corrupt systeem waarin we eigenlijk toch een mogelijkheid krijgen te zoeken om vrij te komen uit die grotere situatie van dominantie van geld maar willen wij werkelijk vrijkomen uit het gebeuren van geld. Maar willen wij echt gaan vrijkomen uit het gebeuren van geld, willen we daar echt uit vrijkomen, dan zullen wij niet moeten afwachten totdat de grote lobby's en de bankwereld met een nieuw systeem komt. Nee, wij zullen zelf als mensen zelf dienen te kijken van wat willen wij nou eigenlijk?

Wat hebben wij nou eigenlijk nodig? Wat is nou eigenlijk achterlijk aan dat systeem? Wat totaal niet klopt. Daar zullen wij heen moeten. We zullen onze eigen verantwoordelijkheid moeten openen en niet met noodoplossingen komen die uiteindelijk helemaal geen oplossing zijn.

[1:54:57]

We zullen een nieuw systeem van binnenuit, ten gunste van ons eigen welzijn, zullen wij moeten bedenken op basis van logica en gevoel. Dus dat hele basisinkomen is een tijdelijk oplossing. Het is puur een tijdelijk oplossing.

Terwijl de eindprogramma's liggen al helemaal klaar. Complete bevrijding uit het systeem. Waarin mensen straks kunnen reizen over de wereld. Je kunt naar Thailand gaan, je kunt naar Peru gaan. Al die dingen die we nu niet kunnen, waarvan we zeggen jammer dat ik dat niet kan doen. Ik heb geen geld.

Jammer, ik kan niet. Nu heb ik eindelijk geld, maar ik krijg geen vrij. Of jammer, ik kan niet gaan, want ik heb net een belastingaanslag gekregen. Die dingen verdwijnen straks allemaal. Boem!, het is allemaal weg. Dus we krijgen het ultieme aanbod. En dat komt eraan.

En die plannen zijn ook al uitgevoerd. Dat weet ik mijn hele leven al. En die plannen worden op dit moment ook al geïntroduceerd. Ze worden heel systematisch in de problematiek binnen deze planeet, worden ze al ingebracht. Heel simpel op subtiele manieren.

Denk ook daarbij aan de grote situatie die er met Oekraïne plaatsvindt, waardoor ook Poetin wordt geïsoleerd in de grondstoffenmarkt. Er worden allerlei zaken in elkaar gedrukt, ten koste en ten gunste, om iets groters neer te zetten.

En wij hebben het over bukraketten. Het ergste is alleen dat er mensen voor worden ervoor opgeofferd. En de groepen die dat doen, interesseren zich niet in ons leven. Dat is triest.

Iemand: Enerzijds zeg je van we krijgen vrijheid, een paar uur per week werken en we kunnen naar Thailand. En we zitten in slavernij. Ik begrijp niet wat het dan is?

Martijn: Goed dat je het zegt. De vrijheid die wij nodig hebben, is niet de vrijheid van alleen geld en kunnen reizen. De vrijheid die wij nodig hebben, is dat wij onze essentie van wie wij zijn, weer kunnen gaan voelen. Dat wij terugkomen in ons herinneringsproces van die modules, van die geheugenmodules die geblokkeerd zijn. Dat wij terug kunnen keren in een situatie waarin onze vermogens liggen om weer terug te komen. In het weten en het voelen. En om daarbuiten te blijven, krijgen wij straks carte blanche om alles te krijgen in ons leven wat nodig is.

Dus met andere woorden, het is een soort vervangende manier van vrijheid. Het is precies de vrijheid waar we nu om roepen, maar de werkelijke vrijheid is ons oorspronkelijk vermogen. En ons oorspronkelijke vermogens om daarbij te komen, zul je onderzoek dienen te doen naar wat zich in de historie heeft afgespeeld. Dat het meest onwaarschijnlijke zich al heeft afgespeeld. En dat het meest onwaarschijnlijke een moeilijk onderzoeksterrein is, omdat er heel veel angst ligt. En dat we letterlijk bedreigd worden. Letterlijk. Op welke manier dan ook. Dus die angst is zo groot dat het veel makkelijker is om te zeggen nou ja, dan maar die angst niet. Ik ga wel mee in dat systeem van vrijheid waar ik niet meer hoef te werken en kan genieten.

En ik zeg jullie, ik ben in die wereld geweest en 90% misschien meer zal hier in mee gaan. En daarmee is het einde van de oorspronkelijke mens een feit.

En dat is waarom wij hier vandaag zijn, en als jullie het kunnen horen er wordt ontzettend hard geklapt op de achtergrond. In grote getalen dat ik dit gewoon bespreekbaar gemaakt mag worden. Dat is echt een feit.

Niet voor mij wordt geklapt hoor, maar dat wij de moed hebben hier met 120 mensen om dit meest idiote verhaal aan te luisteren. En laat de mensen die dit dan niet weten, die in regeringen zitten, et cetera, dat een idioot verhaal vinden, dat is oké. Daar gaat het niet om. We hoeven ons niet te bewijzen.

[1:58:50]

Voel het voor je jezelf ik maakte een reis vanuit de aarde naar die wereld en ik heb rondom de aarde gekeken en ik zag de aarde veranderen als een tijdsreiziger die de aarde kon bekijken en ik zag niet alleen dat het land veranderde maar ik zag nog iets veel raar-ders en dat is dat ik de atmosfeer zag veranderen. De atmosfeer die nu mooi blauw is zag ik weer hersteld worden in een enorm groot kristallijnen netwerk en het moment dat ik dat zag, omdat ik weet wat dat netwerk doet, had ik een heel verheugd gevoel van; ja!, we komen weer in die verbinding.

Wat ik zag was dat er een nieuw soort mens wordt geïntroduceerd.

Nadat wij hebben geaccepteerd die vrijheid te hebben aanvaard, van dit is mooi, dit is goed voor ons, dan hebben wij dus een, denk even aan die religieuze systemen, we zijn eigenlijk geknield, we hebben gezegd prima, ik geef mijn spirituele vrijheid op om rust, eindelijk rust te krijgen.

Op dat moment komt er een nieuw ras op aarde. Die zien er ook uit als mensen. En die nemen letterlijk de aarde in. Dat is wat ik heb gezien, tot in detail. En dat maakt waarom ik 's morgens vroeg als ik mijn zoon zijn tanden laat poetsen en met hem meekijk in de spiegel.

Dat ik besef wat er op het spel staat. Je moet altijd in je eigen gevoel de kracht vinden. En ik doe dat onder andere bij mijn kind, bij mezelf, bij de natuur, bij mijn vrouw, bij alles wat mij lief is. Hoeveel dingen hebben wij in ons leven waar wij het werkelijk van houden?

Onze emotie, die praat. Daar doen we het voor. Niet voor de anderen, maar voor dat gevoel. Want dat is wie wij zijn. Dat mogen we niet vergeten. En dat hoeven we ook niet te vergeten. Het gaat om het behoud en het herstel van het oorspronkelijke aardse potentieel van wie wij zijn.

[2:00:41]

En de Siriërs gaven mij twee maanden geleden een tip, het aandachtspunt van goh laat de mensen iets voelen wat ze kunnen terugvinden in de resonantie van wie ze zijn.

En er is een mooie mantra daarvoor. En ik was daar helemaal niet bekend mee. En ik kreeg de titel door, dus ik ben gaan zoeken. En ik laat jullie dit horen. Ik laat jullie die ook voelen. Misschien zijn er mensen die dat kennen. Ik ga het niet zingen, ik lees het voor en dan doe ik de computer op play.

"Het heet Om Nama Shivaya.

Heel veel mensen kennen dat.

Music for a peaceful planet.

Over Om Nama Shivaya wordt gezegd dat ze een sterke mantra is.

Want als ze continu zou vibreren, gewoon door ernaar te luisteren bijvoorbeeld al, in je hart laat vibreren, zou dat meditatie en yoga in elke vorm van verbinding in jezelf onnodig en overbodig maken. Als je deze mantra chant, doe het dan met respect voor jezelf en de planeet. Rituelen en ceremonies zijn gewoon niet nodig. Buig, koshi vaya. Kun je lezen als het buigen van je ware innerlijk.

Blijf de mantra met vertrouwen herhalen, zodat wonderen kunnen gaan gebeuren op deze prachtige planeet. Het betekent, ik buig mijn hoofd en mijn wezen voor mijn hogere zelf".

En ik vind het heel mooi dat nu even aan te raken. Voel voor jezelf. Het duurt drie minuten. Het is heel bijzonder en het is echt op het advies van onze vrienden.

Muziek.:

<https://youtu.be/zxUyT5Y18SY?si=n9Jr0DLAaJdMyEdE>

Heel erg mooi. Het lijkt er toch wel op dat ik een beetje een zwever ben hè. De frequentie hiervan is zo ontzettend sterk voor de heling van moeder aarde. Er is zo ontzettend veel verpest op deze prachtige planeet, niet alleen door geld, maar door veel meer, door zorgen, door verdriet, door negatieve frequenties. We worden platgebombardeerd door radiostraling van een hoogte zijn waardoor het celweefsel letterlijk gewoon kapot gestraald wordt. Het eten wat we eten is gewoon letterlijk vergiftigd. Het water wat we drinken is zwaar gecodeerd. Het is gewoon te gek voor woorden. Er zijn satellieten in een baan om de aarde die letterlijk de aardse ionosfeer platbombarderen.

Niet alleen voor het HAARP verhaal, maar ook om magnetische frequenties in ons hersenvermogen compleet gewoon plat te leggen. Het zijn allemaal gepatenteerde systemen en dat is niet voor niets. Er is iets gaande en we zullen daar echt in moeten ontwaken.

De Sirische en Pleiadische mensen heb ik ook contact mee. De Sirische mensen zijn over het algemeen wat meer informatief. Ze geven meer informatie. Ze geven meer interactie. De Plejarische mensen zijn wat terughoudend.

Ze vertellen wel het een en ander. Maar dat heeft te maken met het feit dat de Plejarische mens bestaat uit 3000 verschillende sterrenstaten. Dat is veel groter dan wat wij tot nu toe hebben gelezen. En in het ver verleden is daar een oorlog geweest dat gezorgd heeft dat er mensen hier op aarde terecht zijn gekomen en wij dus ook, nou ja, zij medeverantwoordelijk zijn voor de situatie waarin wij nu zitten. Met andere woorden, ze kunnen eigenlijk ook niet anders dan een beetje terughoudend zijn. Omdat karmisch gezien, als je het zo kunt benoemen, zij medeverantwoordelijk zijn en dat niet nog erger mogen maken. Dus wij zullen ook

met ons eigen bewustzijn ons vermogen weer aan moeten wakkeren. De Sirische mensen geven heel duidelijk aan dat informatie over beeld-denken en beeld-voelen. Dus dat we ons heel bewust zijn van wat we denken.

[2:07:06]

Dus ook dat we ons heel bewust zijn van dat wat we voelen ook een beeld kan worden. En dat iets wat we zien ook weer een gevoel kan dragen. Met andere woorden, wij zetten voortdurend beelden neer in het energieveld. En als ik zeg, kijk hier een prachtige mooie boom met peren, dan zie je peren en zie je geen sinaasappels.

En dat komt omdat er dus in onze module van geheugen direct beelden worden opgeroepen wat daarbij hoort. Het is precies om die reden dat onze machthebbers achter die schermen niet in het collectieve veld komen, want doordat wij ze niet kunnen benoemen, omdat we ze niet weten hoe ze eruit zien en wat voor invloed ze hebben, kunnen we ze ook niet collectief neerzetten in ons bewustzijn. Dat is ook wat zij zeggen, het is nodig dat deze mensen, deze wezens, gewoon benoemd worden. Gewoon met elkaar. En er geen angst voor te hebben, maar het mag gewoon naar de voorgrond komen. Simpelweg, omdat het nodig is. Wij zijn eraan toe.

De kennis van technologie is essentieel. Dat zeggen ze ook. Het is heel belangrijk, omdat ik heb gevraagd van hoe kan het nou dat wij nog steeds voortdurend bezig zijn met energieën terwijl die hier aanwezig zijn op aarde?

Waarom komen ze niet gewoon ons die technologie brengen? Die er toe lijdt dat de oude garde gewoon afscheid kan nemen van die energie. En dat zeggen ze ook. Het gaat hand in hand met het evalueren van spirituele ontwakings. Dus op het moment dat wij een bepaald punt bereiken, dat wij bereidwilligheid hebben om wakker te worden, niet alleen om het te weten, maar om het ook toe te passen, dus vrij spreken worden met elkaar, dus niet meer achter de gordijnen, maar op de voorgrond. Als we dat lef durven te hebben, dat zijn hele simpele oefeningen waar complete beschavingen in het verleden ook meegevallen zijn omdat ze dat niet deden, als we dat dus durven te doen, dan zullen zij ook komen brengen datgene wat ons verder brengt in een stap terug naar ons oorspronkelijke bewustzijn. En laat het duidelijk zijn, zij staan te trappelen om het te brengen. Te trappelen.

Alleen op dit moment zal het niet lukken omdat het in verkeerde handen valt. Doordat wij onze machthebbers beschermen door er niet over te spreken. Dus het is een soort loop. Het is een uiterst geavanceerde loop en het lijkt simpel maar toch werkt het zo.

Zij zijn ook heel verdrietig dat ze er niks aan mogen doen.

Essentiële vaardigheden van de communicatie, van ook zeer duidelijke vorm. Hoe willen wij toetreden tot een galactische community, als wij helemaal niet kunnen communiceren? Het begint in ons eigen huis al.

De bereidwilligheid is er niet eens om aan elkaar te vragen; "goh zeg, jij zegt nu iets, waarbij ik dat gevoel bij krijg. Ik wil je wel even laten weten dat dat heel erg waardeloos voelt dat je dat zegt". En dat de andere dan zeg; "oh dat heb ik zo niet bedoelt". En dan is het klaar, hoef je niet eens te discussiëren.

Dat is al een hele uitdaging om normaal te communiceren. Zij schrijven ook de mooiste communicatie, dat vertellen ze ook, is luisteren en zo nodig vragen stellen aan elkaar. Elkaars ervaring tot je nemen. Wat beleeft de ander?

Dat is een galactische eigenschap. En dat is wat we ons weer mogen herinneren en toe gaan passen. En ga deze ook beleven in je energieveld. Met andere woorden, als ik vreugde heb en ik kom ergens aan. "Joehoe, ik heb iets meegemaakt, dit en dat". Ik ben helemaal euforisch. Dat ik ook klankbodem vind. Klankbord bij die persoon. Dat ik voel dat die persoon samen met mij blij is. En andersom ook, als ik verdriet heb, of er is iets waar ik mij niet goed in voel, dat de ander dat ook even ondersteunt. Of zegt van; "joh, ik begrijp dat jij je heel erg verdrietig voelt, en ik voel het ook, maar ja, ik moet nu echt weg. Dus zullen we dit moment even parkeren voor vanavond of morgen? Maar ik ben er voor je hoor". Weet je, het lijkt zo simpel. Het is psychologie van de hoogste orde, het is wie wij werkelijk zijn.

Wij zijn compleet helemaal afgedwaald van onze vermogens die in essentie gewoon zijn wie we zijn. Dit is de basis waarvan zij zeggen, dit mogen we allemaal weer leren. Het is niet alleen respect hebben voor elkaar, het is ook echt elkaar toeleggen. In verbinding komen met elkaar.

Ook als iemand anders uit zijn mond stinkt, dat je toch blijft luisteren, want die persoon heeft informatie die belangrijk is en dat je dan niet denkt van nou ik ga er bij weg hoi! Het is een heel raar voorbeeld maar dit gebeurt dus dagelijks hè elke dag zitten wij in dit soort situaties, in de stad, in de bus op je werk ja probeer het maar eens toe te passen het is een hele pittige uitdaging hij is heel erg pittig en dit is precies een onderdeel buitenaards contact is werkelijkheid. Willen wij werkelijk naar die werkelijkheid, dan kunnen wij dat niet doen als collectief, op dit moment, als beschaving, op de manier waarop wij met elkaar communiceren.

En het grootste voorbeeld krijgen we natuurlijk van onze grote machthebbers, want die schreeuwen ook tegen elkaar, die luisteren ook niet naar elkaar, zij hebben het goed met ons voor, en zo blijven we dus weer in de loop. Dus hier ligt de les, communiceren, echt communiceren. Niet alleen in woord en klank, maar hier in ons hart.

Dat is wat zij ook aangeven. Het gaat om ons hart, en het niet alleen maar beleven vanuit ons hart, maar werkelijk in verbinding komen met elkaar. Heel belangrijk. De juiste richting wordt ook aangegeven. En die weet ik ook compleet.

[2:12:22]

Mind control, het controleren van onze mind, van onze hersenen, van hoe

wij werken. Is wat extern plaatsvindt en wat we daarnaast ook zelf creëren. Wat bedoel ik daarmee? Je ziet hier ook een groep. Die groep bedoel ik niks slechts mee, maar ik bedoel dat wij geen groep zijn, dat wij allemaal individuen zijn.

Wij zitten hier als groep, maar als wij morgen gaan zeggen van je kunt lid worden van deze groep, dan moet je je conformeren aan deze groep, en je moet lid worden. Dan heb je dus weer die cult vorming. En dat mogen we loslaten. We gaan allemaal vanuit ons eigen fundament werken, je eigen ervaring inbrengen, elkaar bekrachtigen, zonder dat je afstand hoeft te doen van jouw onderzoek, van jouw realiteit, wat jou heeft gebracht dat je hier bent. Ook al is het verhaal op vele essentiële punten een contradictie van dat je zegt; nou ik vind het mooi dat ik heb gehoord, maar ik houd me wel even bij mijn eigen onderzoek. Dat is waar het om gaat. Dat we elkaar daarin kunnen inspireren. En door die foutieve informatie sturen hele culten elkaar aan. Nou dan worden we sekten.

Hè dus soeverein blijven. Dat ligt echt in de sleutel. En dat kunnen wij wel en zullen wij ook werkelijk moeten toepassen, willen wij contact krijgen. Want onze instromingen van hoe wij met mensen werken, en de energieën die gepaard gaat bij de uitwisselingen daarvan, die voelen onze galactische families enorm sterk. Dus het is voor hun geen lolletje om hier te zijn. Alleen mensen die dat goed beheeren, die zijn toegankelijk. En dat zijn we allemaal. We moeten het alleen weer even coachen.

Bezoek door vele rassen in één frame. Waarom wordt onze aarde in deze tijd door zoveel verschillende rassen tegelijkertijd bezocht?

En dan heb ik hier allemaal rassen staan die op dit moment redelijk goed getekend zijn die onder andere deze rassen hier op aarde komen. En een van de belangrijkste redenen waarom ze op dit moment zo interactief hier op aarde zijn, is niet alleen maar omdat hier op aarde op dit moment veel gaande is, maar omdat zij hebben ontdekt dat naast dit programma waarin wij met elkaar zitten, wat we nu allemaal uitvoerig bespreken, hebben zij ontdekt, dat er buiten deze hele situatie in het universum, nog een andere situatie verscholen ligt, waardoor alles wat er nu is wordt aangestuurd. En dat maakt het heel uiterst interessant op aarde. Dat geldt hetzelfde voor de wezens die negatieve bedoelingen hebben met ons.

Ook zij hebben ontdekt dat er iets in dit hele holografische gebeurtenis, deze werkelijkheid waarin wij zitten, dat er nog een reden achter ligt hoe het komt dat alles is gekomen zoals het nu is. Met andere woorden, ze zijn allemaal tegelijkertijd, zijn ze tot het beseft gekomen en de ontdekking dat er iets buitengewoons interessants op de aarde aan de hand is met de mens.

[2:15:14]

En dat maakt dat wij echt onderzoek zijn, een onderwerp van een groot onderzoek. En dat is ook waarom zo veel wezens juist op dit moment hier op aarde zijn. En door de tienduizenden jaren zijn hier al onvoorstelbaar veel rassen geweest. Maar

nu ligt de aarde letterlijk onder de loep. Dat onderwerp, dat gaan we dus zien in al die andere redenen.

De controlerende spirituele evolutie, onder toezicht van de over-lords die er zijn, de controlerende machten. Is het dan werkelijk zo dat we helemaal geen spirituele vrijheid hebben? Het is in ieder geval zo dat de spirituele vrijheid niet leidt tot het volledige bewustzijn in dit momentum. En ik weet niet wie iemand kent die dat wel heeft, dan zou ik daar vanavond gelijk naar willen bellen. Dat zeg ik een beetje spottend, maar zo bedoel ik het niet. Het is meer een stukje besef. We zetten allemaal hetzelfde schuitje met elkaar. Iedereen met een de sleutelpositie wordt dimensionaal bestuurd. Via de astrale lichtvelden, via het morfogenetische veld en daarbuiten.

Wie zijn die sleutelposities? Dat zijn de mensen die zich beseffen dat er meer aan de hand is. Er is een grootschalige traceeractie gaande. Al sinds hele lange tijd, waarin sleutelposities, mensen die bewustzijn in zich dragen, worden opgezocht, worden getraceerd en worden in de gaten gehouden.

Dat kennen we misschien allemaal wel, dat er iets is van een soort controle buiten alles om. Ik heb het niet over de politie of de CIA, ik heb het over een dimensionale tracering, dat je voelt dat er iets is wat jou in de gaten houdt. En dat is heel belangrijk om ons daarvan bewust te worden, anders komen we er niet vrij van.

Dus ik realiseer me dat ik mij in een onmogelijke situatie heb gemaneuvreerd door deze lezingen te geven. En ik realiseer me ook dat het nodig is, dat we er met elkaar namelijk ook uit kunnen komen. Want we praten er niet alleen over, we gaan ook naar een weg toe hoe we ons kunnen bevrijden.

Deze interventiegroepen zijn voortdurend aanwezig. Meer dan 20 miljard entiteiten zijn dat, die hier aanwezig zijn. Vaak worden die uitgelegd als verdwaalde zielen, maar dat is ook niet zo.

Iemand: 20 miljard, in aantal? Er zijn 7 miljard mensen..

Martijn: Ja. Dat zijn letterlijk entiteiten die zorgen om ons.., die dus op zoek gaan.. Ik ga het even anders zeggen. Op het moment dat ik naar de aarde ging, heb ik vertel werd ik begeleid door een soort ouder. Om een baan vrij te maken naar deze wereld.

[Nachts worden we gescand, ze willen weten wat onze galactische afkomst is]

Dat gebeurt via die rassen om te zorgen dat het niet gezien wordt dat ik, maar jullie ook, hier naar de aarde gaan. Ze zien wel dat er mensen incarneren, maar ze kunnen niet de broncode zien van dat wezen wie het is. Doordat ze de broncode van mij en van jullie niet kunnen zien, kunnen ze jullie niet classificeren als Pietje, Klaasje, of wie dan ook. Dus ze moeten onderzoek plegen. En dat onderzoek dat gebeurt door indringers vanuit de verloren wereld waar wij oorspronkelijk waren, gaan mee hierheen, zijn in deze dimensie, en die controleren voortdurend, zitten ons

af te checken. Dus op het moment dat wij gaan dromen en ons groter bewustzijn in komen, een deel daarvan, omdat we ons uit het fysieke ontstijgen, komen er dus coderingen vrij waarin zij metafysisch in ons systeem kunnen kijken en gaan ze scannen. Dus het kan zijn dat als je 's nachts wakker wordt, boem! en het zweet je uitbrengt, je voelt dat er iets is gebeurd maar je weet totaal niet wat. Dat kan ook overdag gebeuren.

En wij hebben het niet door dat wat het is. We kunnen ons daar gewoon van opschonen. Dus het zijn niet gidsen, het zijn letterlijk controleurs. Die zorgen, de kijken van wie zit waar. En dan wordt het in beeld gebracht.

Iemand: En dan? Ja. En dan?

Martijn: Nou op het moment dat zij weten wie die persoon is. En uit welke oorspronkelijke situatie hij komt uit of zij uit de oorspronkelijke wereld van waar die bewustzijns-collaps is geweest, kunnen ze terugkijken in de ruimte en tijd in de toekomst, omdat we daar vandaan komen. Daar kunnen ze zien wie jij bent, oorspronkelijk. En door daarachter te komen, kunnen zij in de oorspronkelijke wereld waar het bewustzijn is gevallen, kunnen ze je uitschakelen. Zo ernstig is dat. Het lijkt eventjes moeilijk, maar dit komt allemaal nog aan de orde hoor. Het is echt magnifiek bedacht voor onze tegenstander, als je het zo moet uitdrukken.

Maar er zit een opening in en dat is precies waar we nu over gaan hebben. Dus maak je geen zorgen hoe vervelend dat verhaal ook is. Ik heb niet voor niks gezegd dat het een onthutsend verhaal is, dus jullie kunnen niet boos worden.

[2:20:19]

Iemand: **En de helpers dan? Die moeten dat dan toch ook tegen kunnen houden?**

Martijn: Wie zijn die helpers? Dat is dan maar net de hele vraag. Wij hebben heel veel krachten om ons heen. Die ons gunstig en dienstbaar gesteld zijn. Alleen dat heeft met het evolutieproces te maken. Wie wij zijn. En wie zij zijn. In relatie tot ons.

Dus met andere woorden, en dat komt zo nog, het is nu al vijf uur geweest dus ik zal een beetje gas erop zetten. Waar het op neerkomt is dat door de rol wie wij zijn. En de belangrijkheid daarvan dat wij zelf tot dat inzicht komen.

Dwars door alle angsten heen gaan. Want dat merk je nu al. Er is eigenlijk nog niks besproken en toch wordt er al heel wat aangeraakt. Dat wij daar doorheen durven gaan, er gebeurt niks met ons, we gaan niet door de vloer heen. Er gebeurt niks. Het is puur geprogrammeerde angst. Dat wij daardoor ontdekken dat het juist die kracht is, in onszelf, die ons moet en kan bevrijden. Dus met andere woorden, zij zullen het niet voor ons doen, omdat zij ons niet kunnen bevrijden. Door de positie wie wij zijn. De middelen zijn er niet.

Iemand: Hoe ga jij om met je eigen angsten, hoe doe jij dat?

Martijn: Ik ben heel erg bang geweest als kind. En ik ben sinds mijn 19e of 20e helemaal vrij van angst. Omdat er dus aanslagen gepleegd zijn op mijn leven. En ik daar ook bijna het leven heb gelaten. En daar was ik heel erg bang voor.

En ik heb op een gegeven moment gevoeld en gemerkt. Oké, deze angst. Dat is letterlijk de angst van de dood. En van de aanslag dat er ineens iemand zou kunnen zijn die mij uit dit leven weg.. Heb ik gevoeld, ik zal mezelf moeten bevrijden.

En dat is iets wat ik achter me heb gelaten. Door mij letterlijk over te geven. Dat is ook het liedje van die mantra. Dus het buigen voor jezelf. Op het moment dat je buigt voor jezelf. Vanuit je diepste wezen, kan je niets meer gebeuren. En het besef, en dat inzicht in jezelf, dat er niets is wat mij kan raken, ik bedoel, kan ik klap voor mijn kop krijgen, dat doet pijn. Ik kan in elkaar geslagen worden, dat doet ook pijn. Maar mijn vastberadenheid en mijn missie hierin, mijn missie, mijn persoonlijke missie, die ik uitdraag en het deel van alle mensen die dat ook voelen waarmee jullie missie een onderdeel is van mij en ik een onderdeel van jullie. Dat stuk maakt dat de angsten weg zijn. En dat is ook een heel proces geweest. Dat kan niet zomaar daar moest ik echt wat voor doen. Maar het kan ook niet anders. Dat wij gewoon doen waarvoor we gekomen zijn. En dat hebben we al heel veel jaren uitgesteld.

Incarnaties worden omschreven voor ons als voorstellingsvermogen en kennis. Wat ik nu zeg, het hele huidige model van de incarnatie., het hele huidige model van de incarnatieprocessen zoals we tot nu toe hebben geleerd. En de betekenis daarvan zullen we ook ter discussie dienen te stellen willen wij werkelijk kijken van wat er gaande is. Met andere woorden, ik heb heel veel gewerkt aan mijn vorige levens en dat noem ik nu even de programma's die mij hebben gebracht tot inzicht en ook de processen die in mijn vorige levens invloed hebben op mijn welzijn van nu dat ik tegen dingen aanloop van; "ja, maar dat heeft te maken met het feit dat jij in je vorige leven stratenmaker bent geweest, [..?]. Dat soort situaties hebben mij toch wel echt heel diep het onderzoek in geduwd. Om te kijken van hoe zit dat dan precies in elkaar in verhouding met de kennis die ik draag, kloppen hier essentiële dingen niet. Het klopt gewoon niet. En laten we het gewoon wel wezen, alles past zich aan aan het vermogen wat wij dragen. Dus op het moment dat ik het vermogen heb om iets te beseffen, dan kan ik dat ook begrijpen. Heb ik dat vermogen niet, dan zet ik dat in een bepaalde context.

Ook de incarnatieprocessen komen voort uit een soort religieus proces. Dus het is weer dat beeld om los te komen daarvan. Waarmee ik niet zeg dat incarnatie niet bestaat. Dat is iets anders. We hebben zielsverwanten uit onze toekomst en die zien er dus zo uit, dat zijn mensen direct verwant zijn aan de aardse mens wie wij zijn. Ze zijn helemaal wit, ze kijken ook vrolijk, ze hebben ook zwarte ogen dus laat je niet altijd bang maken door zwarte ogen. Ze zijn ontzettend lief, ze zijn heel speels en ze zijn voortdurend aanwezig. Je kunt ze ook oproepen als je in problemen verkeert. Dus er is wel degelijk bescherming.

[2:24:57]

Alleen de bescherming die loopt tot een bepaalde rand van het vermogen wat zij hebben om hier te kunnen beschermen. Het moet er gewoon even in gezet om ook een stukje ondersteuning wel te brengen dat we er niet helemaal voor staan.

Alleen in een bepaalde laag, hoger, staan we er wel alleen voor. Omdat wij degene zijn die dat moeten doen. Hier haal ik nog een heilig huisje onderuit. Het disclosure proces. Wie heeft er nog nooit van gehoord? Disclosure is eigenlijk een vrijgevende informatie, het openbaren van achtergehouden informatie over buitenaardsen op deze aarde. Er zijn heel veel groepen op deze planeet aan het onderzoeken hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. En één daarvan is ook Steven Greer, dat is een man die heel belangrijk werk heeft gedaan om heel veel generaals onder ede te laten verklaren wat er allemaal is achtergehouden.

Zeer verdienstelijk werk, uiterst verdienstelijk werk, want daaruit blijkt gewoon heel simpel dat het bekend is in alle militairen takken dat we bezocht worden door wezens uit andere beschavingen, andere planeten. Alleen het is gewoon heel anders dan dat zij aankondigen. Ik heb het er ook bij gezet dat het hele disclosure verhaal, het huidig disclosure verhaal, behoort niet tot de werkelijke werkelijkheid. Er zit dus ook een vorm in van een soort aanname en ook hoop, hoe wij willen en denken dat het zich openbare gaat.

Maar dat openbaart zich niet op die manier. De doos van Pandora gaat niet ineens open met alle informatie die er naar buiten komt. En dat heeft te maken met het grotere proces dat buiten het buitenaards aspect hangt en de belangen die er spelen. Dus besef, vraag jezelf maar eens af hoe het eigenlijk komt, dat bij het Disclosure Project alleen maar wordt gesproken over de grote positieve krachten die er allemaal zijn.

En die zijn er ook, alleen ze vertikken het om ook over de krachten te spreken die alles in die doos houden. En als ze er over spreken, dan noemen ze dat, als zijnde dat zijn de oligarchische vampiers. Maar het hele grote verhaal daarachter wordt niet benoemd. Dat is dus weer een onderdeel, zonder dat ze het over zichzelf beseffen, is dat een onderdeel van de nieuwe realiteit waar ik het net over had. Want binnen dat verhaal van transitie naar een nieuwe vrije wereld, past die grotere realiteit van die onderdrukking, past daar niet in. Want anders zou de nieuwe realiteit namelijk daarmee worden besmeurd en zou het daarmee niet worden geïntegreerd. Kunnen we het nog volgen?

Zeer verdienstelijk werk van Steven, ontzettend mooi. Zonder hem was er ontzettend veel informatie niet naar boven gekomen. Als ik er met hem over wil spreken, dan wil hij daar niets van weten. En dat vind ik gewoon jammer, omdat het nodig is.

Iemand: [..?] Ik ben onderweg om te hopen dat wij vrij worden. En doordat ik dan vrij ben, ben ik met zekerheid slaaf. En dat is momenteel waar ik mee zit. Begrijp ik het goed?

Martijn: Ik zou eigenlijk zeggen van kun je nog eens anders uitleggen wat je zegt?

Iemand: Er is een tendens onder mensen die bewust leven en denken dat wij vrij zijn. En die vrijheid die wordt ons eigenlijk hier en daar een beetje aangereikt en daar streven wij naar. En als wij die vrijheid hebben dan zijn wij met zekerheid slaaf en heffen wij onszelf als mens op.

Martijn: Correct. Het is natuurlijk niet het werkelijke streven, maar wel is dat wij.., dat is wel de werkelijkheid waar wij nu.., en daarom kan ik niet anders dan deze training van bewustzijn bespreken en het dieper implementeren. Het kan niet anders. Jij bedankt. Want je brengt even precies die kern in. Jullie zien wel het is toch wel heel interactief hé.

Iemand: [..?] Wat kun je nou het beste doen om je te beschermen tegen die kwaadachtige krachten? [..?]

Martijn: [Martijn herhaald kernvraag] "Wat kun je nou het beste doen om je te beschermen tegen die kwaadachtige krachten?" Nou allereerst is het zo dat je er op dit moment gewoon als een soort informatie tot je neemt. En daar ook niet bang voor hoeft te zijn, want het is hier heel erg af-gezekerd en heel veilig. Alle mensen die naar huis gaan, gaan allemaal veilig naar huis. Dus laten we het stuk angst gewoon allemaal los, er gebeurt helemaal niks. Daar is voor gezorgd, en vanuit die energie werk ik ook samen met alle andere wezens, die hier ook aanwezig zijn. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Wat je er op dit moment aan kunt doen, is nog niet concreet, omdat we in een proces zitten. Het bijzondere van alles is dat op het moment dat wij of dat ik hier zo sta te praten als brugman, dat er in het systeem iets gaat meepraten. Dat kan zijn door vragen, door gevoel, dus je bent al mee in die collectieve beweging. En in dit stuk dragen wij ook met elkaar de verantwoordelijkheid voor onszelf, en voor jou, en voor jullie allemaal, en vanuit jullie ook voor mij. Dat is de verbinding die we met elkaar hebben. Dus het stukje concreetheid dat komt er nog aan. Simpelweg om het feit dat we nog maar op de helft van het verhaal zijn in de eerste lezingen serie van 4. Er komen er nog 22 achteraan. Dus ik zou nog, er is nog heel veel mogelijkheid. Maar de basis is 4 lezingen en daaruit kun je gewoon je eigen onderzoek verder uitbouwen vanuit jezelf.

Iemand: Behalve al deze negatieve toestanden waarin wij dus in gevangenis zitten. Er zijn lichtkrachten aan de hand. En dat is gigantisch. Dat is gigantisch. En of je dat lichtkrachten, engelen krachten of weet ik wat voor een krachten je dat ook noemt. Maar dat is er en dat heb ik zeer aan mijn lijf ondervonden. Anders had ik hier niet gezeten. En dat bestaat ook. Dat u dat allemaal meeneemt.

Martijn: Heel fijn dat u dat zegt. Dat klopt ook. En het bijzondere is, daar kom ik nog op een ander thema lezing, of een ander lezing op terug, want waar u het over heeft, over de Galactische Federatie, dat is een federatie die zich niet in onze fysieke wereld bevindt. Die komt uit onze metafysische realiteit vandaan. En dat is ook de reden waarom ze zich niet all mass laten zien, maar dat ze zich alleen transformeren via ons endocriene neurologische metafysische non-lokale bewustzijn [gelach]. En dat is zo geavanceerd, [..?]. Dat is belangrijk wat u zegt, dank u wel, is echt heel belangrijk. Dat doen ze nu al, alleen doen ze dat niet in de fysieke realiteit. En dat maakt ook waarom er op dit moment in ons bronbewustzijn, in onze fysieke realiteit, actie mag plaatsvinden vanuit onszelf, juist om met hen in contact te komen. En ik ken ze hoor. Ze kennen mij ook geloof ik.

Daar komt ie: Stop de afleiding. De ware situatie is de terugkeer en herstel van ongekende glorie.

En ik zeg het gewoon platweg, stop de afleiding. Lieve mensen, laten wij werkelijk alles durven onderzoeken, al word je er nog zo boos van. Al voel je dat er iets niet klopt, of al heb je het gevoel van dit is niet goed.

Ik zou het over leuke dingen willen hebben. Dit hoort allemaal bij het leuke gebeuren. Stop alle gevoelsafleidingen. We worden voortdurend gestookt in ons systeem. Door projecten en projecties van buiten af. Energieën van binnenuit om het liefst gillend weg te rennen

in een auto scheurend voorbij die paal met camera's dat ze zien dat je weggaat. Weet je dat is gewoon wat ze willen. Wat wij willen is namelijk gewoon dat we kunnen Zijn. Dat we vrij komen van die angst. En we komen alleen vrij van die angst door die angst te aanvaarden als zijnde lichtwezens dat we nergens bang voor hoeven te zijn.

Terughalen van ons aardse en ons galactische besef. Het erfgoed van deze prachtige planeet met alles wat er op leeft. Niet alleen van wat wij nu zien van die 1%. Maar die andere 99% die ik van mijn lichaam niet zie, dat ik van jullie niet zie, die zien we ook niet van deze planeet. Het bronbewustzijn is niet alleen van ons als mensen in elkaar geklapt, maar van de hele planeet aarde al zodanig ook. En deze planeet staat nu op het punt om letterlijk ons te tonen wie deze planeet echt is. En dat kunnen wij alleen doen door zelf te beseffen dat wij uit die planeet gecreëerd zijn en dat wij uit deze planeet zijn opgebouwd. En daar ligt precies de sleutel om terug te keren in het bronbewustzijn van deze planeet. Het zit allemaal complex in elkaar en we komen er echt wel in terecht. Maar weet en voel dat het gewoon goed is om deze informatie te horen.

[2:34:18]

Dus samen durven staan voor de verantwoordelijkheden. We sluiten nu af met dit filmpje. En als er dan nog vragen zijn, dan kan dat eventueel of persoonlijk of klassikaal, maar het loopt allemaal een beetje uit. En er zijn misschien mensen die graag nog de regen in willen dus..

Filmpje

[2:38:31]

Ja, wij komen voort uit deze planeet op een of andere manier. En er zit nog een programma achter van een uur. Wat hier gewoon nu niet in past. Maar laat ik het zo zeggen. Het is de 54ste super beschaving die wij nu zijn op deze planeet. 53 keer voor ons hebben wij het niet gehaald. De feiten liegen er niet om. Als wij werkelijk, werkelijk willen wakker worden. Als we het werkelijk anders willen doen. Dan zullen wij zoveel moed, lef en liefde in onszelf naar boven dienen te halen. Niet alleen praten over lichtkracht en liefde, maar het werkelijk zijn, het werkelijk doen. En als we

dat durven, dan zullen wij de weg terugvinden. En die weg, die wordt begeleid, inderdaad door zeer krachtige beschavingen.

Wij staan aan de vooravond voor een immense verandering. En wij bepalen zelf de afremming in dit proces. Laten wij met elkaar beseffen wat er op het spel staat en waar wij van houden. En laat die liefde en die kracht ons elke dag motiveren en inspireren om het anders te doen.

Ik wens jullie een hele mooie reis terug en ik hoop dat ik jullie weer op een ander moment kan ontmoeten.

Dank jullie wel.

[applaus]

Organisator: Dank je wel Martijn, en dankjewel allemaal voor jullie komst. Dankjewel.

Dank u wel.

[2:40:21]

Ik markeer de belangrijkheid

Paars-Geel	Allerbelangrijkst
Blauw-Geel	Meest belangrijk
Lila-Geel	Erg Belangrijk
Rood-Geel	Belangrijk
Geel-Rood	Goed om ook te lezen
Geel-Zwart	Lees het ook