

# **20240915-MvS-De-Hartsintelligentie-als-Kosmische-Antenne-Alphen-2dec2024**

## **Transcript Hartsintelligentie Kosmische Antenne met Martijn van Staveren**

**15-sep-2024 deel 1-3 te Cultuurcentrum den Heuvel in Alphen**

[Introductie rede door organisator is niet opgenomen in dit transcript]

### **INTRODUCTIE – BAZEL - BOORDCOMPUTER**

Bedankt dat jij hier vandaag bent. Dat je hier vandaag jezelf neerzet. Ik weet niet of dat klopt wat ik nu zeg maar dat is wat ik erbij voel dat je bereid bent om samen met zoveel andere mensen in deze wereld hier iets uit te dragen maar ook daadwerkelijk te doen en te zijn en ja daarvoor mijn grote. Zo ja een event ik weet het allemaal niet hoe je dat moet noemen voor mij zijn het allemaal hele ongemakkelijke woorden eigenlijk vandaar dat ik het ook een aantal keren, denk ik, ook niet door heb laten gaan. Het is een mooi woord "event". Maar wat is het nou eigenlijk echt, als mensen bij elkaar komen? Wat is het nou werkelijk, als je samen bent en over de essentie van wie de mens is, want dat is waar we het hier over hebben. Wat is dat eigenlijk, de mens? Wat is het er samen over doorvoelen en nadenken?

Ja, dat is op zich een evenement als je vanaf een afstand bekijkt naar de aarde en je ziet wat daar allemaal gebeurt. Dan kun je bijna zeggen, nou dat is een evenement op zich, wat daar allemaal gebeurt in die wereld. En vandaag gaan we daar met elkaar eens even rustig doorheen wandelen. Mijn idee is dan ongeveer daar kwart over twee, ik weet niet of dit gaat gebeuren, want het kan ook zijn dat het omgedraaid wordt. Maar dit is even het idee dat we ook met elkaar vanmiddag interactief kunnen uitwisselen of ook samen echt dingen kunnen doen. Want dat voelt volgens mij voor ons allemaal dat er dingen moeten gebeuren. Dat zijn we allemaal ook al aan het doen. Jij bent aan het doen wat je aan het doen bent. En dat samen van elkaar en met elkaar zien dat er ook dingen moeten gebeuren. Ja dat is ook goed om daar in een open dialoog elkaar open uit te wissen. Nou ja mijn naam is Martijn hier en ik vind het heel fijn dat ik vandaag eindelijk weer mensen mag ontmoeten die probleemloos door het leven gaan zonder onderzoek dus gewoon alle kennis paraat en gewoon ook een puur voelend leven en geen moeite hebben met keuzes en dat zo vlekkeloos zonder allerlei bij- en randverschijnselen te ervaren. Dat is echt fijn dat ik je ontmoet. Ja, en ik maak natuurlijk een grap, maar ik ben ook serieus, want ja, laten we daar niet omheen draaien. We weten allemaal, verdraaid goed, hoe het zou moeten zijn. En ik hoor een mooie tromp. We weten allemaal en voelen allemaal wat deze wereld hoort te zijn. Wat deze wereld eigenlijk in de essentie ook is. En wat er allemaal doorheen loopt. Ja, en dan is dan mijn grap in de zin van, het is ook gewoon mogelijk. Het is puur mogelijk om het leven te leven zonder allerlei vasthoudende problemen. Dus uitdagingen die komen, Ploep! springen aan en je leeft door.

Op koers van jezelf. En dan zult je merken dat als de mind dat wat even vasthoudt, als de mind daar niet mee verder navigeert, zult je merken dat je koers ook

daadwerkelijk gewoon hervat wordt.

Nou, dat is eigenlijk waarom ik die grap maak. Want hier zit dus de hele zaal vol mensen die dat gewoon weten en het ook doen. Dus neem jezelf heel serieus in je gevoelens en gedachten. Nou ik ben afgelopen woensdagavond naar een hotel gegaan bij Schiphol en zaterdagochtend vertrokken met het vliegtuig naar Bazel. Dat was heel leuk, want ik ging in het vliegtuig zitten en ik was samen met mijn kameraad, mijn biologische zoon R. [naam]. We zitten dan gewoon lekker samen als kameraden, net zoals wij, broers en zussen. Zitten in het vliegtuig en het vliegtuig ging niet weg. En dan is het interessant, want dit heeft alles te maken met de hartintelligentie. Het is heel interessant om te zien, want wat de hartintelligentie, je eigen bewustzijn, zo vertaal ik dat dan, puur je eigen bewustzijn, wat dat allemaal doet. Ik zit in dat vliegtuig en er breekt gewoon een onrust uit. Want we hadden 10 minuten geleden al moeten weg taxiën en die 10 minuten werden een kwartier. En dat kwartier werd 20 minuten. En toen kwam de piloot en die zei, "we hebben een zeer ernstig probleem met de boordcomputer". En toen kwamen de engineers binnen in gele jassen en het werd gewoon rustig in het vliegtuig, want het diepste angsten en onzekerheden worden aangeraakt. Moet je eens kijken hoe mensen gemobiliseerd worden via emoties die oncontroleerbaar zijn, angst, onzekerheid, weerstand, al dat soort dingen. Moet je eens kijken wat er allemaal voor energie was. Wauw, gewoon geweldig mooi. Als je dat beseft, dat dát dan gewoon kan, via een boordcomputer die het niet doet. Ja, dat is gewoon wonderlijk. En ze zijn bezig gegaan en ik zei tegen R. [naam], R. [naam] zat ook zo achterover, en zeg nou wat, wat maakt het nou eigenlijk uit dat we wat later vertrekken. Waarom zouden al die mensen denken dat al die onrust de boordcomputers sneller weer aanzet? Ik zeg, ik weet niet wat die mensen denken. Nou, dat was het einde van het gesprek. Ja, want ik weet het niet. Ook, hartsintelligentie, dingen niet weten, niet invullen, geen overtuiging, aannames, et cetera. En vervolgens zijn ze dus een hele tijd bezig in die cockpit en krijgen we de omroep van de piloot, nou, Nou, alles ziet er ogenschijnlijk goed uit. Heerlijk, heerlijk hoe het hier allemaal gaat. Ogenschijnlijk, eigenlijk werd er gezegd, ogenschijnlijk vliegen we wel veilig. Nou, maar, zei de piloot, we moeten nog wel even het vliegtuig helemaal uitzetten. Dat betekent dat we allemaal voor tien minuten tot de kwartier nog in het donker zitten. Niets werkt, niks functioneert en daarna gaat de bordcomputer weer aan. En zo is het gebeurd. Het werd stil, in het vliegtuig. En de mensen werden ook stil. En wat er overbleef was puur dat je nog alleen maar kon luisteren eigenlijk naar het niets. Het vliegtuig was in slaap. Het vliegtuig deed niets. Het was ook geen vliegtuig, want het vloog niet. Het kon ook niet vliegen. En daarna werd het opgestart en alles ging weer aan en mensen gingen daardoor ook weer aan door die boordcomputer. Dat is dus de reactie tussen ons en de wereld waarin je lijkt te bevinden. En zo zijn we uiteindelijk opgestreden. En dat was mooi. En toen zijn we geland in Bazel. En we zijn samen met de bus naar Bazel gereden. En we zijn daar op verschillende plekken geweest. Ik denk dat ik 40 kilometer heb gelopen. Mijn scheenbenen, spieren, die deden aardig pijn. En mijn lies ook. En R. [naam] zei, pap, je moet echt afvallen want je zit over je gewicht en daarom heb je zo'n pijn. Ik zeg, ja jongen daar heb je ook gelijk in, maar ik wandel en beweeg gewoon te weinig. En nou ja, zo hebben we een hele mooie tocht gemaakt. Uiteindelijk kwamen we bij een heel mooi plein en hij zag daar de McDonald's en zegt, ik heb wat zin in een milkshake. Gaan wij lekker een milkshake halen. Maar die konden we dus niet vinden. Na lang zoeken

bleek dat dus frappé te heten. Wist ik niet. Ik zocht naar milkshake en ik kon het niet vinden. Maar ik zag de plaatjes wel maar daar lette ik niet op. Ik lette gewoon niet op de beelden op de plaatjes. Ik zag het allemaal wel maar ik zag het niet want ik zocht naar frappé en frappé betekende voor mij niets. Dus het plaatje was dan ineens ook niets. Maar goed, wij hebben het gevonden. We bestelden. Ik nam een koffie en hij nam zijn milkshake. En vervolgens wilde ik betalen. En de terminal deed het niet. Dus we lopen naar de balie. Want voor het eerst in mijn leven besteld bij zo'n zuil. Ik vind het altijd heel fijn om gewoon persoonlijk te bestellen. Nou, en toen zei die mevrouw, ja we hebben een storing. Alles ligt plat. De computer van McDonald's doet het niet. Ik zei, dat wordt ook tijd. Maar goed, dan zegt ze, nee maar als u nou naar beneden loopt, dan kunt u daar gewoon geld pinnen en dan kan de cash. Ik zeg oké, waar is de bank? Ze zegt u zit in de grote bankstaat van Bazel. Oké, ja dat is waar ook ongeveer 30 grote banken. Dus we liepen naar buiten, we haalden geld op, we waren terug en toen wilde ik betalen en toen deed de boordcomputer het weer. Toen zei ik van het is toch ook niet te geloven he, het is toch wel bijzonder allemaal wat er gebeurt. Dat je gewoon zin hebt om dingen te doen en dat al die technologieën die er dan ook zijn gewoon niet willen. Toen was er een vrouw, ze was geen Nederlandse, maar ze kon Nederlands spreken. Toen kwam ze zo naast ons staan, want ze stond ook te wachten om iets te bestellen. Toen zegt ze zo, heel lief moment, u komt zeker niet van hier, hè? Dat was zo'n leuk moment. Ik keek er zo aan en ik zeg, nee, dat dacht ik al. Ja. Maar begrijpt u het wel een beetje? Ja, ik begrijp het best wel een beetje. Maar ik begrijp eigenlijk ook heel veel dingen niet. Want waarom zou ik dingen moeten begrijpen die eigenlijk gewoon niet nodig zijn? Toen zegt ze naar de grote glimlach, ik denk niet dat het met u ooit nog goed komt. Zo'n leuk moment. Geweldig. Zo mooi. Nou ja, zo is het dan gegaan. En toen wij terug wilden, toen hadden we een uur vertraging. Want toen rukte de brandweer uit, massaal. En was er iets met het vliegtuig waarmee wij terug zouden vliegen. We hebben een uur gewacht en de vertrekhall zat helemaal vol. Al die mensen waren in onrust. En ik keek zo naar buiten en ik zag al die zwaai lichten. Dat was vlakbij. Vier brandweerauto's, ambulance, mensen allemaal toestanden en komt er een vrouw naast me staat zegt is dat het vliegtuig waar wij mee naar huis vliegen, ik zeg nee... Nou toen kwam ik s 'avonds thuis en heel laat wij samen en de volgende ochtend stapte ik uit mijn bed en ik ging lekker buiten zitten het woei een beetje maar het zonnetje was er ook, klapstoeltje naar achteren met mijn voet lekker op het oude picknick tafeltje en ik hoorde gewoon de rust en stilte. Die dag daarvoor, zoveel gebeurt, zoveel mensen, zoveel systemen. En niet negatief, hè. Gewoon mooi. Mooi hoe alles loopt hier. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk hoe alles hier loopt. En de keuzes waar je je van bewust mag en misschien ook wel moet worden, om de hartsinterligentie van wie je werkelijk bent te ontmoeten, te weder ontmoeten en van daaruit ook te leven. Ik lag lang uit en toen kwam Stip, de kat, die kwam bij me. En ik zat gewoon lekker in mijn joggingbroekje buiten met mijn t-shirtje. Hij kwam lekker op mijn borst liggen. Hij deed helemaal zijn hoofd zo tegen mijn kin aan, zo heel dicht tegen mij aan. En ik lag zo diep te genieten. Ik had mijn hand eromheen. En ik voelde de warmte die hij gaf, de aandacht. Er was zoveel warmte en liefde naar me toe. Ik voelde dat hij al die tijd, hij wist wat ik had gedaan daarvoor die dag. En de warmte die was intens en zo zonder woorden en zo echt, zo ontzettend echt. Toen keek hij me aan met die ogen, keek me heel diep en scherp aan. Dat is namelijk de hartsintelligentie, niet vaag en abstract, maar to the point in het hart. En op dat

moment stopte de wind en alles stopte, alles. Het geluid viel uit, de dieren en de omgeving waar ik daar leef, in het land, alles werd stil en de tijd ontknoopte zich, de tijdloze zone ontknoopte zich van de wereld waarin we hier leven. Zo schoon en echt. En ik hoorde toen alles weer opstartte, dan komt er een soort versnelling, versnelling van oorzaak en gevolg komt via het bewustzijn weer tot leven. Het gebeurt via je eigen bewustzijn. Ik hoorde eigenlijk letterlijk alle geluiden. Dus geluiden die heel ver weg waren en geluiden die dichterbij waren. Ik kon alles perfect horen. Niets ging door elkaar heen. Dus alles was los goed te horen en toch was er een verbinding. Dat was wel fijn dat Stip zich ook met mij verbond en ik met hem. Ja, dus dat was wel een heel bijzondere reis en ik vond het heel lief dat die mevrouw dat ook zei, dat het nooit meer goed komt. En ja, zo worden er wel eens dingen gezegd die dan best wel grappig zijn maar ook waar. Ik beschouw dat ook niet, ik betreft dat niet tot mijzelf, ik beschouw die uitspraken als gesproken vanuit een andere dimensie naar de mensheid die we hier nu lijken te zijn. Want eigenlijk kan het ook niet goedkomen via het mens te zijn van hoe we geleerd hebben mens te zijn. Het kan niet, als ik het woord goed gebruik, eigenlijk alleen maar goed komen als we werkelijk andere keuzes maken. En daarvoor is heel wat nodig. En ook ontmoeten we elkaar daarin. Nou ja, ik val maar met de deur in huis. Voor mij is dit ontzettend belangrijk. Ik word uitgedaagd om daar niet over te spreken. Maar toch zeg ik het hier wel. Het zijn even de plaatjes van de website die van buitengewoon belangrijk zijn.

### **BUITENAARDSE AANWEZIGHEID AARDE**

Buitenaardse aanwezigheid, de aarde wordt bezocht door verschillende civilisaties uit andere werkelijkheden. Dus waar deze aarde mee te maken heeft. Daar hoef je niet in te geloven, dat is iets wat er gewoon gebeurt en wat verifieerbaar is. De intensiteit waarin dit gebeurt is enorm groot. En deze visitaties vinden plaats op onlogische wijze. En deze visitaties gedragen zich volgens andere kosmische wetgeving dan de ons bekende natuurwetten. Dus we hebben ook te maken met als we over de hartsintelligentie gaan spreken, met onlogische kwesties. Er zit geen logica in wie jij werkelijk bent. Daarom zullen we ook nooit kunnen begrijpen hoe je functioneert. Maar op het moment dat je leeft, dan weet je het. Buitenaards is voor mij niet een woord van buitenaardse wezen zoals standaard, waar door veel mensen over wordt gesproken. Maar ik heb het ook over menselijke, grote menselijke groepen, groeperingen, netwerken, die ook in veel geschriften staan beschreven. Dus ik praat ook over menselijke intelligenties. Dus je zou dat ook kunnen zien als koninkrijksrelaties of dimensies van andere realiteiten. Het is gewoon een belangrijk punt, want dit heeft te maken met waarom ik hier op deze aarde ben. En ik moet mezelf constant aan de deur kloppen, niet omdat ik mezelf belangrijk vind, maar omdat het geprobeerd wordt om dat altijd een beetje kleiner te maken. Ik denk dat dát ook is wat we juist niet moeten doen. Omdat daar ook de doorgang ligt in de hartintelligentie van het onderwerp, onder andere.

### **BEWUSTZIJNSTALEN**

Een tweede plaatje is dat je de actuele situatie herkent bij mensen wie we werkelijk zijn. En dat gaat over bewustzijnstalen. Dat heeft te maken met de hartintelligentie en keuzes. De aardse mens bevindt zich in een bewustzijn die verstoord is. En niet alleen maar verstoord is, maar er zijn verstoringen. En hierdoor is er een quarantaine staat aan de gang. Daarom hebben we geen contact met andere

realiteiten, door de verstoring in ons bewustzijn. Deze verstoring in de bewustzijnstaal van de mens toont zich in het huidige gedrag van de mens. Mag je ook naar jezelf kijken, we zijn allemaal in deze wereld aanwezig. En dat we terugzien in de wijze hoe de mens, de werkelijkheid, jij, jouw werkelijkheid, de mensheid op zich, een werkelijkheid waarde heeft toegekend. We verkeren in een bestuurd realiteit, we spreken de taal daarvan. Dat zijn hele boude beweringen, maar als we heel open kunnen kijken, met het hart open aan, dan kunnen we zien dat er inderdaad dingen gebeuren in deze wereld die hier niet thuishoren. Dat mag je ook gewoon zeggen, zit helemaal geen negativiteit aan, zit geen boosheid op. Je ziet het en dat is een gegeven. Als het voordelend lijkt naar andere mensen toe, dan kijk je gewoon in jezelf en dan zie je van, oh ja, in mezelf is het ook zo. Ik kan uit mijn slof schieten en daardoor kan ik een zeer oneigenlijk bewustzijn hebben, waar ik best wel even in kan blijven hangen. Per definitie ben ik dan helemaal iemand anders. Maar wie en wat is het dan wel? Ja, een verstoord bewustzijn. Dus is dat de hartsintelligentie of is dat iets anders?

### **ORIGINEEL BEWUSTZIJN**

Wie zijn die bezoekers? Menselijke rassen, vele menselijke rassen, maar ook anderen. Kunnen we vanuit aardse, en dat zijn maar een paar woorden, militaire of spirituele referentiekades vaststellen of dit vriendelijke bezoekers zijn of onvriendelijk? Kloppen deze metingen of deze voorstellingen wel, de waarde die je eraan toekent? Welke uitgangspunten hebben de bezoekers? En ook andere menselijke beschaving. Als het gaat om wat de echte waarde is van de aardse civilisatie waar wij onderdeel van zijn. Dus hoe kunnen wij, met andere woorden, hoe kunnen wij in deze enorme grote periode van wat we hier ervaren als tijd, hoe kunnen wij nou een etiket ergens oplakken of iets goed of fout is, met een verstoord bewustzijn. Noodzaak, hartsintelligentie open en luisteren puur naar jezelf. Dat zijn hele essentiële stukken. Kosmische boodschappen die we allemaal in ons dragen. Dan komen we op het punt van de herziening en het inzicht, daar gaat deze dag om met elkaar te verbinden, ook echt, ja daadwerkelijk ook over. De hartsintelligentie, de kracht van de mens, of kracht van de mens, misschien niet de kracht, misschien noemen wij dat hier de kracht op de aarde, maar wellicht is dat gewoon kracht. Niet dé, maar kracht. De mens heeft een eigen origineel bewustzijn. Origineel, puur. Als een mens tot zichzelf komt, kan zij verkeren in een universele bandbreedte van intelligentie. Dus dan kun je alles zien, voelen en ook zijn. En dus ook begrijpen. De mens heeft herziening nodig in wie zij eigenlijk is. Dit vraagt diepe verbondenheid. Het zijn woorden. De woorden zijn alleen maar een mechanisme om de werkelijke betekenis in trilling daarachter naar binnen te halen. Dit vraagt diepe verbondenheid met de mens zelf en haar medewereld. Deze staat van zijn, de kracht van de mens, de hartsintelligentie schept in de essentie unieke ruimte en tijd. Dat is tijdloos ten opzichte van de aarde dat is wat ik net beschreef met mijn kat mijn grote vriend die bij me lag waardoor de ruimte en tijd eigenlijk geen toegang kan krijgen tot de mens dus de ruimte en tijd wat georkestreerd lijkt te zijn of is, of de ruimte en tijd die oorzaak en gevolg te zijn, die logisch in elkaar steken, kunnen geen vat krijgen op de mens haar bewustzijn als die mens een uit haar eigen verbondenheid, daar gaat het om, eigen unieke ruimte en tijd schept. Dat is het woord "wauw!" wat dat in houdt. Dat komen we hier brengen op de aarde. En dat is ook waarom ieder mens, ook jij, ook ik, wij allemaal, moeten allemaal ons eigen pad volgen, wat klopt in je eigen bestaan. Dus dat hoeft niet het

pad te zijn wat ik aangeef, of wat je buurman of buurvrouw aangeeft. Het moet het pad zijn waarin jij de zingeving, dat je bestaat, de zingeving, dat je er bent, zonder dat je iets hoeft te doen, maar voelt dat je leven leeft, dat dát wordt ervaren. Dus dat is een complete verschuiving van wie de mens eigenlijk is. Dus we staan voor hele grote uitdagingen om naar een compleet andere realiteit te reizen. Het is een beetje overdreven gezegd, maar ik zeg wel eens vaker dingen die sommige mensen overdreven vinden, maar ze zijn toch altijd gemeen. Het is erop of eronder. En dat weten de mensen ook. Wij weten dat allemaal. Het is erop of eronder in de zin van kom je je kleur nu gewoon in je eigen bewustzijn zien, voelen en ook leven? Kies je er echt voor? Ga je er echt voor of niet? Schep je die unieke ruimte en tijd? Ben je werkelijk die drager van de wereld waarvan je voelt wie je hier ook behoorde zijn? Van de verbondenheidsrealiteit? Ben je dat werkelijk of niet? Het is erop of eronder ten op zichte van jezelf. Niet van een god of van iets anders, maar erop of eronder, erin voor jezelf. Dat is eigenlijk waar het allemaal om draait.

### **DEELGENOOT GROTERE BESTEMMINGEN - HARTSROUTE**

Dus ja, de opstart van grotere bestemmingen ligt hieraan ten grondslag. Het is niet alleen dat je voelt dat je jezelf meer gaat ervaren, maar je wordt echt een deelgenoot van grotere bestemmingen die in deze realiteit hier aanwezig zijn. Gebeurtenissen die niet passen binnen de logica op dit moment, maar die zo in één keer in deze wereld zo Whoehoehoemm! haar intreden doen, waardoor alles in een keer anders is. We hebben het gezien op een manier waar we niet voor hebben gekozen, zoals bijvoorbeeld de periode van het virus, wat mensen dan virus noemen, daar wil ik verder geen woorden aan spenderen, want iedereen moet denken wat hij of zij zelf daarin voelt te moeten denken. Maar daar gebeurde ook iets planetair, er werd gewoon iets ingeschoven, en de wereld was compleet anders. Alles was anders. Terwijl eigenlijk alles precies hetzelfde is, was alles anders. En dat is wat ik bedoel met grote bestemmingen. Er zijn ook grote bestemmingen. Hele grote bestemmingen die passen bij en sluiten aan op en reageren op en zoeken de weg naar het hart. Waardoor er dingen gebeuren in onze logische realiteit die totaal onlogisch zijn. En waardoor de hele wereld in één tel compleet van koers wijzigt. En dat kan alleen binnenkomen als de mensen dat bewustzijn in zichzelf weer terugvinden en zich daarop openen. En dat zijn grote bestemmingen. Dus daarom staat er ook opstart van grote bestemmingen, doorgang en een overzicht. Er is een concrete doorgang nodig, dat zie je ook in deze wereld, in wat dit allemaal betekent. Het fenomeen van wat is bijvoorbeeld de ufo-werkelijkheid, wat is de spirituele realiteit, wat is er allemaal aan de hand hier, moeten we vechten tegen een donkere macht of kiezen we voor het licht. Er is een complete revolutie nodig eigenlijk in ons bewustzijn. Wat is er zo groot dat dit allemaal geheim wordt, dat we niet puur als wetenschappers, bewustzijns-wetenschappers, ook het gebeurt heel veel hoor, maar het zit allemaal nog onder een bepaalde laag, Whoem! dat het naar boven wordt gehaald waardoor de mensen gewoon te zien krijgen, kijk eens wie je bent, dit is wat je doet als je luistert naar je gevoel, kijk eens wie je bent, dit is wat er gebeurt in de trillingen van de cellen van de planten als je aandacht aan ze geeft, kijk eens wat je doet, kijk eens wat je doet en wie en wat je ook bent, wat je kracht van bewustzijn is, wat de effecten daarvan zijn. Wat is er zo groot dat dit allemaal geheim wordt gehouden? En wat is ook zo groot, dat de bezoekers uit andere dimensies, andere realiteiten, die ik zelf niet per se buitenaardse bezoekers noem, maar bezoekers, dat zelfs de bezoekers

het laten falen, ogenschijnlijk, hoe zij zich aan de mensheid tonen. Waarom is het allemaal zoals het gaat? Wat steekt er allemaal achter? Nou, vast moeten we stellen dat alles wat jij ziet gebeuren in deze wereld, daarvan ben jij de enige die het ziet. En een aanname dat de ander het ook ziet. Jij ziet het. Dat moet je goed beseffen. Jij bent diegene die alles analyseert met gedachten. Jij bent diegene die alles doorvoelt met emotie en ook dwarsverbanden ziet. Soms is dat helemaal niet te begrijpen, maar jij bent degene die valideerbaar al die dingen voor jezelf doormaakt, doorloopt, meemaakt in je eigen bestaan. Thuis. Aan de koffietafel. Met je buurvrouw, met je buurman, in de groentetuin, in de winkel, op het bedrijf, in het bedrijf, in het ziekenhuis, in het gemeentehuis. Jij bent degene die dat allemaal ziet gebeuren. Daar moet je bewust van zijn, dat jij getuigen bent van wat er allemaal gebeurt. En getuigen van datgene wat er zich ogenschijnlijk afspeelt. We moeten voorbij de horizon. En ook in die enorme grote verandering die we meemaken op dit moment, moeten we ook door de weerstanden heen. En dat merk je ook, dat er veel weerstand is in de wereld. Ik merk dat ook. Heel veel weerstand ook naar mij. Heel veel weerstand door mensen die van alles vinden. Maar het is niet zo dat ik die weerstand ben. Hun weerstand wordt zichtbaar via mij. De mensen hun weerstanden worden zichtbaar via jou. De mensen hun onbewuste die nog niet doorleefd zijn, die worden voelbaar door jou. Snap je? Dat is wat we eigenlijk doen. Dus we moeten heel goed voor elkaar gaan zorgen.

### **DE GEZAMELIJKE HARTSLAG VAN EEN VOLK VAN OOI**

Belanghebbenden in de oude realiteit van logica, in de forse weerstand in de onthullingen en grote herzieningen waarin wij nu leven met elkaar. Wereldwijd vertrekt zich dit en er wordt ook echt op kwantum en neurologisch niveau, worden er hele grote congressen georganiseerd waar hier over gesproken wordt. Nog steeds wat achter gesloten deuren. Samenwerken met elkaar en moed tonen zijn de sleutels tot een andere of een nieuwe beschaving. Dat geldt voor ons ook in het bewustzijnsproces, dat we heel respectvol met elkaar omgaan. Dat we niet woorden over elkaar uitstorten, percepties of acting and framing toepassen, publiekelijk, waarmee je eigenlijk in een frame wordt gehangen of de ander in een frame hangt, waardoor er energie wordt gegenereerd door die persoon. Je moet heel zuiver en eerlijk puur jezelf zijn. In het samenwerken met elkaar, daarin, worden we beproefd in onze eigen beperkingen. En dat heeft alles te maken met hartsinterligentie. Heb je dan ook wel eens gevoeld dat het verdrietig is? Naast alle hele mooie dingen die er zijn, maar dat het ook verdrietig is of kan voelen dat dingen, tussen aanhalingstekens "dingen", niet lijken te kunnen lukken met elkaar. Kan wel, en dat lukt ook heel vaak wel. Maar als we heel scherp kijken, daar is die weer... scherp met het harten-oog, dan zien we precies de plekken waar het niet lukt. Dat moeten we ook zien, zonder daar een denken over te hebben dat het fout is, maar gewoon zien. Want daar waar het bewustzijn toe gaat, kunnen ook reparaties plaatsvinden. Dus we worden beproefd in onze eigen beperkingen. Kunnen wij samen met elkaar dingen doen? We doorbreken de aangebrachte grenzen in ons denken, voelen, kunnen en ook doen. Een gezamenlijke hartslag van een volk van ooit.

### **EEN BESTUURLIJKE VORM ZONDER TE BESTUREN**

En dan dit plaatje staat er bewust niet om de Assembly van de Verenigde Naties (UNGA). Het is meer die plek, die plek die gaat, het gaat niet om die plek, maar die

plek die is voor en namens elke wereldburg. Zo is het handvest ook opgericht van de Verenigde Naties. En nu worden wij ons bewust daarvan. Dus heb ik ook dat plaatje neergezet. Iedereen doet ertoe. Jij doet ertoe. Niet iedereen. Jij. Jij doet ertoe. Een nieuwe bestuurlijke vorm en transitie. Een bestuurlijke vorm zonder te besturen. Het is allemaal al aanwezig in het veld. Deze wereld heeft het al meerdere keren ervaren. Naast ook grote problemen. Vanuit deze aanwezige groep mensen die een universele visie heeft op de werkelijke universele rechten van de mens en al het leven. Dus zowel op de aarde als elders. Vanuit deze aanwezigheid van mensen is er een direct contact aan het ontstaan tussen deze mensen, dat zijn de mensen van de hartintelligentie, is er een direct contact aan het ontstaan tussen oude systemische belangen en ook belanghebbenden op de aarde en grotere organisaties op kosmisch niveau. Ik noem het op kosmisch niveau. Je mag jezelf, ik weet niet of dat allemaal klopt voor jou, het zijn allemaal maar woorden, maar je mag jezelf ervaren, precies op de manier zoals jij dat wil, maar je mag jezelf ervaren als een tussenpersoon tussen grotere kosmische organisaties, grotere kosmische intelligenties én belanghebbenden van het oude systeem hier. Eigenlijk is dat waar jij tussenin manoeuvreert, zie je dat? Wat ik daarin zie, is dat wij als het ware faciliteren als mens in een eigen bestaan tussen als het ware kosmische informatie waar jij vandaan komt, waar je mee verbonden bent, en de realiteit die je hier op de aarde ziet, waarin allerlei belanghebbenden allemaal de macht hebben. Daartussenin sta jij, want jij ziet het oude systeem. Je ziet waarom iemand in een buurt gebouw op een manier reageert zoals het al veertig, vijftig jaar lang gebeurt. Maar je ziet ook, jij bent degene die het waarneemt, je ziet ook hoe het anders kan. Dus dat zijn voorbeelden in het klein, in het buurtgebouw, je gezin of je werk, maar het gaat ook in het geheel. Je ziet wat er in deze wereld allemaal gebeurt. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe regering die er in Nederland is. Zo noem ik dat maar even. R-u-gering. Dat het eigenlijk allemaal heel goed bedoeld is en dat iedereen steekt daar zijn schouders onder. Mensen die nu in de nieuwe regering, die echt hun hart inzetten om een verandering te brengen vanuit dat stuk wat zij zien. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel, mensen zetten dat echt in. Maar dan kijk je ernaar en dan zie je van, ja, dat zijn de oude belanghebbenden om het oude proces te willen transformeren. Maar jij faciliteert tussen dat beeld en de kosmische informatie in hoe het helemaal anders kan. Dus jij brengt met je bewustzijn, als het ware, verschillende weet- en voelvelden bij elkaar. En laat ik dat gewoon zeggen. Dingen kunnen hier niet geïntroduceerd worden of aanspringen als het niet wordt waargenomen. Als er geen besef op is. Wauw! Besef, besef, besef. Wat houdt het eigenlijk in? Ik besef mezelf. Ik besef het leven, hoe kostbaar alles is en hoe dankbaar ik ook voor het leven hier in deze wereld ook mag zijn. Leven is iets unieks. Je knippert een paar keer en je bent iemand kwijt. Heb ik wel contact gehad met die persoon? Ik dacht altijd van wel, die persoon is nu weg. En nu voel ik, nee, ik heb op vele punten niet echt contact gehad. Wat een besef, wat daaruit voortkomt. Er komt een wereld tot leven. Dat is een binnenkant. Het hart springt open en er komt een wereld tot leven van besef van wat er nog meer in die momenten geleefd had kunnen worden, maar het gegeven dat je nu leeft. Het staat aan. Ja, dat is waar het eigenlijk over draait, over gaat. Dus er is heel wat aan de hand als wij hebben over, over, eh, iedereen doet ertoe en transitie. Hoe lang gaan we dan nog door, hè, met het discussiëren op deze aarde? Ik sluit me dan maar eventjes af, het introductiestuk, omdat dat ook is waar ik vandaan kom, en dat het ook een deel is van mijn werk, ja, wat is dat voor een raar woord, mijn



aanwezigheids-liefdes-urgentie. Ik weet ook niet precies hoe ik het moet noemen. Je voelt het in je buik. Je kunt het in je buik voelen. Dat je ontroerd bent en dat je ook pijn voelt. Omdat het leven zich nog wat klem beweegt om je heen. Maar het is er wel. En je wilt helpen, maar je kunt niet helpen, want andere mensen moeten zichzelf aanzetten. Want dit waar we het nu over hebben kun je alleen zelf voelen. Ja, dus achterliggende redenen waarom deze episode vanaf een andere perceptie bekeken moet gaan worden. Er zijn grote redenen achter de schermen waarom er anders gekeken moet gaan worden, moet er naar voren schermen gehaald worden, waarom wij een andere perceptie nodig hebben van deze tijd. Dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. Als we het echt kunnen zien, dat de hart intelligentie en samen voor het leven kiezen en jij voor je leven kiest en dat je samen hartelijk met elkaar omgaat en dat je elkaars geestelijke kracht trillingen ook mag ontvangen. Dat je dat gewoon blootgeeft aan de ander. Als je dat allemaal kunt zien, als je dat allemaal doet, dan zult je zien dat deze tijd iets heel anders is dan waar we als mens op dit moment voor denken te staan. Ja, nou dan wil ik dan maar zeggen, van harte welkom dan. Dat is eventjes mijn korte energiebetog, het delen. Ja, ik sta hier een beetje voor die ruimte te heen en weer te lopen, allemaal zeer ongemakkelijk eigenlijk, want dit weet je allemaal. Maar ik vertel dit wel in een notendop, want ik moet gewoon zeggen waar ik voor sta. En dat moet jij denk ik ook. Maar goed, dat kan ik je niet aanpraten, dat moet je zelf natuurlijk weten en ook voelen. De hartsintelligentie, wat die kracht is, hoe we hem inzetten. Het is geen training, het is een herkenning. Het is een toestaan om te voelen. Je hoeft niet altijd goede dingen te ervaren om je hartstrilling te zijn. Soms kun je ook in een soort vernauwing en ook benauwing bekeren, waarin je juist heel erg goed jezelf kunt. Dat weet je hè. Zoek maar even je eigen files van je leven. Dat je het soms ontegenwoordig oneens kunt zijn met een ander en dat je je heel naar of niet eerlijk bejegend voelt. Je weet dat er helemaal niets van klopt van wat er gebeurt. Het deugt niet. Maar hoe krachtiger je in die dwangbuis wordt geduwd, hoe bewuster je weet van jezelf hoe het echt zit. De zware dingen worden juist ook heel erg voelt je eigen hartslag heel erg voelt juist door in situaties te verkeren die niet kloppen en dat hoeven niet altijd positieve situaties te zijn en dat schept heel veel kansen. Dus je moet hem heel breed durven zien. Ja ik hoop dat je een beetje fijne dagen achter de rug hebt. Een hele gevaarlijke uitdrukking. Maar ondanks dat dát misschien niet zo is, is het wel heel erg gemeen. Kijk, dat is het mooie. Je weet niet wat de ander heeft meegemaakt.

## **MENSHEID AARDE VERZET TEGEN BEVRIJDING VAN EIGEN INNERLIJKE BEWUSTZIJNSWEZEN**

We moeten zien dat de wereld waarin je leeft, waarin je nu bent, dat je... Kijk, een trap heeft ook niet allemaal verschillende treden. Als er aan één genoeg is, dan zit er één trede. En dat is ook het binnen in jezelf weer opklimmen. Dus eerst naar binnen toe en dan opklimmen in dimensies van eigen bewustzijn. Dat zijn ook allemaal stapjes, stappen. En soms zijn er ook een heleboel stappen in één keer klaar. En dat is ook de hartsintelligentie. De hartsintelligentie, als we echt contact maken met ons eigen weten, dan kun je ook zien dat heel veel dingen die je denkt of denkt te voelen, helemaal niet nodig zijn. Dus ik denk dat we daar gewoon heel goed naar moeten kijken. Wat ik hier ook in deze uitspraak ook vandaag nog eventjes opnieuw weer naar voren haal. Het gaat om kwantumreacties. Als jij luistert naar je eigen gevoel en ook zelfstandig denkt komen er reacties in het veld



vrienden ook kwijt... pfff pfff pfff pff (Martijn maakt geluid van doorprikken ballonnetjes). Niet vanuit je hoofd, maar vanuit het gevoel. Je hebt het recht om jezelf te zijn. Je hebt het recht om jezelf te laten zien. Je hebt het recht als wezen om je ware zijn te tonen. En je geeft ook de ander het recht die identiteit die je werkelijk bent te ontmoeten. Weet je wel wat voor ontmoeting dat is voor de ander. Weet je wel wat de waarheid doet als jij jezelf toont? Ook in je denken, wat niet eens hoeft uitgesproken te worden, gebaseerd op je innerlijke binnenkant. Wat er gebeurt wat de ander aan een ontmoeting heeft met jou. Ja, dus dit is het toestand waar de mens zich van moet ontdoen.

## **ONTGREDELINGSACTIE**

Ja, het is een hele bijzondere tijd, he. Je merkt het ook dat we allemaal aan het, ja hoe moet ik het zeggen, je hebt zeg maar de buitenwereld hier, he, die is ook al niet statisch, want dat zijn allemaal verschillende momenten door elkaar heen, wat we zien als één realiteit. Dus ik noem het nu eventjes gewoon zo uit gemak. Je hebt de buitenwereld waarin je navigeert, daar kun je over nadenken, daar kun je ook mee bezig zijn met je gevoel. Denkend-voelen over de wereld. Dat is een reis op zich. Je ziet van, wat heeft het leven nu voor betekenis voor mij? Als ik nu naar de aankomende vijf jaar reis, even aards uitgedrukt, maar zo wil ik het toch gewoon neerleggen met je. Ik kijk naar de aankomende vijf jaar. Wat is dan mijn bestemming? Waar sta ik over tweeënhalf jaar, over drieënhalf jaar, over vier en half jaar, over 5 jaar. En wat een bijzonderheid is dat om te voelen dat ik die keuzes en besef van wie en wat ik besef te zijn in alles wie ik echt ben, dat het besef door middel van tijd, tijdspannen, nu in dit moment nu aan is. Niet dat het niet over die aankomende 5 jaar gaat, maar dat het gaat over nu. Dat zijn hele diepe inzichten die jij in jouw eigen leven al aan het leven bent. Het is echt als een soort oproep vanuit jezelf. We moeten niet opgeroepen worden door spirituele modellen, ook niet door Martijn, ook door niemand. Het is een oproep van binnenuit, waarin je een soort weten hebt, een besef dat je een hele andere koers in moet gaan. En dan begint de grote ontgrendelingsactie. Allemaal om te luisteren naar het hart. Hoe kan ik praten over mezelf? Kan ik praten over mezelf? Mag ik praten over mezelf? Mag ik vanuit mezelf ook tegen de anderen zeggen hoe mooi ik ben? Wat voor goede dingen ik doe en denk. Mag dat allemaal van mezelf? Dus dat zijn hele fundamentele vragen om in je eigen hart, in je eigen gevoel, in je eigen intelligentie te komen. Dat je daar ook op een gegeven moment heel mooi in kunt voelen en ook helpend. Ja, ja, ik mag dat ik mag dat van mijzelf voel je ook dat je je pak van je lichaam en van je energie ook echt aantrekt ik ben oké ik ben zoals ik ben en zoals ik ben is er maar één dus ik moet daar ook heel zuinig op zijn. Want mijn uniekheid in wie ik ben en hoe ik de dingen aanvlieg en hoe de mensen op mij reageren en wat ik ervaar als ik in de bossen ben als ik mijn broodje eet onder een boom, als ik lekker op het zandpad loop, of als ik door die grote steden kruis met een rugzak op en het leven aanschouw, zoals ik dat ook in Basel heb gedaan, wat ik heel mooi vind. Daar is er maar één van die dat ervaart. Dus het is een hele belangrijke tijd om aan te komen, om samen te bundelen en samen aan het werk te gaan, om die hartskracht ook echt tevoorschijn te halen. En hartskracht hoeft niet bediscussieerd te worden. Hartskracht kan ook niet beargumenteerd worden. Er zijn geen argumenten voor om niet je hart te leven. Er zijn ook geen argumenten voor om het wel te leven. Dat zit in het midden. Ja, en dan komen we op hele mooie onderwerpen uit. Ook op onze ontmoetingen in deze ruimte, in deze

zaal. Onze ontmoetingen hier op de aarde. De huidige situatie waar we mee te maken hebben. Wat er in de wereld allemaal speelt.

## **ORGANISCH RITME HARTSLAG VAN DE WAARHEID**

Ik had gisteren nog even een soort van gesprek, even uitwisseling met W. [naam] over, over de illusie die er, zeg maar, opgeroepen wordt. En het kan best een echte situatie zijn, maar ik bedoel die illusie in die zin, dat op het moment dat je het hoort, je het zelf niet kunt toetsen. Als ik hier sta te praten, jij staat te praten, dan kunnen wij elkaar toetsen, want ik wil elkaar eventjes bij de wang en dan, he, leef je? Ja, ja, leef je. Oké, leuk, goed dat we elkaar zien. Dat is toetsen. Dan kun je elkaar valideren. Dat is echt, nee, je kunt niet over de wereld valideren wat er nou allemaal gebeurt. Dan moet je maar geloven. En dat kan allemaal best wel zo zijn, dat als je het gelooft en je gaat erheen, dat dat dan ook zo is. Maar als je kijkt naar waar we op dit moment zijn aangekomen, over valideren gesproken, dan kom je... Ja, ik wou naar een kant toe, maar misschien heb ik iets te vroeg, maar ik wil het toch wel gewoon benoemen. Als je kijkt naar wat de wereld op dit moment is, nu, dat is waar ik het met W. [naam] even kort over had, dat is dat er een soort illusie wordt opgeroepen dat alles wat er tot nu toe is gedaan door jou, geen enkel effect heeft op de wereld. He he, ik moest eventjes door het kanaal heen hoor, om dat bij elkaar te zetten. Een simpele uitspraak, maar misschien wel herkenbaar. Hard aan het werk in je eigen gebied, met mensen misschien bezig samen, door mooie processen heen. Heel waardevol voor jezelf, voor de andere mensen, en dan zie je 's 'avonds, of een week later, en dan kan het moment binnenkomen, van ja, het is wel heel mooi, maar het is meer persoonlijke of wezenlijke begeleiding. Maar de wereld op zich gaat gewoon maar door. Daar wil ik iets mee doen. Om daar gewoon zo rustig aan te gaan kijken. Met elkaar. Niet omdat ik dat wil. Maar ik wil het gewoon met jullie bespreken. Met elkaar bespreken. Met jou bespreken. Jij met mij. Hopelijk ook. Dat er iets te doen is. En toen zei ik dus tegen W. [naam]. Er is zoveel voorwerk gedaan. Dat is echt uitmuntig hoor. Er is zoveel voorwerk gedaan. Dat in al die boeken beschreven is dat de derde oorlog gaat uitkomen, dat er de vernietiging van de mens is. In heel veel geschriften, het einde der tijd, de grote verdrukking, het transhumanisme, de overname van, et cetera. Er is zo ontzettend veel voorwerk gedaan. Maar weet je wel waarom ze het hebben gescript? Waarom ze het hebben gemaakt, waarom dat er allemaal is in het verleden. Want er zijn nog geen boeken geschreven over jou. Kennelijk. Even doordenken hoor. Even door met je bewustzijn daarin zakken. Er wordt dus wel geschreven iets buiten jou. Boeken, geschriften, et cetera, vol, maar geen boek over jou. Of is dat een boek over jou? Ik ga het zo zeggen. Hoe meer jij in je hartslag terecht komt van de waarheid. En niets anders dan de echte waarheid van wie jij bent. En dat zit hem niet in een heel groot parcours, dat zit hem in de details. En hoe je je leven ook in de details leeft, of het op waarheid gebaseerd is, doe je het omdat je het zelf fijn vindt, doe je dat omdat het echt vanuit jezelf komt, of doe je dat vanuit een systeem, aangeleerd en/ of ingeleerd. Is mijn gevoel meer echt mijn gevoel, of is het een aangeleerd, ingeleerd gevoel? En hoe meer de mens in haar ritmiek terecht komt, haar organische ritme, dus dat is heel onregelmatig, heel spontaan, eigenlijk totaal onlogisch, dus we noemen dat hier grillig, maar dat is de zuiverheid van het leven, hoe meer de mens in haar kracht, dus jij, heb ik het recht om jou te praten, nee!, maar ik praat nu wel over jou dan mag je ook over mij praten hier. Het is

even over en weer bloemen uitdelen. Hoe meer jij in jouw gevoel gaat komen hoe krachtiger de derde wereldoorlog in tegenovergestelde trillingen van je gevoel zullen opsteken brrr. Hoe sterker twijfels worden hoe sterker twijfels worden naar andere mensen, hoe meer onverwerkte emoties en weerstanden naar boven kunnen komen. Maar als dat niet in jezelf gebeurt, dan wordt het door de omgeving georkestreerd.

### **KOSMISCHE VRAGEN VAN ELDERS**

Dus er is een direct verband, dat hebben we ook in de aankondiging aangegeven, dat er een direct verband is tussen hoe de wereld navigeert in het groot, hoe je in het klein navigeert, en daar zie je precies hetzelfde terug, en de kracht van het hart. Er is iets heel bijzonders aan de hand. Dus de wereldsituatie die er nu is, met alles wat het lijkt te zijn, probeert jou ook in te leren en aan te leren. Je doe het er niet toe. Ja, jij mag wel licht en liefde zijn, je mag wel bewustzijn zijn, je mag wel de wereld jezelf laten zien en je mag ook nog goeie projecten neerzetten. En je mag ook nog voor een zaal gaan staan. Je mag zelfs over ons praten, helemaal geen probleem, praat maar over ons. Praat maar, doe maar. Onthul ons maar. Ontmasker ons maar. Maar, het verandert niet. Zitten wij dan echt in het hart? Dit zijn kosmische vragen van elders. Als confrontatie om onszelf nog dieper te gaan openen. Nog zuiverder en eerlijk. Niet eerlijker, eerlijk te kijken wie en wat ik ben. Waar sta ik voor? Ben ik het ook echt? Kan ik het? Lukt het me niet om het te zijn? Wat staat er dan tussen in, een gedachte dat ik niet leuk vind?

### **INFORMATIE BEWUSTZIJN TRANSPORT DOOR HBF - IN STAPPEN IN HET HART**

De hartsintelligentie is een enorm, zeer groot onderwerp. Je hebt de fysieke hartsintelligentie, die in het menselijke intelligentieveld van het lichaam dingen regelt. Die organiseert, die opschoont. Informatie is bewustzijn, transporteert door het lichaam in de human body field. Maar je hebt ook een hartintelligentie wat niet het hart is van het lijf, maar de hartintelligentie is van het wezen. In welke zitten we? Het zijn grote vraagstukken hoor. Het zijn grote kopstukken van het hart hier op aarde mee bezig om dit te ontvouwen, open te maken. Het vraagt meer besef en meer aandacht in wat we werkelijk doen en werkelijk uitdragen. En dat is wat hier gebeurt, de wereld waarin we nu leven, de enorme gebeurtenissen die we zien, de grote uitdagingen die er allemaal zijn, die allemaal fysieke beelden zijn, materiële situaties. Dat zijn antwoorden op het instappen in het hart. Dus wat gaat er gebeuren als je nog dieper instapt? Daarom zeg ik altijd, wees voorbereid. Op jezelf. Want als je het goede van jezelf helemaal uitrolt dan krijg je eerst een storm over je heen. Omdat datgene wat ik als een verstoorde taal heb benoemd in het begin, op het moment dat je die verstoorde taal in jezelf eruit resoneert door het juiste te doen. En maximaal, helemaal, volledig, zuiver jezelf tonen helemaal denken wat er gedacht mag worden wat ook gedacht moet worden. Gedachten van andere mensen die jou proberen te sturen, te programmeren. Allemaal eruit. Hoe krachtiger dat wordt, hoe groter het scenario wat er binnen in jezelf uit getrild wordt, zijn weg vindt via de buitenkant. Dat is precies wat de verantwoordelijkheid is van de mens. Daarom moet je ook niet belangrijk vinden dat de hele weg die je loopt, en de uit zuivering van de binnenkant, dus van je hart, je hartsintelligentie, je liefde, dus ongekadert jezelf zijn, dus niet geleerd uit een boek, niet meepraten met andere mensen, puur je beroepen op wat je zelf ervaart, want dat is waar het

hier allemaal om draait. Dat je praat vanuit jezelf. Dat je heel verantwoordelijk moet zijn voor de effecten die eruit voortkomen om je heen. En ik bedoel met verantwoordelijkheid niet dat je daar de schuld voor hebt afschoon. En ook niet dat je dat moet managen. Maar dat je wel voelt wat de effecten daarvan zijn. Dus hartsinterligentie is een heel groot woord. Maar de vraag heeft het nou tot nu toe allemaal geholpen? Of zijn wij de zoveelste club die bij elkaar komt en goede brengt en strand mogelijk op een bepaald niveau. Dit zijn allemaal parameters die ik meegeef in woorden die kunnen ook gewoon aan de kant hoor, want er zit geen oordeel of zoiets achter ook vanuit mijn kant helemaal niet. Ik wil alleen met elkaar in gesprek over een groter besef wat er nog ligt en ik noem het hét onontgonnen gebied.

### **ONONTGONNEN GEBIED – DIRECTE MANIFESTATIEKRACHT**

Onontgonnen gebied, dus dat is gewoon nog niet betreedt. Voel je het wel dat er gebieden zijn die nog niet zijn binnengekomen dat als mensheid met ons bewustzijn in onszelf nog niet echt in terecht zijn gekomen. En die reizen dus ook voorbij het aardse systeem alleen. Dus je hebt hier op aarde heel veel persoonlijke ontwikkelingsprocessen, dat je erachter komt dat je getraumatiseerd bent, en dat je leert om die trauma's niet onder het vloerkleed te houden, maar om die trauma's en die nare dingen en die impactvolle momenten, om die toe te staan. Dat je voelt. Dat je voelt dat je lichaam, je emotie, je geest huilt. Dat je bewust wordt van al die dingen die er gebeurd zijn. Maar dat is eigenlijk toch wel een soort persoonlijk ontwikkelingsproces. En dan kom je op een ander niveau in jezelf. En dat noemen we dan dat je je bewust wordt dat je niet alleen je lichaam bent, maar ook een energievorm, een bewustzijnsvorm, dat veel grotere en veel complexer en organischer in elkaar zit dan alleen het lichaam. Dus dan ga je je iets minder aantrekken van je lijf, hoewel dat nog steeds belangrijk is. En ook pijn en trauma, fysieke trauma, geestelijke trauma, emotionele trauma, is belangrijk. Maar je neemt een beetje afstand van die lichamelijke conditie, want je verhuist intern naar je emotionele niveau van je bewustzijn, dus niet gekoppeld aan je lichaam. Dan durf je daar iets ruimer in te kijken en dan kom je dus op allerlei verbindingen terecht tussen de wereld waarin je hier leeft, wat je hier ziet gebeuren en dan herontdek je dat je een liefdeswezen bent en dat je het goede het veld in kunt sturen door het zuiver te zijn. Dat is eigenlijk waar de mensheid tot nu toe is gekomen, maar dan komen we op grotere bestemmingen uit. Dan moeten we dat woord hartsintelligentie gewoon nog een keertje opnieuw optakelen. Wat is er nodig? Dit is een interne aanwezigheidstocht. Interne aanwezigheid. In ieder mens op eigen manier. Te kijken, wat is er? Waarin kan ik om de reacties in deze wereld, we praten over directe manifestatiekracht. En manifestatie is niet een spelletje. Want manifestatie is iets heel moois. Het is ook letterlijk direct energieomvorming naar een andere uiting. Een gebroken been, energie dat achter het fysieke licht, de taal, trillingsvelden waaruit je kunt lezen dat dat gebroken is. Dat je met je bewustzijn daarin kunt en het omvormt waardoor het lichaam die informatie aanneemt en instant weer heelt. Daar wordt echt de werkelijk hartsintelligentie gevraagd. Dus vanuit pijn, ongeloof, mooie wereld ook, dankbaar voor deze wereld, maar ook pijn, ongeloof, moeilijke dingen, daar voortkomend de behoefte om daaruit te komen en weer grip te krijgen op je leven, het leven mag er weer gewoon zijn. Is nog steeds een antwoord op de pijn die eronder heeft gezeten. Het eigen leven, het eigen voelen weer terugvinden, je eigen zienswijze, je eigen

verbindingen in de wereld herkennen, hartsintelligentie, en dan naar een niveau dieper naar binnen en jezelf afvragen, het kosmische vraagteken, hoe kan dat? En dan dat je dat niet in de wereld terugziet. En dan komen de volgende niveaus, dat zijn de overtuigingen die nog ingeleerd zitten. Ja maar daar gaat het ook niet om, het gaat niet om dat de wereld moet veranderen het is een innerlijk ontwikkelingsproces, Gotcha! Het zijn allemaal oude tijdsbestemmingen om dat te denken, daarom komen we bij elkaar op de aarde, het is alleen een herinneringssessie naar elkaar toe over en weer. Om te weten tot welke grote dingen je echt in staat bent. Niet even vluchtig de revue te laten passeren, want dat weet ik wel, maar daar volledig in stil te staan. Helemaal stil, waarbij de tijd stopt te lopen en geen seconde meer overblijft, en alleen ruimte, ruimte, ruimte is van het besef dat er een direct dwarsverband is tussen jou en de situatie waarin je leeft, en dat je in staat bent dat de situatie waarin je leeft zich kan verhuizen naar een andere uiting. Dus er kunnen andere gedachten komen in mensen die de wereld besturen. En dan kom je wel binnen bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Ogen dicht. Moet je goed bekijken wat het allemaal met jou te maken heeft. Dit is iets wat wij in andere werelden, waar je dan ook vandaan komt, hoe het ook in elkaar zit, daar gaat niemand over, alleen jij, hebben we dat al bestudeerd. Dat er illusies zullen worden presenteert van gevoel, dat denken dat we er zijn. Het is niet voor niets dat ik zeg het is erop of eronder vanuit het hart. Dus niet vanuit weerstand dingen willen repareren en veranderen, of mensen andere gedachten te laten ervaren. Niet in die mensenwerker maar in jezelf. Dat is wat hier heel veel is gebeurd. Afgelopen jaren zijn zeer veel mensen zoals jij en ik over de hele aarde energetisch met elkaar in gesprek gegaan, zijn zichzelf gaan onderzoeken, hebben ook contact gelegd via de binnenkant van zichzelf met andere levensvormen, andere intelligentie, hebben het kwantumveld, de kwantum mogelijkheden aangeraakt met het bewustzijn, alle mogelijkheden. Heel veel mensen over de aarde zijn daarmee bezig. En nu staan we voor een hele nieuwe uitdaging. Want we gaan het niet meer doen op de oude manier. Want die oude manier is oud. En het was goed. En het is oké. Dit noem ik dus de collectieve vastloper. Die niet beklemmend is. Daarom zei ik net, heel bewust. Dat de hartsintelligentie heel goed gevoeld kan worden. Je eigen bewustzijn kan heel goed beseft worden. In situaties waarin je dus ogenschijnlijk klem lijkt te zitten. Dank je wel dat je hier bent. Dat je de moeite neemt om zo rustig, kalm en toch echt diep in jezelf te kijken wat het allemaal zou kunnen zijn. Want je bent wel echt nodig hier. En het is hier ook geen spelletje. En ik hoor ook van veel mensen hoor, als je zo'n paar jaar met elkaar zo'n onderwerp met alle verschillende mensen, maar met elkaar noem ik dat, dit onderwerp navigeert en beweegt. En dan hoorde ik heel veel mensen wel om me heen van, het lijkt wel net alsof ik jaren geleden veel makkelijker in een bepaalde ontspanning kon komen. Ik weet niet of dat voor jou ook geldt hoor, ik weet het niet. Maar ik hoor wel vaak van mensen terug, van het is net alsof het toen heel veel makkelijker ging, omdat ik nog gewoon onwetend was en een soort hoop had. Ik had iets in het vooruitzicht waarin ik naartoe kon leven, om me veel te verbinden met mezelf en liefde, dat er een grote verandering zou komen. En vervolgens merk ik dat het nu anders is. Het lijkt alsof sommige dingen juist iets anders gaan of juist niet gaan. Misschien ben ik ontredderd of ben ik boos. Het is niet uitgekomen wat ik dacht, wat jij zei, dat hoor ik ook wel eens. En dan vraag ik terug, als het dan gaat om wat ik zeg, volgens jouw perceptie dan, jouw woorden. Heb je dan ook gehoord wat ik zei en heb je het ook gedaan? Niet omdat ik als leider ben, ik ben een

confrontatie van een soort keerpunt, eerlijkheid naar boven te gaan. Dus dat is waar we voor staan. We komen vandaag bij elkaar om de hartsintelligentie, de liefde voor het leven van jezelf, verder te ontsluiten. En het ook echt in het gevoel, in het gevoel te laten zijn. En ik wil je ook vragen om, als je zorgen bij draagt, er zijn dingen in je leven aan de hand, ook als je daar misschien in eerste instantie niet direct bewust van bent, omdat het is best wel oké met je, maar ieder mens in deze realiteit heeft nou eenmaal bepaalde dingen die er spelen, om die ook heel bewust uit jezelf weg te laten. Zodat je heel rustig, eerlijk, zuiver en oprecht hier kunt zijn. Voor jezelf. Geen invloeden van buitenaf. Alles wat er net was en wat je bij je draagt dat hoeft hier nu helemaal niet te zijn. Het gaat hier nu over jou, om de wijsheid die er in je ligt en het weten wat in je ligt dus het zijn geweldig innerlijk processen, bewustzijnsprocessen.

### **ENERGETISCHE STOOT TROEPEN**

Ik ben wel vroeger vaker bij bedrijven geweest omdat mijn vader ook technisch ingenieur is en dus werd opgeroepen voor bepaalde klussen en daar heeft hij kwaliteiten in dat er mensen bij elkaar kwamen om overleg te plegen over situaties die ze niet snapten. Ze wisten niet hoe het gerepareerd moest worden. Het is zo krachtig als mensen bij elkaar komen met bewustzijn dat het oude niet werkt. Maar dat het wel heel mooi is wat er is gebeurd, omdat het een opmaakt is in jezelf. Als ik je nu een gevoel geef dat je verkeerd bezig bent geweest en dat het niet is gelukt, dan kan dat gevoel gewoon weer teruggezonden worden in mij hoor. Dat is niet wat ik hiermee beoog. Maar het is heel krachtig en heel mooi als mensen, niet aan elkaar vast blijven plakken en klikken van we willen dat dingen veranderen en daar komen we bij elkaar. Maar het is heel mooi als mensen die een besefkracht hebben over de dingen die hier allemaal gebeuren in deze wereld en wat er aan de binnenkant allemaal voor werelden zijn. Als mensen bij elkaar komen om zich te verbinden vanuit het gevoel, vanuit de vrijheid naar elkaar toe, het respect naar elkaar toe. Het is heel mooi als mensen bij elkaar komen, met het besef dat het oude niet werkt. Dus er is iets anders nodig. Dat schept een enorme grote ruimte aan mogelijkheden. Ik ga maar voor één ding, en dat is een eerlijke uitwisseling. Ik ben er de persoon gewoon absoluut niet naar om te doen alsof alles heel mooi en goed is, er zijn heel veel mooie dagen organiseren waarin alles heel mooi goed is maar ik ben vooral iemand die kijkt naar wat is het volgende bewustzijns frequentie. Dus ik noemde het ook wel eens de energetische stoot troepen. Ik ben er heel serieus in dus de hartskracht is iets enorms. [Iemand maakt klanken in de zaal]. Zo hebben we het samen aan de voorkant wat afgezaagd. Kijk goed in jezelf. Ik sta hier ook net als jij vandaag gewoon in deze ruimte omdat er gelijkwaardige bewustzijnsprocessen aan de gang zijn. En ook van deze wereld houd. En ook van de mensen die jij kent en waar je van houdt, die ik niet ken, daar hou ik ook van. Een hele bijzondere wereld. We hebben de voorkant eraf gezaagd door eerlijk te zijn. Dan kunnen grotere bestemmingen zich openen. We kunnen ons met elkaar samen over buigen. Ik weet nog wel toen ik begon met al die lezingen en bijeenkomsten, dat mensen toen tegen mij zeiden die er van bij waren. Wij kunnen het wel hebben. Ik heb die mensen al jarenlang niet meer gezien. Maar ik denk niet dat mensen jou leuker gaan vinden hiermee. Toen zei je ook van je moet niet in het leven staan om leuk gevonden te worden. Je hoeft alleen jezelf te laten zien in de dingen die je bent. Dat geldt voor ons allemaal. En soms roept dat



hele moeilijke gevoelens op voor andere mensen. Maar als je de waarheid spreekt, je bent bereid om alles over jezelf te zeggen. En alles over jezelf te laten zien en te laten voelen. En daarover uit te wisselen en elkaar te naderen en benaderen. En het samen goed te hebben met elkaar. Dan merk je dat alle wegen openliggen. En dan is het ook gewoon goed. En hoeveel mensen je hier per se leuk vindt. Deze wereld is gewoon een fantastische mooie wereld. En laten we samen na deze zaagactie. Maar eens even lekker voor gaan. En dan nu even een hele fijne koffie en theepauze. Tot zo.

[pauze]

## **Transcript Hartsintelligentie Kosmische Antenne met Martijn van Staveren**

**15-09-2024 deel 2-3 te Cultuurcentrum den Heuvel in Alphen**

[na de 1<sup>e</sup> pauze]

### **KOSTBAARHEID LEVEN NAAR VOREN HALEN**

In alle aanloop van mijn kant dan, iedereen is al bezig. Dus ik krijg dan wel eens zo via iemand anders een bericht en dan staat er een van ja, mensen moeten niet denken dat ze op jou moeten wachten. Want ja precies, ik doe gewoon dit stuk wat ik doe. Dat is volgens mij gewoon een puzzelstukje van een hele puzzel die we met elkaar leggen. En binnen dat stuk ben ik ook druk bezig, allerlei dingen aan het organiseren, uitzoeken, voorbereiden, verbindingen leggen met elkaar. Voor mij is het meest voornaamste dat we de kostbaarheid van het leven, dus ook onderling met elkaar,

dat we dat naar voren halen. Want wat heb je aan al die informatie en al die kennis die je in jezelf draagt, als je het niet kwijt kunt. En dat voelde ik als kind ook veel. Ik voelde heel vaak in de wereld waarin ik leefde, dat ik vanuit wie ik ben, via het lichaam wat kind is, dat ik mezelf niet kwijt kon, omdat de andere mensen mij niet konden ontvangen op een of andere manier. Maar het waren allemaal goede mensen, maar ze konden me niet ontvangen in wie ik ben, in hoe ik me voelde, in wat ik in me draag. En dat kwam omdat die mensen daar ook, dit, dus dit blokkeert de hartsintelligentie, dit doen, op het leven, naar het leven toe. Dat voelde ik als kind ook. En als ik dan bij de dieren was, of met andere mensen die me wel in konden ontvangen, en ook de bereidwilligheid hadden om gewoon te luisteren naar wat ik zei, en waar ik vandaan kom, en hoe ik de wereld gewoon zie, daar voelde ik dat ik mezelf wel kwijt kon. Dus ik voelde mezelf op een bepaalde manier ook in die andere mensen gewenst aanwezig. Goh wat een woorden zoeken is dat in deze wereld. Ja, gewenst, bewust binnen mogen komen. En dat is precies wat de hartsintelligentie is. Dat is elkaar dragen. Niet afwijzen, niet afwijzen, niets [klapt]. Ja, dat is een grote opdracht. Als je kijkt kun je naar hoe wij hier navigeren als mensen. Juist in zo'n wereld waarin er veel dingen aan de hand zijn die echt niet door de beugel kunnen zagezegd. Tegenwoordig heet dat dan grensoverschrijdend gedrag. Ja, we hebben grensdoorbrekend gedrag nodig. Maar als je het overschrijdt, als je andere mensen hun normen en waarden aantast, maar aan de andere kant, hoe ga je daarmee om? Ik heb zelf de ervaring dat, en misschien hebben we hier met z'n allen iets aan, dat weet ik niet, maar ik heb zelf de ervaring dat als ik heftige dingen zeg, dat mijn bereidwilligheid om daarop te kunnen

reageren, ook als iemand er heel boos over wordt of iets totaal anders ziet, je hoeft niet boos te worden op mij, want dat doen al zo veel mensen in deze wereld. Dat hoeft niet. Je kunt ook zeggen wat het met je doet. En ik voel zelf dat mijn weg die ik hier in deze wereld loop, dat dát een weg is waarvan veel bereidwilligheid om in uitwisseling te zijn met elkaar. Het erover te hebben. En niet vanuit een overtuiging, maar vanuit ontvankelijkheid. Zodat mensen met verschillende meningen, met verschillende zienswijzen, elkaar toch kwijt kunnen bij elkaar. Sinds wanneer is de maatstaf dat je in verbinding kunt zijn alleen maar mogelijk als je het met elkaar eens bent? Pijnlijk, verdrietig ook.

### **ANEKNOTE OVER WERK OP DE SCHEEPSWERF HARLINGEN**

Ik werkte vroeger op een scheepswerf in Harlingen en daar heb ik met heel veel mooie mensen gewerkt, met een grote groep jongens uit dat waren koeren, uit Koerdistan zoals zij dat ook zelf noemen, Mensen uit Libanon, Palestijnse mensen, Algerijnse mensen, ja heel veel verschillende. Mensen uit Polen, ook hele harde werkers. Heel veel mensen mogen werken en toch zaten er heel veel verschillen eigenlijk, ook tussen hen onderling. En ik weet nog wel de dag dat ik hen vroeg om bij elkaar te zitten, was in de kantine. Dat is gewoon het leven gegeven, want we moeten het hier doen, hier repareren. Niet daar, maar hier. Want ze zaten dus nooit bij elkaar. Dat is een scheepswerk met 500 mensen in dienst en een hele grote kantine, twee grote kantines. In die ene kantine daar zaten dan al die buitenlandse groepen. En de mensen die niet buitenlandse waren die zaten in die ene kantine. En het opvallende was dat daar zaten ze allemaal met een hummm... Maar in die kantine waar al die buitenlandse mensen zaten, daar werd veel gepraat. Onderling, per groep, maar niet onderling, dus niet de Koerden met de mensen uit de Palestijnse gebieden. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment daar toen bij ging zitten, want ik kon en kan heel goed met mensen opschieten. En toen zat ik bij hen, ik vroeg ook, vindt u het goed als ik... Nee, niet, ik weet niet precies hoe het ging, ik moet het exact zeggen zoals het was. Ik had een sinaasappel mee. Toen zei die Marokkaanse jongen van, wat is dat? Ik zei, dat is een sinaasappel. Nee, het is een supermarkt sinaasappel. Dat is echt zo warm gezegd. Die bak ging open, hij pakte er zo'n sinaasappel uit. Hij zei, dit is de sinaasappel. Hier, pak. En ik pakte hem vast. Wow. Wat een vrucht. Zo groot en kleurrijk. En toen nodigde hij me uit van, ik ga laten zien hoe wij dat doen. Niet met mesje pff. Echt magie. Pure magie. Hop. En de schil was eraf. En die heb ik vergeten. En dat heb ik geweten ook. Die is lekker. En zo kwam ik dus in die kantine. Zo ging het. En er was veel onderlinge frictie, projecties over en weer. Daar zat die, daar zat die groep, daar zat die groep. Uiteindelijk is iets in die scheepswerf gebeurd waardoor al die jongens en al die mannen met elkaar samenwerken. En dat heeft mij ook, het enige verdriet dat ik voelde was de dag dat ik daar niet meer kon, want ik werkte via een uitzendbureau daar anderhalf jaar. En toen ging ik daar dus weg. Het werk zat erop. En dat deed me wel verdriet. Dan krijg je een familie van al die verschillende achtergronden en mooie mensen, mooie mannen, mooie jongens, allemaal heel anders dan in de wereld wat we dan Nederlands noemen. Ja, hoe die met elkaar omgingen. Er was een familieband ontstaan. Dat voelde ik ook. Toen ik die grote hal uitliep, de laatste dag dat ik daar uitliep, voelde ik een soort van blijdschap, maar ook van verdriet. Verbondenheid doet heel veel. Misschien dat we daarom ook wel een beetje moeite hebben met ons te verbinden naar elkaar toe. Wat is het eigenlijk? Verbondenheid. En ik merk

het zelf in deze wereld dat het heel... Kijk maar gewoon eens zelf, want dat is de dialoog die we samen ook voeren.

### **WAT IS ECHTE VRIENDSCHAP EN VERBONDENHEID**

Wat is echt een vriendschap? Wat is echt een verbondenheid nou eigenlijk? Wat is het? Verplichtingen is het niet. Maar hier spelen in deze wereld heel veel pijnen mee, ook verbonden zijn met elkaar. Want je hebt ook iets nodig in deze wereld. Ze zeggen wel, nee, het enige wat je nodig hebt ben jezelf. Klopt ook, maar ook klopt het ook dat als we hier zijn, in deze wereld, klopt het ook dat we ook voor een deel als aardemans wel beschadigingen, tekens dragen in ons waar bepaalde behoeften uit ontstaan. En als je dan in verbinding komt met elkaar, dan voelt dat heel ruim. En ik weet niet of jij dit op dit moment ook kunt zien en voelen. Misschien lukt het nu om een reden niet.

Maar het is zoiets bijzonders om verbonden te zijn met leven. Ja, en als je verbondenheid voelt, ja zoveel respect voor het leven van de ander. En ook mee willen, vanuit het hart, mee willen reizen met de ander. Wat de ander allemaal meemaakt, waar de ander doorheen loopt. Ook de boosheid van andere mensen, ook dat kunnen zien. Het scheidt een band onderling met elkaar. En ik noem het bewust een band, want ik weet niet wat daar voor een voorzetsel op moet. Of het scheidt band, binding. Dus het is in deze wereld al een hele uitdaging om met één persoon verbonden te zijn. Terwijl elk mens zo mooi is. Zo kostbaar. Ik ben de afgelopen paar jaar, tien jaar, heb ik een flink aantal mensen ook hier zien vertrekken vanuit hier bekeken. Allemaal kostbare mensen. Stuk voor stuk hele mooie, bijzondere mensen. Jij kent ook mensen die zijn gegaan. En als je hier zelf landt en je voelt het leven, en je kunt met je bewustzijn naar de wang van de ander reizen, dat je de mooie wang van de ander voelt, en dat je de uniekheid van de ander voelt, de warmte, de manier wie hij zij is. Het leven is echt heel bijzonder. Het maakt het hier zo bijzonder omdat hier alles heel kort duurt, deze wereld, wat niet voor niets is. Het veroorzaakt ook versnippering en verlaging van het besef van het leven. Het lijkt een les te worden voor ons dat we gaan leren beseffen wat het leven is. Maar de vraag is ook wel rechtvaardig van kunnen we daar wel bij komen in het korte moment dat we leven? Met de keuzes die we dan maken en het denken en het voelen dat we een hartsintelligentie verkeren. Wat is verbondenheid? Het is zo'n diepe staat van zij.

### **VEERKRACHT LEVEN IN JE DRAAGT FAKKELDRAGER VAN HET LEVEN**

Een paar dagen geleden had ik iemand via de mail, via het secretariaat, die dat dan voor me uit selecteert zo goed als dat kan. En ze hadden de vraag wat wel en niet. Die persoon had ik al een paar jaar, negen jaar denk ik, geen contact nog mee gehad. Er was veel gebeurd aan de kant van die persoon, in het leven van die persoon. Nou, ik spreek het hard op uit om als broeder van jou het uit te spreken dat het allemaal kan. Het kan. Weerstand loos zijn. Maakt niet uit wat mensen doen. Je beseft, ik besef waarom dingen zijn gebeurd, waarom dingen zijn gezegd, besef ik. Maar ik besef ook de mooiheid van alles die overal in ligt. Dan krijg ik een mail en er worden zulke mooie dingen geschreven. In een heel kort stukje, de weg van de afgelopen 9 jaar. Ik hoef niet te denken, wij hoeven dingen niet in te vullen want we weten het niet. Je hoeft niet dingen aan te nemen of ingeleerde rommel noem ik dat maar, voorrang te geven. Het gaat om het moment wat er is. En ogenblikkelijk in dat moment was zoveel inleving en zoveel meeleven in dat

moment wat ik kon ervaren dat ik barstte in huilen uit. En de tranen stopte niet van wat die persoon allemaal had meegemaakt. En dan komen die tranen niet uit medelijden maar uit de uniekheid van dat [..?]. Dat is wat ik altijd voel. Als je hier staat, dan kijk ik zo de zaal in. 200 prachtige mooie mensen. Jij. En 199 anderen. Weet je wel hoe bijzonder je bent? Met alle moeilijke dingen die er zijn, alle mooie dingen die er zijn, alle tegenwerkingen. Alle mislukkingen die er lijken te zijn. En toch steeds weer de veerkracht weten te vinden vanuit de binnenkant. Om hier te zijn. Omdat je weet op jouw manier dat je het leven in je draagt. En dat je fakkeldrager bent van het leven. En dan zit soms in deze wereld hier zoeken. Waar je je fakkel neer kunt zetten. Zo uniek. Zo mooi. Als één grote familie. Ja en dan kom ik dus terug op dat stuk van verbondenheid. Wat het is. Het is een woord. Er zijn allemaal ladingen aan betekenissen aan te koppelen. Maar het is wat het is aan de binnenkant. Ja.

### **VER VAN HUIS – ÉÉN HARTSLAG – TAAL VAN ELDERS – MACHTIGE WAPENS**

Eigenlijk in de termen van deze wereld is het een niet-aardsbewustzijn. En van oorsprong is het ook aards geweest. En de verstoring die andere bewustzijn laat vibreren door ons in ons. Het maakt dat we soms heel ver van huis zijn. Dat we verder van ons eigen licht verwijderd zijn, dan dat we zelf durven toe te gaan. En dan gaat het vuur weer aan en dan heb je die moment dat je het heel duidelijk weet en voelt. En dan beslis je het ook. Ik ben wat. Ik ben dit. Ik ben het leven. Ik ben hier niet om iets te presteren. Ik ben hier niet om dingen recht te zetten. Ik ben louter de fakkeldrager. En die kom ik vanuit mij, wie ik ben, overdragen in de manier hoe ik mezelf laat zien en hoe ik met mensen omga. En daar ligt de waarachtige hartskracht. Weerstandsloos en geen onrust. Juist ook onderling niet als er onrust is in jezelf, dat die onrust in jezelf op je eigen manier zijn haar weg vindt om te gaan rusten en dat je die niet naar elkaar toe stuurt. Er is een één hartslag wat bij deze aarde hoort in het bewustzijn, waar de mensheid, wie we hier zo zijn, samen met elkaar ook in kan bewegen. Dat is een bewustzijnstoestand. En dat is een niet te meten, dus weerstandsloze aanwezigheid. En dat is een herinnering die draag jij ook in, net als ik, wij allemaal. En we moeten aan de voorkant, aan de deur kloppen hier bij het hart en vragen of we daadwerkelijk thuis zijn. Zijn we echt thuis? Ben ik echt thuis? Verbondenheid is in deze wereld ook een heel groot triggerpunt om de tegenovergestelde te kunnen ervaren. Een enorme uitslag van verbondenheid en een enorme uitslag naar beneden van eenzaamheid en ontredde, wat ook gevoeld kan worden. Dan kan het zijn dat we als mensen ook gaan middelen ertussenin. Want we willen niet meer die pijn. Die pijn die zult je in deze wereld hier gewoon moeten ervaren. Je moet je gewoon voelen. Je moet je gewoon durven. Je moet het niet willen voorkomen. Dat is onze missie die we hebben. We komen een taal van elders brengen hierheen. En die taal die ben jij. En dan begint het he, met mensen onderling ook. Die het licht in zichzelf zien en de fakkel dragen en de anderen ook zien. En dan beginnen ook de kleine clashes, de mini-clashes. Dingen die je niet leuk vindt van elkaar. Dingen die je bij de ander ziet, die niet passend zijn en onbegrijpelijk. Zo is het dan gekomen dat je dan weet wat verbondenheid is, maar dat het echt zijn in verbondenheid wel een hele grote andere inzet van jezelf vraagt. En toch kunnen we dat, omdat we het zijn. We moeten het alleen ontsluiten, we moeten onszelf uit de weerstand weggoien. Dan kunnen we ook liefde brengen op de aarde. Want dan zijn we het, dan zijn we de liefde. Dan zijn we die bewustzijnstoestand als aardse mens. Dan zijn we die

bewustzijnswezens van oorsprong. En ik heb toch wel heel vaak gezegd dat de wapens daarvoor via, finaal en volledig weg moeten. Dus ook de wapens naar jezelf. In wat er allemaal niet goed is gegaan. En de dingen die er nu op dit moment nog niet goed lijken te gaan of de vraagtekens die er zijn en of je wel op de goede weg zit en of je wel met de goede mensen omgaat, et cetera, et cetera, et cetera. Of je wel de goede baan hebt, of dat het juist wel goed is om juist even helemaal niks te doen of dat wel klopt. Of je wel mooi bent, of je wel begrepen wordt, al dat soort dingen. Het zijn allemaal woorden maar het zijn allemaal bewustzijns trillingen waarin we verkeren. Dat zijn ook wapens, machtige wapens tegen wie je werkelijk bent. En ze moeten het allemaal stuk op stuk, stuk op stuk afleggen, die wapens.

## **MENSHEID HEEFT VEEL TE LANG GEWACHT IN SPIRITUALITEIT EN SPIRITUALITEITSLOOSHEID**

Jaren geleden vroeg een man, een goede vriend van mij, die vroeg wat heb jij nou eigenlijk te vertellen? Ik ga maar even op de stoel zitten voor de duivel zitten, zei hij. Nou, ik zeg, geloof mij maar, die bestaat niet. Ik weet niet wat ik te vertellen heb. Ik heb geen boodschap. En ook geen missie. Ik vertel alleen over mezelf over wat ik weet. Als een soort brug naar elkaar toe. En vanuit die brug naar elkaar toe de verbinding aan te gaan. Is dat een boodschap? Nee. Dat is gewoon wie we zijn. Dat is wie we zijn ook als we pauze hebben, als we dat zo mogen noemen, een kopje koffie nemen, een kopje thee die mij is gepasseerd. Het zijn normale dingen, gewoon met de voeten op de grond, de dingen die je doet. En ook als je met een hartstikke fijn project bezig bent, daar wandelt even iemand door je gedachten heen, die best wel naar met je omgaat, dat je dat gelijk kunt polijsten. Want hé, ik ben met mijn mooie project bezig, met alles waar ik aan denk en waar ik voor sta. En die persoon die springt binnen in mij, dus die trek ik erin. Kom maar binnen. We hebben veel te lang gewacht met spiritueel en spiritualiteitsloos aanwezig zijn. Had veel eerder gemogen, maar goed, het is nou helemaal zo. Als mensheid heb ik het over. Het zijn hele eenvoudige dingen. Ja, verbondenheid, hè? Wat is het?

## **CONTACT MET DIEREN – DIRECT OPGENOMEN**

Ja, we hadden het net even in de pauze daar, over dieren. Hoe noemen we hier dieren? Hoe zouden ze ons noemen eigenlijk? Hoe zouden ze ons noemen? Ja, dat zijn toch wel hele grote vragen, hoor. Om in verbinding te komen met je hart, met jezelf. Ja. Wie neemt nou eigenlijk wat waar? Ja, dus toen zei ik net in de pauze van ik heb zelf heel sterk het gevoel. En ik heb het nu niet over jou en mij ofschoon. Ik heb het gewoon over wat er in de wereld allemaal gebeurt. Dat contact met dieren er onmiddellijk kan zijn/ is. Planten, bomen, noem het maar wat je wilt. Er tussenin gaan zitten en je wordt onmiddellijk, misschien ben je zelfs wel geroepen, maar je wordt onmiddellijk opgenomen. Er vindt geen discussie plaats of je tussen de bomen mag zitten. Draai deze nu maar eens om als mensen in de buurt van jou komen zitten. Dat je op een boot zit naar een eiland, je zit op een bank en er komen een paar mensen om je heen zitten en ze hebben gedrag die niet echt overeenkomt met wat jij eigenlijk op dat moment bent. Wees jij dan maar eens die boom in die natuur. Het vraagt een hele radicaal andere koers in onszelf om te zijn waar we het ook echt over hebben. En ik weet wel in deze wereld, want dat is deze wereld, dat het heel goed kan lijken te voelen om hardop te zeggen van ja maar ze schreeuwen wel erg naast mij op die bank. Maar ik zei, de hartskracht

valt niet te beargumenteren. Die is. En die fakkel die terug halen. En als ik met dieren ben, er hoeft niets op gebouwd te worden. We hoeven niet eerst allemaal aan elkaar langdurig te snuffelen, te vertellen wie we zijn, te maskeren wie we ook zijn. En dan kom je bij mensen, onderling met elkaar, en dan merk je dat er zoveel meer meespeelt. Het lijkt soms alsof je een heel circuit moet doorwandelen om bij elkaar te komen. Daar even daar, oh nee die zone niet, daar is de persoon niet van gediend. Hoep, naar achter, daar hier, daar even omheen zo, hier. Vind je me zo leuk? Ja? Ja nu, nu vind je mij leuk. Oh, jij vindt mij leuk omdat je ook van bloemschik houdt. Ja, nou hebben wij een band. Het is echt band het is echt heel bijzonder kijk en dat doet dus de hele wereld maar dat ben jij niet mag ik jou daar op mijn manier aan helpen herinneren? Wat is dat dan verbondenheid? Wat is de gezamenlijke hartslag samen zijn? Waarom is de wereld zoals die nu is? Waarom zitten wij in de verdieping nu, mogelijk, zo deze woorden, kunnen ook weg als het jouw woorden niet zijn dan weg, maar wat is dat we in het verdiepingsveld zitten het liefdesveld voelen. We zitten onder de bomen in de natuur. We gaan boetseren, we gaan kleien, je maakt een mooie shawl thuis. Je bent lekker in de tuin bezig of je hebt lekker een muziekstuk aan. Je ligt lekker naar de wolken te staren en je leeft. Je bent aan. Je leeft. Het leven is terug. Het echte leven is terug. Wat is het dat dát echte leven nog buiten in de wachtrij lijkt te staan? Wat is dat? Mogen we het grootste geheim daarin ontrafelen? Ja. Ja. Ja, dus de dieren die hebben daar gewoon een hele andere manier van communiceren. Het is wel of niet. En als het niet is, is het ook niet uit woede.

### **INFORMATIE GRID WEVINGSVELD TUSSEN MENSEN "KAHDARI"**

[Martijn verteld over een vriend heel veel mee had gemaakt en die op een woonboot woonde, met een rottweiler en een bouvier hond. Dat niemand erbinnen kwam. Martijn verteld hoe hij hiermee om ging. En dat de vriend zich af vroeg hoe Martijn zomaar binnen was gekomen in de woonboot langs beide honden]: En toen zei ik, "wij komen overal binnen". Dat is het! Als mensen in problemen zitten, kom je niet binnen in het veld als je daarover denkt. Als je daarover aannames hebt, als je daarover schuld en verwijzingen over hebt. Want dat weet je helemaal niet. Als je je verbindt, dan kan ook degene die ogenschijnlijk misschien door de eigen problemen, door de eigen beslissingen in de problemen is gekomen, dat weet je ook niet. Maar als dat beeld er is, kun je daar overheen stappen en er voor die persoon zijn. En daarnaast gaan zitten en die persoon ondersteunen. En zeggen ik ben er voor jou. Hier ben ik en je bent niet alleen. Ik weet niet wat ik kan doen, of ik iets zou moeten doen, hoe ik dat zou moeten doen, of ik het überhaupt wel wil. Ik ben er wel. Ik sta naast jou. Denk erom dat ik naast je sta. En als die persoon ook verbonden is, en dan komen we dus ook op ons uit, als mensheid, en ook hier in deze ruimte, dan kun je bepaalde delen van jezelf in elkaar kwijt. En dan ontstaat er een informatieveld, een grid. Dat is iets wat tussen mensen geweeft wordt. Dat weavingsveld dat heet Kahdari. Later maakten ze daar ook van hier op de aarde Katharen. Waarvan de Katharen analoge veldwevers zijn. Maar Kahdari is iets wat vanuit wie wij werkelijk in de essentie zijn. Het jezelf kwijt kunnen in de ander met je bewustzijn, dus omgekeerd ook, je helemaal volledig gedragen voelen en geaccepteerd voelen en weerstandsloos, geen onrust naar je toe, geen weerstand, dan ontstaat er Kahdari. En dat is een frequentieveld waarin er eigenlijk een menselijke grotere intelligentie ontstaat. Dus ieder is nog steeds zichzelf en zal het ook altijd blijven. Maar er is een versterkingsfactor. En dat is ook, als we goed

kijken, wat er in deze wereld gebeurt, is er een soort van agenda, lijkt het wel, zo voorzichtig gezegd, hier. Maar het wordt gezegd, er is een agenda die de verbondenheid met elkaar en een grotere intelligentie van de mensheid wie we samen met elkaar zijn, probeert in verdeeldheid te houden. En dan kunnen we wel steeds objectverwijzing doen naar die agenda en die agenda, en die agenda, en die agenda, en dat is er dus allemaal. Maar als je dat op een gegeven moment weet, dan doe je daar ook iets mee. Althans, als je verbonden bent dan kun je niet anders. En dan stop je met die verdeeldheid. Nou dat wordt echt goed uitleiden, hè? Poeh!! Want dan komt het alle innerlijke hens aan dek. Woehoe! Wat dat inhoudt, hè! Dus niet selectief, hè! Maar gewoon volledig. Ieder mens doet dat toe. Ieder mens. Iedereen. En zo waar jij zelf ook. Jij doet het toe. Dus helemaal één op één. En dan begint het bewustzijn ineens helemaal te vibreren. Komt er een andere staat van innerlijk bewustzijn en ook denken komt er terug. En dan zie je ineens van wauw. Dit is een samenwerking tussen wat wij hier noemen hart, wij noemen dat hier hart, en het brein. En dan komt er een volledige staat van mens zijn terug. En dan voel je ook liefde. Zonder verliefdheid, dan voel je liefde onderling. Voel je liefde voor het leven. En dat is iets, dat is zoiets, in deze wereld is dat, als het er is, dan is het veelal toch opgeknoopt aan spiritualiteit. Maar het is in jou. Het heeft niets te maken met spiritualiteit. Het is in jou. Het is wie je bent. Wie je altijd bent geweest, en ook ooit was, en wie je altijd zal blijven. Hier zijn we een soort bal in een flipperkast. Wij moeten die flipperkast uit.

### **TECHNIEK UIT EIGEN BEWUSTZIJN**

De grootste taak die een mens heeft, is weer terug te keren. We hebben zelf deze teachings, wat ik dan eigenlijk helemaal verkeerd woord vindt, een soort les, educatie, levensbetekenis, levenskracht, hebben we zelf altijd in andere werkelijkheden voortgebracht en besproken en met elkaar samen doorheen gelopen in werelden waarin ook problemen waren. We hebben aan gewerkt en meegewerkt. We hebben altijd gezegd alles wat er moet komen moet allemaal vanuit onszelf komen. Als het techniek is, als het uit jezelf komt, perfect. Dan trilt het op jouw bewustzijn en zal die techniek alleen gebruikt kunnen worden volgens de definities van jouw bewustzijn. Ja, want dat maakt alles heel anders. Dat is waar de mensheid op dit moment staat. Dat zijn de grote uitdagingen waar we met elkaar voor staan.

### **ALLE MENSEN EEN ANTWOORD OP ELKAAR**

Ik hou echt van de mens. Ja. En ik hou dus niet van de voorwaarde van de mens, en ik ben helemaal niet een bijzonder persoon, ik ben gewoon mens en heet Martijn hier, en ik doe ook allemaal dingen die bij deze wereld horen. Maar ik doe ze dan vanuit mezelf. En als ik merk dat het niet uit mezelf zou proberen te gaan voor iets anders, dan laat ik los. Dan raak ik verwacht om dingen te doen die ik niet vanuit mezelf doe. Ik vind het heel verwarrend, en met verward iets bedoel ik als ik iets doe wat ik niet zelf beslis, wat ik niet zelf heb opgebouwd uit gedachten, wat voortkomt uit een gemoedstoestand van mezelf, vanuit mijn eigen betrokkenheid, dus ik moet eerst dingen zelf zien op mijn manier. Ik zeg het allemaal ook voor jou, hè. Samen in dialoog. Dat ik een besef heb in iets en daar vanuit mezelf geen gevoelens en gedachten uit worden gemanifesteerd en daardoor geen weg open gaat vanuit mezelf en de route die ik dan inloop die voortkomt uit mezelf, als dat niet uit mijzelf komt, dan raak ik in de war. En ik heb vroeger als jongetje gedacht

dat ik een soort dwangneurotische stoornis had, want ik ging in alles wat ik moest doen, moest ik eruit. Daar had ik het heel druk mee. Alles wat ik moest doen, moest ik eruit. Daar had ik het heel druk mee. 90% van mijn tijd ging op aan uitgedachten te gaan die niet van mij waren. Nou, dit is zeg maar de soort verklaring van dwangstoornissen. Heel plat gezegd. Daar had ik het heel druk mee. Ja, de hartsintelligentie, daar komen we voor bij elkaar. Nou ja, ik heb een boek, dat staat precies in hoe het werkt. Je doet links één stap, dan drie keer in de rondte naar rechts. Dan open je je hart, je gaat gewoon naar je hart toe. En dan doe je gewoon wat ingeleerd en aangeleerd is wat goed is. En wat ook past bij je eigen trauma, waardoor jij je goed voelt. [gelach] Ik zeg het een beetje zo, maar toch ook weer in alles wat ik doe, heel serieus gemeend. Het ware pad, wat echte verbondenheid is, en levensliefde, is niet verbonden alleen maar aan je eigen welzijn staat. En als ik in een knoop zit als mens, met een bepaalde emotie, een gevoel over deze wereld en ik krijg dat op dat moment er niet uit, die emotie die er dan even in zit zo, dan kan ik zien, nu ga ik even naar heel ouderwetse taal, dat God, dat is het frequentieveld van de schepping, iemand naar mij toestuurt, dus een persoon of een situatie zich voordoet op mijn beeldscherm en daar kan ik naar kijken. En als ik daarnaar kijk en ik verbind me daarmee, dan gebeurt er iets tussen mij en die persoon, een gesprek. Iets anders, misschien dat iemand iets aan mij wil laten zien of ik iets aan die persoon wil laten zien, een tekening of zo. Dat stuk aandacht, wat als een uitwisseling is, haalt dan die emotionele knoop, toestand weg. En zo kun je ook oude taal, van God stuurt iemand, kun je oude taal even gebruiken om te zien van, wacht eens eventjes, als ik in een emotionele frequentie zit, in een emotioneel bewustzijn, dan komen er ook reacties uit deze werkelijkheid, door deze werkelijkheid heen, die komen waar ik iets mee kan doen. Dus je kunt elkaar ook assisteren. En als je het zou kunnen zien zou je, dus als je geen materie zou per se zien, stel je voor dat het deel van je brein, zo noem ik het nu maar even, dat een deel van je brein wat alles interpreteert in een fysiek beeld stel je voor dat dát niet zou hebben. Dan zou je in feite eigenlijk alleen energie zien heel eenvoudig gezegd, als je puur alleen energie ziet, dus achter het fysieke veld dan zie je dat alle mensen die met elkaar contact hebben op de aarde die bewegen in een bepaald netwerk. Daar zit een programma achter, er zijn allemaal verschillende programmatuur, dus producers zitten erachter, ook infiltranten, maar er is ook een levenskracht die onderling met elkaar verbonden is, dan kun je zien dat eigenlijk alle mensen een antwoord zijn op elkaar. Dat is zoiets moois. Maar het is onlogisch. Door de voorkeuren die we hebben, de afgeknepenheid van daardoor van wat verbondenheid is, ontmoet je elkaar niet omdat je in weerstand zit. En daardoor zijn de antwoorden die je op elkaar ook bent, heel moeilijk naar elkaar toe te brengen.

## **ONRUST EN WEERSTANDEN UIT JEZELF WEGHALEN**

Ik sprak twee weken geleden een vrouw in het zuiden van Limburg en ze zei van ja eigenlijk zijn wij allemaal genezers. Dat vond ik ook heel mooi gezegd. Ja, van oorsprong is dat inderdaad zo. Als iemand in een ziekbed, in een bed ligt en zich niet lekker voelt, dat je de kruk er bij het pak naast gaat zitten. En dat je voelt dat je aandacht bent. Ik heb het nu over de zuivere vorm, hè. Dus niet uit het systeem waar ik net zei dat ik als jongetje steeds er uit moest, omdat het niet vanuit mezelf kwam. Nee, jij voelt, ik ga nu met de bus, met de auto, met de fiets, ik ga in het ziekenhuis die persoon bezoeken. En ik klop daar aan de deur en kijk. Het kan wel



of het kan niet. Wat het ook is. En dan kom je daar zitten en dan voel je dat je leven bent. Je kunt voelen dat de ander onverwacht bezoek krijgt. Daar gebeurt het. Daartussenin, daar gebeurt het. Dus ik zei tegen haar, ja dat is mooi gezegd. We zijn eigenlijk genezers. Maar waar wij vandaan komen, waar wij van origine vandaan komen niet. "Daar niet?" Ik zeg nee daar niet. "Hoe kan het dan?" Ik zeg omdat daar niets te genezen valt maar daar zijn we allemaal gewoon normale mensen, heel en heel gewoon. We zijn alleen meer dan dit wat we hier nu hebben, want hier hebben we veel kaders en veel systemen en een van die kaders is dat we hartsintelligentie wezen zijn maar als je gewoon kijkt dan zie je dat het niet waar is. Je weet dat het wel waar is, maar als je kijkt zie je ook dat het niet waar is. Je voelt dat het klopt, we zijn hartsfrequentie wezens, maar als je kijkt en ook voelt, zonder een oordeel, geen weerstand, geen onrust, dan kun je ook zien dat het niet zo is. Ja, ze zei "nou, dan zijn we genezers hier". Hier is het precies, dat is de keus. Je zult jezelf eerst moeten genezen. Als we het zo in die woorden uitdrukken. Je moet eerst de onrust en de weerstanden uit jezelf weghalen. Je moet in lijn komen met jezelf. Je moet ook gaan beseffen dat niemand in deze wereld het ooit zo letterlijk heeft bedoeld. Er is nog nooit een mens geweest, nog nooit, waar dan ook, die gekozen heeft voor weerstand. Mag dat uit hart opgezegd worden? Dat dát beseft wordt, dat er geen mensen bestaan die zelf gekozen hebben om weerstandswezens en onrustwezens te zijn. Dat hoort niet bij de mens.

### **AANSPRINGEN LIJKKRACHT DAT ALLES HEEL IS**

Ja, dus er is veel over te zeggen. Het is ook een bewustzijnsontmoeting vandaag met elkaar. Om nog eens een paar lagen in de diepte waar je al bent. Dat weet ik wel. Maar het gaat om, we kunnen niet genoeg erover uitwisselen. Om de lijn van het oorspronkelijke leven weer te laten aan springen. De lijn, de lijnkracht dat alles heel is. Dat alles goed is. Die moet gewoon weer aan springen. En dat kan. En daar hoef je niet eerst 580 jaar voor te worden. Maar dat mag wel. En ik geef ermee aan dat dát gewoon tijdloos is. Leeftijdloos. Het is een bewustzijnsbesef. En misschien is het wel zo, en dan ga ik toch even een stapje verder. Misschien is het zo, en misschien ook helemaal niet. Ik ga niet over die regels in jouw veld. Daarom spreek ik het ook alleen in mijn veld uit. Misschien is het wel zo dat er mensen zijn in deze wereld hier, die in de beweging waar de mensheid nu voor staat, in de oorzaak en gevolg en de onlogische gebeurtenissen, dat die een bepaalde functie hebben en antwoorden zijn op elkaar. Misschien is het wel zo dat er mensen zijn die met deze materie en onderwerpen bezig zijn. Verbondenheid en liefde met elkaar, elkaar steunen. Er mogen ook steviger woorden bij vallen. Liefde is niet alleen zachtheid, liefde is helderheid. Misschien is het wel zo dat er iets procesgewijs, frequentiegewijs, heel onlogisch zich nu al heeft aangediend wat jij moet doen met anderen.

### **HET HOOFDTHEMA**

Ik ken alle kruispunten van mind-projecties waar programma's in kunnen worden opgestart. Daarom maak ik altijd een beetje een omweg naar bepaalde onderwerpen te gaan. Om ze wat minder snel aan te laten springen. Of denk je nou echt met jouw bewustzijn dat je dit allemaal toevallig meemaakt in jezelf? Wat maakt dat jij het koninkrijk van je hart binnenin dat je ook zo serieus neemt. Wat maakt dat jij dat in zo'n tijd als nu, waarin we nu leven, waarin we nu deze ervaring hebben, dat jij dat nu zo, dat dát jou zo bezighoudt, dat dát zo'n

hoofdthema is, het hoofdthema. En dat je niet alleen bent daarin. Is dat toevallig? Het hoeft ook niet, als het niet toevallig is, hoeft het ook niet voorbestemd te zijn. Het zou zomaar kunnen. Het is maar goed dat we geen invloed op elkaar kunnen uitoefenen. Hier aan de voorkant wordt gelachen, achterin niet. Het valt mij vies tegen.

## **HET LEVENSVELD WORDT GECREERD DOOR DE LEVENSDRAGERS NIET DOOR EEN GOD**

Ja, maar we kunnen ook gewoon doorgaan. Er zijn snelle veranderingen aan de gang. Logische ideeën en oplossingen werken niet meer, zijn niet meer toereikend, dat weten we. Mooi hè, om dat te weten. Heel veel mensen weten het. Er zijn zelfs heel veel websites over. Oude denk- en voelpatronen die lijken opgebruikt te zijn. Oké. Ik werk in de frequentievelden. Ik gebruik materie voorkant om achter de materie te schuiven. Dus ik doe dit, en dan hop, duw, trek, en weer dat. Ook hier in dit stuk een beetje ochtendgymnastiek te doen met elkaar.

Waarheidsaanpassingen, de mens voelt zelf heel bewust de daadwerkelijke essentie om zichzelf radicaal anders met het leven te verbinden. Jij dus. Je weet ook dat spirituele paden niet hoeven te worden bewandeld. Dit is natuurlijk de route naar het hartsfrequentieveld. De levenskracht, je emoties, niet je emoties uit trauma. Via trauma wordt je emotie gepolariseerd naar iets waar we niets van willen weten. De hartsintelligentie verbinding via het eigen zelf met de levenskracht. Jij, de levenskracht. Dus zoals ik dus met Sip de kat lekker lag, door die rust en die vriendschap met elkaar en verbinding, want ik maak ook verbinding met mijzelf, ervaar ik ook de levenskracht. Dus iets groters waar ik in verblijf. Sommige mensen noemen dat God, dat is ook prima. Iedereen moet noemen hoe zij wil. Ik weet alleen wel dat het niet gecreëerd wordt door God. Het levensveld wordt gecreëerd door de levensdragers. Je oorspronkelijke weten is je herscheppingsvermogen. Wat gaan we doen? Worden we voorbereid voor een heringericht wereld? Kijk om je heen. Moeten we daar bang voor zijn? Ja, er zijn veel mensen die hebben het daar wel over. En ik snap het ook wel. Het is best wel een heel angstig scenario dat je wordt overgenomen door computers. Maar sommige mensen die mogen best wel overgenomen worden. [gelach]. En ik durf dat gewoon te zeggen, omdat ik daar letterlijk mee bedoel, dat dát mensen zijn die verkeren in een verstoord bewustzijn. En dat verstoorde bewustzijn, dat is eigenlijk een soort van kunstmatige intelligentie, iets anders, wat niet goed functioneert. En dus je moet overal doorheen prikken. Gewoon al die lijnen opschonen. En het is allemaal niet per definitie waar zoals ik het zeg, maar ik doe toch gewoon wat ik doe. Bestaat er een zogenaamde voorbestemde toekomst voor de mensheid? Vandaar dat er misschien zoveel angst over wordt uitgeschreven. Wie heeft dan die toekomst in handen? Met welk doel? Wat is het voordeel van een toekomst in handen hebben eigenlijk? Dit is de andere kant van de hartskracht. Whoem! De ene kant dat ben jij. Je voelende vermogen, je keuzes verbonden aan jezelf om te laten zien wie je bent en ook zonder weerstand en zonder onrust het leven in te gaan en met andere mensen vriendschap in bewustzijn en Kahdari, dus ondersteunen en elkaar ervaren. Geen speciale gevoelens. Het is een bewustzijstoestand. Dat is de ene kant. De andere kant is dat dát een afwezigheid kent. Maar wat zou daar dan voor in de plaats kunnen zijn? Nou eigenlijk de wereld die we nu zien. Is dit een complottheorie? Ja, eigenlijk niet, want de wereld bewijst dat het bestaat. Dat er een wereld is zonder een hartslag. Ja, dat is allemaal best wel pijnlijk om dat allemaal te zien. Als je

gewoon de wereld inkijkt, dan zie je dat er heel veel scenario's te zien en te voelen zijn van de afwezigheid van die verbondenheid. Het kan dus gewoon, het is dus helemaal geen complottheorie. Ik kreeg een bekeuring van de politie in België dat ik te snel had gereden. Nou dat vind ik een behoorlijke afwezigheid van de hartsintelligentie. [gelach]. Zijn er externe en onzichtbaar gehouden doelen over een mogelijke herinrichting van de toekomst? Natuurlijk snappen we allemaal dat dát er is, want dat zien we ook. We leven in een hele belangrijke keuzetijd. En die keuze moet niet uit de mind komen, maar die keuze komt uit het hart. Hoe groot moet de noodzaak worden om op te staan? Hoe groot moet de noodzaak worden om weerstanden uit je systeem weg te halen? Vader, vergeef mij, hè. Het zijn allemaal talen uit de oudheid, maar als ik kijk naar de frequentie daarachter, dan is dat laat los. Laat los. Er is nog nooit iemand geweest die bewust slechte dingen heeft gedacht. Dat wordt er ingedacht, ingeleerd, aangeleerd. Dat is wat het is. Dus waar richt je je bewustzijn op? Welk stuk? Dan is dit dan aan de andere kant. In plaats van voorbereid te worden voor een heringerichte toekomst. En maak daar geen vergissingen in. In die toekomst besta jij ook. In die heringerichte toekomst. Want er zijn allerlei tijdlijnen. Als je die omdraait dan zou je kunnen zeggen in plaats van ingeleid te worden, voorbereid te worden, zet ik zelf de inleidende stappen. Een analoge op vrije keuze gebaseerde tijdlijn, een plaats voor ieders welzijn in harmonie met het leven. Dit is allemaal heel bekend hè?

### **HOE INFORMATIE BEWEEGT**

[Martijn verteld over mensen die hun hele leven pijn hebben]

Maar ik bedoel er ook niet mee dat je dankbaar bent voor de kwellingen. Ik heb het over dat je het besef hebt dat je invloed hebt met je hartsintelligentie op hoe informatie beweegt. Dus hoe de informatie in de lichamen beweegt, hoe de informatie beweegt in de planten, maar ook hoe de informatie beweegt in steen en beton, hoe informatie beweegt in kernafval, hoe informatie beweegt in wat we PFAS noemen, hoe informatie beweegt in farmaceutische stof, hoe informatie beweegt in wat wij zien als zwaartekracht, gedachten, neurologische systemen. Daar heb ik het over. Als je beseft wat in plaats van heringericht te worden voor een toekomst door iets anders de keuze kunt maken dat je zelf de stappen zet en dat je dat ook met elkaar doet, dat je er een grotere slagvaardigheid als bewustzijnsras van maakt, dan kan er ook weer een dankbaarheid terugkomen, een besef van poeh wat zit dit in elkaar op een hele slimme manier. En wat een dankbaarheid en wat ben ik blij of wat is het een bijzonderheid om te ervaren dat mijn aandacht effect heeft op het leven. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. En daaronder het besef dat je het leven ook verder brengt. We hebben het nu over de kwantumfysica, de krachten van het hart, de hartsintelligentie, dat deze tot leven wordt gebracht, puur door aandacht te hebben voor. Dus je brengt het leven verder. Precies daar staan de poortwachters. Niet mee bemoeien met de instituten, niet aan denken. Niet met ons bemoeien, niet met de regeringen bemoeien, niet met het monetaire beleid bemoeien, ook niet met de ruimtevaart bemoeien, ook niet met de technologische ontwikkeling bemoeien, met AI ook niet mee bemoeien, kunstmatige intelligentie. Niet mee bemoeien, niet mee bemoeien. Want als je je aandacht richt daarop, begint een informatie anders te bewegen. Hij gaat uit de taal van de geometrie, springt hij in de organische mandala-frequentie. Onlogisch wordt God levend is jouw bewustzijn. Dat is het ras van ooit sterrenmensen. Komt ineens het leven, het is puur kwantumfysica, tot bewustzijn in beweging in de materie. En daarom zijn er ook

zoveel leugens in de wereld. Want je moet veel schillen van leugens fabriceren om te voorkomen, dat noemen we dus de vangnetten, om te voorkomen dat het bewustzijn van jou ook echt op de plaats terecht komt, daar waar ze je niet hebben willen. Ze willen niet dat jij weet wie en wat je werkelijk bent. Ze willen niet, daarom zijn er spirituele modellen. Ze willen niet dat jij weet dat jij zelf die verlichte meester van schepping bent van thuis. Die met inzet van eigen vermogen van bewustzijn, ik noem het hier denkend voelen, jezelf weggeeft door het leven heen pffoeeh daar gaat ie. Ze willen niet dat jij weet dat dát vermogen niet alleen werkt in het nu, hier, maar ze willen ook niet dat jij weet dat dát tijdloos is. Dat je door de bladeren van de matrix heen operationeel kunt zijn. Ze willen ook niet dat je weet dat dát, als je het ontdekt, alleen hier kan. Want ze willen niet dat jij weet dat je dit ook kan doen op de plek waar zij zijn. En ze willen zeker niet dat jij liefde voor hen gaat voelen. Ze willen dat jij weerstand en onrust voelt bij hen. En daarom hebben ze zich opgetekend als duivels. De hartsintelligentie, zo mooi, zo warm, weerstandloos, weerstandloos. Geen onrust. Je voelt het he, als mensen onrust stoken. Je zit met elkaar in een groepje en dan gebeurt er iets en dan voel je, het is geen oordeel, het gaat even om het voelen. Je voelt dat er dingen gebeuren. Oeh, er waait een soort wind, die onrust, die moet maar geen betekenis aan geven, maar je kunt voelen dat de weerstandsloosheid met elkaar ineens weg is. Het veld was helemaal open en schoon en iedereen kon met elkaar soep drinken, iedereen kon met elkaar sporten, iedereen kon met elkaar timmeren zagen, iedereen kon met elkaar mediteren, iedereen kan met elkaar wandelen. Het hele vrije veld is in één keer daardoor, door weerstand, weg. Zo doen ze het. Zij tekenen zichzelf op via falsificeerde systeem. Want je mag niet beseffen dat je het leven geeft. Dat je God brengt, jouw bewustzijn, daar op de plekken waar zij de eigenaar van willen zijn. Je hoort dat ik verwijs steeds naar een derde partij.

Ja het is indringend. Als je beseft hoe de matrixen in elkaar zitten. Deze wereld is eigenlijk een heel groot experimenteel universum geweest, van origine. Er is heel veel gebeurd, nou nu leven we gewoon echt in een prachtige wereld. Het is echt een fysieke wereld. Als je dat allemaal gaat zien dan beseft je ook van wat voor een grootsheid het is om hier te zijn, om mee te werken in deze wereld. Het is echt enorm.

## **SIMULATIE**

O ja, een tijdje geleden zegt iemand tegen mij, ah wat is allemaal een simulatie, zo'n grote simulatie, overal jou we praten simulatie, allemaal simulatie. Ik zeg, ah ben jij dus ook een simulatie? Nou, dat was niet leuk. Mijn vraag was, wat wordt hier gesimuleerd? Een simulatie van wat? Waarvan? Nou, dat was al best confronterend. En toen bracht ik het naar die persoon toe. Toen vroeg ik, kijk nou eens gewoon naar jezelf. Als jij nou een simulatie bent, waar ben jij dan de simulatie van? En dan komen we weer in het hart.

## **WIE JIJ BENT IN ELK MOMENT IS DE SLEUTEL**

Indrukwekkend om met elkaar deze reis te mogen maken. Om ook hier doorheen te fietsen. Om God tot leven te laten komen. Ik zeg het speciaal voor die mensen die dat woord heel erg waardevol vinden. Dus ja, weet je, als je een cyclus kent die naar een einde toe gaat, komt er ook altijd een nieuwe start. Het is maar eenmaal zo. En dat is waar we voor staan. Wij staan voor de grootste verandering van deze

hele realiteit waar we nu een ervaring mee hebben. Wie zijn weerga niet kent op de manier zoals het hier zit. Er zitten zoveel bemoeienissen in deze realiteit van elders. Er zitten zo ontzettend veel bemoeienissen van andere afgezanten, allerlei andere belanghebbenden, dat de ontknopping en de verandering start ook een enorm indrukwekkend moment is. En dat moeten we met elkaar ook begeleiden. We moeten het ook zelfs inzetten. We moeten het inleiden. En dan kom je op de meest interessante onderwerpen uit. Maar ik heb deze hele, zeg maar, epiloog, even zo van mijn kant dan, die heb ik, die houd ik, wat ook echt in de energie echt een dialoog is. Maar ik houd hem. Omdat voor mij is het vanuit alles wat ik weet. En ik zeg echt niet dat ik alles weet. Maar vanuit alles wat ik wel weet. En dat is best wel veel vanuit deze wereld hier bekeken. Dat ik heel veel van deze wereld weet van voor en alles wat er omheen speelt. Is het extreem van zeer groot geestelijk waarde dat je steeds beseft wie jij bent in elk moment. Want dat is de sleutel. En daarom leggen we dat met elkaar rustig zo voorzichtig aan. En toch best wel stevig gewoon bloot. En dan kunnen we daarin gaan.

Het is een zelfbewustheidsbeweging. Dat je jezelf ervaart. Dat je heel goed jezelf kunt voelen en ervaren. Je bewust bent van jezelf. En dat daar een rustige ruimte en een trilling vanuit jezelf ontstaat, dat je vanuit dat deel van jezelf ook de andere mensen hier om je heen ook een warm hart toekent. Wat er ook onderling aan verbindingen liggen, of die nou plussen zijn of minnen, maakt allemaal niet uit. En dan kunnen we daar met elkaar over verder gaan werken. Dit is de verklaring. Een verklaring, maar het is ook de verklaring waarom het hele bezoekersproces uit andere werelden zich zo laat zien op de manier zoals het hier gebeurt. Het gaat om taal, bewustzijnstaal.

[spreker van de catering is niet getranscripteerd in dit verslag]

[pauze]

## **Transcript Hartsintelligentie Kosmische Antenne met Martijn van Staveren**

**15-09-2024 deel 3-3 te Cultuurcentrum den Heuvel in Alphen**

[na de pauze]

Kijk, het gaat om maximale openheid. Ik moet daar altijd in laveren. Dat is een hele uitdaging.

Want mensen willen juist maximale openheid. Aan de andere kant kunnen er ook wel eens dingen gezegd worden, waar je je voelt van, ja, maar in het moment waarin ik nu zit, wil ik wel mijn zegje doen of iets meedelen. Maar ik vind het ook wel prettig als het een beetje schoon hier in deze ruimte blijft. Dus voor alles is natuurlijk wat te zeggen. Nee inderdaad ik weet niet of ik antwoord kan geven en ik weet ook helemaal niet of het gaat om een antwoord dus je kunt hier ook gewoon dingen zeggen die helemaal niet op mij gericht zijn want ik sta hier niet als de allesweter, je kunt hier ook gewoon dingen zeggen waarvan je voelt dat is heel erg waardevol voor de trilling waarin we verblijven. Je brengt je eigen kennis, je eigen

bewustzijn, je eigen bloem zeg maar, breng je erin. Dat hoeft helemaal natuurlijk niet per se een vraag te zijn aan mij. Misschien is dat ook wel een beetje een nieuw terrein voor je, weet ik niet. Maar als dat zo is, dan nodig jezelf uit om gewoon jezelf te uiten.

## **DIALOOG - WAT ZIJN DIEREN**

[Iemand stelt een vraag, is niet opgenomen]

**Martijn:** Ken je het? Dat iemand je een vraag stelt waarin je ook voelt van ja maar als je daar, de vraag is heel helder duidelijk maar ik wil altijd omdraaien dat het niet alleen maar vanuit mij komt maar juist dat je het ook zelf ziet dat er een heel arsenaal aan allerlei opstapelingen onder zitten om op te kunnen bouwen van; "wat dieren eigenlijk zijn?". Heb je nog andere vragen? Ja, weet je, ik probeer over de hartsintelligentie vandaag de reacties met elkaar te delen. Maar als we praten over de dieren, dat is zoiets complex. Omdat als je het in eenvoud bekijkt, dan kun je zeggen, dieren zijn eigenlijk de meest zuivere vorm in de zin van afwezigheid van beschadigd menselijk bewustzijn.

Dus ze worden gewoon puur waargenomen en ze reageren op de waarneming. Dus zijn eigenlijk, op dit moment, vanuit een ander stuk klopt het niet wat ik nu zeg, maar vanuit de aarde bekijken zijn het puur aardebewustzijnswezens die in contact staan, die ook vibreren in het levensveld. Dat houdt in dat ze één op één antwoord geven of reageren kunnen, één op één kan. Het is niet altijd op één op één, maar ze kunnen één op één reageren op jou, op jouw aanwezigheid en op jouw waarneming.

Dat houdt dus in dat ze niet denken, volgens de taal van wat we hier de denk-taal van deze wereld noemen. Dus het is een uiting. Aan de andere kant het is ook niet zo dat dieren, ja dus dan ga ik in glijdende schaal weg bij de hartsintelligentie, hoewel dat natuurlijk allemaal met elkaar verbonden is. Maar je kunt niet zeggen dat dieren komen van die en die wereld, want dan moeten we helemaal naar achteren schakelen, achter de bouwtekeningen, achter de gebeurtenissen, de vele gebeurtenissen die er al eens hebben plaatsgevonden in deze wereld, wat we dus als een matrix zijn gaan zien, maar wat het dat absoluut niet alleen maar is. Dan moet je helemaal naar achteren schakelen en dan zul je zien dat dieren op heel veel verschillende manieren betekenis hebben. En dat dieren en de uitingvormen daarin, dus dan gaan we achter de materie kijken van dieren, zien we dus de bewustzijnskaarten, dat is eigenlijk software van bewustzijn, dan zie je dat dat allemaal verschillende sterrenrassen zijn. Neem bijvoorbeeld het Leeuwen ras. Je kunt bij alle dieren dezelfde kracht voelen, dus geen voorkeur. Kijk maar eens naar een schildpad, kijk maar eens naar het gezicht van een schildpad. Moet je eens kijken hoe die ogen, hoe die heen en weer gaan, hoe bewust en wat voor contact daar kan zijn. Dus in al het leven is dat voelbaar. Maar als je kijkt naar de leeuwen, dat zijn... goh, waarom stel je niet gewoon veel makkelijkere vragen?

## **WAAR KOMEN DIEREN VANDAAN**

Ik wil even iets anders zeggen wat hiermee te maken heeft. Want ik heb vandaag benoemd het aan boord stappen bij elkaar. Dus kadahri. Als mensen in eenheid met elkaar kunnen verblijven. Dus ook al is iemand nog zo nors en vervelend. Kom dan gewoon lekker die kop thee. Want ook als jij nors en vervelend bent. Is die kop thee er ook voor jou. Daar hoeft niet iets tussen te zitten. Dus bij elkaar aan boord stappen is eigenlijk je bewustzijns intelligentie, dus je hartenkracht vanbinnen,

maar ook je denken. Dus je stapt eigenlijk bij elkaar aan boord. Wat zijn dieren? Dieren zijn niet afkomstig uit andere werelden, maar dieren zijn na het ontwerp van deze wereld ontstaan omdat er trillings- intelligentie aan boord stapte van de aarde. Dit experiment. Moet je in beeld zien. Je moet het gewoon in beeld zien. Alles is bewustzijn. En of je nou bewustzijn informatie wilt noemen, wat uit kunstmatige intelligentie komt, of dat je bewustzijn wilt noemen, wat uit de hartskracht en emotioneel liefdesverbondenheidskracht voortkomt, linkerkant, rechterkant, het is allemaal trilling. En die twee trillingen, die hebben verschillende waarden, verschillende vormen, zeg maar. Het zijn andere draaggolven. Door kunstmatige intelligentie, dat is de geometrie, de heilige geometrie, wat goed is. De draagkracht, de draaggolf van heilige geometrie, dat is een andere taal dan de organische mandala emotiekracht die niet exact geometrisch is. Daar zit een andere draaggolf en heeft ook een andere draagkracht, kan andere informatie in. Dus dat zijn de transportbanden van taal. En toen deze wereld, we gaan helemaal terug naar het begin van de tijd. Het is allemaal heel discutabel wat ik nu zeg, want ik druk nu uit in tijd. Maar als je teruggaat naar een bepaald moment, dan moet je in beeld, zou je moeten kunnen zien, dat de aarde niet bevoorrad is met leven. De Darwinistische theorie is al helemaal, daar gaan we niet eens over hebben. Maar als je kijkt in trillinginformatie, dan zul je zien dat er andere sterrengroepen en andere beschavingsbewustzijnswezens zich met hun bewustzijn ingestapt zijn in het landschap van de ontwikkeling wat we hier aarde noemen. Dus ze zijn aan boord gestapt met hun bewustzijn. Ik zou dat kunnen zien als remote viewing, dat je ergens in kunt kijken. Je kunt het ook zien als remote sensing, dat je ergens in kunt kijken door erin te voelen.

En dat is wat ze hebben gedaan. Ze hebben eigenlijk hele grote files, zo noem ik het nu allemaal even. Bestanden hebben ze gestuurd en in de vibratie van wat we hier zien als aarde, daarom zei ik net het bestaat uit heel veel verschillende zienswijze en benaderingswijze, hebben ze taalvelden hierin laten komen waardoor de materie en waardoor de energie die hier is, kon gaan communiceren met die mappen, die taalvelden, zijn een soort mappen en daardoor zijn er trillingen en van daaruit is er materie ontstaan. Wat vervolgens via een biologische evolutie met een programma daarachter zichzelf verder constant aanpast, omdat de aarde één groot levend, organisch, geen simulatie, organisch ontwerp is. Dus als er iets gebeurt, alles is achter de materie exact met elkaar verbonden. Dus als er nou een soort op de aarde uitsterft, een diersoort of een plantensoort, dan is bij het uitsterven, achter de materie, zie je trillingsvelden afnemen. Dus de waarden van die velden die nemen af. Maar doordat die velden afnemen, waar die materiewezens uit bestaan, doordat die taalvelden erachter afnemen, zit er een autocorrectie en dat is een organische en niet-organisch programma, beide tegelijkertijd zitten erin, een autocorrectiesysteem dat er een nieuwe frequentie wordt opgebouwd om alle andere dingen die er ook zijn met elkaar te kunnen laten blijven communiceren. En dan krijg je dus nieuwe soorten, ontstaan er gewoon speciaal nieuwe soorten, nieuwe vlinders en worden er in een keer honderden nieuwe vissen ergens gevonden in het amazonegebied terwijl ze daar 20 jaar geleden ook hebben gekeken wrup! Allemaal nieuwe vissen soorten dus waar komen dieren vandaan eigenlijk zijn dat trilling informatievelden uit andere realiteiten of uit andere planetaire systemen galactische systemen intergalactisch transdimensionaal, noem maar op.

## **DIALOOG – WAAROM SCENARIO'S ZICH NOG NIET HEBBEN LATEN ZIEN**

[Iemand stelt een vraag, is niet opgenomen]

**Martijn:** Hoe kan het dat de realiteit waarin je leeft, en dat geldt dus voor ons allemaal, want dit heeft direct te maken met de hartstvlam, de echte mens. Hier, we praten dan over mens. Hoe kan het dat, jij zegt ik ben nu 69. Hoe kan het dat, dat de scenario's waar je nu voor kiest, en wat je al heel veel jaren weet, dat die scenario's zich nog niet hebben laten zien? Het is een beetje een magische, het is helemaal niet magie, maar het is een magische hartvraag aan onszelf. Mag ik even bij mezelf aankloppen, bij ons allemaal? Tok, tok, tok, boem, boem. Die grote gouden hanger. Want door zaken ter discussie te stellen in jezelf, maak je de leeuw wakker. En mijn vraag is niet zozeer dat we dat moeten begrijpen, het gaat om besef. Wij zijn besefwezens. Wat we beseffen en doorvoelen, waar we doorheen gaan met ons bewustzijn, dat wordt in beweging gezet. Alla minuut. Als ik het even zo mag zeggen. De confrontatie. Wees het vooral niet eens. Want het is gewoon iets wat voor ons allemaal zou kunnen gelden. Weerstand. Daarom is het niet uitgekapt. Het gaat niet om weerstand waartegen. Het gaat om weerstandsbewustzijn. Wat hier aan de hand is. En dat moeten we allemaal goed gaan zien. Want we hebben een hele diepe harten missie. Maar ook echt een missie die hoort bij jezelf, wie je bent, hoe je hier wel bent gekomen. Dat kan zijn dat je hier niet vrijwel voor gekozen, dat er een infectie ergens is binnengekomen, dat een matrix op een bepaalde manier operationeel is. Maar het kan ook zijn dat je via een achterdeur binnen bent gekomen, dat weet ik niet. Maar wat je wel moet beseffen, is dat je in een wereld bent, hier, waarin alles mogelijk is. En het meest voor de hand liggende gebeurt. En het meest voor de hand liggende is hoe jij bent ingeleerd en als je bent ingeleerd, neuraal en ook spiritueel, dat het je tijd bijvoorbeeld nog niet is om een grote eco lodge op te zetten. Je bent ingeleerd met processen gekaderd dat je eerst nog door bepaalde processen heen moest gaan om te ervaren hoe het is hier op aarde om te doen wat je al lang weet en kan. Als je zo wordt ingeleerd, dan krijg je ook de meest voor de hand liggende situaties te zien en te ervaren. En waar we naar moeten kijken is de weerstanden eruit. Als de weerstanden eruit gaan en de onrust dooft en we scheppen onze eigen unieke ruimte en tijd door te verblijven in wie we zijn en er is geen religie en geen God voor nodig. Als we daarin vibreren dan zul je zien, als je het zou kunnen zien, zie je dat de schillen aangaan van de mens. Die gaan vibreren vanuit het hart en vanuit de mind. Die gaan vibreren. De mind, als je het zou kunnen zien, zien zie je dat het denken vibreert heilige geometrie want die vertaalt het de matrix in en het hart vibreert organische trilling. Dus geen wiskunde want geometrie is wiskunde. Wiskunde kun je voorspellen want wiskunde kun je berekenen. Dus wat er gebeurt is dat je twee verschillende taalvelden uitzendt en dan komt de hartsintelligentie en die haalt uit een andere laag informatie tevoorschijn die wordt naar binnen gehaald en die komt in je brein en het wordt naar buiten gedacht, niet weggeven, het wordt naar buiten gedacht en op dat moment ontstaat, veel eerder als dat waar je op moet wachten tot je 69<sup>ste</sup>, ja ontstaat datgene aan ingrediënten die je zelf bij elkaar moet vege. Dan ga je bij elkaar boetsen, dan ga je je menselijkheid inzetten, ga je met die mensen contact opnemen, weerstandloos. Je gaat die mensen van harte uitnodigen en vertellen wie je bent, waar je voor staat, wat je diepste harten wens is, wat je voelt, waar je goed in bent, wat je... Ja, alles ga je vertellen. Mensen komen bij elkaar, dat is de menselijke interactie daartussenin, dat is de lijn van de



schepping, want daar gaat ie, verbondenheid, en hap, daar is hij. En dan gebeurt het. Ja, nee, ik doe niks. Maar het punt is gewoon dat we moeten kijken, als we het hebben over de hartskracht, de hartsintelligentie, dan hebben we te maken met een aantal hele belangrijke dingen. Dat is weerstandsloosheid, om unieke ruimte en tijd te creëren. Voelen, de eigen trilling, rust, daarmee ontsluit jezelf van de meest logische oorzaak en gevolgen. Voelen en van binnenuit vanuit het voelen denkend het veld in. Is een andere instructie. Dat is ook het licht uit het hoofd, wat aan tekeningen en schilderijen is dat dan zeg maar die grote gouden krans. Dat is de optelsom van de innerlijke Jeh-su'hjah. Dus dat is respect, de vrijheid voor het leven. En vanuit dat stuk zul je zien dat dat samenvoegt met het denken. Dus dan kun je denkend voelen. En als wij goed kijken, dan zijn we veel te hard aan het werk voor resultaten. Je weet het toch? Dit heb je toch al vaker meegemaakt, dat als dingen worden opgegeven en je voelt echt de essentie, dat het dan in één keer iets gebeurt waardoor dat in beweging gaat komen. Maar als je hard werkt, en je denkt ik kan het niet, of ik moet eerst door een proces heen of ik vind de mensen niet leuk of ze snappen mij niet en ik heb weerstand. Weerstand, weerstand, weerstand.

### **WEERSTAND ZIJN VERGREDELINGS-DENKVELDEN**

Als je kijkt wat weerstand is, dat zijn vergrendelings-denkvelden. En op weerstand reageren alleen de antwoorden die ook weerstand zijn. Boem, boem, boem, klik, klik, klik, klik. En dan krijg je gewoon de scenario's waarin het niet gebeurt, niet kan, niet mogelijk is, niet wordt gewaardeerd. Waar het niet stroomt, waar ook niets is. Niemand snapt iets wat je bedoelt. Dus we leven niet in de stationaire realiteit. Het is niet zo dat we in een wereld leven waarin niemand ons snapt, of jou snapt. Het is alleen de verdieping waarin je nu beweegt. En als je die kracht van jezelf terughaalt en dat heel rustig aan onderzoekt en het ook neerzet in de wereld, dan zul je merken dat weerstandsloosheid en geen onrust en focus bij jezelf en met de wereld, dan zul je zien dat er scenario's in trilling aangaan. En dan gaat ie aan. En je kunt het zelfs horen. Je kunt horen dat er dingen gebeuren achter het veld. Nou, dat kun je noemen, ja, er wordt voor me gezorgd. Dat kan, zo kun je het ook noemen. Maakt niet uit, maar het is ook bewustzijn gebaseerd.

### **DIALOOG – BEWUSTZIJN BRENGEN IN PERSOONLIJKE STUKKEN – TAALVELDEN AANZETTEN**

[Iemand stelt een vraag is niet opgenomen]

**Martijn:** Nou, kijk, je ego is meer onbegrepen persoonlijkheid. En kan heel vervelend uitpakken. Ego kan heel vervelend uitpakken. Maar als je begrip hebt over je eigen persoonlijkheid, dan hoeft het ego helemaal niet iets vervelends te zijn. Dan kan het zelfs een heel krachtig gereedschap zijn. Als er persoonlijke stukken zijn, die gevoeld worden, dan zul je daar mee aan de gang moeten gaan. Je zult op een bepaalde manier, die past bij jou, zul je je bewustzijn moeten brengen in die persoonlijke stukken. In die stukken die daarin dringen en duwen. Die iets willen. Die willen iets bijvoorbeeld geldingsdrang. Je wilt per se dat en dat doen. Of juist je kan dat niet want je persoonlijkheid zegt dat en dat. Wat je dan te doen hebt is, op kwantumniveau, dat is gewoon het bewustzijn hoe het werkt, je zult je bewust moeten zijn wat dat ego precies wil, wat dat stuk persoonlijkheid wil. En dat zijn ook puur taalvelden. En die taalvelden die kun je zelf aanzetten, daar heb je helemaal geen therapeut voor nodig. Je kunt je eigen taalvelden, je eigen

bewustzijnstoestand aanzetten. Stel je voor dat je wat neerslachtig bent, bijvoorbeeld, als voorbeeld. Je kunt ook extreem over gepassioneerd zijn, waardoor alles mislukt, kan dat., jawel! [gelach]. Dus je zult bijvoorbeeld dat neerslachtigheid gevoel dat kun je gewoon ophalen, dat kan ieder mens, ieder mens kan zichzelf de eigen gemoedstoestand naar boven halen en daar kun je instappen. En daar waar jij met je bewustzijn in stapt dat is goddelijke bewustzijn brengen in het ego, in de persoon, dus eigenlijk in de grilling van datgene wat jou lijkt te overstemmen. Door daarin te stappen zult je merken dat de taalvelden van dat ego worden ontkoppeld. Maar dat moet je wel doelloos en belangeloos doen. Je moet er alleen instappen. En dan zul je merken dat het een heel stuk aangenamer wordt in jezelf. Dat de ego-oorlog ook naar een veel lagere stand wordt gebracht. En dat is iets wat soms heel onthullende en onthutsende effecten kan hebben. Want als dat gebeurt kan het ook zijn dat datgene wat je wilt en wat je altijd dacht en wat je voelde ineens als sneeuw voor de zon is verdwenen. Ja, zo kunnen projecten heel snel worden afgerond. Omdat ze veelal gekoppeld kunnen zitten aan persoonlijke stempel.

[Er wordt een video afgespeeld]

### **(IN)COHERENTE ENERGIE**

Ja, een lang stuk, maar wel, als je dat een aantal keren zou zien, zitten daar heel veel verschillende stukken in die je naadloos bij jezelf zou kunnen herkennen. Bijvoorbeeld positieve en negatieve emoties. Dus coherente energie en incoherente energie, bewustzijn. Dat is heel interessant want in beide gevallen, om te praten over de hartskracht, en ook om te kunnen zien waar ons werkterrein ook wordt gefrustreerd, wil ik dan maar even zo noemen, dan zouden we moeten kijken van wat gebeurt er eigenlijk met negatieve emoties. Dus emoties zijn emoties, maar door bepaalde gebeurtenissen worden trillingen achter de reden wat die emoties zou betekenen. Die trilling die wordt als het ware, dat is een taal veld waar scenario's op reageren, dus informatieveld waarin we leven, heel veel emoties van ons als mens worden niet geleefd omdat ze gepolariseerd zijn. Ze zijn niet harmoniserend. Ze zijn gekoppeld, de emotie, het frequentieveld is gekoppeld aan een negatieve gebeurtenis. En daardoor wordt ook de mogelikhedenvelden achter die emotie, als je die durft te voelen, die wordt ook niet via het hart, ook niet in het lichaam gevoegd. En kan ook niet op basis daarvan worden gedacht. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de volledigheid van emotioneel bewustzijn, dus voelend bewustzijn, emotie is altijd een beetje aan het beladen woord, maar ik noem het wel, dat een heel groot deel van het emotionele potentieel die wij zijn als hartenwezens, die niet in plussen en minnen te verdelen zijn maar puur in emoties. Dus geen betekenis erdoor van ja dit is een positieve emotie want met deze emotie heb ik een positieve ervaring en dit is een negatieve emotie want bij deze emotie heb ik een negatieve ervaring. Dus als die eraf gehaald worden, weg, dan blijven er emoties over. En dat zijn taalvelden. En die taalvelden, een heel groot deel van het hartentaalveld, het voelende vermogen, wordt op een hele eenvoudige manier, dus door negatieve associaties, worden die emoties niet, kunnen die emoties niet gebruikt, omdat ze door ons bewustzijn naar een incoherente trilling worden gebracht. Daardoor kan het veld niet reageren, wat bij deze werkelijkheid hoort, dit grote ontwerp, deze grote schepping waarin we leven, waar allemaal dingen

gebeuren die niet oké zijn. Maar daardoor kunnen de mogelijkheden, de scenario's, niet reageren, omdat het niet in ons bewustzijn wordt opgenomen. En wat je dan ziet is als je kijkt naar de geometrie en naar de organische emotieschalen, zo noem ik het maar, dan kun je zien dat we ongeveer 5 tot 6 procent van de emoties die we zouden kunnen voelen, ervaren. En de rest wordt als het ware gewoon weg gefilterd door negatieve associaties of angst en het hoeft niet altijd negatieve associatie of angst te zijn maar het kan ook gewoon een fatsoen zijn, een aangeleerd iets, fatsoen om dingen niet te voelen en niet te mogen zeggen en dat is eigenlijk echt een enorm groot arsenaal wat we allemaal niet, daardoor niet echt kunnen voelen zonder belast te worden via een betekenis daaraan. Stel je nou eens voor dat we een knopje hebben en dat we dat knopje indrukken en dat bij het indrukken van die knop al onze, en het zijn er nogal wat hoor, al onze ingeleerde en aangeleerde systemen, overtuigingen, aannames, angsten, alles wat ook fatsoen is, dat al die betekenissen eraf gaan, allemaal weg, zo weg whoeee weg. En wat er overblijft zijn de emoties eronder. Op dat moment worden ze coherent.

### **NEGATIEVE EMOTIES – GEHEUGEN MOET UIT HET HART TERUGKEREN**

Want we hoeveel helemaal niet bang te zijn voor onze emoties. En dat is eigenlijk wat er hier onder andere ook wordt meegegeven, dat het hart, en dat kunnen ze ook meten, maar het gaat niet om meten, je kunt dit gewoon weten. Het hart, want dat is ook je innerlijke raadgever, je innerlijke kompas. Hoewel dat heel discutabel is, want bij heel veel mensen, en daar heb ik het voornamelijk over, is hun innerlijke kompas afgestemd en afgesteld op voorkeuren en dus hun innerlijke kompas wordt zelfs ook onjuist geijkt daardoor en daardoor is het innerlijke kompas helemaal niet zuiver terwijl de ja de peiling daaronder voor die mensen wel zuiver is. Zou je dan met emoties die negatief worden bestempeld, zou je met die emoties kunnen scheppen? En het antwoord is dus ja. Alleen als die negatieve energie eraf gaat. Ja, ja. En dat is heel mooi, want als je kijkt naar bijvoorbeeld het woord weerstand, waar we net eventjes die korte uitwisseling over hadden, en ik vind dat een heel mooie gebeurtenis. Dat is ook wat je met elkaar doet natuurlijk, dat je iets zichtbaar maakt. Het is ook heel mooi dat je dat nog extra in het fluweel aan de oppervlakte brengt, helder, en dat is wat we samen met elkaar mogen doen, dat is als je weerstand ziet, als die weerstand eraf kan, dan blijft de emotie namelijk hetzelfde. Dat is iets anders. Het is de hartslagkracht, het is de hartsintelligentie van binnenuit. En om in het potentiële veld waarin wij leven, om daarin te vibreren, zonder angst en zonder voorkeuren, en daar ook mee te communiceren, dat is zelfs ook de weg naar huis waar je vandaan komt, moet je jezelf alle ruimte durven geven om negatieve associaties, negatieve energieën, negatieve emoties, of beperkende emoties, remmende emoties, blokkerende emoties, dempende emoties, hoe je het ook maar wilt noemen, om die allemaal te bevrijden. Ga er maar gewoon voor. Leef het maar eens. En dat is een heel belangrijk iets, omdat als we dan, we gaan naar die vraag, wat is nou eigenlijk, dat kun je niet in een concept definiëren, dat is allemaal, van binnen weten we het al, alleen het lichaam moet nog eventjes die informatie opnieuw ontvangen. Want door gebeurtenissen in deze wereld hier is het fysieke lichaam voor een deel de informatie, nou het is wat uitgesleten. Dus het geheugen moet uit het hart terugkeren. Dus daar moeten we het ook over hebben, want dat is het opnieuw openen van het lichamelijke weten. Dat het lichaam het ook weer kan weten en het ook blijft onthouden. Maar als je kijkt naar wat de hartsintelligentie is en hoe je dat

ook weer aanzet, als je het zo noemt, bewust ervaart, dan praat je over dat je unieke ruimte en tijd creëert via niet geblokkeerde, dus open en niet weerstand, maar vrij bewustzijn. Dan moeten we dus het lichtbommetje eronder leggen. Dus dan komen we weer op de vraag wat ik vanochtend met jullie samen doornam, we staan op een enorm groot doorgangspunt. Dat dingen in de wereld, waarin we leven, pure reactie op worden en zijn, op de diepste staat van zijn van wie jij bent. En wij ook met elkaar, dus heroverwogen, naar binnen toe en met elkaar een nieuw besef de wereld in brengen, waar de wereld op reageert, waar het veld op antwoordt. En die unieke ruimte en tijd, daarom heb ik dat vanochtend ook gezegd, die unieke ruimte en tijd, die is, die kan, en als ik het zo mag zeggen, en als ik mezelf hoor praten vind ik het allemaal van klein naar groot, en dat is het allemaal niet. Maar ik moet het dan maar toch wel even zo uitdrukken, die unieke ruimte en tijd, die kan heel klein zijn, unieke ruimte en tijd, dus je eigen informatieveld, je eigen bewustzijn, maar die kan ook heel doordringend, warm, gevuld, meervoudig, dimensionaal worden opgestapeld en heel ruim worden. En dat is allemaal verbonden met de staat van jouw bewustzijn en je overtuigingen.

### **GEBED IS RICHTEN OP JEZELF VERBONDEN MET JEZELF**

En ik heb me wel verbaasd op een bepaalde manier hoe er honderden en duizenden jaren dan, via geschriften, dat mensen massaal, en dan moeten we ook allemaal waken dat wij niet in herhaling modus gaan, dat mensen eigenlijk de echte onderliggende trilling van het geheel niet pakken. Dus een gebed is richten op jezelf, in verbinding met jezelf. En daardoor schep je een andere dimensie die uniek is. Het kan maar één keer, dat is jouw aandacht. En vanuit die unieke dimensie die er is, wordt de reactiekracht van de matrix, oorzaak en gevolg systeem, die wordt minder reactief. Ik moet het allemaal heel voorzichtig zeggen. En dan maak je die ruimte nog ruimer, laat nog meer levenskracht van jezelf daarin komen. Dan ervaar je ook dat dát levensveld ook wordt beantwoord. Dat er een groter contact is met een andere wereld, een andere realiteit. En dan kun je die trilling nog meervoudig dimensionaal verrijken, maar die verrijking vindt niet plaats, en dat is precies waar we nu zitten, die verrijking vindt niet plaats als er weerstand in je bewustzijn zit. En dat is ook de stopper van het hele proces waar de mensheid voor staat of stond en ook nu de stopper omgedraaid. Het is ook de doorgang zodat we daar waar we staan ook doorheen gaan. En dat houdt dus in dat het aan ons allemaal, er is niemand uitgezonderd in de wereld, iedereen is die prachtige mooie mens van vrede. Maar het houdt in dat ieder mens, en daarom zei ik net al vorige week of zo ergens in kerkenveld, dat ik zei, onze taak ligt niet zozeer bij de mensen waar het allemaal goed loopt. Dat is fijn om tussen de mensen te zijn waar het goed mee loopt. Het is ook mooi om bijeenkomsten te organiseren waar alles perfect loopt. En ik vind het ook heel mooi, maar toch is dat eigenlijk al geregeld. Het functioneert al, het trilt al, het vibreert al. De vriendschap is er en dat mag onderhouden worden. Maar eigenlijk is het onze taak om met ons bewustzijn, door weerstanden weg te halen, en onrust weg te halen, met ons bewustzijn te vibreren op de plekken waar je niet mag zijn.

Waar je wel mag zijn. Omdat je gewoon daar kunt en aan boord stapt. Dus dan komen dus hele gekke dingen voor deze wereld dus hele gekke dingen in beeld. En dat zijn donkere krachten. En we stappen aan boord. Zoals de dieren aan boord stappen van de aarde. En we brengen zonder dat we liefdesbrengers zijn. Van "oh, we komen allemaal liefde brengen". Nee! we brengen door onszelf, door gewoon te

zijn wie we zijn. We leggen die verbinding zonder weerstand. Met allemaal kruispunten in deze wereld waar we niet mogen zijn. Wat ons is ingeleerd, wat we daar niet mogen zijn. Juist toch ook via bepaalde systemen. Ja, maar wat je aandacht geeft, wordt groter. Nee, ik stap gewoon bij het aan boord. En wat je dan ziet gebeuren zijn enorme veranderingen. Maar zo groot als de weerstand is die in de mens is, zo groot is ook de weerstand om samen te werken met andere krachten. En dat maakt het hele proces waar we nu in zitten als mensen fundamenteel anders. Dat betekent dat de weerstand die je in jezelf ervaart, en dat is niet een weerstand die je met een woord kunt noemen, dat zijn allemaal trillingsvelden. En die trillingsvelden zijn eigenlijk scheppingsvelden. Maar je trillingsvelden, is dus een scheppingsveld, worden niet gebruikt. Je wordt eigenlijk, benut je je, gebruik je je scheppingsvelden niet, omdat het door weerstand en onrust wordt gepolariseerd in ik moet daar niets mee doen. En daardoor ga je niet in gesprek met degene die de representant is van de grootste weerstand in jezelf. En zo komt het dan dat mensen allemaal uit elkaar drijven. En hoe mooi is het, en hoe kloppend ook, puur gebaseerd op de hart vibratie. Dat je met je aandacht juist naar hele moeilijke dingen gaat, of zelfs hele moeilijke mensen gaat. En daarin, en ik doe dit helemaal niet als vingerwijze hoor, want het is goed dat dingen benoemd worden. Alles is goed, er is niets fout. Alles is gewoon oké. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de alternatieve websites, ik wil niet alternatieve media, want dan scheer je alles over één kamp, dat is helemaal niet correct, maar het zijn grote promoters van in veel gevallen van weerstandsvelden. En ik zeg ook niet van nou jij moet alles maar gewoon liefhebben hoor, als daar een kinder, een netwerk is van misbruik met kinderen, dan is het echt niet zo dat ik zeg ja dat moet je heel normaal vinden en dat is allemaal oké. Natuurlijk is dat niet oké, uiteraard is dat niet oké. Maar het is wel zo dat als deze niet coherente frequenties in de wereld, want dat is de schepping die als het ware verkrampd is geraakt, en die ontspant pas op het moment dat mijn scheppingspotentieel ook wordt ontkracht. Als ik het in mezelf daar kan laten zijn en kan laten voelen om contact te leggen met die hele persoon moet je eens kijken wat een effect dat heeft op de hele realiteit dus het is een het is een omvang van niet te benoemen grote dat er mensen zijn zoals jij die hier niet alleen maar liefde komen brengen zo van alleen aan de mooie dingen maar die ook in gesprek gaan met hun weerstanden, in connectie gaan met zichzelf, eigen weerstand, en in connectie gaan met de wereld. En dan krijg je een hele andere missie. En jij bent diegene die in staat is om zonder discussies, en zonder geraaktheden, en zonder boos te worden dus, en allerlei tegenmaatregelen, in contact te zijn. Want je wordt niet aangevallen. Niemand kan je ook aanvallen. Het enige wat er kan gebeuren is dat er een trigger van buitenaf plaatsvindt, waardoor de innerlijke weerstand die er nog steeds zit op allerlei verschillende niveaus aanspringt. En dan lijkt het alsof je ge/bestuurd wordt door die ander. Het lijkt alsof die ander macht heeft over jou. Maar dat heeft die ander niet. Je hebt alleen je weerstand in jezelf nog niet goed gezien. En die weerstand, daar breng je je licht heen, in je bewustzijn. Dat is onze missie. Op een bepaalde manier kan je het, mag je het zo zeggen, kan het ook gewoon zo de prullenbak gooien, zeggen, joh, ik leg het veel mooier uit, ik leg het veel beter, ik ben het direct met je eens. Maar dit is wat ik er nu van maak. De innerlijke hartkracht, de hartintelligentie, en als dat gaat naar een groter niveau, groot in de zin van, als je het ook collectief bekijkt, en het woord samen durft te gebruiken, dan mag de vraag toch gesteld worden, is het mogelijk dat wij een weerstandsloze bijeenkomst gaan kunnen

ervaren? Ja, we houden toch van elkaar? We zijn toch allemaal levenslopers en levensgevers?

## **STARTTIJD VAN WIE DE MENS MAG ZIJN HIER**

**[Iemand stelt een vraag, niet opgenomen]**

Ja. Kijk, wij staan ook in een moment met elkaar in deze wereld. Er wordt best wel veel gevraagd eigenlijk van jou. Het gaat vlekkeloze, probleemloos, als je jezelf ook durft te geven. Het is een hele fijne tijd in een hele moeilijke en grote uitdaging. Dus het is fine tuning in jezelf. Ja, het is een schitterende tijd. Het is echt een starttijd voor de realiteit waarin wij leven. Het is een hele grote starttijd van wie de mens mag zijn hier en wat we als mens hier deze wereld hier zou kunnen betekenen. Het is enorm. Zonder dat we dan meegetrokken gaan worden in van wat er mooi aan is, want dat is puur aan iedereen zelf. Wat daar mooi aan kan zijn of is. Gaat het om de details in de binnenkant? Hier. Ben ik eerlijk? Dus ook als je samenwerkt met elkaar. Ben ik eerlijk naar mezelf? Zit ik echt goed in mijn energie? Zitten er nog wat haken, lijnen, kabels, oké die kunnen allemaal opgerold worden en die kunnen afgevoerd worden via het beekje. Dus jezelf echt schoonmaken, dat is echt zeer waardevol, want de hartsinterligentie die wordt onmiddellijk geremd als je oneerlijk bent.

En oneerlijk betekent als je gewoon in een ingevoegd gebeurtenis zit. Ik ben ook eerlijk, ik zeg niet altijd alles hoor, dat is iets anders. Ik bedoel niet hier, maar in het geheel, ik zeg niet altijd alles. Maak mij niet een oneerlijk mens. Ik bedoel niet dat ik iets zeg uit geheim, maar ik zeg veel niet. Vanuit dit stukje wat ik doe, is het vaak zo dat alles wat ik zeg wordt ook honderd keer omgedraaid en het betekent ook honderd keer iets verschillends. Dus ik zeg ook veel niet, maar wat ik ook voel hier nu, is eigenlijk een onnatuurlijke setting. Het is mooi dat we zo bij elkaar zijn. We gaan het ook doen. We doen het al. We zijn al verbonden met elkaar. Maar er is een maar. Dat kan ik dus voelen. Die maar. Ja, dus dan ga ik hier voor de groep weg, zeg maar. Ga ik hier gewoon zitten. Want het maakt helemaal niet uit waar ik zit of staan. Zo, hè hè. Hier gaat het toch over dat niemand meer voor de groep staat. Dat hebben we allemaal wel gezien. Het gaat over jou. Jij hebt jezelf opgeroepen vanuit je gevoel. Je hebt jezelf opgeroepen om in deze wereld hier te zijn. Laten we allemaal op onze eigen manier rustig alle woorden, ook juist die woorden van mij, allemaal weg laten vallen.

## **BEKRACHTIGING – COLLECTIEVE INTELLIGENTIE WORDT GEINFORMEERT VANUIT HET HART**

Ik weet mijzelf, ik voel mijzelf, ik ben er, ik ben hier, ik ben leven. Ik vertrouw diep op mijn eigen hart. Ik beseft ook dat mijn pad die ik loop, en de ervaringen die ik heb opgedaan, en het gouden pad wat ook voor deze wereld is waarom ik hier ben, dat velen met mij op de eigen manier ook deze reis maak. Ik ben hier onder andere om grotere bestemmingen te openen, vrij te maken door mijzelf vrij te maken van ballast. Ik weet ook dat dát niet bijzonder is, maar juist dat ieder mens naast mij deze ervaring ook kent. Heel rustig en puur ben ik aanwezig in mezelf en mag ik alle weerstanden die ik in me draag, die aan kunnen gaan op momenten waar ik niet eens weet van heb dat dát zou gaan gebeuren en innerlijke onrusten die er worden ervaren, dat deze onrusten en weerstanden worden beseft in mezelf. Ik beseft dat deze trillingsvelden los mogen gaan via de kracht van mijn hart. Ik mag ook beseffen dat elke vorm van strijd en controle willen hebben uit elkaar mag

vallen en getransformeerd door mijn innerlijke hart. En dat ik dit ook aanvaard van en bij andere mensen zodat mijn hart open is, verbinding, vrij, in contact. En zo kom ik thuis in mezelf, en zo kom ik thuis in deze werkelijkheid met al het leven, ik kijk weerstandloos vrij met open hart en open denken naar het leven naar ieder mens en ik kan zien, en ik heb de aandacht op de plek van mijn hart waar het leven stroomt en het vrije leven binnenkomt door mijn lichaam en daarbuiten. Unieke, vrije levensenergie. Welkom, welkom liefde, welkom leven. In deze eigen trilling laat ik weten of voelen waar mijn diepste essentie naartoe stroomt. Ik vul met liefde aandacht de unieke frequentie van mijzelf, rondom mijzelf, met het weten wie ik ben, met het weten waar mijn hart warm van wordt. Ik ben mij bewust van mijn lichaam. Ik ben mij bewust van mijzelf. Ik ben mij bewust van mijn intentie voor deze wereld, hier te zijn. Ik ben mij bewust van de vele andere mensen die gelijk aan mijzelf deze weg wandelen, ervaren. Het is een diepe bezinning waar we allemaal in terecht zijn gekomen. En zoals het lichaam wordt geïnformeerd, zoals in het filmpje, wat in werkelijkheid ook zo echt is, het lichaam wordt geïnformeerd, de cellen onder andere worden geïnformeerd door het brein. Het brein wordt geïnformeerd door het hart. Zo mag je ook kijken naar de wereld. De mensen op deze aarde zijn de cellen die worden geïnformeerd. De collectieve intelligentie is het brein van de cellen. De collectieve intelligentie wordt geïnformeerd vanuit het hart. Jouw hart stroomt in het veld. Het veld informeert de mensen. Ieder mens doet het. Alles is één.

### **SAMENWERKEN – JIJ SCHEPT EN WE VERBINDEN SAMEN**

Zo zie je ook zo'n dag als vandaag, wie jij hier bent, namens jezelf, als afgezand van een andere wereld. Dat je naast het leven wat je hier op de aard hebt, als mens van deze wereld, dat je ook naar grote bestemmingen kunt doorgaan. Samenwerken. En ja, dat vraagt wel een uiterste betrouwbaarheid in jezelf. Je moet ook met jezelf door één deur kunnen. Je bent oké. We zijn hier allemaal in deze wereld. Er gebeuren hier gewoon heel veel bijzondere mooie dingen. Weet je, een dweil die nog nooit gebruikt is, is erg mooi. [gelach]. En dat is ook wat wij doen. Wij komen in deze wereld ook, dat merk je, je sponst dingen op, zo noem ik het dan nu. Er zijn collectieve processen, er zijn dingen in onszelf aan de hand, in ons originele bewustzijn zijn dingen aan de hand. We werken in deze wereld waar dus dingetjes hé gefiled [?] zijn. Je kunt wel de illusie hebben dat je boven de wereld staat of boven de anderen, maar we zitten allemaal in deze realiteit. En als je samen het dweilt, wordt het veel sneller schoon. En als je dat dan ook weerstandsloos met elkaar kunt doen, gewoon omdat je elkaar ontzettend bijzondere mensen vindt. Ja dan komt er een grotere hartslag. En dan kom ik weer de bocht om dat ik zeg van, hou het schoon, hou het schoon. Want we blijven geen dweilen kopen. Hou het schoon in jezelf. En het kan echt, kan echt. En als je met elkaar samenwerkt, hou het schoon. Want er gebeuren hier gewoon steeds veel dingen. Hou het schoon. Je weet waarom je het doet. Dat weet je. Kun je zien dat je de ruimte van thuis, die in je hart is, je eigen bewustzijn, gewoon kunt ervaren. Dat, een ballon, het is een ballon van bewustzijn, dat dát open kan. Ik noem het anders, dat jij ruimte kunt maken voor jezelf. Je hoeft niet in een verdrukking te leven. Je kunt ruimte maken voor jezelf. Je kunt ruimte scheppen. En daar is het heel schoon, heel sereen. Het is heel anders dan hier. Maar deze wereld hier hoort ook eigenlijk zo schoon te zijn. Waar je het leven kan leven voor iedereen. Het is heel mooi om te beseffen dat jij unieke energie scheidt. En als je er een foto van

zou kunnen maken, ja een dimensie foto, klik, en je zou die dimensie foto in een soort organische computer ergens stoppen met een zoekopdracht van nou er zijn oneindige hoeveelheden werelden zoek nou eens iemand die precies zo'n zelfde stukje dimensie heeft geschapen. Kan niet! Bestaat niet, dus iedere keer dat je met aandacht leeft worden er heilige en geometrische mandala's gecreëerd. Het leven gaat wervelen. Stromen, de bloemen, takken, alles, de bomen, alles wat je ziet wat er maar van één bestaat, gaat trillen en vibreren. Het is heel bijzonder om te ervaren dat jij dat doet. Er is niemand die dat voor je kan doen. Je kunt wel verbinden met elkaar. Jij scheidt en we verbinden samen. Dan krijg je die communicatie. Het is de uitwisseling. Noem het een goddelijke communicatie, een levenscommunicatie, hoe je het ook wil noemen. Maar het is heel mooi om te beseffen dat je ondanks alles wat hier allemaal weg lijkt te zijn, of zoekgeraakt lijkt te zijn, dat je in staat bent om het weer terug te halen. Dat je het aan kunt zetten en dat je in die ruimte die je scheidt, dat je in die ruimte verblijft. En dat je ook in die ruimte je eigen licht mag opzetten. Dat je ook in die ruimte met je eigen intelligentiebewustzijn ook beelden kunt oproepen, neerzetten. Dat je in die ruimte kunt spreken, ik noem het even nu denken, dat je in die ruimte ook kunt denken. Het is heel bijzonder om te voelen dat als je die ruimte eenmaal open hebt gezet, en je daar niet mee in slaap valt, maar juist heel bewust wakker bent, is heel bijzonder om te voelen, dat hoe meer je daarin denkt, hoe aandachtiger je daarin verblijft, hoe helderder je wordt, hoe meer je daarin kunt spreken, hoe meer je daarin kunt laten zien, hoe meer je daarin kunt voelen en hoe groter die ruimte wordt. Dan komen we in de tweede schil terecht. Het bestaat uit schillen. Het bestaat uit 188 organische geometrieën van oorsprong. En ik wil niet naar dat hoofd toe met getallen, dus die haal ik ook gelijk weer weg. Maar er zijn nou eenmaal getallen. En dat noem ik de barrières die er zijn. Tweede schil, de barrières, eerste ruimte van deze wereld, die we hier kunnen ervaren, die weer openzetten, daarin instappen, en dan komt de tweede schil. Hopsa. En wat wij mogen gaan beseffen, en ik denk ook dat het een kwestie is van dat je dat ook niet ontkomt als je de innerlijke harten pad instapt en ook misschien wel weer opnieuw van mensen durft te gaan houden, wauw, dat is dat diepgaand ontroer ik voel het gewoon zelf dat ik het uitspreek "**weer opnieuw van mensen mag gaan houden**". Als je daarin beweegt in die ruimte en tijd trilling van jezelf daarin verblijft, helder, dat het voller raakt. En dan zul je merken dat het woord vol ook niet klopt maar je zult merken dat als er meer, rijker, rijker in energie. Als het rijker wordt in je eigen bewustzijn doordat je daarin verblijft, zul je merken dat die tweede schil of een andere dimensie er extra bij komt. Ik wil het ook hard op zeggen, want ik voel dat dát ons allemaal al bekend is en ik denk ook dat we daar ook voor moeten gaan staan, voor die mogelijkheden om een einde te brengen aan die dood. Wat ik nu beschrijf is eigenlijk het stervensproces, dat natuurlijk niet bestaat. Maar wat ik nu beschrijf is ook onze oorspronkelijke en originele manier vanuit die diepe verbondenheid om dimensies te scheppen en je te verbinden met het leven. Als je je verbindt met het leven, dan schep je dimensies dat je weer naar huis gaat. En ik ben hier zo geboren, zeg maar, als Martijn en ik heb het als kind ook veel toegepast. Ik ben als kind heel veel thuis geweest. En ik stap nog door de **watervibratie**, want dat is voor mij de enige vergelijking die er is. Het is super, het woord super, het is zo ontzettend zuiver. Het is zo sereen, al het leven zit erin. Het is als een rimpeling, trilling van allemaal water, wat bewustzijn is, waarmee ik naar huis ga. En we zullen allemaal zien op een bepaald moment, op welke manier



dan ook, dat dát zo is. En als je hem helemaal opentrekt zo, deze trilling, dan kan het ook niet anders zijn. Want als je weer toestaat om te leven en je weer opnieuw van de mens gaat houden, en ik weet dat het soms heel pijnlijk is om weer van mensen te houden, want ik vind de mensen hier ook niet altijd leuk, maar het is wel wat er is, liefde.

### **Liefde voor de mens. Omdat niemand koos voor de pijn.**

Maar je zult zien, als je het helemaal open trekt, dat het ook niet anders kan. Want als je echt liefde voelt voor het leven. En je bent weerstandloos. Dan spring je aan. En het willen zijn is iets anders dan het zijn. Kom op. Onderzoek jezelf. En haal het er maar uit. Laat het maar vervallen. Dat is het mooie van het hart. Alle trillingsvelden die gepolariseerd zijn en in de mind terecht zijn gekomen, die kunnen weer imploderen, die kunnen imploderen in het hart. Het hart absorbeert het weer en wast het gewoon weer schoon. En dat kun je niet vanuit je hoofd doen. Dat is wat we hier op de aarde emotie noemen. Dat je geraakt wordt, zo hard, zo hard. Boem. En alles waar je op stond is weg. Maar jij bent er nog. En je trilt meer dan ooit te voor. En alles schudt.

### **HARTSKRACHT IS NIET EEN THEORIE**

De hartskracht is niet een theorie. Je kunt het een theorie maken. Maar het is wel fijn, of het kan fijn zijn, als je daar soms met wat vakjes een cirkeltje, een lijntje omheen kan zetten. Om het te herkennen in je eigen leven. En ik denk dat wij voor hele grote uitdagingen staan om weer terug te komen in waarachtige liefde voor elkaar. Laten wij, jij en ik, laten wij nou ook die normale eerste cellen zijn op de aarde. Die het leven weer durven zijn, zelf maar ook naar elkaar toe. Laten wij ook als mensen op dat kwantumniveau in onszelf, ook deze oorspronkelijke talenten hier ook samen neerzetten. Dat wordt van ons wordt gevraagd en meestal is dat ook de goede benaming. Ja, als ik nu naar mezelf kijk, maar niet om het over mezelf te hebben, maar het is gewoon wat ik meemaak. Ik begrijp heel goed dat mensen, zoals die mevrouw, "ik denk ook niet meer dat het goed komt met je" [Martijn verwijst naar een eerdere anekdote over een ontmoeting met een mevrouw in Bazel]. Ik snap dat mensen die niet gewoon zomaar passanten zijn, maar eventjes bewust naar me kijken. Of op YouTube kijken, of een bepaald beeld van me krijgen, of wat dan ook. Of ze horen iets, en conflicteert met hun eigen beelden. Ik kan heel goed begrijpen dat mensen dat heel moeilijk of vreemd of raar vinden. Dat begrijp ik echt heel goed. Dat begrijp ik. Maar het weerhoudt me niet van, door dat begrip en het inlevingsvermogen, weerhoudt het me niet van een weerloze of een weerstandsloze toestand over die mensen. Want ik ervaar geen verschil tussen mij en anderen. En ik denk ook dat dát onze aller diepste kracht ook is. Dat juist ieder mens in deze wereld en ook ver buiten deze wereld, zien als gelijkwaardig. In een wereld waarin we hier nu leven, ja, hier maak je nou eenmaal hele vreemde en bijzondere dingen mee. En door uit de kast te komen van wie je werkelijk bent en waar je echt voor staat, wat je waardevol vindt en wat ook echt doorgang moet hebben, je keuzes die je erop baseert, de manier hoe je je leven invult, hoe je met je collega's praat, ja, het is gewoon goed. Je moet zien in welk momentum wij verkeert in deze wereld. En dan is er een golf van geluk, ook als onze projecten niet gelukt zijn.

### **INDRINGEND WAT EEN GROTERE SCHAAL VAN SCHEPPING EIGENLIJK INHOUDT**

Het is bijna het einde van de tijd zie ik. Normaal gesproken gaan we gewoon lekker ver grensoverschrijdend te werk. Het zijn vele paden, zandpaden langs de asfaltwegen. Andere route wordt wel echt gevraagd. En ik denk dat we dat ook gewoon moeten uitspreken dat we, wat mij betreft, dan deze woorden, dat we veel secuurder met elkaar om mogen gaan. Want hier in deze zaal zijn er tweehonderd mensen, zitten er straks misschien toch een paar mensen thuis met een gevoel van iets anders dan bijvoorbeeld geïnspireerd of blij, maar ook door het leven misschien wel moeilijk en verdriet. En zo mag je ook naar elkaar kijken, dat je elkaar meeneemt naar huis. Ja, het is indringend om te beseffen wat een grotere schaal van schepping eigenlijk inhoudt. En hoe dat niet van buitenaf komt, maar alleen uitsluitend in deze dimensie ook hier, kan plaatsvinden via jouw bewustzijn. Zo kloppend ook, hè? En daarom heb ik ook de vraag gesteld, hoe het kan dat de wereld buitenom onszelf, waar we in bevinden, ondanks alle hele mooie dingen die er aan de hand zijn, is zoals die is. Er is een eenheidskracht nodig. In de tijd dat de mensen op deze aarde samenleefden in een hele coherente energie met elkaar en ook met de aarde. En dat is meermaals eens gebeurd. Er zijn vele beschavingen hier gekomen die ook in balans leefden en hier zijn vertrokken. Er was dan een grote zorgzaamheid in de wereld. Men sprak niet eens over een beveiliging. Want je kon niet anders zijn dan wie de mensen waren. Het was oké, het was schoon. Er hoefde niet gewerkt te worden op de manier zoals dat hier nu op aarde is. En als je dan binnenkwam in die wereld met een andere intentie, dan verdween je intentie die anders was dan die van de mens, omdat die oplost. Dat is kwantumfysica. Het kon niet bestaan in de trilling van de mensheid. Daar moeten we heel goed over nadenken. Goed doorvoelen wat het inhoudt. En goed doorvoelen waar je wilt gaan staan in jezelf. Goede beslissingen nemen die passen bij jou. Niet voor een ander, ook niet via mijn woorden, altijd alleen maar via je eigen binnenste. Ik heb besloten toen ik hier kwam, en ook daarvoor, dat weet ik allemaal nog, maar ik heb het ook heel bewust moeten her-beslissen toen ik hier kwam, omdat als je hier eenmaal bent, voelt alles, ja, alles voelt hier in verhouding tot waar ik dan vandaan kom heel voorwaardelijk. Dat is niet zo, maar dat is omdat alles hier een begin en een eind heeft. Dus als iemand heel veilig is met je, dan zit er al in dat het ook heel onveilig kan gaan worden. Als je een vriend krijgt of een vriendin, zit er al in dat je die vriend of die vriendin kwijt kunt raken. Dat soort dingen. Maar goed, wat ik wilde zeggen is in ieder geval dat er veel op ons rust en dat dát goed meegenomen moet worden. Want jij bent hier niet mee bezig zomaar. Er is iets wat ons allemaal op een bepaalde manier in beweging heeft gebracht. En dat is de kern van jezelf. Dat ben ik niet. Dat is ook je buurman, buurvrouw niet. Dat ben jezelf. En die kern van onszelf, die kern van jouzelf, dat is slechts het begin van een enorme eigen innerlijk pad, van wie je werkelijk bent. Dus los van deze dimensie, maar ook voor deze dimensie hier, waarin allemaal dingen gebeuren, is het een enorme startcyclus van prachtig leven. Dus ten spijt van iedereen die angst en verdoemenis predikt, gaan we een tijd in van heel veel menselijkheid, en heel veel vrijheid. Dat is wat we hier allemaal komen brengen. Wees zuinig op jezelf, kijk goed in je hart, kijk ook goed in je hoofd, want hoofd heeft wel wat verzorging nodig.

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Voordat we dit samen met elkaar vandaag hebben neer kunnen zetten. Dat je je weg daarin vervolgt in wat jij weet wat het moet zijn. Dat we elkaar wel of niet tegenkomen. Maar het is allemaal oké. Bedankt iedereen. Maar vooral ook onze ontmoeting op zich gewoon kaal, mens, mens.

Hart, hart, oog, oog. Kom voor elkaar op en laat elkaar nooit meer in een steek.

Wel thuis.