

# 20241116-MvS-1-2-Terugkom-middag-n.a.v.-de-lezingenserie-Buitenaards-Contact-is-Werkelijkheid-Leuven-Deel-4-16Dec2024

## Ik markeer de belangrijkheid

Paars-Geel	Allerbelangrijkst
Blauw-Geel	Meest belangrijk
Lila-Geel	Erg Belangrijk
Rood-Geel	Belangrijk
Geel-Rood	Goed om ook te lezen
Geel-Zwart	Lees het ook

## Transcript Terugkomdag Buitenaards Contact is Werkelijkheid met Martijn van Staveren

16-11-2024 deel 4 te Leuven

### Deel 1-2

Fijn dat je er bent. Heel goed dat je er bent. In deze wereld. Heel goed dat jij er bent. En dat we elkaar ook nog moeten ontmoeten.

Ik ben Martijn, ik ben mijn hele leven net als jij, aan het ervaren hoe het hier werkt. En het werkt voor mij niet. En toch is dat ook weer niet waar. Want het is maar hoe iedereen erin staat.

Vandaag gaan we het hebben over datgene wat we met elkaar lanceren.

Ik heb hier de eerste drie keer een lezing mogen delen. Ik weet niet welke woorden er altijd aan vast moeten zitten, want ik geef niks. Ik vertel alleen niets en ik doe dat vanuit wie ik ben. En dat is een bijzondere ervaring geweest voor mij. Ik doe hier ongeveer al 15 jaar intensief met mensen samen in kleine en grote groepen samen ontmoetingen beleven.

En ik heb de afgelopen jaren heel veel zien veranderen. Misschien is het wel een beetje een soort terugval, terwijl er toch ook heel veel verandert ten positieve in het bewustzijn van de mens, maar we hebben de afgelopen jaren zijn er heel veel dingen gebeurd die vooral binnen de mensen die zichzelf weer hebben kunnen hervoelen, dat daar ook echt het hele corona verhaal, dus dat hele informatieveld wat er is, dat dát best wel binnen gekomen is bij mensen.

Terwijl ze dus denken dat ze bewuster zijn, eigenlijk dieper in programma's zijn gekomen. En dat heeft er voor mij ook toe geleid dat ik heel voorzichtig en kalm datgene wat ik met gemak kan vertellen, toch de eerste paar lezingen ook hier voorzichtig heb gebracht.

En dat heb ik ook bewust gedaan omdat er ook dingen om mij heen spelen, omdat ik dingen bij me draag, ieder mens draagt dingen bij zich, jij en ik ook. Het is helemaal in gelijkwaardigheid van waaruit ik dat zegt. Alles wat ik zeg is

vanuit gelijkwaardigheid. Dus niets is meer of minder.

**Maar er is heel wat bezig om mij daarin te proberen te laten stoppen.**

En dat is best wel een taak geweest in het afgelopen anderhalf jaar. Eigenlijk begon het al vorig jaar ook in Breda met de lezingen en in Groningen. Ook specifiek ook aan Arjan voorgelegd van wil jij daar iets voor mij in doen want ik vertrouw jou helemaal. Jij bent voor mij zo onbevangen en zo jezelf. En er zijn mensen die hebben daar andere meningen over, over hem en over mij. Maar dit is wat ik ervaar, zuiver en echt allemaal. Dus ik heb hem dat voorgelegd en hij zei onmiddellijk van ja daar hoef ik eigenlijk niet over na te voelen want dat voel ik al. En zo zijn we wat begonnen en de afgelopen anderhalf jaar, zo'n beetje twee jaar, heb ik heel voorzichtig de informatie, dit zijn de laatste lezingen in deze vorm, heb ik bewust gedaan omdat ik ergens zonder een doel naartoe werk. En wat ik doe waar ik naartoe werk is naar jou. Dus voor mij, dit is een familie uitspraak, voor mij is het zeer waardevol en eigenlijk de enige weg dat ik met mensen mag en kan samenwerken die volharden in hun eigen gevoelens, in hun eigen visie en in hun eigen beelden ook, in hun eigen weten en die bereid zijn om met mij en ander uit te wisselen, **zodat we iets opnieuw als cosmic commanders van het hart hier op de aarde door bij elkaar te zijn, weer bewustzijn terug aan kunnen zetten.**

Dus wat ik heb gedaan is een voorzichtige route en daarbij ben ik me bewust dat ik dat zo voorzichtig heb gedaan dat er ook mensen waren die zeiden, nou het is voor mij te low profile. En dat is helemaal oké, dat begrijp ik ook, dat snap ik.

**Maar dit zijn geen lezingen over ufo's, dit zijn geen lezingen over buitenaardse, het zijn ook geen lezingen, er wordt hier iets besproken wat op kosmisch historisch niveau gewoon er al is, het zit in ons en wij komen dat bij elkaar brengen en dat moet op een zorgzame manier, dat moet op een rustige manier en het kan op een krachtige manier, maar het moet gebeuren zonder antikrachten.**  
En nou, dus ik ben daarin begonnen en ik ben blij dat jij hier vandaag bent.

**Dat we samen verder mogen bouwen, dat we samen mogen creëren. We zijn hier niet iets om te leren, we zijn er om onszelf in te brengen, maar ook vanuit waarde en respect en onderlinge verbondenheid te zien dat de ander zo uniek en mooi is en dat de ander ook kennis en bewustzijn is en dat we met elkaar in contacten zijn, dat dát juist met elkaar kan stromen.**

**Soms zelfs gewoon volledig zonder woorden en dat is heel mooi.**

Dus ik ben heel blij dat je er bent en ik sta hier te spreken vanuit wie ik werkelijk ben. Ik verhul me ook wel eens bewust, via, omdat ik mezelf ook moet vertalen hier op de aarde. En verhullen bedoel ik niet in geheim, maar gewoon in mijn aanpassing. En dat zeg ik allemaal in openheid, want ik weet zeker dat jij dat ook kent. Ik ga het je niet aanpraten, maar jij doet dat ook. Klaar. Ja.  
We moeten allemaal op een bepaalde manier jezelf soms in een andere setting bewegen en laten zien om een ander niet te laten schrikken, maar ook om het contact met een ander niet verloren te laten gaan, omdat het zo snel dit is.

## **En dat gebeurt in het bewustzijn. Tak, boem, weg.**

En als je nou doorhebt dat dát allemaal niet hoeft, door jezelf een beetje zo te bewegen, dan kan het allemaal net leuk zijn, zeg maar. Maar ik doe ook wel eens dingen waardoor mensen dit doen. Als dat gebeurt doe ik dat expres, want er is een heleboel in deze realiteit aan de hand die hoort niet bij ons, daar is nooit voor gekozen. Het is nu wel zo geworden dat we er een soort leerproces door ervaren.

Het is ook heel interessant om naar te luisteren hoe andere mensen dat ook nog meer kunnen ervaren en voelen en dat is dan ook waar. Want als je in een situatie verkeert zoals hier in deze werkelijkheid, dan ontkom je er eigenlijk niet aan door jezelf eigenlijk opnieuw overeind te zetten. En dat mag je het beste een leerproces noemen. Het is een herinneringsproces voor mij, maar het is niet waar het over gaat.

**En ten spijt van alle podcasts die op de aarde hier zijn en allemaal trainingen en bewustzijn en mooie bijeenkomsten die er ook zijn, het gaat niet over onze persoonlijke ontwikkeling. Er valt niks te ontwikkelen. Want je bent er al. Je hebt alles bij je. Je bent helemaal gevuld. Je weet wat je voelt. Dat hoef je niet altijd in een beeld om te zetten. Maar dat is wel de waarheid die daar in jezelf ligt. Dat is je eigen bewustzijn.**

En daar wil ik het altijd met mensen over hebben.

## **Buitenaard en meervoudige, multidimensionale realiteiten horen daar gewoon bij.**

**Sterker nog, het is wie wij zijn. Wij zijn multidimensionaal. We hebben een intelligentie van binnenuit, als we in onszelf kunnen zijn. En dan hoef je niet met de ogen dicht te zijn, dan kan je gewoon met de ogen open.**

Maar we trainen ons bewust eerst met de ogen dicht. Dat je als een bewust mens in deze wereld kunt zijn. Dat je heel bewust naar andere mensen kunt kijken.

**Ja, dus ik ben heel positief over de tijd waarin we leven. Het is een drukkende tijd, maar het is ook een tijd waarin je letterlijk scheiding ziet van trillingsvelden.**

**En kijk daar maar goed naar, want hier gebeurt het. Hier gebeuren dingen die in andere tijden zijn voorbereid, zelfs in andere universa zijn voorbereid. En die door kopies, daar gaan we het nog een keer over hebben, door kopies van de schepping, als het ware doorgedrongen zijn in andere realiteiten. En daar zitten we middenin.**

En hoe mooi is het, om die goede, ik weet niet of dat het goede woord is, goed, goed, goed, want het impliceert ook fout, maar die verbindende kracht, het is heel mooi om die verbindende kracht, wie jij bent, om dat in deze wereld te komen

brenge

### **En trek jezelf alsjeblieft niet terug, maar zet jezelf juist in.**

En ja, we worden allemaal getest. We worden niet door een kracht getest, we worden allemaal getest door het systeem. Het systeem wat gewoon impact kan hebben. Nou ja, het staat hier eigenlijk al op, het is een soort samenvatting, nou dat klopt helemaal niet. Vragen stellen klopt ook helemaal niet.

### **Informatie delen met elkaar, ja dat is het eigenlijk.**

Ik heb vanochtend vroeg om half zeven zat ik aan mijn computertje, heb ik het weer weggehaald, heb ik het weer neergezet. Weer weggehaald, weer neergezet, van wat klopt nou wel en niet. Ik heb het er maar gewoon allemaal neergezet.

### **Voor alle lagen in onszelf.**

Want je kunt ook vragen stellen. Je mag mij alles zeggen. Je mag ook alles zeggen wat niet leuk is. Dat moet ook gezegd worden. Je moet elkaar ook de kans geven om te legen. Mensen legen heel vaak eventjes op een ander. Dat kan. Dat mag allemaal. Ik word er niet ongelukkig van als je boos bent. En ik word er ook niet ongelukkig van als andere mensen boos zijn. Het is soms niet leuk. Dat is best wel een heel groot onderwerp, hoe we met elkaar omgaan als we dingen horen die misschien niet helemaal precies uitkomen met ons beeld en ons gevoel.

### **Maar het is ook goed om je ervoor open te stellen.**

[**Martijn** verteld over zijn ervaring bij het uitchecken in het hotel, hij vraagt de medewerker of er ergens een bos is. Medewerker geeft aan het niet te weten omdat ze niet uit die omgeving komt. Martijn legt uit dit is precies wat er aan de hand is. Je beweegt ergens in een omgeving maar verder weet je totaal niet wat daar omheen aan de hand is]

**Je moet heel goed inzakken, en dat heeft alles met buitenaardse en contacten met andere realiteiten te maken, hoe bijzonder het is wie jij bent. Moet je eens kijken wie jij bent. Wat je allemaal voelt, waar je mee verbonden bent. Wat er allemaal door je heen gaat, wat je in de wereld ziet gebeuren. Wat jouw harten kracht is, waar je je voelt van wat echt essentieel is. En wat ook vrijheid betekent voor jou, dat je je daar zo dieper op kunt ontspannen. Dat is allemaal ongeveer zo een paar woorden wie en wat jij bent.**

Het is toch een hele bijzondere ervaring om met dit zijn wie jij bent, niet eens te weten waar je je in bevindt als wezen van de aarde. En jij weet dat wel, want je bent daarin aan het bewegen. Maar het is heel interessant om zo'n vraag te stellen, van wat is dit hier op de aarde? We hebben alleen informatie van buitenaf, maar wat er nou eigenlijk werkelijk aan geschiedenis voor ons ligt, als we het eventjes in de tijdlijn zo uitdrukken, dan zijn er eigenlijk alleen maar meningen over. Er zijn meningen over wie we zijn. In de vorm van geschiedenis, in de vorm van onderzoek. Documenten.

## **Informatie van buitenaf.**

Via informatie van buitenaf zijn we als mensen op de aarde dingen gaan herkennen. En hebben we ons gevoel, wat we herkennen in onszelf, geplakt in een bepaalde vorm van een boek. Dus ik ben ook christen bijvoorbeeld. Of ik ben ook iemand die van een ander planeet komt, met dat verhaal wordt dit gevoel bij mij opgeroepen en dat heeft daarmee te maken. Dus vervolgens wordt er gewoon een beeld geïnstalleerd of actief, dat is niet goed of fout, dan wordt er een beeld actief waartoe je dus denkt dat je dat bent. Maar ik zeg dat er groter onderzoek nodig is en ik ben 51 en ben daar 51 jaar al mee bezig om er over te spreken en dat is wel heel diepgaand onderwerp.

En dan gaan we er vanaf 1 januari, ga ik daar heel duidelijk over spreken en ik weet niet nu vinden heel veel mensen mij al vervelend en raar en irritant en ontploegend. Maar ik denk dat dát de bodem gaat worden en dat dát het omkeerpunt kan worden, want er is nog veel te zeggen. Maar er is iets weg, en dat noemen we dan geschiedenis, we noemen het oorsprong. En ook die dingen halen we eigenlijk allemaal uit boeken. En het moet ook niet uit Martijn komen, want dan is Martijn ook een boek. Maar een levend boek, daar kun je wel wat meer mee communiceren.

**Jij bent ook een levend boek.**

**Dus door dat te doen, kunnen we bewustzijn in beweging laten komen. En kunnen we kijken van wat is nou eigenlijk oneindig bewustzijn en als dat er is, hoe zou dat er dan uitzien?**

**En komt het hele buitenaardse scenario ook om tevoorschijn.**

Nou ja, dat is de dag waar we het vandaag met elkaar over gaan hebben. En dan mag jij ook je aandeel, ik heb hier nog een microfoon liggen, dus die leg ik daar zo neer, die leg ik daar nu neer. Als je wat wilt zeggen, kun je die pakken.

**Er is veel aan de hand.**

Ik ben de afgelopen jaren heel veel gevraagd door mensen om ook in België een keer gewoon samen te komen. In kleine groepjes, grote groepjes. En niet om mij, dat vind ik dan ook heel mooi dat gezegd wordt. Niet om jou, maar gewoon om met elkaar in gesprek te gaan. Want jij hebt ook informatie, wat je zou kunnen inbrengen. Dus dat ben ik ook mee bezig. En ik heb een aantal, vanaf 1 januari komen er 6 tot 10 dagen hier in België. Ik stap helemaal af van de meerdaagse bijeenkomsten, dus niet meer 2 dagen of 3 dagen, maar alles doe ik per dag.

**Om het allemaal in die dag te houden en de groepsenergieën die er zijn opgebouwd, die ook heel positief en krachtig zijn, waar bijna nooit iemand het over heeft, maar vooral over de irritaties, dat is deze wereld.**

Maar om die groepsenergieën om die te ontmantelen dus dan krijg je een veel

grotere doorloop en een grotere uitwisseling worden dingen mogelijk ook, nou woord, schoner.

**Maar ja dus er is wel veel aan de hand en ja ik ben hier eigenlijk helemaal niet geboren dat is wel wat hier zo lijkt, maar ik kan me dat niet herinneren.**

Ik weet dat die informatie er is maar ik kan me dat vanuit mezelf helemaal niet herinneren, ik weet wie ik ben en waar ik vandaan kom.

**En ik kom uit een wereld die, daar komt eigenlijk iedereen vandaan, de basis van iedereen.**

Ik spreek even goed in woorden, de basis van iedereen. Dat zijn hele grote woorden, in trilling, de basis van iedereen komt uit de oorsprong. En dat is een hele mooie wereld.

**En hier waar we hier nu zijn, op deze wereld, in deze werkelijkheid, waar zoveel aan de hand is, en waar we op de vooravond staan om verschillende, laat ik zeggen, buitenaardse contacten te gaan ervaren, ook planetair.**

En dat zijn, nou ja, ik kan het gewoon ronduit zeggen, op dit moment zijn er eigenlijk praktisch, ik zet er even een spelt tussen om het niet dicht te trekken, maar praktisch alle initiaties die er op de aarde nu bezig zijn en aan de gang zijn ten aanzien van buitenaards contact, hoe aardig die mensen allemaal ook zijn, en hoe liefdevol ze ook informatie naar buiten brengen.

**Praktisch alle activiteiten op de aarde is afkomstig van een organisatie die absoluut niet wil dat de godswezens van oorsprong die hier aanwezig zijn als mensen zich bewust worden wat er nou werkelijk aan de hand is.**

En dat is waarom ik hier ook ben.

Ik ben geen Messias of goeroe, ik ben gewoon Martijn hier.

**Maar ik ben hier om dat met jou samen en vele mensen op de hele aarde open te leggen.**

**En de start daarvan is dat je gewoon kijkt naar wat je van binnen voelt. Dat je je richt op jezelf. En in dat stuk, dat is een hele mooie beweging, daar ben ik ook in bezig. Ik leg eventjes uit van waar de energie, wie we werkelijk zijn, waar het over gaat.**

Er zijn eigenlijk twee bewegingen hier op de aarde, als het gaat over bewustzijn of noem het spiritualiteit, hoe je het ook wilt.

**Verbondenheid met het leven.**

**Dat is dat mensen zich bewust worden van zichzelf. En dat je je interactie met je omgeving, die je te laat denken, in systemen,**

**dat je die loslaat. Dus je gaat gewoon puur jezelf ervaren. Dat is al heel vaak een hele grote opdracht voor veel mensen.**

**En ook voor ons kan dat een grote opdracht zijn omdat dat lichaam zoveel prikkels opneemt. De ene beweging is dat je je bewust bent van jezelf en dat je alle contracten die er kennelijk zijn met de omgeving die invloed op je hebben, dat je die allemaal loskoppelt bewust en dat je puur jezelf voelt.**

**Ik spreek tegen jou als kosmische commando hoor.**

**Niet ik alleen, maar jij bent ook kosmisch commando.**

**Ik praat tegen jou, omdat we dit allemaal weten.**

**En daar zit een verstrikking op.**

**En die beweging dat je jezelf ervaart, dat zie je over de hele aarde.**

Mensen worden zich, wordt zelfs in het Westen, is dat zelfs een hele trend. Meditatie. Zoals dat in Japan, dus morgens vroeg allemaal met elkaar in het park of voor het bedrijfspand met elkaar allemaal oefeningen doen, ontspanning, meditatie.

**Zo is dat nu hier in het westen ook heel erg goed komen, omdat mensen hun hoofd helemaal vol zitten.**

Dus je ziet dat het ook een vorm van trend is geworden. Maar die ontspanning daar binnenin, dat je jezelf ervaart, dat is heel erg belangrijk. En dat is stroom 1. Vanuit waar ik vandaan kom noemen we dat spiritualiteit. Dat betekent dat je het voldoende vindt en oké vindt, bewust onbewust dat het daarbij blijft. En dan kom je daarna weer bij, dan kom je in de wereld en dan moet je weer hier gewoon lekker zijn. Dat is iets heel moois.

Waar ik vandaan kom, en daar komen we allemaal op een bepaalde manier vandaan, ergens, van een oorspronkelijke originele wereld. Daar stopt dat niet. Daar stopt het niet om alleen in de ontspanning te zijn. Daar kom je in de ontspanning terecht, en door de ontspanning heen, kom je zo helder in jezelf terecht, dat je ook met die ontspanning, met het bewustzijn van jezelf, dat je daarmee kunt scheppen.

**Dat je daarmee creëert.**

En dat, ja daar mag best even de bel inderdaad op gaan [buiten zijn kerkklokken hoorbaar].., **dat is echt de essentie, dat de mensheid wakker wordt, dat ze, als ze in die ontspanning terechtkomt, eigenlijk op het station 1 zit, en dan komt het station daar binnen in, station 0, en dat is dat er vanuit dat bewustzijn ook zaken worden gedaan. Dat er ook bewust iets mee gebeurt vanuit jezelf.**

**Nou, dat is waar ik het over heb, en is ook buitenaards contact. De groepen die er op dit moment actief zijn, en dat zijn gigantische organisaties, kosmische organisaties, die zich onder allerlei niveaus tonen, ook galactische confederaties en andere mensen noemen dat dan the confederation of worlds. Ja, het zijn allemaal dezelfde.**

En dat is niet leuk om dat zo te zeggen, want het zijn allemaal dezelfde lijkt net of dat het allemaal niks voorstelt, maar het stelt heel veel voor.

**Dat zijn hele grote confederaties met heel veel kennis, maar die confederaties, die werelden, die zijn in een cluster van intelligentie met elkaar verbonden, en die hebben niet datgene in zich, die zijn niet verbonden met iets in zichzelf en kunnen ook niet vanuit het niets iets scheppen. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen dat met techniek en ze hebben een hele hoge mindset. Daar horen ook menselijke beschavingen bij. Dus het zijn verschillende meervoudige buitenaardse collectieve organisaties. Die zijn heel geavanceerd en heel groot. En die bewegen zich op dit moment rondom de aarde, door de aarde heen, door onze tijdshologrammen heen, om te zorgen dat wij, vooral ook mensen die opgeleid zijn om spiritualiteit te voelen en mensen die opgeleid zijn om met UFO's bezig te zijn en mensen die ingeleerd zijn om contact te leggen met buitenaardsen.**

Die mensen zijn zo diep in zichzelf terechtgekomen met het onderwerp, zijn boeken beschreven, daarom heb ik nog steeds bewust geen boek geschreven, het boek ligt er wel, maar niet uitgebracht, bewust niet, omdat het nu echt gaat om boekenloosheid.

**Het innerlijke boek moet nu open. Moet. Het moet open.**

En ja, dat is een hele andere tak van..., de kracht die daar doorheen loopt, die is, laat ik gewoon wel hardop zeggen, niet eerlijk. En ze zijn niet slecht. En dan bedoel ik met niet eerlijk, dat er niet wordt gesproken, ook letterlijk, over wie de mens is, wat de mens is, het bewustzijn van jou en niet om te definiëren maar wat het bewustzijn is en ook wat jij met je bewustzijn samen met andere mensen ook in deze wereld letterlijk kunt doen.

Dus er vindt een enorme beweging plaats op de aarde en die wordt alleen maar intenser. Je ziet het ook, weet niet of je zelf naar de hearings hebt gekeken of de UAP-briefings in Amerika, eigenlijk elke, ja, elk moment op YouTube voorbijkomen, is allemaal heel erg belangrijk dat het allemaal opengaat en dat we mensen, ook al is dat vanuit een militair establishment, maakt niet uit, dat er al gesproken wordt, dat het gewoon wordt opgelegd.

**Dat is heel erg belangrijk en heel waardevol.**

**Dat is niet fout, ik praat niet over fout of goed. Het is heel erg belangrijk dat er wordt gesproken dat de aarde wordt bezocht en dat dát nu ook echt fysiek wordt vastgesteld, dat de aarde wordt bezocht door alle intelligenties.**

**Maar waarom nou juist precies nu? En waarom via hen? En waarom niet via jou? Open.**

En dat is precies waar mijn werkvlak ligt.  
Mijn werkvlak ligt om het met elkaar te benoemen.



Want ik ben nogmaals geen goeroe. Ik kan het jou niet laten doen.  
Want ik heb ook geen enige controle of invloed over jou.  
Maar wat ik wel kan doen samen met jou en jij met mij.

**En wij met elkaar, is een heel groot netwerk van bewustzijn dat de eigen innerlijke kracht herkent en die ook daarmee werkt.**

**Dat je echt werkelijk met je eigen bewustzijn werkt.**

Er komen kwantum reacties uit, dan praat je over de oorsprong. Wat we wel kunnen doen is dat netwerk opnieuw activeren. En daarvoor hebben wij eigenlijk niets nodig, maar puur onszelf.

**En als we dat doen, dan spreken we eigenlijk vanuit de achterban van de oorsprong en niet vanuit die confederaties.**

En hoe goed ze ook allemaal zijn en hoe lief ze ook allemaal zijn, ik ga er toch aan hier op deze wereld. Wij gaan dat aan.

Er zijn weinig mensen, en ik zeg het niet omdat ik mezelf goed vind hoor, dat vind ik totaal niet.

Ik praat gewoon vrij uit.

En soms zijn die woorden van mij zo recht dat je daar iets van kunt vinden.

Maar het komt uit echt mijn zuivere zijn.

**Het moet gezegd worden wat er aan de hand is, het moet benoemd worden, er moet bewustzijn terecht komen, wij met elkaar, en het moet opgelegd worden om naast de grote totstandkoming van de intelligenties die al heel lange tijden wachten door de matrix heen, dat de mensheid op een bepaald punt zo ver is als waar we nu in zitten.**

**Dat de mensheid, want dat is dus de, het proces waarin de mensheid, in dit geval praat ik over hier de mensheid, wordt voorbereid om naar een hoger stadium van de evolutie te vertrekken, dat dát wordt opgenomen in de intergalactische confederation of worlds.**

**En dat is niet wat het doel is.**

En dat is wel waarover gesproken wordt.

En ik weet niet of jij daar iets van weet of dat je daar wat over leest.

Kijk anders maar eens op het internet en lees maar eens wat boeken.

Dan zie je dat het allemaal hele goede informatie is.

**Maar grote invasies vinden plaats in absolute geheimhouding.**

Dat moet je heel goed beseffen.

En dat wat jij hier op de aarde bent, dat moet je gewoon bij jezelf brengen dat in die jij bent zo zuiver en puur, zo echt en levend, zo liefde levend en liefde voor het leven, voor jezelf en voor andere mensen, dat is zoiets waardevols, dat is niet verbonden aan een confederatie of aan een organisatie en dát moeten we heel

goed beseffen.

**Dus als we het hebben over buitenaards contact, en ik praat dan over lezingen, wat ik meemaak, wat ik zie, dan is dat ontzettend belangrijk om te beseffen dat contact naast die dingen die nu allemaal gebeuren, dat er ook een contact plaatsvindt vanuit de mens zelf.**

**En dat dát gebeurt vanuit een besef dat die geheime invasies die er hebben plaatsgevonden, dat die er alles aan zullen doen om jouw eigen binnen-intelligentie, om die gemaskeerd te houden, dat je daar niet bewust van bent. En ik zie het gebeuren.**

Ik heb er ook permissie over te spreken op een ander niveau, ik mag dat doen, omdat, ja, niet iedereen mag daarover spreken, iedereen heeft een bepaalde functie. Ik heb in dit moment nu de functie om over onderwerpen te spreken waar misschien wel guillotines voor zullen worden voorbereid. Maar dat maakt mij niets uit. Het moet gewoon benoemd worden.

**En wat we dus nu zien op de aarde is een enorme versnelling van UFO-groepen en wereldwijde meditatie groepen die contact leggen met buitenaardsen en objecten die er verschijnen.**

**Maar eigenlijk weet nagenoeg niemand wat er nou precies aan de hand is. En waarom het zich op die manier laat zien.**

Dus ik ben hier. En met jou samen. Ik ben ook echt heel gelukkig dat we deze momenten in het bestaan van ons leven mogen en ook moeten doornemen. Voor mij is er ook geen andere weg.

**Ik heb contact, open contact met mensen die niet uit die confederaties komen. Maar die komen uit niet-organisaties. Die hebben helemaal geen organisaties.**

In de wereld waar het licht schijnt, dus dat licht is eigen bewustzijn, waar je niet aan een systeem mee doet. Dus voor ons, het begrip van de aarde, is dat een extreem hoog zuivere realiteit. En die mensen daar heb ik contact mee, daar heb ik ook echt vriendschappen mee zijn mensen die ik niet kende, terwijl ik hier ben gekomen in deze wereld, die had ik nog nooit eerder ontmoet. Ik heb ook wel mensen ontmoet die ik wel ken, maar de mensen waar ik mee intensief werk, dat zijn mensen die ik hiervoor nog niet kende. Dus die komen uit andere afdelingen van de wereld van oorsprong. En wat die mensen doen, dit is gewoon zo mooi. Ze pakken een blaadje, het is gewoon fysiek contact waar ik het over heb. Dit is waar we het over moeten hebben, dat het fysiek contact is. Dus we pakken een blaadje of een paar bladeren van de boom. En houden ze in hun hand. En ze vragen mij, hou je hand er eens onder. Ze laten er gewoon water uit stomen. En niet twee druppels, maar emmers. Omdat een blad is water. En wij hebben dus een soort verstand gekregen van deze dimensie. Dat alles een begin en een eind heeft. En dat dus ook de hoeveelheid van iets beperkt is. Zo zijn de lichamen ingeregeld. Alles heeft een beperking, alles raakt hierop hè. En dat is dus niet zo. Dus ik hield

mijn hand eronder en ze keken mij aan, met hun mooi gezicht, ze keken mij aan en ze keken naar mijn verwondering dat er geen einde aan kwam. En ik wist wel dat het kon, maar ik had het nog nooit eerder meegemaakt dat ze dat zo deden. En het water stroomde en het ging steeds harder stromen. Het ging zo hard stromen dat mijn hand er gewoon echt onder moest houden, alsof het een soort kleine waterval was wat uit dat blad kwam, uit de bladeren van de boom die ze in hun handen hadden. En wat ze deden was met hun bewustzijn, wat wij dan water noemen, dat zijn trillingsvelden, daar zetten zij hun bewustzijn achter. Dus achter de druppel zetten ze hun bewustzijn en er kwam geen einde meer aan.

### **Dat zijn de connecties en contacten die ik heb.**

Wezens die oneindig zijn, systeemloos zijn en het leven, het echte levende leven, helemaal uit een ander bewustzijn, zij denken ook, zij kunnen ook denken, maar helemaal uit een ander bewustzijn, in een soort verliefdheid verkeren met het leven.

### **Dus alles is puur, alles is oneindig.**

Overall zit plezier in, levensenergie, vreugde. Het leven is zinvol, zingevend. Nou ja, wat wij nu aan het doen zijn hier op de aarde, is herkenning te brengen tussen wie wij zijn vanuit de binnenkant en wat deze wereld is.

### **En we zijn aan het ontdekken dat deze wereld een onderdeel is geworden van een veel grotere andere hoofddimensie.**

### **En dat is het archontische intelligentieveld.**

En dat dát een groot gevolg heeft, want dat betekent dat je gedurende het leven dat je hier nu leeft, dat je eigenlijk met allemaal rare vreemde fratsen te maken hebt. Met allemaal rare systemen. Allemaal dingen die helemaal, ja, toch ook wel kunnen werken. En dan zie je mensen lopen zo, en ik voel dat dan, dat ik, ieder moment zo mooi, zo puur, maakt helemaal niet uit wat die persoon is of doet, maar ik kan wel zien dat dát een ander soort mens is weer dan ik.

### **Of andersom gezegd, ik kan voelen dat ik een ander soort mens ben dan die andere.**

En dan kan ik daar, zou ik daar een etiket op kunnen plakken. Maar dat doen we niet. Ik doe dat niet. Ik loop naar die mensen toe. Ik maak contact. En dan voel ik in dat moment van het contact, zoals vanochtend dus bij de balie van het hotel. Dat in dat moment van dat contactmoment, dat er daardoor, door het programma heen, iets onderling in beweging wordt gezet.

### **Kijk, en wij zijn hier in deze wereld gekomen na een enorme grote oorlog die in deze dimensie heeft gehoed. En we zitten in de naweën en de duistere trap, dus dat archontische intelligentie, dat zit in de hele dimensie. Het zit ook in buitenaardse, het zit in grote galactic confederations.**

**Dat weten zij allemaal hoor, dat dát zo is, maar ze spreken er niet over. Het zit overal. Het zit in de good guys, die we als good guys zien. Het zit, zit ook alles wat zich toont aan de mensheid via deze dimensie hier. Dat zul je ook zien bij het tot stand komen van het contact.**

**En overigens, dit is bekend binnen de hele grote onderzoeksgroepen op de aarde, dat de buitenaardse, wie ze ook zijn, wat voor mooie voorstellen ze ook hebben, dat ze toch net niet 100% betrouwen zijn.**

**Er is echt wel een grotere reden waarom het UFO-dossier nog niet opengelegd is, ook vanuit de militaire en ruimtevaartorganisatie hoor. En dan heb je hele grote programma's eromheen, propagandamachines die allerlei complotten hebben in het leven hebben gebracht waardoor mensen allerlei andere dingen aan het denken zijn. Maar al die buitenaardsen die weten dat zij zelf ook restanten in zich dragen van een hele grote oorlog.**

**En deze zone waarin je hier nu zit, is een hele belangrijke zone. Dit is een zone, dat noemen we in de fractal energie, hoe dat wordt uitgedrukt, dat zijn kopies eigenlijk opnieuw, organische kopies van een nieuwe dimensie die zich vormt vanuit de oorspronkelijke werelden.**

**Daar is een dimensie onder controle gebracht en die wordt als hoofddimensie gezien van de archontische intelligenties. Daar zitten allemaal verschillende werelden ingekoppeld, aan vast, en lopen allemaal door elkaar heen. Het is gewoon echt een feitelijke werkelijkheid, het zijn gewoon andere realiteiten.**

En na een enorme grote oorlog die er is geweest, die zich ook in deze dimensie ook hier heeft afgespeeld, zitten wij in de restanten, in de restanten zitten wij van een grote, zeer grote oorlog die er gewoed heeft.

En ook ga ik het als eerst, dan ga ik dat nu zo letterlijk zeggen. Het is helemaal niet bijzonders, maar ik spreek het nu wel uit vanuit mijn bewustzijn.

**Al die buitenaardse, die weten dat ze van besmetting afkomen via ons. Dus het zijn niet slechte energieën of duistere energieën. Die zijn er ook. Maar ook de Galactic Confederations, waarover gesproken wordt, zij dragen die intelligentie ook nog in hen. Zij zijn niet eerlijk en ze informeren de mensheid niet rechtstreeks wie de mens is.**

En daar gaan dus deze lezingen over. Ik vertel daarover wat ik hier op de aarde heb meegemaakt. Gewoon simpel, niet omdat het zo belangrijk is dat Martijn zo erover spreekt, maar gewoon om het mogelijke embargo, wat er nog kan zijn, er toch af te halen.

**Zodat ook algemeen weten weer aan kan springen.**

**En dat heb ik ook gezegd, voorstellingsvermogen is belangrijker en waardevoller dan kennis.**

**En wat wij hier aan het doen zijn hier op de aarde, is eigenlijk precies datgene wat veel mensen denken, dat andere hogere dimensies en verder geëvolueerde wezens voor ons gaan betekenen.**

**Maar de waarheid is dat die grote confederaties dit ook weten. Zij weten, ze houden het bewust stil. Er zijn hele grote disputen op kosmisch niveau gaande. Of dat wel of niet aan de mens moet worden medegedeeld. Er zijn hele grote intergalactische militaire organisaties. Dat zijn de bodyguards van de matrix. Die ervoor zorgen dat als er mensen zijn binnen die grote confederaties, dat ze toch beslissen om contact te leggen met mensen op de aarde om te vertellen waar zij in zitten, wat er met hen aan de hand is, om het te openbaren. Er zijn grote militaire organisaties die dat allemaal, die die mensen verwijderen, die missies stoppen. Wij noemen dat hier op de aarde dus vermoorden. Dat speelt zich allemaal binnen die confederaties af en ik doe een groot onderzoek daarnaar, gedurende dat ik hier ben, hoe speelt zich dat hier eigenlijk af.**

**Ja het is de tijd mensen, het is de tijd om het hart, het echte hart en dus ook moet je kwantumfysica, niet dat woord he, naar binnen. Het gevoel wat het hart is, dus niet alleen in de rust zitten en je rust ervaren, dat is een pure rijkdom he, dat weet ik ook.**

Dat is pure rijkdom.

Daarom ben ik ook naar het bos gegaan vanochtend. Even via de omgeving in die ontspanning kan zijn. Even niets horen. Nou, ik hoorde heel wat, allemaal pieptonen, fluittonen.

Heb je dat ook?

Zijn hier mensen met pieptonen en fluittonen?

Kun je eens een hand opsteken?

Verbindend, hè?

Ik geef er geen betekenis aan, hoor, maar het kan ook zijn dat je zoomen voelt in je lichaam, of op een andere manier, of dat je lichaam iets raars doet, of je voet de andere kant uit wil, en jij wil die kant op.

Maar er zijn dingen aan de hand en ik zorg dus ook voor die rust.

**Maar wij moeten beseffen gaan wat God is.**

**En wat onze taak is binnen het hele buitenaardse proces.**

**De mensheid hier op de aarde zal haar ambassade taak hier gaan oppakken.**

En als dat allemaal zo eenvoudig is, zoals al die mensen die die mooie boeken schrijven. Als het allemaal zo eenvoudig is, zoals zij het schrijven, hoe mooi het ook is. Het is allemaal heel mooi. Als het allemaal zo is, en ik zeg het woord eenvoudig haal ik nu weg, als het allemaal zo is wat er wordt geschreven, dan mag en moet de vraag gesteld worden, **waarom is dit dan nu nog niet gebeurd?**

**Waarom laten zij, die grote confederaties, de mensheid door zulke extreme, spastische, pijnlijke, traumatische en van zichzelf afgescheiden kracht door het leven gaan.**

**En dat is niet omdat het een leerproces is, maar omdat het een matrix is.**

**We moeten heel goed kijken, wat ben ik, wie ben ik. Daar heb ik het ook over gehad.**

Voor mij is dat ook zo'n dag als vandaag, zo'n diepe voorbereiding om meer met elkaar in contact te kunnen komen. Om te kunnen kijken van wat kunnen wij samendoen.

Want ik kan niet zeggen wat er precies moet gebeuren.

Ik weet wel precies wie ik ben.

Ik weet ook precies wat ik doe.

Ik weet ook precies met wie ik contact heb.

Maar ik ga niet over jou.

Dan heb ik geen permissie en ik heb ook geen macht en ik wil het ook niet.

Er zijn mensen die dat toch per ongeluk of bewust genereren.

Ga dan maar weg. Want je mag mij daar niet aan blootstellen aan de illusie dat ik macht over jou heb. Heel belangrijk om dat constante zeggen open te leggen.

**Dus voor mij is buitenaards contact is werkelijkheid, een ontmoeting met de oorsprong, ontmoeting dat de confederatie van bewustzijn zich weer met elkaar verbindt, dat is wie de mens is, dat moet weer opgestart worden en van daaruit moeten er hele verhelderende bewustzijnsgolven ontstaan en moeten we het gaan zien met hoofdletter "Z".**

Dus ja, je bent hier op de aarde. Ik ben vanochtend ook uit mijn bed gestapt, stond ook onder een douche. Ik ben ook naar buiten gelopen en zeg ik tegen die mevrouw daar, bos, wel niet bos, dak. In mijn auto, in de D, automaat, doet het niet. Dus ook deze wereld, dat je ergens instapt wat het niet doet. Wil weg, niets, in achteruit, niets, vooruit, niets! Nou laat maar gaan... en ja hoor daar ging die.

**Dat is dus deze wereld, ik zeg dat omdat met de voeten op de grond blijven staan. Je moet hier zijn, je moet juist ook weer lijnen met de aarde en het is onze taak om die confederatie van bewustzijn weer opnieuw op te zetten dat is ook mijn taak om**

het met elkaar over te hebben niet om het te doen, want dat kan ik niet.  
Ik kan dat niet. Ik kan dat niet doen.

**Dat kunnen we alleen samendoen.**

**En dat betekent een hele hartgrondige, diepe verbinding met elkaar aan te gaan, zonder geloof, en te gaan hebben over wat nou eigenlijk schepping is, en wat die buitenaardse confederaties zijn.**

**We moeten goed kijken wat er op de aarde gebeurt, we moeten het gewoon blootleggen, zonder een oordeel, we moeten het blootleggen, we moeten het zien, het moet ook doorzien worden en dan zul je ook merken dat de processen waar de aarde nu in terecht is gekomen, dat er dus nu bekend wordt gemaakt dat we niet alleen zijn in het heelal en dat er allerlei objecten zijn die worden bestuurd en al dat soort dingen, dat dus de buitenaardse zichzelf dus eigenlijk gaan introduceren, zij gaan zichzelf introduceren via de door hen aangewezen kanalen die zij zelf hebben georkestreerd door de tijden heen omdat zij zelf dit veld, deze matrix, dit informatieveld wat van origine een experiment is, dat zij dat zelf eigenlijk allemaal hebben voorbereid en eigenlijk zichzelf dus introduceren. En zo maken we een einde aan iets waarvoor de toekomst heel belangrijk is.**

Ik kom uit de toekomst vanuit besproken vanuit deze tijd hier, eigenlijk de hele mensheid.

**En wij hebben hier dus ook daadwerkelijk echt iets te doen.  
Maar het is wel noodzaak dat je je goed kunt verbinden ook met je leven.  
Dus je hebt twee dingen te doen.  
Je moet in jezelf terechtkomen.  
En ook het leven hier op aarde, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, toch liefhebben. Dat is onze diepste kracht.  
Dus geen verzet te hebben tegen de ander.  
En geen boosheid te hebben.  
Weerstand de weg te halen.  
En goed te voelen of het ook anders kan.  
Ja, het kan anders.  
Want een ander kan er niks aan doen.  
En jij kan er ook niks aan doen.  
Dat is belangrijk, dat je contact maakt.  
Zo leef ik hier ook.  
Ik leef echt in deze wereld.**

En ik vind dat ik dat best wel goed doe ten opzichte van de moeite die ik zelf ook ervaar eigenlijk om hier te zijn. Dat ik toch hier heel plezierig kan zijn. Dat ik echt een gelukkig leven ervaar. Wat heel moeilijk is, een hele grote opdracht is.

**Maar doordat ik verbonden ben met de aarde, doordat jij verbonden bent met de aarde, dus ook met je familie of je vrienden op de manier die kloppend is voor jou, dus niet volgens het systeem, dan zul je ook merken**

**dat je een lid van oorsprong van de grote confederatie van bewustzijn, dat je dat ook echt ook kunt.**

Dus als je naar een hoger niveau gaat en je staat hier niet echt op de grond da ga je dit doen, dan ben je alleen maar nog bezig met al die grote ideeën en grote gevoelens. Maar dan gebeurt er iets en dan moet je toch even kijken van waar sta ik nou eigenlijk bovenop. Nou ja, dus zo zijn we bezig met elkaar en het is buitengewoon nodig om dat te gaan herkennen.

En ik zei nog tegen A. [naam] in 2015 [start van crowd powers], weet je het zeker? Alles komt aan het licht. Als je met, niet vanwege mij, maar weet je het zeker om in contact te gaan met het onderwerp? Met de kracht daarin, dat ben je zelf. Weet je het zeker? Je hebt het gemerkt. Jij herkent dat denk ik ook. De dag dat je op een bepaalde manier begon met jezelf, dat er iets, noem het een soort spirituele overtuiging of een visie, de dag dat dát stopte, is je hele leven veranderd.

**Niets is meer hetzelfde.**

Er zijn zoveel vragen en zoveel onzekerheden gekomen. En ook zoveel zekerheden en zoveel kennis weer teruggekomen. Maar het doet wel dit met je leven. Je leven wordt wel eventjes gekatapulteerd. Of op geestelijk niveau, of op emotioneel niveau. Lichamelijk ook, daar gebeuren ook dingen door.

[Martijn deelt een voorbeeld van een situatie van een medereiziger die een uitdagende periode verkeerd met energievelden die zich dan op een bepaalde manier tonen] [dit stuk is niet opgenomen in het transcript].

Dit heeft te maken met vanuit de confederatie van oorsprong, die we zijn in het netwerk van zuivere mensen, vinden wij dit soort dingen, als die op kunnen treden, vinden we het heel erg verdrietig dat de een wel iets kan en de ander niet. En juist ook omdat dit soort dingen gebeuren binnen het netwerk van bewustzijn, vind ik het juist heel mooi om daarover te praten. Want dat is heel herkenbaar.

**Maar dat is onze taak. Onze taak is juist om te voelen waar er gedachten zitten die daar doorheen gaan rommelen.**

En daar iets van kunnen vinden, bijvoorbeeld naar [naam] of naar mij of naar mezelf of naar de buurman. En dat we dat kunnen weghalen. Weg, heb ik dit ooit gedacht? Hoe kan ik nou ooit geluk in hetgeen wat de ander denkt nodig te hebben en voelt nodig te hebben, hoe kan ik dat nou veroordelen? Zo, en dan landen we.

**Dat is de confederatie van wie we werkelijk zijn en dat vraagt maximum, dus daarom is het ook belangrijk dat jij ook op jouw eigen manier praat over de dingen waar je nu doorheen gaat.**

**En dat is niet onze persoonlijke ontwikkeling, maar dat is iets dat we op niveau van de aarde meemaken. Maar wel moeten zien in het licht van onze grote harten netwerk taak die we hier op de aarde hebben, om deze aarde uit de perceptie weg te halen van een andere intelligentie die als het ware door ons heen loopt. Dus we moeten ook het netwerk, dat is het mooie werkterrein. Het netwerk moeten we ook direct gelijk schoonmaken**



## **in onszelf naar andere mensen toe.**

[Martijn deelt nogmaals iets van het voorbeeld situatie medereiziger]

**Het moet zuiver zijn, binnen onze organisatie, als netwerk ook, als Galactic Federation van het hart, vrijheid, niet praten over informatie, maar het zijn. Het zijn, dat is het hè, het echt zijn. Dat betekent ook geen geheimen, geen dingetjes wegstoppen, gewoon eerlijk open zijn tegen elkaar, wat er aan de hand is, wat je voelt, en ook als je merkt, goh, het is niet helemaal zuiver, kan ik dat weghalen, kan ik het open leggen, kan ik het ook ruim maken. Ja, dat is waar we het dus allemaal over hebben.**

Toen ik een klein jongetje was, toen bestond eigenlijk 90% van mijn leven, dat zit nu iets anders in elkaar, omdat ik hier ook best wel veel werkzaamheden en activiteiten vanuit wie ik ben neerzet. Ik heb [...?], maar ook dingen die ik ook daarnaast doe. Als klein jongetje heb ik wel 90% van mijn leven hier, of van mijn bestaan, niet hier geleefd. Ik werd op mijn negende jaar, ik heb dat een keer op mijn website, een paar jaar heb ik het erop gehad, en toen heb ik het er ook afgehaald. Ik ben op mijn negende jaar [op de opname zijn kerkklokken hoorbaar], **ben ik gered door hele geavanceerde wezens die niet menselijk zijn maar wel benen en zo hebben en armen dus wel op hun lichaam in dezelfde vorm maar niet menselijk zijn van vorm.**

**Ben ik gered en dan hebben zij apparatuur wat in mijn lichaam was gebracht door vele jaren aan onderzoek. De ontvoeringen die ik heb meegemaakt, in mijn hoofd heb ik chips gekregen. In mijn knie heb ik chips gekregen, op de achterkant van mijn rug heb ik chips gekregen.**

**Het zijn hele pijnlijke operaties geweest door die ET's, de aliens, de klassieke aliens. Het waren zware martelingen en ik vind het echt belangrijk dat dat gewoon gezegd kan worden, want heel veel mensen op aarde hebben dat meegemaakt. En het is echt verschrikkelijk.**

**Die werden in mijn lichaam gebracht met een soort lichtbuisjes. Lichtpennen gingen erin. En ik wist dat, iedere keer als ik werd ontvoerd, dat gebeurde heel vaak, kwamen ze weer met dat lichtbuisje aan. Een wit-blauw licht, een buisje, een pen, met op de voorkant een soort blauw bolletje. Die zetten ze dan hierop, tegen mijn hoofd, en dan voelde ik dat zij met hun observatie de matrix manipuleerden, en dat dat object gewoon in mijn hoofd geduwd kon worden. En dan brachten ze een soort spin-achtige chips binnen. Dus dat zijn echt apparaatjes. Hele kleine apparaatjes. Die kon ik dan ook zien, want ik kon zien wat ze deden. En dat deed pijn. Dat deed verschrikkelijk pijn. Ik was daar ziek van. Ook vaak dagen ziek van daarna. Dat ik echt ziek op de bank lag. En mijn moeder me ook echt verpleegde en verzorgde.**

Mijn moeder is echt een schat. Ze is nu tachtig. En ze zegt, "jee. Jee. Hoe lang ben ik hier nog? Ik zeg, nou, misschien wel langer dan ik". Dus, weg hè. Ik zeg dat omdat het allemaal van die programma's zijn.

**En ik had zo'n pijn. En dat zijn allemaal chips, die hebben ze in mijn hoofd gebracht. En daarmee konden ze me via dimensies opsporen. En ook uit de ruimte en tijd wegtrekken tegen mijn wil in.**

Dus ik zat op school, was bezig met tekenen. Ik weet nog wel een keertje dat ik op een..., buiten hadden we zo'n, dat is nog steeds natuurlijk zo, dus dat denk ik, zandbakken en die autootjes waar je, die kan je dan duwen en daar zit dan je vriendje of vriendinnetje in. Daar zat ik in. En terwijl ik dus rond geduwd werd op het schoolplein, kreeg ik weer pijn in mijn hoofd, poef, een steek in mijn hoofd heel erg en boem, alles stond stil en hop! een kwartslag gedraaid en boem, lag ik op een tafel.

**Het zijn echt masters. Ze hebben totale controle over de realiteit waarin je zit.**

Maar op mijn negende jaar, toen ik bijna doodging van deze dingen, ze hebben me ook een aantal keer opgelapt en een aantal is mijn lichaam gestorven tijdens die ontvoeringen. En hebben ze mijn identiteit, wie ik ben, hebben ze eruit gehaald.

**Dat komt omdat dit een matrix is. Hier kan dat.**

**Dat noem je ook wel eens de zielenverplaatsing, daar zijn ook wat dingen over geschreven. Ik ben mijn bewustzijn eruit gehaald, werd gewoon in een ander lichaam gestopt.**

**En ik heb een keer een verschrikkelijke ruzie, met mijn kracht heb ik ingezet, dat ik niet in dat lichaam wilde wat een kloon was van Martijn.**

**Toen was ik, ik denk bijna negen jaar, heb ik echt gevochten met mijn bewustzijn om te laten zien wie ik ben. Dat heeft heel lang geduurd en uiteindelijk hebben ze een vergadering gehouden, toen hebben ze opgegeven, hebben ze me teruggebracht in dat lichaam wat dus het A lichaam is van deze matrix.**

**Daar ben ik weer ingezet en toen werkte dat helemaal niet, maar ik moest in dat lichaam, omdat dat matrix technisch hoorde bij het ontwerp wat voorkwam biologisch uit mijn ouders.**

Dus dat is de verbinding ook met de aarde, ook had je die ouders niet gekend. Dus de verbinding, de database verbinding met de aarde. Dus toen ben ik daar weer in teruggezet en daar was ik heel blij om.

**Er waren operaties waar Amerikaanse special forces en elitegroepen ook bij aanwezig waren, bij die operaties. Dat waren echt hele diepgaande ervaringen, heel pijnlijk.**

En toen was ik negen en een paar dagen na die ervaring, was ik hartstikke ziek. Ik had het gevoel dat ik ook echt zou gaan overlijden. Ik had heel erg pijn in mijn

hart, in mijn jongenslichaam, mijn hart deed zo ontzettend pijn.

**En toen kwamen de ontwerpers, de oorspronkelijke designers van deze matrix, van het experiment, en die hebben mij gerepareerd op een bepaalde manier.**

**En niet omdat ik als Martijn belangrijk ben ook, maar gewoon, ieder mens heeft een functie in het verhaal, hebben ze me gerepareerd, biologisch, en hebben ze die chips geprobeerd te verwijderen, en dat kon niet.**

**Toen zijn er mensen gekomen van de Safiriaanse beschaving, dat is mijn eigen afdeling, van Safira, dat hoort onder de Siriaanse lichtwerelden, dat zijn gewoon fysieke werelden, hele grote realiteiten, universa, en die hebben samen met afdelingen van wat we hier op de aarde zien als Pleiaden, maar het is iets anders, hebben ze die chips hebben ze gedeactiveerd in mijn lichaam. En die chips die hebben ze dan op een andere manier ingesteld waardoor dat ook door mij gebruikt kan worden om dingen te doen**

En dat doe ik ook. Maar ik praat er eigenlijk tot nu toe nooit over, omdat ik het niet belangrijk vond om dat te doen. Maar ja, het was een pittige tijd. En ja, de contacten die bouwden zich heel erg veel op na dat negende levensjaar. Dus ik kwam in contact met mensen uit andere sterrenwerelden. Dat gebeurde in mijn bed. Maar het gebeurde ook als ik op mijn fiets zat. Als ik aan het rondje rijden was voor het huis van mijn ouders. En dat gebeurde eigenlijk overal. Dus ook op vakantie. En dat loopt tot op de dag van vandaag door.

Ik heb gisterochtend ook nog een ingrijpend contact gehad. Bijna naar aardse tijd, nou, denk, moeilijk te zeggen, maar vier dagen bij elkaar opgeteld. Dat is heel intens. Waarbij er ook wordt gesproken. Dat zijn briefings die voor ons zijn. Ik ben zelf iemand die meewerkt binnen dat verhaal. Ik ben zelf, ik ben eigenlijk, de functie die ik heb, het gaat hier ook over jou hoor. De functie die ik heb in dit stuk waarin we hier leven die heb ik zelf nadat het mij gevraagd is bij de grote val van dit hele district, is dat aan mij gevraagd om daar in plaats te nemen. In die grote samenwerkingsverband. Dat zijn hele grote organisaties. Daar ben ik gaan plaatsnemen omdat ik was werkzaam in andere werelden en ik heb daar het grootste vuur doorlopen zeg maar. Ik heb gezien hoe ze het doen, wat ze doen en ik heb dat in mijn bewustzijn zitten.

**Het moet hier ook gebeuren.**

**De mensen moeten het zelf doen.**

**We moeten het zelf doen, we moeten het met elkaar doen, maar het moet wel uit een ervaring komen.**

Niet uit een boek.

**Dus ik heb plaatsgenomen daar en er zijn briefings geweest. Zijn er dingen veranderd in het veld. Ik heb meegekeken gisteren wat er dan veranderd is.**

**Tegen alle verwachtingen dat er een kolonisatieprogramma eigenlijk in het**

**bewustzijn van de mens veel sneller is gebeurd als dat was voorzien.**

**Kijk, we hebben te maken met intelligenties, die zijn ten aanzien van, ze werken in dit soort werelden, dat noemen we buitenaardse. Dat is een organisatie die koloniseert en zij hebben de wetgeving van deze wereld aan hun kant. Dus zij kunnen, hebben een volstrekt inzicht, een volmaakt inzicht in wat fysiek is, dat dat taalvelden zijn en dat er geen tijdlijnen bestaan, maar eigenlijk een continu membraan trillingsveld is waar al die tijdlijnen liggen opgeslagen.**

**Dus ze hebben volledig zicht op wat er aan de hand is en hoe ze dingen kunnen manipuleren en sturen. En zij zijn er uitmuntend in.**

**Dus wij lopen wat dat betreft, als we denken op de manier dat hoort bij een wereld zoals hier, en ook als we denken op de manier zoals we dus spiritueel denken, dan staan we eigenlijk 10-0 achter ten opzichte van hen. Dat is ook waarom je in spiritualiteit geen steek verder komt. Het geeft je een illusie dat je iets wezenlijks doet, maar eigenlijk het enige wat je doet is je wezen voelen.**

**Maar daar stopt het wel mee.**

**We moeten onze kosmische ogen daar dus op openen. En zij lieten dus heel duidelijk zien hoe diep de kolonisatie van de Albrax-beschaving, die via de hybridisering, onder de vlag van de hybridisering, waar wereldwijd veel over bekend is, dat vrouwen draagmoeders zijn van buitenaards leven, dat er zaadcelletjes worden weggehaald, of dat er eitjes worden weggehaald bij vrouwen. Ze hebben dat allemaal gebruikt om een hoger niveau, dus een hoger niveau van fysieke realiteit, om die te implementeren in de mens.**

**Dus er vindt een kolonisatie- programma plaats en dat is ook veel verder al doorgezet als dat voorzien was, zeg maar. Dus er is heel wat aan de hand hier. En dat maakt natuurlijk het hele onderwerp buitenaards contact soms best wel spannend.**

**Maar ja, we komen wel dichterbij in de zone van het hart.**

**Want je kunt dit allemaal met je denken hier.**

**Mensen zijn met spiritualiteit bezig.**

**Mensen zijn met liefde bezig.**

**En dat is het ook.**

**Wij zijn liefdevolle wezens.**

**We zijn pure liefde.**

**We zijn stromend water.**

We zijn ruim, ontspannen wezens.  
Zo leef ik ook.  
Maar we zijn nu hier.

**Mensen kunnen wel met hun liefde bezig zijn, maar ze staan daardoor uit.**

**Mijn taak is om met elkaar de aan knop te vinden om deze intruders, die ook in deze dimensie binnen de mensheid opereren, om die intruders, dat kolonisatieprogramma, om dat te stoppen.**

**Dat is wat we moeten doen.**

**Dat kunnen we niet doen met een systeem van buiten.**

**Dat kunnen we alleen doen door in de meditatie te verkeren.**

**Dus in het meditatieve, ruimtelijke, echte, de echte wereld noem ik het dan, de echte wereld vanbinnen, dat je voelt van ja, maar dit, hier, dit is, dit is echt.**

**Zo, dit is de echte wereld.**

**En al dat andere, hierbuiten is ook wel echt, maar wat ik in mezelf voel, [diepe uitademing] ik kan zo de werkelijkheid ontgrendelen en mijn ogen opendoen en daar gewoon zijn.**

**Dat is onze taak om te doen hier.**

**En ja, dus in dat licht bekeken moet je ook het UAP-programma wat er op dit moment allemaal wordt geactiveerd, moet je zien. En ik heb in 2016 ook lezingen overgehouden dat in 2030, uiterlijk 2035, dat we in een totaal andere realiteit zullen leven binnen de tijdsfactor, binnen het vibratieveld wat er toen operationeel was. En dat is eigenlijk voor een aantal jaren is dat afgeweken en in één keer, boem, staat die weer aan.**

Dus nou, welkom bij deze hele fijne middag.  
Fijn dat je je hart opent voor deze grote onderwerpen.

**Wij zijn werelddbouwers, wij zijn wereldscheppers.**

We zijn in deze wereld hier, waar er nu een hoop aan de hand is. En ik denk dat het gewoon heel goed is om daar met elkaar over uit te wisselen. Om daarover te praten. En om te vertellen wat jij voelt en wat jij ziet. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw weten. Misschien dat je, zeker iemand hier die ook contact heeft en informatie doorkrijgt, iedereen krijgt dat op de eigen manier door. Dat hoeft niet zoals ik dat ook heb, hè. Dus gelijkwaardig met elkaar erin te staan, maar er is ontzettend veel aan de hand, heel groot.

Ik zat gisteravond, toen ik nog eventjes mijn computer aan had, ik klikte op YouTube en toen kreeg ik daar FvD [partij naam] te zien. Kijk ik nooit naar, maar daar was ie. AI vond dat ik dat moest zien. En ik klikte daar dus ook op, en toen ging dat Forum Insight heet dat, en daar zat R.K [naam], zit er ook. Misschien heb jij die uitzending ook gezien, ik vond het erg leuk. R.J. [naam] is eigenlijk de enige

in ieder geval aan die tafel daar die dus door dreunt van ja maar, de robotisering, ja maar. En wat nou zo mooi is, is dat je eigenlijk ziet in de gesprekken die mensen voeren, dat er een soort dood spoor zit. Er zit een doodspoor op alles. Zo lijkt het, hè? Er is dus wel een echte doorgang. En daar ging het ook over, ja, over het grote vangnet.

**Ja, ben jij er dan achter wie en wat je bent en wat je hier komt doen?**

[stilte].

Ik ging gisteren van de aarde af en dat is een hele bijzondere, mooie ervaring. Dat was al een tijd geleden dat ik dat op die manier heb gezien. Ik wil je graag meenemen even in die observatie. Het is mijn observatie, maar alles wat ik zeg, alles wie ik ben, en ook wat ik niet zeg, mag je allemaal zien. Ik heb geen geheimen. Je mag helemaal door klieven en overal doorheen kijken. Voor mijn toestemming heb je om alles te zien. Dus dat is ook van waaruit ik spreek. Maar ik ging van de aarde af met die mensen, waar ik dat gesprek mee had. En de aarde werd kleiner, eerst boven de aarde, heel snel, toen werd de aarde kleiner.

En toen was er een moment waarin zij, die mensen om mij heen die keken naar mij, omdat ik in die verdichting leef, net als jij. Er was een moment dat we van de aarde af gingen. En ik bleef ook naar de aarde kijken want dat was ook de observatie. Wat we hadden besproken.

Ik ging van de aarde af met hen en er was een bepaald moment waarop er iets uit mijn hoofd weg trok. Als een soort magnetisch veld, hier voel je het niet, maar op het moment dat het voelbaar wordt, is het zo duidelijk dat het er is. Het trok uit mijn hoofd weg en terwijl het uit mijn hoofd trok, had te maken met, ik noem het even afstand, we gingen de dimensie uit.

**Keek ik dus naar de aarde, het trok uit mijn hoofd weg. En terwijl het uit mijn hoofd trok, zag ik ook de aarde als een bol ineens dit doen. Whoem! Rechttrekken.**

**Dus ook de achterkant van de aarde, die trok naar de voorkant als recht. En in dat proces voltooide het hele beeld zich eromheen van Gaia, Tara. Dus de aarde zelf. Héél groot.**

**Het eerste moment waren we iets van de aarde af, dat was heel duidelijk. In het tweede moment trok dit uit mijn hoofd weg, het was echt mijn hoofd, en iets in mijn keel voelde het ook, eruit. Dat is zeg maar hun sieraad wat ze energetisch in de mens hebben geplaatst, waardoor je dat te zien krijgt wat zij willen, ging ik uit mijn weg en vervolgens zie ik dus de hele aarde heel groot manifesteren en waren we er nog heel dichtbij.**

**Toen zag ik de aarde in haar volledig potentieel. En terwijl ik naar de aarde keek, kon ik het deels zien, dus van Tara, kon ik het deels zien van wat wij hier als de aarde zien. En ik voelde de aarde.**

Ik voelde de aarde door ernaar te kijken.  
Een enorm warm ontzag voor deze, een van de grote moederplaneten van het leven.  
Ik kon de aarde ook echt horen in emotie.  
Het vibreerde.  
Ik voelde en hoorde het leven, terwijl het geen geluiden waren, in emotie trillingen. Dus mijn hele lichaam begon te borrelen.  
En ik was helemaal geëmotioneerd.  
Mijn lichaam pompte helemaal op.  
Toen keken ze naar mij.  
Ik voelde dat zij keken.  
Ik vul het niet in, want dat is gewoon letterlijk wat je dan, daar heb je geen invulling in.  
Hier op de aarde vullen we van alles in, maar daar is communicatie open. Ze keken naar mij om te zien of ik het uit ging huilen of dat ik het in mezelf hield. En ik hield het in mezelf.  
Ik huilde het er niet uit.  
Ik ervoer heel bewust mijn emotie die ik voelde.  
En zo werd mijn lichaam ook groter.  
Mijn lichaam werd groter.  
En ik werd completer.  
En ik werd ook machtiger in mezelf.  
En ik werd heel helder.  
En volledig.  
En toen zeiden ze op een bepaald moment, welkom terug.  
En toen pas kreeg ik een hand.  
En daarom vond ik het ook zo leuk dat wij elkaar daar achterin dat we elkaar die hand hebben gegeven.  
Toen pas kwam die hand.  
Toen waren we gelijk in de vorm.  
Hetzelfde grootte, dezelfde intentie, dezelfde gezichten.  
Archon der uit.  
Dus we zijn in een hele aparte wereld. En en hele bijzondere wereld zijn we hierin beland.

Dus het hele buitenaardse proces waar we mee te maken hebben, dat moet op de schop.

En het is helemaal niet erg om het te benoemen. Ik ben ook bezig contact te leggen. En dit keer gaat het allemaal wel, want ik heb heel veel tegenwerking erop gehad. Ik ben aan het contact leggen met mensen die een vrij groot netwerk hebben. En die netwerken, die mensen die ook boeken schrijven en podcasts, maar die mensen, ik kom erbinnen. En ik kom daarbinnen omdat ik het niet alleen doe. Ik heb dus nu, ik zit in een andere fase, er is ook nog wat een urgentielevel ontstaan door gebeurtenissen. Kan ik nu ineens wel in contact komen

## **met mensen en het hele buitenaardse verhaal en proces wat hier speelt, dat moeten we gaan updaten.**

Dus ik was daar en vervolgens zijn we van de aarde afgegaan, dus van echt van Tara, die veel groter is. Als ik het uitdruk, [Martijn beeld uit] dus als dit nou Tara is, dat is deze licht bol, dan is de aarde, mijn pink als ik er een prikje op zet, dat is de aarde, mijn pink als ik een prikje opzet, dat is de aarde.

Zo groot is Tara.

En de val van Tara, waarover gesproken wordt, wat we ook allemaal op een bepaalde manier wel ervaren, hier op de eigen manier, daar is iets gebeurd, waardoor mensen die hele kleine locatie ervaren.

Nou, waar gingen wij vandaan en toen zijn we weggegaan. En toen was ik eigenlijk ook blij dat ik weg was. Ik voelde, voor het eerst voelde ik een soort vreugdesprong, om van, niet van Tara, want Tara is echt een fantastische mooie wereld, maar ik voelde vreugde in mezelf om weg te gaan van Tara. Dat is voor het eerst dat ik dat zo voelde. Ik was echt blij om op die manier weg te gaan. Zo ben ik hier ook gekomen.

## **Ik heb de val van het bewustzijn meegemaakt.**

Ik heb dat gezien. Ik heb gezien hoe de aarde, Tara, gevallen is. Ik was daarbij aanwezig, heel bewust, om vervolgens via allerlei manieren in deze wereld hier terecht te komen en een leven te ervaren.

## **Dus het was voor mij nu een omgekeerde wereld.**

Het maakte me heel blij om dat allemaal te zien. Ik ging mee naar heel grote bijeenkomsten. En die bijeenkomsten die daar zijn, dat zijn ook kleine bijeenkomsten en grote bijeenkomsten, allemaal mensen. Het is heel vol, heel druk. Het is daar puur en sereen. En ik ging mee en er wordt eerst gezongen.

Nou dat doen zien we de Verenigde Naties dus niet, daar zijn ze gelijk met elkaar de vuist met de woorden, maar er wordt eerst gezongen, eerst wordt er muziek gemaakt. En dat is een ode aan het leven, ode aan de kracht, een ode aan de verbondenheid, dat je met elkaar luistert en voelt naar een muziek boodschap, naar een trilling van stemmen. En daar werd gestemd over... uh over iets. En wat erover gestemd werd was, ja, ik moet even invoelen hoe ik dat zeg. Ik voel me nu inmiddels wel veel vrijer om dat te kunnen benoemen maar dan wel als [...?]. Er werd gestemd. En dat is niet een stem zoals hier op aarde van ja, wel of nee. Het is een soort afstemmings-stemming. Het bewustzijn dat denken, gevoelens, gedachten, visies bij elkaar komen en die bundelen zich dan en dat communiceert met elkaar. Er werd gestemd. Ik moet echt eventjes goed kijken. Sorry hoor. Dat is even de juiste woorden vinden. Ik moet steeds terug naar dat moment. Dat was ook een heel grappig moment. Ja, dan kan ik natuurlijk alleen om lachen, want ik was daar.

## **Er werd gestemd of ze naar mij zouden luisteren of niet. Of mijn ervaringen hier in deze dimensie en mijn taak die ik hier heb, in de**



connectie met allemaal andere mensen samen, niet als een leider, gewoon samen met elkaar, tussen jou, elkaar in. Of dat werd meegenomen in de koerswijzigingen. En toen was het antwoord, Ja.

De koerswijziging die erin wordt gegaan, daar word ik volledig in geïnformeerd en over geïnformeerd en er wordt ook geen koerswijziging ingezet zonder dat ik daar in de werkzaamheden die we hier op de aarde met elkaar neerzetten zijn als aardse mens, dat ik daarover word geïnformeerd.

Mag ik jou vragen hoe dit voelt, wat ik nu zeg en wat ik nu doe?

**Iemand uit de zaal:** Ik vind het prachtig Martijn, dankjewel. Een soort herkenning.

**Martijn:** Mag ook iets heel anders, mag het voelen. Schaam je er niet voor als je hier andere gevoelens bij hebt alsjeblieft. Ja.

[Meerdere mensen uit de zaal zijn niet voldoende goed hoorbaar en niet getranscripteerd]

**Martijn:** En ook misschien tegen jou, ik weet niet of dit nu klopt, maar ik spreek het wel uit, als jij die dingen niet ziet, of je krijgt dat niet op diezelfde manier tot je in wat wij nu bespreken, dan heb jij dus een andere route om die dingen te weten.

Dus we zitten hier niet om dezelfde route te moeten hebben. We zitten juist hier omdat we allemaal ons eigen innerlijke kanaal hebben, om dingen te kunnen zien, te kunnen voelen.

Bijvoorbeeld mijn fysieke vader, die is helemaal nooit met deze onderwerpen bezig geweest. Maar die zegt laatst tegen mij iets over dit onderwerp, en over de enorme verandering waarin wij in leven.

En toen schoot hij helemaal vol en zegt hij "daar heb jij het altijd al over gehad, maar dat heb ik nooit echt zo op die manier kunnen zien.

En nu zie ik het wel.

Eigenaardig is dat hè dat ik het nu kan zien. Ik zie het helemaal via mezelf. Ik weet het".

Toen zei ik, pa, dit is het.

Je ziet het. Je ziet ineens dwarsverbanden.

Of je weet, we weten dat er in de wereld dingen aan de hand zijn. We laten ons, als we niet opletten, weer opnieuw programmeren over Oekraïne, Midden-Oosten, China, Noord-Korea, Brazilië, Amerika, Trump, Harris, noem alles maar op.

Maar die hele machinerie, dat is dat restant van die grote oorlog, die beweegt door de mensen heen. Door de mensen heen. Door de mensen heen.

En daarom, wat mijn werkzaamheid ook is, samen met jou, is om organisatieloos een netwerk van verbondenheid en bewustzijn opnieuw in

**ons bewustzijn te halen en jou volledig te zien en te aanvaarden met mijn hele denken, met mijn hele voelen en met alles wie jij bent en dat helemaal met elkaar als een veld opnieuw hier beslissingen te nemen vanuit de binnenkant en dat zorgt ervoor dat die krachten die er doorheen lopen dat die ook wegtrekken.**

Bijvoorbeeld als je het in de procenten bekijkt, in trillingen, want dat is heel erg in het moment hoor. Op dit moment zit die kracht in Donald Trump veel groter op dit moment dan ooit in Biden is geweest.

Maar de hele mensen massa, iedereen is blij met de plannen die hij heeft gelanceerd. Net als al die plannen die er zijn gelanceerd van de spirituele channelings en de grote veranderingen die de wereld zou krijgen maar die zijn er niet.

Ja er is meer bewustzijn maar de wereld op zich ziet er eigenlijk hetzelfde uit als al 100 jaar geleden alleen dan toen niet met smartphones.

**Dus je moet gewoon in de abstractie kijken van hoe een werkelijkheid zich beweegt.**

**En dat is denk ik wat wij ons bewust moeten zijn.**

**Wij moeten heel bewust zijn dat je dat op je eigen manier ziet.**

**Maar mijn vraag, van wat vind je ervan, wat voel je daarbij?**

**Want ik ben heel geïnteresseerd in, heel geïnteresseerd in wat jij ziet en voelt.**

**Dus dat is ook echt een gemeenschappelijke sessie, hè.**

**Iemand uit de zaal:** Ja, ik vind het heel bemoeiend op een aantal manieren dat het zo wordt gezien. Enerzijds dat ze heel secuur daarop afstellen. Ik herinner me dat je in An'Ar-diah een banaan om kreeg, omdat iedereen die hier is, een besmetting met zich meedraagt.

**Martijn: An'Ar-diah** is de grote kosmische ambassade vanuit de originele wereld die een inter- dimensionale realiteit is. Een hele grote ambassade die zich in elk fractal van het universum bevindt, dus in elke dimensie van de oorspronkelijke werkelijkheid, die zich verder opent en opent in allerlei andere werkelijkheden.

An'Ar-diah een hele grote regering bijeenkomst die vanuit elke dimensie die trilt in de vrijheid van de geest van ieder wezen toegankelijk is.

Dus An'Ar-diah is eigenlijk een plek, zoals die hier op aarde weer aangaat, hij is hier op aarde, de An'Ar-diah, als hij aangaat omdat de confederatie van bewustzijn terugkeert, dus niet van buitenaardse, maar van bewustzijn, dan kunnen wij met elkaar in An'Ar-diah komen, dan kunnen we daar gaan zitten.

En als An'Ar-diah geactiveerd wordt, daar zit een heel groot organisatie erachter.

**Als An'Ar-diah in deze dimensie geactiveerd wordt, dan zit je ineens in een zichtbaar beeld in een soort enorm groot complex, groot voetbalstadion.**

**Heel groot, maar helemaal wit, met allemaal lagen en verdiepingen. En daar kun je dan in kijken en dan zie je al die duizenden werelden, vertegenwoordigd door allerlei verschillende wezens, die allemaal de vrije kracht dragen. Dat moest even dit intermezzo zowat An'Ar-diah is.**

Iemand uit de zaal vervolgt zijn dialoog weer: Ja mooi. Wat ik zo bijzonder vond, is dat pas op het moment dat jij die banaan om kreeg, dat is een soort bescherming omdat het inherent aan het hier zijn, iedereen die hier is zei jij die is besmet, dus ik ook. Pas toen jij die banaan om krijgt en die besmetting dus dat ze daarvan gevrijwaard waren, dat toen in één keer van al die miljoenen wijzers de aandacht naar jou toe ging.

**Martijn:** Ja, niet eerder.

**Iemand uit de zaal:** Nee. En deze vraag die jij dan krijgt, dat is wel waar een soort gelijke overwegingen in zitten. En dat ze dan de keuze maken om het wel mee te nemen, dat vind ik heel bemoedigend. Enerzijds omdat, jij hebt wel eens gezegd, ik heb niet zo die ervaringen omdat ze willen dat Martijn het allemaal meemaakt, maar omdat ik een werkend membraan ben. En in die zin dat jij ook, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar ik voel me heel erg vertegenwoordigd, gezien en gevoeld door jou en dat je dat dan ook meeneemt. Dus dat jij daar niet staat zeg maar, maar dat jij wel een collectief vertegenwoordigt van hoe dat nu is. En dat ze daar ja tegen hebben gezegd, nou, ik steek de vlag uit.

**Martijn:** Nou, dat vind ik een hele mooie vertaling. Omdat dat, kijk, dat is het voorwerk dat is gedaan eigenlijk door de mindset. Dat kun je je misschien voorstellen. Het is geen Martijn-show, maar ik praat wel over mezelf.

**Dat moet jij ook doen hoor. Dat is echt nodig.**

**We moeten nu allemaal gaan spreken.**

**En ook met elkaar.**

**En als je het allemaal niet weet.**

Dat je het in een vorm dat je kunt zeggen van wat ik voel, tegen mij bijvoorbeeld, Martijn ik voel dit, ik ben hiermee bezig, dat is wat ik voel, dat is waar het over gaat, dit is mijn kracht, mijn hart gaat open, mijn bewustzijn gaat helemaal open als ik het daar en daar over heb.

**En als ik kan voelen dat lijkt bijna een fantasie maar als ik het voelen. En dit is mijn missie voor de aankomende tijd.**

Mijn mind kan wel zeggen dat kan niet want het is er allemaal niet maar dit is wel wat ik voel en hier ga ik voor dit is de absolute waarheid. Kijk en dat is, als je dat al hier op de aarde durft te zien vanaf mijn kant en daarom heb ik ook zoveel jaren op mijn manier met al mijn fouten natuurlijk er ook doorheen, wat voor de ander weer fouten zijn en voor mij dan achteraf ook anders had gekund of gemoeten, maar ook weer niet, want het is gewoon goed zoals ik het heb gedaan.

**Maar dat ik ook merk van het is de tijd om ook nu verder te kunnen spreken met elkaar, omdat die groepskracht wie je bent met elkaar, ieder**

**is zichzelf, maar dat er ook ruimte is om dingen te gaan bespreken, want er worden nogal wat dingen tegen mij gezegd.**

En net zoals jij, ik ben ook niet zomaar iemand, ik doe ook niet dit omdat ik dit niet kan. Het is gewoon zo. Alles wie jij bent, en waar jij mee verbonden bent, en wat je al je hele bestaan voelt, en misschien is dat sinds kort helemaal aangegaan, dat kan, maar het gaat alleen maar om het nu, dat voel je omdat je niet zomaar iets bent. Daar zit nogal wat achter, dat is een hele grote wijsheid die je ook in andere werelden hebt ingezet. Waar je door dimensies, andere landschappen, andere werkelijkheden hebt gereisd. Waar je hebt meegewerkt om de force van het leven, het krachtveld van vrijheid daar te brengen.

**Dat is wat we hier op de aarde ook doen. Dat is de goddelijke kracht die terugkeert. De godskracht keert terug via wie we zijn. Wij zijn dat, wij brengen dat. Zonder ons is het er niet.**

**Wordt wel gesimuleerd, wordt alles gebouwd en geschreven, maar het is er niet. Je voelt het ook. Het is leeg.**

Totdat dat ene verbindingsmoment met jezelf er is, dan is die godskracht er weer. Dan is je aan. Dus het is echt mogelijk dat een wereld goddeloos is. Nou, wat je eigenlijk ziet hier, is dat je bijna niet vrij uit mag spreken daarover.

**Dus voor mij is dat ook een soort experiment, een deelmoment met jou samen.**

En daarom stel ik je die vraag ook, hoe voelt dat voor jou dat ik dat zo zeg? Kan er meer gezegd gaan worden? Niet per se door mij, maar wel door jou. Hoeveel ruimte creëren wij samen in de dimensie om volledig vrij uit te spreken?

Ik werd letterlijk opgepiept door een andere commander van een heel grote organisatie, die toen aan mij hebben gevraagd of ik op die plek wilde gaan zitten, terwijl dat eigenlijk een van mijn taken helemaal niet is. En ik doe het toch.

**Om hele grote redenen doe ik het, omdat ik dat kan, maar niet omdat ik de enige ben die dat kan. Absoluut niet.**

Maar ik heb bepaalde expertise in me, bepaalde ervaringen heb ik in me, waardoor ik dat heel goed kan.

**Dus we zitten in een koerswijziging en in een enorme en een versnelling.**

En ik denk dat het heel goed is dat we allemaal ons onderzoek gaan intensiveren. Dat we niet met alles wat we nu weten, het mag he, ik bedoel ik heb daar niks over te zeggen, maar ik spreek dat zo vrij uit. Ik spreek dat vrij uit, namelijk als je je nu wel goed voelt en je voelt dat je in de vrede zit van jezelf en je ervaart van nou, weet je, voor mij is het ook gewoon goed zo, hè.

**Dat ken ik ook trouwens hoor, die gevoelens, die gemoedstoestanden, dat ik voel van, nou, misschien is het ook wel prima dat ik gewoon uitlog, zo. Dat is goed, weet je.**

Ik heb thuis een fantastische vriend van me zitten, dat is mijn biologische zoon, R.[naam]. Ik hou ontegenwoordig veel van hem, maar ik weet als ik zou gaan, ik weet hij redt zich. Ik weet dat hij het heel moeilijk krijgt, heel veel verdriet, want hij houdt ontegenwoordig veel van mij. Maar ik weet ook dat de beestjes willen dat ik daardoor om die reden hier ben. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik ben hier om de reden om iets groters. En dat ik dat er ook mag bij ervaren, dat is heel mooi.

**Maar het onderzoek dat we moeten intensiveren, jij en jouw onderzoek, dat je niet in die rust blijft zitten.**

Ik zeg het wel hoor, want dat is gewoon waar vanuit ik spreek. Met die enorme kennis die je hebt, die enorme gevoelens, die liefde voor de wereld.

**En je ook kunt herinneren dat je een lid bent van een grote intergalactische ambassade.**

Waarvan leven, waarin je met mensen door de bossen wandelt en grote natuurprojecten. Het is gewoon fantastisch. Er is eigenlijk geen woorden voor hoe groot en intens en mooi dat allemaal daar is. Maar dat je voelt van wacht eens even. Die rust en die stilte is wel mooi om te ervaren.

**Maar er is echt iets te doen. En wat hier dus te doen is. Dat heeft een grote reden. En dat wat hier te doen is, is niet alleen maar een reden van leuk. Maar het is een reden van noodzaak.**

**Op dit moment staat deze aarde puur onder controle van de restanten van een hele grote duistere kracht die zich heeft geüpload in het experiment in dit veld, wat ooit ontworpen is door iets anders.**

**En de restanten die erin zitten zijn nog steeds dermate krachtig dat de Albrax Orion organisatie nog steeds bezig is door middel van de kolonisatie van wat we lichamen noemen, wordt gewoon een andere identiteit bijgeplaatst en je kunt het voelen. Ik voel het ook. Ik ben geen heilige, ik voel het ook. Ik ben me er heel bewust van.**

En ik moet me heel, nou vanochtend dus in het bos, ik moet mij dikwijls afstemmen omdat ik signaleer dat die, dat ander, ik kan het heel goed signaleren omdat ik heel goed weet wie ik zelf ben, dat ik signaleer dat dat andere, ik noem het even een soort onrustveld, of een soort hoofdpijnachtig effect in de cellen van mijn lichaam, ik weet niet hoe ik het moet zeggen.

**Soms neem ik er wel eens een aspirine voor in om te kijken of het fysiek is.**

Dan gaat het dus niet weg. Dan moet ik mezelf afstemmen om te zorgen dat ik dat lichtwezen van de waarheid ben. Dat ik rechttop moet staan. En ik sta altijd rechttop. Vorige keer ben ik hier niet gekomen, ik ben blij dat je hier nu bent. Vorige keer ben ik niet gekomen. Ik stond hier niet 100%. Ik was fysiek niet in orde. Er gebeurde heel veel om me heen. Er zijn enorme aanvallen op me uitgevoerd. Echt gigantisch, maar daar moet ik gewoon tijd voor nemen. Maar ik zat niet 100% in mezelf goed, in energie. En dan ga ik hier niet staan. Want ik ben de moeite waard om er helemaal te kunnen zijn. En jij bent 100% de moeite waard dat je mij krijgt te zien in wie ik echt ben. En niet dat ik met een soort halve verzwakking ergens sta. Dus ga in het onderzoeken in jezelf.

### **Want er zit een enorme verandering.**

**Ik heb het over die radicaal andere koers gehad. Maar er zijn echt wel andere krachten ook nog bezig hoor. En het is prachtig al die verhalen van die confederaties en alles en nog wat. Maar zij spreken de waarheid niet. Punt. Ze spreken de waarheid niet. Ze hebben de kans om de waarheid te spreken. Wij hebben hen ook uitgenodigd, gezegd kom de waarheid spreken op aarde onder toeziend oog en hart van ons. Wij zullen jullie allemaal in woorden vergeven. Maar spreek het uit.**

**Beëindig deze oorlog en trek jezelf terug en laat ons mee werken in een nieuwe ruimte in een nieuwe plek of een andere plek die voor jullie goed is maar er valt niet te onderhandelen met hen, het zijn krachten het zijn mensen identiek als wij hun intelligentie is zo ontzettend hoog en ze kunnen ook echt heel veel mededogen hebben maar dat wat jij van binnen voelt als je in de natuur zit of dat wat jij van binnen voelt die emoties die hele zuivere trillingen, dat je voelt snik, snik, een snik in je hart. Of een vreugdesprong van het leven, dat je voelt, wauw, wat is het leven mooi.**

### **Dat hebben zij niet.**

Ik heb daar heel veel gesprekken mee gevoerd. En zij hebben ook heel veel respect voor mij, wie ik ben. En ik heb ook wel goede vriendschappen met sommigen.

### **Maar ze spreken niet de absolute waarheid.**

**En met woorden, de absolute waarheid wordt niet gesproken en dat betekent dat ze niet de grondslag vertellen van wie wij in het diepste van wie we werkelijk zijn ook van oorsprong zijn. Wat onze geschiedenis is, wat jouw geschiedenis is, waarom je niet bij je geheugen kunt komen, waarom je dat allemaal in nevelen gehuld zit, waarom je dingen moet leren terwijl je het allemaal al weet. Het zijn grote, hele grote veranderingen.**

**Iemand uit de zaal:** Je zei er straks dat ze wel beseffen dat ze via ons af kunnen raken van de besmetting. Ze weten dat.

**Martijn:** Ja. Dat weten ze.

**Iemand uit de zaal vervolgd:** En waarom doen ze dat dan? Denk ze dan dat ze op hun manier dat kunnen bereiken?

**Martijn:** Nou, dat is een heel complex iets.

**Dat is al iets wat voor miljoenen jaren, op aardse niveau uitgedrukt, zich verspreidt door allerlei verschillende dynasties en werelden, er zijn ook allerlei verschillende visies over. Je moet je ook voorstellen dat binnen die factie van werelden, dat daar ook grote meningsverschillen over zijn, over moet die besmetting eruit of niet.**

Het is eigenlijk hetzelfde als dat je hier op de aarde ziet, van moeten we nou die oorlogen die hier zijn, moeten we die nou in stand houden, zodat eigenlijk niemand gelijk krijgt? Of moeten we die oorlogen stoppen, dan krijgt ook niemand gelijk, maar dan stopt de oorlog.

**Dat is eigenlijk op kosmisch niveau identiek.**

En de mensen van oorsprong, de koninklijke wezens van het hart, die hebben heel vaak met hen overlegd en gesproken. Daar zitten hele episodes omheen van zeer grote vergaderingen, ontmoetingen, diplomatieke kosmische uitwisselingen met elkaar, ook onderzoeken bij elkaar in de wereld, hoe je elkaar kunt assisteren.

**Telkens weer werden wij bedonderd.**

**Steeds weer was op het allerlaatste moment, was het niet zuiver.**

**En bij hen zijn er heel grote discussies over.**

**Zij weten dat als wij opstaan, en niet zoals we het nu in de oude periode hebben gezien, maar als wij opstaan als krachtige, liefdevolle wezens, die de harten in elkaar kunnen smelten door gewoon elkaar te zien in de puurheid wie je echt bent.**

**Als we dat kosmische bewustzijns federatie, dat is de echte federatie.**

**Als we die bij elkaar brengen, dan weten zij dat als wij dat zijn, weten zij dat wij, omdat wij degene zijn, de enige zijn die dat kunnen, dat wij die besmetting bij hen kunnen assisteren, verwijderd te krijgen.**

**En daar zit precies een oorlog bij hen in.**

**En dat is ook waarom ze ons als mensheid op de aarde constant bespelen, constant, waardoor je eigenlijk steeds in het bewustzijn verkeert wie je niet echt bent. De oorlog is compleet en hij speelt door je heen.**

**En dat is ook de grote verwarring waar we op de aarde terecht zijn gekomen.**

**Eenzijds weet je verdraait goed wie je bent. Je weet dat je gewoon piano moet spelen om gelukkig te zijn. Je weet dat je moet zingen, je weet dat je aan een auto moet sleutelen, omdat je dat fijn vindt. Je weet dat je een remschijf uit elkaar moet**

halen en dan is dat muziek maken. Ieder heeft zijn eigen manier van hoe die dat doet en dan weet je ook van hey dit, dit ben ik, dit ben ik, dit komt helemaal uit mezelf en dan kijk je ineens naar iets anders van jezelf dat je denkt van ja maar dit ben ik helemaal niet.

**Wie ben ik hier nou eigenlijk aan het zijn, wie en wat ben ik hier, wat doe ik hier.**

Dus we zitten dus zelf de discussie te voeren in onszelf, wat zij onderling ook uit discussiëren onderling, die krachten, en wat zij ook willen discussiëren met wie wij zijn.

**Maar feit is, en dat is de grondslag van waarover ik het heb, feit is dat er hier op de aarde geen ground commanders zijn, die de federatie van bewustzijn met elkaar uitdragen.**

Dat betekent dat je met elkaar een connectie ervaart, dat je het over grote onderwerpen gaat hebben, dat je aan elkaar ruimte geeft, dat je elkaar gaat herkennen, dat je ook van elkaar mag genieten, dat je ook van elkaar mag, dat je elkaar ook, dat je mag zien dat de ander, juist omdat het een mede-commander is, dat je juist kan zien dat de ander ook iets laat zien wat jij niet leuk vindt, zodat jij daar dus afscheid van kunt nemen dat je dat niet leuk vindt. Want daar gaat het niet om.

**Dus dat laat je ook aan elkaar zien.**

En dan is het ook nodig dat je vanuit dit stuk, en ik zit in dit stuk wat ik benoem, dat je vanuit dit stuk ook contact hebt met hotspots in het aardse frequentieveld van wat hier op de aarde de macht locaties worden genoemd.

**Dus je moet in contact treden met mensen van een bepaalde energiestatuur.**

Dus van mensen die in de Europese Commissie zitten, mensen die in de gemeenteraad zitten, mensen die op internationaal presidentieel niveau zitten. Denk er goed om, ik spreek je echt aan, niets is hier onmogelijk. Alles is hier mogelijk. En daarvoor moet de confederatie van bewustzijn weer opnieuw aantreden.

**Kijk, in spirituele modellen en dat achteraanlopen, ook naar Martijn, ook achter Martijn aan lopen, no way hè, no way. Dat achter elkaar aanlopen, dat zorgt er alleen maar voor dat je niet, niet dat netwerk hebt van bewustzijn. Dat krijg je dus niet.**

**Je moet bij elkaar komen als een raadgevende, innerlijke kracht waarin je erkent wie en wat je bent, en dan kun je ook samen, vanuit dat bewustzijn, kun je ook samen bewustzijn scheppen.**

En ik ben heel erg super bereid om met mijn bewustzijn mee te scheppen in wat er in deze wereld nodig is.



En ik wil het ook wel in jouw taal ook denken, bij wijze van spreken.  
Zo bereidwillig ben ik, het hoeft allemaal niet in mijn manier.  
Dus dat is eigenlijk waar het over gaat.  
En daar is ook deze samenkomst eigenlijk ook op gebaseerd.  
Kijk, en dit zat niet zo goed in de lezingen, hè?

**Iemand uit de zaal:** Ja, ik wil er nog even iets op zeggen. Ik denk dat het voor andere mensen ook zo is, hoe ik het voel. Ik kreeg helemaal warm. Ja, ik moest een paar dingen openzetten na die uiteenzetting, dus voor mij klopt het allemaal en dan denk ik van hoe mooi zou het niet zijn, ik word er emotioneel van, als we zo met elkaar zouden kunnen omgaan. **Dus dat is een diep verlangen ook dat in mij zit, van als ik heel klein was.** Maar ja, ik werd door het leven uitgedaagd in een ruzie in de familie en noem maar op, nog altijd zit het op mijn pad, die uitdagingen van wat je daar ook benoemt. Ik herken dat, die andere mensen die dat niet kunnen voelen, wat je zo zegt, in de bos van die vrede en die blijven constant interacteren om u maar van uw oorspronkelijke zijn weg te houden. Maar er is nog een ding dat bij mij heel erg speelt, dat is, ik wil het zo graag zijn, allemaal, en ook uitdragen zoals jij dat doet, of op mijn manier, maar toch ook echt uitdragen in de wereld, maar daar zit zo'n grote angst die ik niet kan benoemen om het te doen, om het echt uit te brengen en laten te zien wat er is.

**Martijn:** Dat is ook een deeltje, of echt wel een substantieel deel van wat ik doe. Meewerken om onszelf te openen. Dat is wat ik in al die bijeenkomsten eigenlijk samen met elkaar beoog. **Wat ik dus ook hier in België graag wil doen, waar ook zeer binnenkort op de website verschillende plekje staan waar we elkaar kunnen ontmoeten. En niet met de grote groepen van 30 mensen max.** Dat we hier ook kunnen opbouwen. Want het is nodig dat we elkaar assisteren. We weten allemaal we moeten het zelf doen. Maar het wordt een heel stuk makkelijker om door bepaalde barrières heen te komen. Als je ook in een veilige ruimte bent. In de zin van dat je weet, hier mag ik gewoon zeggen, kan ik gewoon zeggen. En kan ik daar ook doorheen trillen. En ja. Want dit kennen we dus van oorsprong niet, die zeg maar schaamte of spanning die er zit op praten, kennen we niet. We zijn volledig vrije wezen en hier is dat er wel. Dus dat is iets wat eigenlijk hoort niet bij jou. En toch gebeurt het. Dus dat moet niet, mag he, voor mij mag niks. Dat soort dingen moeten gewoon weg. [gelach]. Dat moet gewoon niet kunnen. Dankjewel voor je securiteit.

**Ik wil wel heel graag dieper ingaan met elkaar.**

Zonder dat het dus het verhaal van Martijn wordt, moeten we het vanuit onszelf kunnen ervaren.

**Want het is heel gevaarlijk in deze wereld om informatie van andere mensen te horen. Dat is ook van mij.**

**Daarom hamer ik er ook op, we moeten allemaal in onszelf staan.**

En vertel je er alsjeblieft ook je verhaal. Dus waar we elkaar misschien ook weer gaan ontmoeten, want dan blijft ook de informatie, het bewustzijn waarin wij

bewegen, blijft ook in evenwicht.

**Want wij doen met ons bewustzijn heel snel onevenwichtige velden eigenlijk scheppen.**

Dat is dus de zorg. Als jij wilt spreken, dan is het zeer waardevol dat ik heel evenwichtig naar je kan luisteren. Dat niet meegetrokken wordt in jouw verhaal. En als ik over bepaalde dingen spreek, dat jij ook heel evenwichtig in jezelf kunt luisteren. En daardoor blijft alles van je in balans.

**En dan kun je daar ook een grote, hele grote, buitenaardse, meervoudig, dimensionale realiteit in.**

**En met name, waar het voor mij ook over gaat, de oorsprong. De wereld van het echte licht. Licht is bewustzijn, de wereld van een fysieke wereld, een realiteit, koninkrijken, prachtige mooie realiteit, waar totale vrijheid is. Want dat moet hier ook in beeld komen.**

Nou, dan doen we toch maar eventjes pauze, denk ik.  
Denk jij en voel jij nog even voor jezelf als je dit wilt doen in de pauze.

**Dat jij nu, je moet je even goed loskoppelen van alles steeds.  
Kijk van, waarom ben ik hier?  
Wat voel ik?**

Zijn er ook dingen die ik zelf ook even moet inbrengen, om hier te bespreken. Want het staat er ook, informatie delen. Maar je mag ook nogmaals vragen stellen aan mij. Ik ben het. En ik wil je ook antwoord geven. En mijn antwoord is altijd zuiver. Ik wil niet altijd goed door iedereen leuk gevonden worden, dat is iets anders. Maar ik geef wel altijd eerlijke antwoorden. En het blijft mijn antwoord, want het is niet jouw antwoord.

Dus dan kun je zelf gaan kijken hoe je daarmee om wilt gaan. En gooi maar van slot.

Fijne pauze.

[pauze]

## **Deel 2-2**

[stukje introductie niet opgenomen in transcript]

.. Ik heb een hele andere benadering dan alleen maar over het buitenaards te spreken, terwijl ik dat heel goed kan, uren, minuten, dagen, weken, maanden, jarenlang. Ik heb daar echt heel veel over te zeggen.

**Maar het is mijn missie in hoofdzaak om te spreken wie we echt zijn. En vandaar uit ook te leven.**

Dus we zullen toch eerst moeten onderzoeken wat kwaadaardige gedachten zijn. We moeten ook onderzoeken hoe we daar onszelf in kunnen brengen. Dat we weer volledig kunnen zijn wie we echt zijn. We moeten ook zien dat dat best wel een job kan zijn. Omdat je door het leven hier in deze dimensie wordt uitgenodigd eigenlijk door al die lagen steeds weer heen en weer te flipperen.

**Dus ik heb het ook over stabiliteit, betrouwbaarheid naar jezelf. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat je naar jezelf betrouwbaar bent.**

Ja, dan heb ik het vooral over de werking van, het woord "werking" kan ook aan de kant. De uitwerkingen, dus de effecten van bewustzijn wat niet in opdracht van iemand anders leeft. Dat is eigenlijk waar ik het over heb. Dat is waar we het allemaal over hebben. Ik heb het voornamelijk over de effecten of uitwerkingen van bewustzijn, dus van menselijk bewustzijn in dit geval hier, de effecten en uitwerkingen daarvan als het niet in opdracht van iets anders staat. Dat is eigenlijk met alles wat je hier doet, zelfs zo'n bijeenkomst, kun je je afvragen zit ik hier nou omdat ik die afspraak heb gemaakt ergens met mezelf dat ik hier naartoe ga, zit ik hier nu ook omdat ik bij die andere lezing misschien ben geweest, om een andere reden, of zit ik hier uit mezelf? Dat is echt de grondslag. Zo ver moeten we dus gaan tot aan het gaatje, klopt het wat ik doe? Dat is onze opdracht, dat is de echte commandantenopdracht van de kracht binnenin, dat je volledig moet staan voor wie je zelf bent. We hadden het in de pauze al even over met andere mensen, dat komt dan heel duidelijk naar voor, dat is onze gezamenlijke oorspronkelijke vormloze ergens zijn en dat is dat we in plaats van dat je uitgezet wordt of andere mensen uitzet dat je door puur jezelf te zijn, leven, leven, vrijheid. Door puur leven te zijn, jezelf, zet je velden waarin je beweegt aan.

**Dus het zijn frequenties, het zijn taalvelden. Deze matrix is dus van oorsprong, deze matrix, ik ga er vanaf 1 januari veel meer over vertellen, maar ik wil er nu iets over zeggen.**

**Ik heb verteld dat deze werkelijkheid, een ontwerp is, een experiment, ontworpen door de Huagardiaanse beschavingen. Dat heb ik verteld. Maar eigenlijk, er zit namelijk heel veel aan vast, maar ook heel veel conclusies. En deze werkelijkheid, waarin we leven, kan beter zeggen, het is ingericht door de ontwerpers, door de designers.**

Heb je wel eens naar Mandelbrots gekeken? Schrijf maar op, Mandelbrots. En typ dan maar eens in [Mandelbrot, Arthur C. Clarke](#). Ken je die nog? Vroeger een hele mooie uitzending. Die had het over allemaal interessante dingen. Op YouTube kun je er wel misschien wat van vinden. Ik heb zelf niet op YouTube gekeken, dus als het er niet is, moet je niet denken, wat zegt die nou het is er helemaal niet. Ik kwam het tegen op, ik weet het niet, het kan op Netflix zijn geweest. Ik weet het niet. Ik kijk altijd alleen maar naar documentaires, maar ik heb ergens een knopje ingedrukt, documentaires, en toen zag ik een serie van Arthur C. Clarke over Mandelbrots.

**Ik denk, wow, dat is het. Dat is het. Wat mooi uitgelegd.**

En daar wordt eigenlijk uitgelegd, zonder te weten wat ze daar uitleggen, wat werelden in werelden zijn. Dat zijn dus de fractalen die in elkaar draaien en dat een

levend bewustzijn, dus een universum, dat is de oorspronkelijke wereld, de originele wereld, werelden, het zijn allemaal dimensies, die zijn oorspronkelijk, daar is leven in en dat leven dat genereert energie, dat scheidt.

Dus dat doe jij hier ook. Jij scheidt hier bewustzijn.

Als je een bril op zou zetten, die het kan zien, dan zie je gewoon wie er leeft vanuit zichzelf en wie niet. Wie niet uit zichzelf leeft, heeft systeembewustzijn.

En wie wel uit zichzelf leeft, die heeft organisch bewustzijn. En dat kun je zien. Nou stel ik het heel zwart-wit, dat mag je niet doen, want dat zit er ook erheen.

**Want je kunt in een systeem leven, en je midden in dat systeem je zo nu en dan heel erg jezelf voelen.**

En dan zie je dus in de matrix, systeemvelden die je scheidt, zie je uitbarstingen van organische kracht. Dat zijn dus de organische, niet te voorspellen, trillingen die worden uitgezonden. Nou dat doen we in de oorspronkelijke wereld ook.

In de oorspronkelijke wereld, de originele realiteiten, de pure originele realiteiten waar we ook lichaam hebben, lekker zwemmen, we hebben daar een prachtige wereld. Je hebt daar ook vrienden, kennis, je hebt je eigen woningen, je eigen landerijen, je plekken waar je kunt verblijven. De hele grote betekenissen van het leven die eigenlijk hier totaal afwezig zijn in deze wereld, nog, maar de grote kosmische informatie zijn onderweg. Die komen hierbinnen. Die grote betekenissen komen hierbinnen.

**Daarom wordt er ook rebellie uitgevoerd, zodat de mensen met de mind aan iets anders zitten. Die grote kosmische betekenissen die hier binnenkomen, is niet het contact met buitenaardse, wat hier wordt georkestreerd.**

**Dat is iets anders. Nou, en in die originele werelden, daar scheppen we bewustzijn. Dus het wordt in die.. ik leg het allemaal heel simpel uit, in die originele werelden wordt het steeds voller. Dus de dimensie waarin je leeft, wordt steeds voller.**

**Er komt steeds meer organische informatie en steeds meer wordt er aan energie, taalvelden, trillingsvelden, levensvelden, wordt er eigenlijk in elkaar opgestapeld.**

**En dat noemen we dus de ademhaling van de schepping. Dat doen de wezens zelf, dat zijn de goddelijke mensen die dat doen.**

**Dat wordt daar zo helemaal niet gezien, want dat is heel normaal. Wordt ook niet gezien als godswezen, dat noem ik het hier even. En op een gegeven moment is er een bepaald niveau in de taal waar alles in trilt. En dan wordt er een kopie gemaakt van die wereld.**

**Dat is dus de fractal, de Mandelbrot.**

**En die verplaatst zich door die wereld heen als een exacte kopie, maar die is nog helemaal niet ingevuld. Dus er is geen leven. Er is geen leven van**

**bewustzijn in een vorm zoals bijvoorbeeld een mens of dieren. Dus dat is afwezig. Wat er wel is, zijn alle ingrediënten. Dus de planeten, die zijn er ook niet, maar het zijn trillingsvelden.**

**En als je daar kennis van hebt, dan kun je in die dimensies komen, en dan kun je daar werelden scheppen. Dan kun je daar werelden oprichten, dan kun je planeten kun je daar scheppen, je kunt trillingsvelden omzetten, je kunt die planeten inrichten, en je kunt hele werelden assembleren, creëren of scheppen. En dat zijn werelden in werelden, dat is eigenlijk wat er gebeurt.**

**Nou, nou is het zo, dat ik het daar pas 1 januari over ga hebben, maar, en niet als een teaser ofzo., maar dat moet ik voor mezelf heel goed opletten, want ik heb allemaal compartimenten waaruit ik functioneer en ik moet aan mijn veiligheid denken, alles is getimed in bepaalde momenten.**

**Die werelden die ik net opnoem, die blijven niet per se bestaan. Dus sommige werelden die worden ook weer op ingetrokken en op, dus dat zijn eigenlijk gewoon verdiepingen, dimensies, worden weer ingetrokken in de originele werelden. En dat heeft alles te maken met hoe bewustzijn functioneert. Dus energie aan en energie uit. Er is veel energie in een vorm en dan vervormt het weer of on-vormt het weer.**

**En dat zijn hele grote gebeurtenissen die, met ook soort van geluiden en emoties gepaard gaan. Hele volkeren en beschavingen trekken dan op voorhand uit zo'n dimensie weg, als originele oorspronkelijke volkeren die zich daarin bewegen en daar ook in wonen. Dan vertrekken zij uit die dimensies terug naar een originele wereld of een andere werkelijkheid. Het zijn allemaal dimensies. En bij het samentrekken van die dimensies, het opnemen daarvan, klinkt het als een soort trompetgeschal. Het is een heel type emotionele toon, trilling die er ontstaat. Het is een emotie-bewustzijn-frequentie. Het is een gevoel. Het is iets heel emotioneels, waarmee er een totale wereld die uitgedemd is uit de oorsprong.**

**Dus je moet het echt in de fysieke materie zien hoor. Het is puur fysiek waar ik het over heb. Het is niet een voorstelling van een theorie. Die wordt, zo'n landschap wat je heel lief hebt gehad, waar van alles is gebeurd, bijvoorbeeld 300 miljoen jaren zijn daar, is daar geleefd, met alle projecten die er zijn geweest en gesticht. En alle ambassades en diplomatieke kosmische bijeenkomsten en ook leven, scholen voor alle andere wezens zijn er opgezet. Het is fantastisch. Het zijn enorme kosmische projecten. En daar ben je dan mee verbonden. Daar heb je ook je plek, je huis, je reis daarheen. En dat is allemaal vrij, dus geen karma ofzo., allemaal puur jezelf. En dan is dat een enorme emotionele gebeurtenis als er een reactie komt, we noemen dat een universele samentrekking, dat die dimensie wordt geabsorbeerd in de kwantumrealiteit. Dat is versie 1.**

**Versie 2 is dat zulke realiteiten ook worden ingericht door niet per se oorspronkelijke, volledig voelende vrije wezens, maar ook door hele hoge intelligenties, die dat soort werkelijkheden of overnemen, of inrichten.**

En er is in andere tijden, is er een, net zoals waar wij over spreken, een originele werkelijkheid, dus ik noem het een koninkrijk of een, de echte basisrealiteit. Dus net als hier op de aarde, dat veel mensen zeggen nou dit is de basisrealiteit en straks krijgen we allemaal virtuele werkelijkheden. Dat is dan even de theorie, maar dat is op heel hoog intelligent kosmisch niveau, is dat er allemaal al. En praten we ook over een oorspronkelijke realiteit van die hele hoge intelligente, mentale intelligente wezens. En die mentale intelligente wezens, dat zijn mentale intelligente spirituele wezens. Dat zijn ook de wezens die de spirituele modellen hier op de aarde ook neerzetten.

Dat heeft niets te maken met de oorsprong. Wij geloven in niets. Wij zijn het leven, we vieren het leven, het leven is welkom, het leven is mooi, het is een totaal andere vorm van bewustzijn dan hier op de aarde.

**Dus dan heb je in je voorstelling de mogelijkheid om te zien dat er ergens een soort hoofdkopie van de oorsprong gebruikt wordt als een basis, als een oorsprong werkelijkheid, van waaruit daaruit kopies weer worden gemaakt om door die intelligenties in te richten.**

En vanuit die wereld, waar ik nou over spreek, vanuit die wereld, is het aardse experiment deze dimensie waarin wij leven ontworpen. Dus het ontwerp van deze wereld door de Huagardiaanse beschavingen, die onder toezicht van de archontische intelligentie staan.

**Ze spreken nog steeds niet de waarheid.  
Ze weten dat het op een gegeven moment gaat komen.  
In respect en de wapens neer. Geen wapens. Gewoon dingen benoemen.  
Een schoon hoofd, een schoon hart.**

**We moeten nog heel veel, als aardse mens dit deel, nog heel veel in het lichaam kan ontvangen aan informatie en bewustzijn. Maar zij hebben deze wereld ontworpen. En waar het grote gevecht nu om gaat, dat is om ofwel de samentrekking van deze dimensie.**

Zie je het? Voel je dat het, je kunt, ik zeg het maar even in woorden, je kunt op een bepaalde manier ervaren, ik weet niet of het woord voelen op zijn plek is, maar je kunt op een bepaalde manier voelen dat deze dimensie waarin we leven of samentrekt, of dat er geen doorgang is naar iets anders, of er komt iets totaal, iets totaal anders uit voort wat er niet, wat je met je verstand niet tevoorschijn kunt halen.

**Maar die aliens, die kolonisatieprogramma's in dit matrixveld, wat nu een matrix is, uitvoeren, die hebben een enorm programma erachter zitten.**

**En daar ben jij een hoofdonderwerp in.**

**Mijn voet gaat zo trillen, tjik tjik tjik. Het gaat hier over jou. Wat jij bent, wie jij bent, wat je doet, maar wat ook te maken heeft met een toekomst**

die zij kennen, die zij in zich dragen. Want zij willen namelijk dat dit fractal universum, wat ook vol raakt met energie, en dat kun je voelen, het zit vol met energie hier. Het zit hier vol. Dat kun je zien als een mentale volheid, maakt niet uit, het is vol. Er komt een kopie van deze werkelijkheid. Er komt een uitademing of een inademing van deze wereld. '

Dus kijk even naar die Mandelbrots, hoe ze ook in de materie kijken, dat er nergens een einde komt aan hoe die frequentie in elkaar zit. En dan kun je ook zien dat er een originele realiteit is. En dan zie je ook dat er kopies zijn. Ik heb het niet bedacht hoor. Maar het is iets wat we allemaal weten en je kunt er dus in verstrekt raken en je kunt er ook uit.

**Vraag:** Komt er dan ook geen einde aan het maken van de kopieën?

**Martijn:** **Nee.**

**Vraag:** Dus die is ook oneindig?

**Martijn:** **Ja.**

**Vraag:** Totdat wij onszelf zijn.

**Martijn:** **Ja, klopt.**

En dan komt de vraag van wie ben jij dan? Ben jij een kopie of niet?

Dit is indringend, dit onderwerp.

**En dat mag je, ja je mag van mij alles, je mag dit niet in je mind laten komen.**

**Je moet het kunnen zien, niet te ver over nadenken, laat het maar gewoon los.**

**Ja, ik bepaal dat niet, maar ik zeg dat nu zo.**

**Laat het ook maar los.**

**Want er is, dat originele stuk van jezelf, dat je nu terug hebt.**

**Dat gevoel, dat innerlijke weten. Dat is iets heel specifiek.**

**Het gaat als een centrale as door al die kopies heen.**

**Denk er goed om hoe groot je macht is in elke dimensie.**

**Niet macht over de ander.**

**Maar macht van het bewustzijn van liefde.**

**Denk er goed om met je bewustzijn van binnenuit hoe groot die kracht is.**

**En daar hoor je dus bijna niks over in deze wereld.**

**En dat is niet omdat het nieuw is hoor.**

**Het is gewoon omdat er een embargo op zit op dit onderwerp.**

**En het embargo hebben wij opgeheven.**

**Het komen wij hier brengen.**

**En dit verhaal kun je niet zomaar even, ik ook niet hoor, zomaar even alleen in de dimensie brengen.**

**Dit moet je als je het gaat bespreken, doornemen met bewustzijn, met aandacht, secuur zijn, als je daarover gaat spreken met elkaar, moet je ook beseffen dat, het zo iets groot**

is, als je dan met elkaar samen naar kijkt, en je zet daar eens een dag op, helemaal rustig, je gaat hier samen naar kijken door voelen, stilte, rust, dan kan dat onderwerp ook haar/ zijn intrede doen. Want er is iets wat er uitgehaald is, bewust. Daarom hebben we ook valse histories op de aarde.

Want de histories, dat heb ik verteld, dat is een verschuiving van wat we zien als een verleden, is afhankelijk van hoe ons bewustzijn werkt.

De Anunnaki hebben dat finaal onder controle.

Die zijn deze wereld ingekomen.

Die zijn deze wereld ingekomen maar die hebben de kennis hoe een historie, dus geschiedenis van een volk van een wereld, hoe die historie compleet kan worden vervangen, vervangen gewoon een hele historie kan worden vervangen, eruit gehaald worden en dan kan zo een hele andere historie ingezet worden.

En dat is ook het grote gevaar van virtuele werkelijkheden waar we nu op de aarde ook mee te maken krijgen, is dat op een gegeven moment dat die technologie, en dat noemen wij dan technologie, maar dat is de archontische intelligentie, die altijd al, waar we al in hebben gedijt, het grote gevaar is dat die technologie onze realiteit, dus puur vanuit hier bekeken, daar praten die wetenschappers ook over, die wel de moed en het lef hebben om te spreken over wat kan het ook in het minder leuke geval betekenen, dat die technologie op een gegeven moment ook onze realiteit zal vervangen.

Gewoon vervangen.

En dat is al gebeurd.

De realiteit die hoort bij dit experiment is vervangen.

En het resultaat is waar wij inzitten.

En de Anunnaki zijn nooit vertrokken.

Dus er is zoveel te bespreken en alles draait om het aannamesysteem, en dat noem ik dus het draaiende neurale bewustzijn van ons denken.

Ja, dat is heel groot.

**Vraag:** Even op die Mandelbrots aansluitend. Het is wereld in wereld in wereld in wereld en het gaat, zoals ik het ken, eindeloos door, [sirene hoorbaar achtergrond], er is geen einde aan. En toen hoorde ik jou zeggen, die centrale as. Toen dacht ik van, ah maar zijn wij dan die centrale as? Zijn wij dan de [...] en de veroorzaker



daarvan? En het stopt pas als je je bewust ervan wordt dat je dat doet.

**Martijn:** Ja, dat klopt helemaal en ik zeg dit niet om tegen jou te zeggen wat er allemaal klopt van wat jij zegt.

**Want dat is niet mijn taak. En dat klopt.**

**Maar het is heel lastig omdat je vanuit verschillende momenten kunt kijken.**

**Mogen we onszelf even verhuizen naar binnen toe.**

**En dat onze ogen weer opendoen dat we thuis zijn.**

**Dan kun je zien dat daar een andere realiteit is.**

**Alles is daar veel intenser, alles is daar heel ruim.**

**Dat is, de originele werelden is een oneindige realiteit.**

**En die realiteit die reageert ten diepste op wie wij zijn.**

**Eigenlijk scheppen wij die realiteit, maar het is een communicatie over en weer.**

**En die andere frequenties die daar doorheen lopen, die constant uit elkaar voortkomen. Dus dat zijn een soort oorzaak- en gevolgcircuits, die eigenlijk net als een muziekstuk in een soort shuffle-modus lopen door elkaar heen.**

**Dus het is niet allemaal exact opeenvolgend.**

**Maar de gevolgen die daar dus zijn, die worden gestopt, ze worden gestopt op het moment dat wij in onze oorspronkelijkheid functioneren.**

**Dan stopt het.**

**En dit gaat allemaal weer vragen oproepen, daarom ga ik ook vanaf 1 januari beginnen.**

**Maar dat is wat je zegt, klopt. Wij zijn dat, die centrale as van die beeldspraak.**

**Dat klopt.**

**Vraag:** [stukje niet hoorbaar] ... voor mij was al een groot vraagteken zelfdelen, die ik al jaren ontmoet in mezelf. Dus ik heb ook de les geleerd niets buiten mezelf te plaatsen. Dat kan ik niet altijd, maar ik probeer elk moment weer dat niet meer te doen. En dan was de vraag waar ik al jaren mee speel, van oké, en dit sluit daar eigenlijk op aan. Hoeveel zelfdelen je ook kent van jezelf. Ik doe niets en ik probeer ook niets te doen. Dat is mijn sterkte. Omdat ik ervan uitga, wanneer iets mag ontstaat, dan ontstaat de intentie. En dan moet ik niets doen, want dan is het er al. Het weten is er. Dus dan ontstaat het. Dus ik stap wat te doen. Dus hetzelfde als ik die zelfdelen dan ontmoet in mezelf. Dat was mij de vraag, die bleef hangen, omdat ik altijd zie dat er verschil is tussen die twee energieën tussen ons, dat u meer spreekt uit het doen. En dat brengt mij soms in verwarring, van ja, hoe mag ik dat dan zien, want ik doe niets met die zelfdelen, ik ervaar die wel, ik kan me daar ook in verplaatsen, maar ik stel mezelf, zoals mevrouw ook zegt, als centrale as op. Dat is mijn les geworden door de jaren. Omdat ik meer minderwaardigheid zat. En ik wou dat niet herkennen. Dus ik moest in mijn kracht gaan staan en zeggen, hier is het midden punt van het universum. Dus als er een zelfdeel is wat zich wil aandienen, hier ben ik. Hier is het. Nergens anders. Dat was mijn les. Dus ik ben dat ook beginnen doen. Dan krijg je natuurlijk andere zelfdelen, die weer in een andere dimensie, of waar dan ook zijn. En dan sluit dat heel mooi aan, wat u komt te vertellen. Alleen weet ik niet, omdat u vertrekt vanuit het doen, en ik vertrek

eerder vanuit, als het mag, dan ontstaat het, dan is het zuiver. Omdat ik dan het eigenlijk in een, vroeger zou ik gezegd hebben, want daar ben ik nu aan het leren, ook voor u eigenlijk van, vroeger zou ik zeggen van, ik leg het in Gods handen. Nu is dat bij mij omkeren, omdat het inzicht, wat ik eigenlijk hiermee ontvang, is van, neen, in de bronwereld bestaat er geen God. Dat was voor mij even slik. Oké. Daar ben ik eigenlijk de laatste maanden mee bezig geweest, dagelijks. Van hoe kan ik dat dan keren in mezelf? Ook dit stuk. Dus van, oké, we gaan dat doen. En dan doen we dat samen, stel ik me ook open en dan probeer ik alles wat ik buiten mezelf leg, werkelijk vanuit mezelf laten vertrekken zonder dat ik ervan uitga, dat er nog maar één enkele God zou bestaan [kerkklokken hoorbaar op achtergrond geluidsopname]. Dat is hetzelfde wat u komt te zeggen, maar dan in mijn woorden. Dus voor mij is het dan moeilijk, moet ik dan in mijn doen stappen? Iets gaan doen met datgene wat ik allemaal ontmoet? Of neen zegt ge dan, blijf rustig in uw zijn, geniet verder zoals ge doet. Dat is voor mij toch wel dik moeilijk.

**Martijn:** **Nou, dit is in ieder geval ontstaan door onze ontmoeting.**

**Vraag:** Bij u of bij mij?

**Martijn:** Als er een mij in jou is, ja. Er springt iets aan. Er wordt iets aangezet. Voor mij gaat het niet om doen. Dat komt er altijd vanzelf. Je kunt namelijk niet iets anders doen als je liefde voelt dan het te delen. De liefde voor een bloem of de liefde voor je buurman, een slecht voorbeeld misschien, [gelach] maar juist daarom. Die liefde die je kunt voelen, die kun je eigenlijk niet onderdrukken. Daar ontstaan ook verliefdheden.

**Vraag:** Dus niets doen.

**Martijn:** Het gaat om besef. Ik zit even te voelen, te lezen op mijn manier, want het is iets, je kunt er niet omheen. Je komt ergens op je eigen manier het eigen inzicht in dat stuk terug. Maar het is iets... Weet je, mijn partner [naam], ze is hier niet. Ze wilde ook wel graag mee, maar ze voelde ook dat ze dat niet moest doen. Gewoon even lekker rust houden. We hadden het een maand of twee geleden, daar had zij het over. Zij is wel opgevoed met het godsbeeld. En ze voelde ook altijd van, dat is het niet. Maar ze kreeg ook wel veel liefde uit voor het, juist via die verbinding van God. En ook door met mensen in een kapel te zitten en dan ook gewoon met de mensen samen te zijn, waar de no-nonsense ook bij was. Gewoon het echte, zoals zij dat noemt, het degelijke menselijke bewustzijn. En toen begon zij over God, en ze barstte ineens in huilen uit, dus het ging ook heel, zonder gesprek vooraf, barstte ze in huilen uit en toen zei ze; 'liever ik heb me zo diep gerealiseerd dat de afwezigheid van God achter mij, of een bron'. Ze ziet het niet per se als een man. 'Maar de kracht van iets waar ik op kan rekenen, waar ik iets uit krijg of wat een reactie aan mij geeft, door er gewoon te zijn, dus zonder iets te doen, maar alleen in puurheid te zijn, ik realiseer me ineens dat het heel leeg voelt. Is dat dan de oorsprong?' En toen moest ze zo huilen, snikken en huilen. En toen zei ik, ja, ik weet niet of dat de oorsprong is, want het woordje 'dat' verwijst nu naar wat jij daarbij ziet en voelt. En ik weet niet wat jij ziet en voelt. Maar het is wel zo dat in woorden dat het klopt. En toen zei ze van, ja maar dan is het zo leeg. Wat is er dan nog om me heen? Wat is er dan leeg? Ik zei maar, wat doe jij God dan aan? 'Want hoe bedoel je?' Ik zei, wie staat er dan achter God? Dus zoals de mens hier een vorm van een grotere, ja, gevende, vanuit hier bekeken hè, kracht ervaart, achter jou, om jou, je bevindt je in Gods Koninkrijk,

in de Goddelijke wereld, in de verbondenheid wereld. Ja dat klopt allemaal. Maar dat je er eigenlijk niets, want we hebben het over dat doen, hè, dat je niets hoeft te doen met je bewustzijn, maar er alleen in te zijn, dat betekent dan dat die vraag ook mag worden gelegd naar God. Wie staat dan achter God? Wie staat dan achter dat veld? Wat doen wij dan in die zin, wat doen wij dan dat goddelijke veld aan? Want waar voelt dat zich dan fijn bij? En toen zegt ze, terwijl ze stopte met huilen, zegt ze; 'wij zijn dat. Wij staan er zelf achter. Wij scheppen dat. Wij zijn het zelf. Het goddelijke veld, dat is onze liefde en verbondenheid. En niet alleen van ons, maar van velen. En dus staan wij eigenlijk achter onszelf, wat voortkomt uit onszelf'. Ik zeg, dat is hem. En daar is dus iets, een dwarsverband nodig, en ik noem het maar even een innerlijk inzicht, en dat kan iets heel eenvoudigs zijn, maar het zijn hele grote verschuivingen, want daar komt dus de organische kracht weer tot leven. Dat je beseft van ja, maar ik heb eigenlijk een soort, nou ga ik het toch benoemen. Ik heb mezelf op een hele lange manier, ook wel, terwijl het heel prettig is, het is niet fout. Maar eigenlijk inactief, passief, als liefdevol wezen ervaren. En wat dat creëert, is een wereld zoals hier.

### **Dus wat is er nodig?**

**Inzichten verwerven, er doorheen gaan, daar ook dingen benoemen.**

Kijk, mensen voelen het. Je voelt misschien bij mij iets wat ik uitzend, wat ik meedraag. En dat is beschikbaar voor iedereen. Alles is open. Ik voel ook wat jij allemaal meedraagt. Dat is fijn, dat is belangrijk. Het is zeer belangrijk dat je er bent. Dat je ook in mijn veld wordt gezien. En ik zie je, helemaal, compleet, in alles wie je bent, kan ik op mijn manier zien. Wat wij in deze wereld heel vaak meemaken is dat mensen elkaar uitzetten.

**Mensen praten, spreken tegen elkaar, waardoor je gedemotiveerd wordt.**

**Demotivering is een energie die een trilling heeft dat naar binnen toetrekt. Dan stopt de informatie-uitwisseling van binnenuit het veld in en dan ben je geïsoleerd. Dus mensen zetten elkaar hier heel vaak uit.**

En dat hoeft nog niet eens dat je elkaar persoonlijk uitzet, maar mensen worden hier uitgezet via het internet, via boodschappen, via culten, via religie. Want in feite wordt overal de boodschap verkondigd dat je, je bent dit, of regulier ben je een persoon van de aarde, of je bent spiritueel ben je dat, of je bent een kind van God, dan ben je zus. Of je komt ergens anders vandaan, dan ben je zo. Dus je wordt eigenlijk constant benoemd in wat je bent.

**En dat is dat we elkaar dus uitzetten, maar je kunt elkaar ook aanzetten. En dat heeft een hele grote zorg nodig.**

**Vraagsteller:** Dank je voor me aan te zetten.

**Martijn:** Ja, ja. Maar dat is ook wat we, daar hoef je niet, daar hoef je niet hele workshops en trainingen op te zetten. Dat is echt niet nodig. Dat gaat ook om een besef.

En wij hebben de afgelopen tien jaar keihard gewerkt met veel mensen hier. We hebben keihard gewerkt innerlijk om dat weer aan te krijgen. Daarom zei ik net ook

al, ik vind het wel jammer, gewoon puur vanuit een verbinding.

Dat ik bepaalde mensen niet meer zie, omdat die mensen daar heb ik zo'n diepe verbinding mee mogen ervaren. En dan beseffen ze niet hoe hard ze hebben gewerkt.

Want dan hoor ik dat ze zeggen, nou, er is niks uit voortgekomen. Oh, wat zonde. Wat zonde dat die verbondenheid, en het is allemaal oké hoor, maar wat zonde dat die verbondenheid daarom eigenlijk te neergang kent.

**Want je hebt in een fase waarin dat besef er nog helemaal niet is, waarin dit veld het nog niet kent, omdat de goden met hun bewustzijn uitstonden. Heb je hard gewerkt, dat hebben we hard gedaan. En nu zitten wij in een fase hier op de aarde, en iedereen beweegt daar dus in mee, dus jij scheidt en werkt daar ook hard in, zitten we op een punt dat wij dat aan elkaar aanzetten op een heel andere manier dan het uitzetten, dus elkaar aanzetten, heel bewust, dat dat het inzicht ook terugbrengt, het zien wat een wereld is zonder een kracht, door in een realiteit te leven waar je niet wordt opgenomen in de kracht van iemand of iets anders, maar wat heel annex is aan menselijk bewustzijn. Het is mooi hoor thuis, het is zo fijn, het is zo mooi.**

**Vraag:** Ik wil aansluiten op wat ik hier zo over en weer hoor gaan. En wat ik al eerder wilde benoemen toen jij zei van wat is je missie? En als je dat vraagt dan voel ik wel sterk van mijn missie is misschien niet zo spectaculair. In de zin van buitenaardse contacten leggen. Maar heel erg basic. Hier, juist op aarde, die verbindingen leggen. En ik zie ook hoe dat in het leven ook bewerkstellig, of die verbindingen maakt. En in de verbinding met name de echte aandacht hebben voor de ander. En daarmee kan ook zoveel genezing plaatsvinden, heb ik gezien. En dat kan op grote schaal, op kleinere schaal. Dat kan zijn door, weet ik veel, dat je een feest organiseert. Die niet alleen, die gewoon ook een bepaalde inhoudelijkheid meekrijgt. Omdat mensen uitgenodigd worden in hun eigen puur zijn aanwezig te zijn. Maar het kan ook heel klein zijn, een op een. Relaties die, als ik kijk naar mezelf, er zijn een paar hele dierbare relaties die waren verstoord geraakt in de coronatijd. En om die weer te herstellen door weer echte pure oprechte aandacht vanuit dat vertrekpunt met elkaar toe te gaan en ideeën, meningen zijn even niet belangrijk alleen wat voel je, hoe kun je weer bij elkaar uit komen en ik denk dat dat een missie is...

**Martijn:** .. die spectaculair is!

**Vraagsteller:** Ja en dus niet zo ver van je bed hoeft te liggen dus het kan heel dichtbij zijn jouw missie.

**Martijn:** **Maar alles, alles, alles hoort bij elkaar.**

**Wij zijn zo in verdeeldheid gaan denken. Ieder mens die bewustzijn draagt over deze hele wereld, werkt met elkaar in dat netwerk van bewustzijn.**

**En alles wat met die kracht te maken heeft, die aandacht, die puurheid, dat is het repatriëren van de oorspronkelijke kracht van de mens. En dat zit**

niet in hoog of laag of in spectaculair of niet spectaculair. Het is een hele grote puzzel die we met elkaar weer komen herstellen. En ieder mens doet dat op de eigen manier.

Ik sprak een zuster die werkte met mensen die verzorging nodig hebben in een verzorgingshuis en die doet het ook. Ze zegt ik heb nog nooit, ik kwam dan via mijn zuster kwam dat gesprek. Ze zei ik heb nog nooit iets over jou gelezen of gehoord, maar ik typte dus de naam van jouw zuster in en kwam ik op die website van jou uit. Ze zegt hé, ik doe dat ook, ik doe dat ook. Dat is het. Je moet het zien, het is allemaal spectaculair om te doen in een wereld waarin dat afwezig lijkt te zijn.

**Vraagsteller:** Dus dat doen dat kan ook heel dichtbij liggen en dat hoeft geen grote stap te zijn, maar dat doen komt gewoon voort vanuit iets zien en van binnenuit die vlam in je voelen van daar wil ik voor gaan. Dat je gewoon niet anders kunt dan dat doen. En dat kan iets heel kleins zijn, iets ontzettend kleins zijn.

**Martijn:** En via het doen, wat dat doen dan ook betekent, via iets, door iets te doen, dat kan ook een heel diep weten en denken zijn, ergens heen sturen, en daar hoef je dan ook niet eens fysiek naartoe, want het gaat om het bewustzijn. Als je dat beseft, wat er nu allemaal door je heen loopt, al die dingen die je dus doet, die versterken jouw gevoelens en jouw weten.

**Want wij zijn ervaringswezens.**

**We kunnen dingen doorvoelen, maar als we het ook doen, we denken, we voelen iets, maar we durven het ook te denken, dan wordt het ook een ervaringsgedachte.**

**En wat er nu aan de hand is, en dat heeft te maken met die grote kolonisatie die er plaatsvindt. En ze zijn daar op wereldniveau van, is de kennis daar dat de aarde wordt gekoloniseerd. En binnen universiteiten wordt er over gesproken. Er is heel veel discussie over. Ook grote zorgen.**

**Die vervelende gedragseigenschappen van ons die niet bij jou horen.**  
**Ik heb het daar niet voor niets over.**  
**Want die kunnen wel eens heel erg de kop op gaan steken op een bepaald moment. En dan moet je wel goed weten wie je zelf bent.**  
**En dan moet je ook goed weten wie en wat je bent in de energie.**  
**En daarin ook zorgen dat jij... uhm... 1 januari hè? Ja.**  
**Ik zet er even wat voor om in te zetten.**  
**Dan moet je ook zorgen dat je die kolonisatie, want het is echt een ET-kolonisatie, het is iets waar ze al heel lang, toen de Anunnaki binnenkwamen, hebben ze het helemaal voorbereid.**

**Het is compleet voorbereid.**

**Bij die kolonisatie, en dat is verbonden aan de wereldwijde UFO-contactlegging die er wereldwijd plaatsvindt.**

**Zal ook dat deel wat in de mens ingevoegd is in de afgelopen vele jaren. Zul je met dat wat jij van binnen weet, en dat kun je dus ook versterken via het doen, zul je dat deel ook eruit scheiden. Eruit scheiden.**

**Ik had dat met de ontvoeringen, met de aliens, die dus ook echt in mij konden komen, fysiek en met hun gedachten konden komen.**

**En dan keken ze me aan en dan kwamen ze in mijn oog, in mijn brein, in mijn bewustzijn, namen ze mijn hele lichaam over.**

**Terwijl ik er toch was.**

**Ze kunnen gewoon neuraal invasief in je lichaam terechtkomen.**

**En dan ging ik met mijn aandacht naar mijn hart, naar mijn gevoel.**

En ik dacht bijvoorbeeld aan mijn kat, aan Basje, mijn grote vriend. Die kon ik dan zien. En ik dacht aan mijn huis en aan de wereld waar ik vandaan kom. En ik dacht aan de dingen in mijn wereld hier, die me heel lief zijn. En dan expandeerde ik en dan zei ik met mijn bewustzijn, dit ben ik, ik ben er ook. En dan scheen ik ze met mijn eigen bewustzijn gewoon eruit. Ik voelde ze er gewoon uittrekken, eruit resoneren.

**Daarom zei ik vandaag al eerder, grote innovaties vinden plaats in uiterste geheimhouding. En daarom is de grootste geheimhouding het werkelijke gereedschap van jezelf.**

En dat wat jij benoemt en wat vele mensen een naam kunnen geven, wat jij dus ook thuis doet, ook al word je in je gezin niet begrepen of wat dan ook, maakt allemaal niks uit. Het is echt spectaculair, omdat we ook in de aarde hier, in dit ontwerp, zitten we ook in een collectieve intelligentie. En alles wat jij doet, een spectaculair mooi werk, basiswerk noem ik het, maar dat is het echte leven. Goed met elkaar omgaan, dingen bij een ander kunnen zien, bijvoorbeeld iemand die door iedereen wordt veroordeeld en jij kunt die persoon zien en gewoon van die persoon houden. Dat zet in het veld ook een opening aan dat die persoon ook niet volledig compleet uitgestoten wordt. Dankjewel. En dat noem jij niet spectaculair. Ja, want het is echt, we moeten het uit de vorm halen. Dat is zo iets moois.

**Vraag:** Ik doe even een stapje terug in wat je vertelde over het intrekken, het inademen van een fractal. Dat dát een geluid maakt als een trompetgeschal. Er sprong bij mij iets aan, ik hoor heel dikwijls een geluid als van een misvorm [?]. En het is goed dat even dunder voor de microfoon bij mij kwam, want er ontspoon zich al een proces en ik heb nu het gevoel dat voor mij de, zal ik maar noemen, de oude wereld, zoals je zegt, je gaat doorheen door al die fractalen als je bij jezelf uitkomt in oorsprong, zou het kunnen dat het dat is wat ik hoor, dat ik dat meemaak, dat de oude wereld zich terug inademt en dat dát geluid, dat [..?] dat is wat ik hoor?

**Martijn:** Nou ja, ik vertel dit zodat jij daar zelf over na kunt voelen.

**Vraagsteller:** Nou ja, dat is wat ik voel en dat deel ik dan even.

**Martijn:** Mooi hè, dat je gewoon dingen kunt benoemen die mogelijk een

bevestiging of nog iets anders een soort dwarsverband kunnen meegeven.

**Vraagsteller:** Ja, want zo voel ik het in alle diepte dat die nog maar vier dagen geleden of zo, dan had ik op een moment een gevoel in mijn lichaam, dat mijn voeten en benen door de rechterkant tot in mijn hoofd. En ik dacht van, oh ja, jij, die manier van een soort verkrampd leven, mag zich nu te ruste leggen. Jij mag verdwijnen. Ook dat is een invulling daarvan. Ja. Oké. Dankjewel.

**Martijn:** Het is nu geen eens 31 december [gelach]. Mooi hoor. Heel mooi dat samen-gesprek.

Heb jij, voel je het ook? Ik weet niet of jij het ook voelt. Maar ik vraag, voel jij het ook? Dat het heel erg waardevol kan zijn om hier gewoon eens een paar keer verder op in te zetten. En dan ook te kijken naar wat er dan kan ontstaan. Dingen die je al weet, misschien doen op een bepaalde manier. Gewoon om elkaar aan te reiken wat we zien en wat we voelen. We versterken het bewustzijnsveld. Jij versterkt het bewustzijnsveld. Jij bent hier in deze ruimte niet alleen aan het luisteren naar mij, je bent het veld aan het versterken. Dat is wat je doet. Dat is het levende hart. Dat is ook een roep naar echt leven, naar openheid. En als je in dat hart kunt, en je kunt al deze trillingen die er allemaal weer opnieuw terugkeren, en je kunt daarnaar kijken, dan kun je ook voelen dat er inderdaad een grotere, een hele grote bewustzijnsconfederatie is. Een hele grote bewustzijnsconfederatie.

**Je kunt voelen dat dát niets te maken heeft met de confederaties van de UFO's.** Daar kan niemand over spreken vanuit hier buiten jezelf. Je kunt alleen herkenning invoelen in jezelf. En mensen die die herkenning ook voelen, die kunnen dat gesprek gaan voeren. En dan komt die confederatie en die absolute kosmische diplomatie van het hart in dialoog, in andere visies die niet vanuit deze wereld zijn ontstaan, die komen dan niet meer terug. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis.

**Vraag: Ik weet niet hoe dat hier gaat. Ik wil even terugkomen op het woord God. De Godskracht.** Dat wat je vertelt van [naam/partner], dat herken ik eigenlijk ook. Ik ben katholiek opgevoed. En dan sta ik eigenlijk stil bij het woord God als het gevoel dat ik erbij heb. De twijfel die ik dan heb is, is het de God vanuit de matrix? Is het de God zoals ik hem ervaar? Vandaag viel mij eigenlijk op dat je het woord God en Godskracht heel vaak gebruikt hebt. Ik hoorde jou niet in die andere lezingen vertellen. Ik vond dat wel bijzonder omdat ik met het idee bezig was van, hoe is God voor mij? Wat bedoel jij met Godskracht? En dan zeg je daarnet van, wie staat er achter God? Dat ben ik. Waar ik moeite mee heb is, als het in het leven goed is, is het prima. Maar als je zo in situaties bent dat je het niet meer weet, dan was voor mij vroeger de gedachte dat ik het bij God kon neerleggen, of dat ik bij God troost kon vinden, of dat ik me daardoor niet alleen voelde. In zo'n hopeloze momenten vond ik dat heel waardevol. En nu denk ik ja oké, is dat nu de God van de matrix? Wat is de Godskracht die jij bedoelt? Daar zit ik zo nog een beetje in dubio, zal ik zeggen. Als je me daar een beetje meer kan laten voelen goed. Ja, ik weet het niet.

**Martijn: Ja. Waar we bij weg moeten blijven, en dat is niet omdat jij dat nu zegt, maar het is gewoon algemeen denk ik wel geldig. We moeten wegblijven bij of iets uit de matrix komt of niet. Want je weet het niet. Er zijn mensen die denken nu helemaal te snappen, mede ook naar wat ik ook**

heb mogen delen, dat wat een matrix is, maar het zit toch anders in elkaar.

Daarom ben ik heel voorzichtig in mijn informatie, want er kunnen ook hele psychotische gevaarlijke toestanden uit ontstaan, waardoor je denkt dat je het snapt. En dat je ook macht over een ander kunt uitvoeren. En die mensen die dan die macht over zich heen krijgen, die hebben dat vaak niet eens in de gaten, omdat het een heel oprechte boodschap lijkt.

Voor mij is het zo dat het heel prettig is dat een mens gewoon zichzelf eventjes in de eigen schoot werpt, zeg maar. Zo van kom maar even lekker bij mezelf zitten en als dat dan een godsbeeld is, of wat God dan ook is, en ik haal dit onderwerp heel bewust aan, omdat dat bovenaan de agenda staat in het hele multidimensionale en buitenaardse proces waar we nu in zitten, dat hij heel open moet.

Je weet niet of het uit de matrix komt, je weet ook niet precies wat de matrix is. Heel veel mensen denken dat deze hele wereld matrix is.

Dat is niet zo, deze wereld is een experiment.

Het is een fractal deel van oorsprong, de oorspronkelijke wereld.

En daar lopen insecties en invasies doorheen.

En die zitten opgeslagen in het veld.

Dus dat wil niet zeggen dat het hele moment wat je ziet matrix is.

Wat je ziet zijn oorzaken en gevolgen uit het oorspronkelijke ontwerp van deze dimensie.

En daar binnenin kunnen insecties bewegen.

Aanpassingen in momenten die, zeg maar net als een boekenkast die je ziet staat in je huiskamer.

Het kan zijn dat die boekenkast niet uit het experiment komt, het komt wel uit het experiment, maar dat die boekenkast, op dat moment onder controle staat, van een matrix intelligentie.

Maar daarbij is niet je hele werkelijkheid matrix.

Dus je weet niet precies van, als je zegt, komt die God uit de matrix of niet?

Wat je wel kunt voelen, is of je jezelf kunt ervaren.

En op het moment dat je je daarin richt, jezelf inlegt van nou ik voel, ik leg mezelf eventjes in het godsveld, of in de natuurkracht, of in het levensveld, of bron veld, ik leg mezelf daarin.

Al zou dat dan op dat moment een frequentie zijn die uit de matrix komt, op het moment dat jij niets doet, dus gewoon echt daarin ontspant, op het moment dat je dat doet, ben je eigenlijk niet aan het scheppen.

Maar het is wel prettig.

En wanneer de matrix gaat reageren, dat is het keerpunt, is als je gaat



**bidden, of als je gaat vragen.**

**Op dat moment krijg je antwoorden uit het archontische intelligentieveld, wat zo intelligent is dat het precies de antwoorden geeft.**

**En ook de mogelijkheden creëert.**

**Waardoor je ook die gevoelens zijn kloppend.**

**Je voelt dat het gevuld is.**

**Dit is mooi.**

**Dus dat moet uit God.**

**Dus dat moet de waarheid zijn.**

**Maar het feit is dat het je nog steeds niet brengt naar een innerlijk niveau toe.**

**Want het wordt voor jou gedaan.**

**En zo, waar ik vandaan kom kijken we daar ook naar.**

**Dat als je vraagt aan God of vraagt aan iets, dat je jezelf incompetent acht om het zelf met je eigen bewustzijn zelf te scheppen.**

**Dus ja, is het wel of niet matrix?**

**Ik laat die gewoon los, ik ga er gewoon in.**

**Je kunt en mag hier alles ervaren, dat is niet juist het mooie.**

**Je kunt alles bekijken, maar hoe meer en dichter je bij jezelf komt, hoe meer je je eigen verantwoording van je eigen binnenkant oppakt en ook in de buurt komt van wat is nou eigenlijk dat doen wat is dat kosmisch en het oorspronkelijke.**

**Hé dat is inderdaad die ontspanning en daar zit nog iets extra's in mijzelf wat ik daarop kan openen, zodra je daarin terecht komt dan zal God zich wel gaan tonen.**

**Goor je het?**

**In beelden.**

**Dus op het moment dat je in de laag komt van dat je een extra deur in jezelf kunt openen, je eigen liefdesdeur in de verbinding met alles wat er is, en je voelt dat je in die laag terecht komt, dat je iets kunt beseffen, en dat je dat met je eigen bewustzijn ook echt kunt, ik noem het nu even denken, en uit kunt zetten, uit kunt zenden, het ook ergens naartoe kunt wijzen, dus je scheidt dat in het veld, boem!, daarvoor was het er nog niet, boem!, jij hebt het gedacht vanuit jezelf, dus dat is scheppen.**

**Ineens is dat beeld, is dat weten aan.**

**Op het moment dat je daar terecht komt, dan komt God.**

**Vlak daarvoor.**

**Die zal proberen, zoals op die oude kleitabletten ook staat, en de oude tekeningen van de farao's, die zal proberen om je toch aan die kettingen te brengen, zodat je niet zelf scheidt, maar dat je luistert naar wat de schepping voor jou doet.**

**Hier zitten hele grote redenen achter.**

**Hele grote redenen.**

Ik wil nog iets aan toevoegen.  
Weet jij wat je doet als je scheidt?  
Wat is scheppen?  
Niet naar mijn vragen kijken, ook niet in je hoofd denken.  
Scheppen, dat zijn woorden, maar wat is scheppen?  
Als ik scheid, ik kan energie genereren.  
Want als ik liefde voel, dat kan ik niet leren.  
Als ik liefde voel vanbinnen, voor iets of iemand of voor mezelf.  
Als ik liefde voel, aandacht voel voor mezelf of iemand.  
Dat is een emotie.  
Dat kan ik niet leren.  
Dat is ervan binnenuit.  
Dat gaat gewoon aan.  
Dus ik scheid energie.  
Ik scheid energie.  
Ik scheid energie uit mijzelf.  
Als ik niet iets doe wat ik heb aangeleerd.  
Dat is echt de kern.  
Scheppen is eigenlijk je zelfbewustzijn.  
Als je jezelf bewust bent, als je onder een boom gaat zitten, met je rug lekker tegen de boom aan, en je beseft dat je in dit lichaam, in deze werkelijkheid vertoeft, en dat je tegen die boom aan zit, en je luistert of naar het geluid of naar wat er ook te voelen is, dan ben je heel bewust dat je dat allemaal kunt ervaren omdat jij er bent.  
Jij bestaat.  
En als je die waarneming puur bij jezelf houdt, dan is er niets wat jou inleert, dan scheid je energie.  
En als een mens, dat is de oorsprong, als een mens leeft vanuit zichzelf, en kijk hoe lastig deze en slim deze werkelijkheid in elkaar zat.  
Als een mens leeft uit zichzelf, dan scheid de mens vanuit eigen bewustzijn, eigen intelligentie, eigen denken, denkend scheidend denken, denken in lijn met wat jij voelt.  
Een mens wat energie scheid, dus wat is scheppen?  
Scheppen is energie genereren.  
Wat gebeurt daar?  
Daar ontstaat een andere informatietrilling.  
Dat noemen we een analoog veld.  
Het echte levensveld.  
Het levensveld.  
En het levensveld dat is in elk moment net weer iets anders.  
Het is nooit hetzelfde.  
Dus het is heel organisch.  
De hoge intelligenties die het mentale denken van de mens onder de knie hebben. Die kunnen niets in jou stoppen, ze kunnen geen gedachten in je krijgen, geen instructie in je krijgen, omdat trilling waarin je verkeert, en dat is de kwantumfysica, de trilling, dat is jouw bewustzijn, jouw weten, dat wat jouw bewustzijn is waar jij in verkeert, die trilling, daar kan niet iets anders bestaan dan alleen organische trillingen, alleen organische taal.

Zou je nou met twee mensen naast elkaar zitten, samen bij elkaar, en dat kan ook wel dat daar 6000 kilometer tussen zit, omdat die andere persoon aan de andere kant van de wereld zit bijvoorbeeld.

Als twee mensen zijn op elkaar afgestemd in eigen bewustzijn zitten, dan kunnen die twee mensen met elkaar communiceren, rechtstreeks.

Maar zodra je uit je eigen bewustzijn gaat en terecht komt in het denken van het systeem, en dat is nou precies waar al deze bijeenkomsten ook over gaan, dat we in een systeemwereld leven, dus hoe doe je dat?

Hoe kun je jezelf dieper terughalen en krachtiger activeren, op een hele simpele manier?

Zodra je dus uit je eigen bewustzijn gaat dan kom je in het systeem denken, dan zul je zien dat die informatie van jouw veld, van organisch, weer voor een groot deel, als het ware, geometrisch wordt.

Geometrisch, dat is het denken van het systeem, dat is de taal van het systeem.

Maar wat doe je nou eigenlijk als je scheidt?

Als je scheidt, creëer je, schep je eigen ruimte en tijd, je scheidt eigen bewustzijn.

En wat is dat nou als je eigen bewustzijn scheidt?

Dan verstoor je de ruimte-tijd van de matrix.

En als je dus, dat is wat we noemen verlichting, dat is niet iets daars, het is iets hiers.

Als je verlicht bent, als jij volledig, en dat is in deze wereld nu in aantocht, volledig verlicht wordt, dus je volledig je eigen frequenties hebt, dan zul je merken dat de oorzaak en de gevolgen van de matrix, dus van het experiment met de manipulaties daarbij in, dat die niet meer kunnen aansluiten op jou.

En dan krijg je een hele andere tijdlijn.

Eigenlijk tijdlijn-loos.

En dat is wat we hier aan het doen zijn.

Ik kom van die afdeling.

Vanaf die afdeling kom ik.

Ben ik al een hele tijd werkzaam om dit met elkaar terug te brengen hier in de aarde.

Nu is het hier in de aarde.

En dat kan ik niet alleen.

Ik kan dat niet.

Ik kan alleen doen wat ik doe.

We kunnen het met elkaar doen.

Je kunt het wel alleen.

Ik kan het wel alleen, jij kan het wel alleen, maar gelet op de hoeveel, het momentum, dat alles draait om het momentum waarin we zitten, en de invloeden die er zijn.

Is het zeer goed om te doorvoelen en te overwegen of wij de handen in een slaan met ons bewustzijn.

Een heel barmhartig en het niet eens zijn met elkaar, dat hoeft allemaal niet.

Maar heel barmhartig ons bewustzijn samen inzetten voor de well-being

van deze werkelijkheid.

En dus ook voor jezelf.

En ik heb het nu ook over de terugkeer naar thuis waar je vandaan komt, want dat is wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je overlijdt.

Dan kan deze werkelijkheid niet meer bestaan in jouw bewustzijn. Boem!

Er is van geen overlijden sprake.

En ik weet niet of jij nog doodgaat, maar als het zo is, dan zul je daar zeggen van, ah, goh, zie je, hij had gelijk.

Ik kan niet dood.

Letterlijk niet.

Dus dat is scheppen.

Scheppen is uit het oorzaak en gevolg van deze werkelijkheid stappen.

Het is echt magnifiek.

En dat kun je niet leren, je moet alleen weer bewust worden.

En als je je bewust wordt en je versterkt elkaar, dan kun je daar ook iets mee doen.

**Iemand:** Wat ik ga zeggen, weet ik nog niet helemaal, maar ik voel een heel sterke activatie in mezelf, omdat ik, als ik zo voel dat we met zoveel mensen samen zijn, dat dat gegeven op zich mij doet aanspringen. En ik wil dat gewoon even uitspreken. Ja, dat er in mij iets is dat zo sterk verlangt om met mensen samen te komen en over deze onderwerpen te delen met elkaar en uit te wisselen. En misschien kan ik gewoon hiermee aangeven als jij je aangesproken voelt, kom gerust eens naar mij toe. Ik voel dat daar voor mij een taak in is om een stuk elkaar erin te versterken, dat ik daar een deel van uitmaken.

**Martijn:** Als jij niks meer te zeggen hebt, dan heb ik het ook niet meer. Ik heb de afgelopen weken heel veel gedaan. Dus ik merk dat mijn energie van waaruit ik spreek een beetje naar een ander niveau gaat. Ik ben eerlijk, als er nou 10.000 mensen zitten of je zit met 50 of 80 mensen, dan laat ik het gewoon lekker open. Misschien willen we nog even verder met elkaar praten in alle rust. Misschien wil jij op dit moment dat je voelt, nou Martijn doet lekker een stap naar achter, dus nou doe ik toch wat ik al die tijd al voel wat ik moet zeggen of doen. Kan he? Ja? Nee? Ja? Misschien? Toch? Ja? Nee? Ja, ook.

**Iemand:** Jij wil nooit een applaus aan de hand. Dat snap ik ook volkomen. Dat kan ik helemaal mee invoelen. Dat vind ik ook heel fijn en mooi. Maar ik voel gewoon nu echt van binnenuit dat ik het wil uitspreken met dankbaarheid naar jou. En ik denk dat ik nu namens heel veel mensen spreek. Ik denk dat het gewoon mag klinken in woorden ook.

**Martijn:** Ik voel het, dankjewel.

**Iemand anders:** Ik ben het helemaal met haar eens. Ik heb je daarnet gezegd, ik vind je geweldig. En ik meen dat echt. Ik word er heel emotioneel van. Dankjewel.

**Martijn:** Ik voel ook dat het heel prettig ook voor mezelf is. Ik kan het ook heel fijn ontvangen. Ja, ik zit nu te doorvoelen wat ik allemaal voel. Ja, liefde. Liefde voor

alle mensen. Ja, ik voel ook een manier van mijn bewustzijn, mijn warrior kracht die ik ben. Een krijger. Ik heb ook wel een dwingende kant, maar die is liefdevol, van wie ik ben. Misschien heb je dat wel eens bij me gezien, dat ik dat ook in me heb. En misschien kun jij dat zien omdat jij zelf ook zo bent, ik weet het niet. Maar ik ervaar op mijn manier wat ik nu voel. Door wat jij zegt en jullie ook naar me toe zenden is dat ik, het is wel een zware missie. Ik heb wel een zwaar leven eigenlijk. Ik heb een heel mooi leven. Ik heb echt een heel mooi leven. Een heel bijzonder mooi leven. Ik denk ook dat, dat weet ik ook zeker, ik kies eigenlijk bijna altijd voor mezelf. Soms kies ik net even niet voor mezelf, omdat ik dat dan ook kan parkeren op een ander moment. Goh, wat mooi wat je doet, wat jullie doen. Dat ook.

Nou, gisteravond lag ik op bed, in mijn bed in het hotel. En dan voel ik zo'n diepe rust en vrede. En ik heb hier een computer staan en ik dacht gisteren, nou zal ik hem aanzetten of niet? Nou, hij staat aan, de hele dag op één plaatje. Mooi. Ik voel die bijeenkomst van met elkaar. En ik weet ook dat er hier ook wel mensen zijn die... je hoeft je niet in te houden. Echt niet. Het hoeft niet. Ik heb zoveel pijn gevoeld in deze wereld. Ik spreek even puur van mezelf, hoor. Ik weet dat jij ook jouw pijnen en jouw emoties hebt. Dus ik maak mezelf niet groter. Helemaal gelijkwaardig. Maar ik heb zo ontzettend veel pijn gevoeld in deze wereld. En voor mij zitten de pijnen er niet eigenlijk in als iemand heel erg in emotie of woede of pijn uitbarst. Maar de pijnen die ik voel zitten in de onzichtbaarheden van dat de ander niet ziet hoe mooi de ander is. En wat voor onvrede energie er tussen mensen kan zijn.

En ook op mij geprojecteerd natuurlijk. Ik heb zo ontzettend veel pijn gevoeld. en ook op mij geprojecteerd natuurlijk. Ik heb zo ontzettend veel pijn gevoeld. Het is, ja, ik kan het ook heel goed voelen dat ik het eigenlijk ook wel nodig heb dat het eens gezegd wordt. Ja. Helemaal met een omweggetje daar naartoe. Ja, weet je, dan kom ik soms avonds laat thuis en dan stap ik uit de auto en dan heb ik de deur nog maar net open en dan staan de geiten al geluid te maken, omdat ze blij zijn dat ik er ben. Dat is zoiets moois, zo vriendschappelijk met elkaar. Kijk ik ben een nomade [Martijn spreekt fonetisch uit *nomaat*], ik heb helemaal geen behoefte aan vaste plekken, ook niet waar ik woon en vandaan kom. Ik heb daar wel een basisplek maar. Ik denk dat als ik een vrees zou hebben, ik weet zelf hoe ik er mee om kan gaan, dus daarom is die er niet echt. Ja, ik tip hem toch aan, dus hij zit er natuurlijk toch op een bepaalde manier. De vrees om stuk gemaakt te worden met het bewustzijn van iemand anders wie ik niet ben. En dat is ook weer niet waar, want ik weet zelf heel goed wie ik ben, dus het is toch niet de vrees. Maar ja, dus dat is best wel, ja, dat is wel heel veel. Ik heb de eerste twee jaar dat ik met lezingen bezig was in Nederland en toen ook in Duitsland, toen zei ik dat niet over dat applaus, omdat ik er ook niet meer bezig was. Dus als mensen applaudisseren en ik voelde dat ook gewoon letterlijk, wat het ook was, gewoon blijdschap. Dat je met zulke mooie dingen bezig kunt zijn. Maar ja, ik voelde ook toen ik me er bewust van werd wat dat nog meer is, omdat ik vooral verbonden ben met mezelf en niet zozeer met de effecten van de wereld hier, eigenlijk ook helemaal niet zo erg in geïnteresseerd ben, toen merkte ik wel dat de aanwezigheid van dat applaus, dat dát eigenlijk wel heel prettig is. Dus ik zou dat wel graag in stand willen houden. Dankjewel.

**Vraag:** En mogen we dat [...?]

**Martijn:** Nou, een dubbele salto achteruit. Ken je dat? Dat je met je bewustzijn kunt bewegen met je lichaam op een manier waarop je lichaam dat bijna of helemaal niet kan. Dat je je gewoon kunt voorstellen hoe je achterover kunt springen en vijf keer in de ronde kunt draaien en dan bijvoorbeeld een Kung Fu beweging kan maken en heel elegant naar buiten kunt lopen. Dat kunnen we thuis wel. Is er nog iemand die iets wil zeggen? Ja? Ik geef je de microfoon. En je hoeft je nu niet stil te houden of in te houden omdat ik zei dat ik net... Mijn energie is nu weer helemaal anders. Ik moet dat dan even uitspreken, maar ik weet dat er wat dingen bij mij dan gebeuren.

**Vraag:** In de muziek is het zo dat bij de [..?] ook gevraagd wordt om niet te klappen. En wat ik daarbij zelf ervaar is dat je dan in stilte naar huis gaat en dat de deur open blijft staan.

**Martijn:** Mooi, dit is het. Dit is precies wat ik voel. Kun je voortaan naast mij staan? Ja, dat was het. Dank je wel heel mooi, heel helder verwoord. Precies zoals ik het voel, dat de deuren open blijven staan. Ik ben geen artiest. En jij ook niet.

**Vraag:** Ik wil nog even aansluiten aan jouw verhaal over hoe ze de aarde van buitenaf zagen en die dan zonder magnetisme recht trok. En ik merkte dat ik met mijn aandacht ook naartoe ging, ook kan ik dat niet meer precies terug halen, vanuit wat jij een keer vertelde dat je een ontmoeting had buiten de aarde en dat als het ware duizenden krijgers daar stonden en als het ware het duurde heel lang tot jouw aarde lichaam eigenlijk van ha-ha nu ben ik weer ik zeg maar, wat jij zo verwoordde. Dus dat die kracht, die grootsheid daarin kwam. Dus ik denk dat ik vanuit binnenuit waarneem hoeveel werk jij eigenlijk verricht om inderdaad je lichaam iedere keer die nieuwe frequenties daarin te zetten, ook in je lichaam en wat het voor je lichaam betekent. En dat het dus ook voor ons allemaal geldt dat als die nieuwe frequenties op aarde komen, dat het lichaam daarop moet passen. Dus wat me opviel in jouw verhaal nu, dat het nu heel makkelijk ging, zo van, oh ja, ik ben nu in die andere wereld, even overstappen naar dat grootste, ja, mijn vraag daarover zou zijn, is dat dan ook omgekeerd zo, of zou het zo kunnen zijn, de aarde als het ware ons kan ondersteunen in dat lichamelijke stuk om die frequenties überhaupt te kunnen ontvangen. Dus dat op een gegeven moment juist het contact met de aarde weer zo anders wordt dat wij de aarde inderdaad echt weer kunnen voelen weer en de aarde ons ook weer voelt en daardoor die in- en uitademing eigenlijk makkelijk aan wordt?

**Martijn:** Ja, dat zijn de simpele vragen die zo'n enorme diepgang hebben, he. Het is een enorme diepe vraag, een diep onderwerp. Vanuit wie ik ben zeg ik nee. Want het komt eigenlijk alleen maar vanuit jezelf. Maar het is ook weer, ja, het assisteert zeker. De natuur assisteert daarin.

**Kijk, de plek waar je vandaan komt, dat is het hoofduniversum.  
En binnen dat hoofduniversum zijn ontzettend veel werkelijkheden.  
Allemaal verschillende sterrenwerelden.  
In één van die hoofdwerkelijkheden, zeg maar, dat gaat even in tegen wat ik net zei over nomadisch.  
Maar in één van die hoofdwerkelijkheden heb je je hoofdverblijf, zeg maar.  
Dat landschap waar je verblijft.  
Dat is daar bekend.**

Dus ook als je daar nu niet bent, want nu ben je hier.

Je bent niet daar en hier tegelijk.

Vanuit hier bekeken klopt het wat ik nu zeg.

Als je tijdlus loslaat, klopt het niet.

Maar het is bekend daar wie jij bent omdat je als levend wezen, als schepper, als informatiebewustzijnstrilling heb je jezelf in het veld gebracht.

Dus als er nu iemand anders in de wereld komt waar jij vandaan komt, en je bent er niet, dan ontmoet die persoon jou niet fysiek, maar die ontmoet jou wel via het veld.

Want daar ligt alles in opgeslagen.

Dus dat kun je lezen.

Wat nou zo ontzettend belangrijk is, is dat wij beseffen, dat we nu dat we deze ervaring hier hebben, met die archontische krachten er allemaal achter en er doorheen, dat als je verbinding maakt met jezelf, en daar kan de natuur best wel in helpen, want de natuur is ook een onderdeel van de schepping, dat als je verbinding maakt met jezelf, dat je dan in die centrale as terecht komt, en dat je ook informatie uit de wereld, die daar ligt opgeslagen wie je bent, ook naar je toe kunt halen.

Dus er is ergens, ergens is wie jij bent, werkelijk bent, dat informatie, dat veld, noem het een herinnering of hoe je dat wil noemen, dat is in de thuiswereld waar jij vandaan komt aanwezig.

Dus dat is de echo die nooit zal afnemen, nooit zal stoppen.

En als je in de centrale as van jezelf komt, en soms heb je daar wel de natuur eens bij nodig, op een bepaalde manier, kan dat behulpzaam zijn.

Een vorm van ontspanning eigenlijk, dat is het.

Het is een vorm van ontspanning waardoor je mindset gewoon van primair naar secundair gaat en helemaal naar achter gaat.

En dan is dat mind gedeelte gewoon weg.

Maar als je in je eigen centrale kern komt, in je eigen bewustzijn daar, dan kun jij verbinding leggen met het oorspronkelijke veld.

En dan kun je informatie uit het oorspronkelijke veld hierheen halen.

Of je dan wel of niet een kopie bent, dat kun je.

Kopies denken heel vaak dat ze het niet kunnen. Oeps. [gelach].

Het is zo mooi onderwerpen. Het is zo mooi.

En er zit zoveel vreugde in, maar er zit ook hele fundamentele levensangst in.

Wat nou als ik niet besta?

Maar je bestaat wel, want je bent hier. Je ervaart jezelf. Nu. Hier ben je. Leef het dan wel. Zo, voor mij zit ie erop.

Ik wil je bedanken vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel.

Dat je hier als commander-in-chief van je eigen bestaan hier aanwezig bent.

Het is tijd dat we er met elkaar zo in de diepte ook ingaan.

In rust, kalmt.

Ik had geen idee dat het deze dag vandaag zo zou gaan.

Ik had er toch rekening mee gehouden dat ik wel een samenvatting zou geven.

Ik hoop dat je de voeding in jezelf kunt ervaren hierdoor.

**Vanaf 1 januari ga ik lezingen of bijeenkomsten echt primair over buitenaardse ontmoetingen ook gewoon los geven, losse dagen.**

Dus als je daarin wilt dan houd ik me er ook stipt aan natuurlijk dat het echt puur en alleen over dat onderwerp gaat. [gelach].

Mijn woord heb je ... niet...

Ja ik ben organisch en zo werkt het en jij ook.

Ik wil je ontzettend bedanken, A. [naam] bedankt en het hele team iedereen die hier bezig is om deze dag te organiseren.

Jij, dat jij hier bent gekomen, daardoor is deze dag ook georganiseerd.

En zo is het. En dan ontzettende goede reis naar huis.

En ik ga mijn spulletjes zo rustig opruimen.

En dan rij ik weer naar Noord-Nederland. Nog drie, een half uur of vier uurtjes rijden afhankelijk van de gaspedaalstand. En nog heel veel andere factoren.

Ik denk aan je. Dankjewel voor deze hele mooie verbinding. En laat het bewustzijn van de ware aard van de mens, met elkaar in contact komen.

[einde]